



# *Idrottsarvet*



Nr 73 - Årgång 38 - 2023

**ÖREBRO LÄNS IDROTTHISTORISKA SÄLLSKAP**

---



## Styrelsen inom ÖLIS

### Ordförande

Jan Andersson  
janolf.andersson@telia.com  
Tel 019-6777601

### Vice ordförande

Thomas Eklund  
thomas eklund@rfsisu.se

### Sekreterare

Kerstin Pedro  
kerstin.m.pedro@gmail.com

### Kassör

Björn Reineborg  
reineborg@gmail.com

### Ledamöter

Bo Ericson  
bo.sten.ericson@telia.com

Sven Göran Gustafson  
sven.goran.gustafson@telia.com

Kjell Sunesson  
kjell.r.sunesson@gmail.com

Sten Berglund (adjungerad)  
stenberglund44@gmail.com

Anki Olsson (adjungerad)  
anki.rahmberg@hotmail.com

Laila Sunesson (adjungerad)  
laila.sunesson@live.se

### Hedersordförande

Rolf Hallgren, Bo Astvald

### Hedersledamöter

Marianne Dahlberg, Kurt Löfvenhaft, Kjell Sunesson, Laila Sunesson. Sven Arne Ahlberg, Håkan Aldevik

### Hedersmedlemmar

Karin Åslund, Thomas Eklund, Bernt Eriksson, Olof Gustafsson, Gunnar Hagsten, Magnus Enhörning, Göran Gillberg, Lars Segelberg, Stig Wallinder, Sten Berglund, Dixie Ericson, Göran Gunnarsson, Bernt Larsson, Ulf Magnusson, Anders Stenberg, Kjell Wahman, Håkan Olsson



ÖLIS klubblokal på Järntorgsgatan 3

### Samarbetspartners

Buss & Trafik  
Elprofilen  
Gustavsvik  
ICA Parken  
Industrihandel i Örebro

laget.se  
Länsförsäkringar  
Mäklarhuset  
Prinfo Welins  
Puts och Tegel i Örebro AB

RF-SISU Örebro län  
Röhnisch Sportswear AB  
Sveas Bageri  
Ullmax  
Örebro Sportklubb

### Omslagsbilden

Johan Røjler, tränare för dubbla Olympiamästaren på skridsko, Nils van der Poel.  
Vid Idrottsgalan 2023 utsågs Johan till "Årets ledare".

**Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap**  
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro.  
Swish: 123 232 67 59

Hemsida: [www.olis.nu](http://www.olis.nu)  
E-post: [idrottshistoriska@telia.com](mailto:idrottshistoriska@telia.com)  
Bankgiro: 5495-3039.  
Organisationsnummer: 875001-4972

# Ledaren

## *En stjärnas farväl ....*

***Idrottsgalan i början av året blev örebroaren Johan Røjler och världsstjärnan Nils van der Poels sista fest tillsammans i rollerna som tränare och aktiv.***

Det blev en fest som bägge sent ska glömma. Efter dubbla OS-guld, VM-guld och världsrekord fick de uppleva omgivningens uppskattning.

Nils van der Poel blev galans kung och fick ta emot fyra priser, däribland Jerringpriset. Och Johan Røjler utsågs till Årets idrottsledare.

Men trots två magiska år 2021 och 2022 blir det ingen fortsättning. Nu är 26-årige Nils idrottskarriär över. Tränaren Johan har hört den visan förr - men nu lär det definitivt vara sluttävat. Skrinarstjärnan som alltid gått sina egna vägar ska i fortsättningen hjälpa lovande idrottare att nå framgång. Och Johan Røjler tänker också fortsätta att hjälpa konditionsidrottare att lyckas när pappaledigheten är över i höst. Läs mer om "omslagspojknas" framgångsrika och prisade samarbete på de följande sidorna.

Under många år var Örebro en av flera svenska orter som satsade på skinnare och skridskotävlingar. SK Winner var en aktiv klubb och isovalen på Trängens IP var välkänd runt om i skridskovärlden som en välskött och snabb bana. Sprinters som Ove Köng och Bernt Jansson satte klubben och Örebro på skridskokartan under 1970-talet.

Bland annat var den amerikanske superstjärnan Eric Heiden här 1979, efter sitt tredje raka VM-guld på Bislet i Norge. Men Örebro publiken lyste med sin frånvaro. Det var förutom de närmaste sörjande bara press och enstaka åskådare som följde hans lopp på den snabba isovalen. Ett år se-

nare när Eric Heiden vunnit samtliga fem distanser vid de olympiska vinterspelen i Lake Placid hade han kanske lockat ner fler åskådare till väster. En bana som sedan många år är ett minne blott. Nu får skrinarna dela utrymme med bandyspelarna i Behrn Arena.



Lokalt är det annars racerföraren Marcus Ericsson som satt Sverige på idrottskartan under fjolåret. Marcus seger i Indy 500 gav eko runt om i racingvärlden och han hylades stort även hemma i Kumla och Örebro.

Under året som gick var det också 100 år sedan löparfenomenet Nora-Anna Larsson föddes. Hon är en av våra största legendarer inom svensk friidrott som under sin korta karriär slog tre världsrekord och fick själve Gunder Hägg att ibland hamna i skuggan.

Nu hyllas Nora-Anna under våren av Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap. Missa inte den utflykten.

Trevlig läsning!

*Håkan Bågenvik*

**ÖLIS tidning nr 73**

Tryck: Prinfo Welins

Tidningsredaktion: Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer, Bernt Larsson, bilder.

Layout: Karin Lidner



*Årets idrottsledare har en imponerande karriär, men ...*

# Åren med Nils tar nog priset

*Johan Røjler från SK Winner i Örebro var under tio år Sveriges bästa skridskostjärna. Han blev världsmästare för juniorer, tävlade i tre vinter-OS, tog VM-silver i lagtempo och vann 55(!) SM-guld - men frågan är om inte samarbetet med världsstjärnan och Idrottsgalans kung Nils van der Poel tar priset.*

*Tack vare det framgångsrika samarbetet med dubbla världs- och olympiamästaren utsågs Johan till Årets idrottsledare 2022.*

## Överraskad?

- Ja, det kändes ganska överkligt. Det finns ju så otroligt många skickliga idrottsledare i landet, så jag trodde verkligen inte att jag skulle få priset, även om jag var nominerad. Men det var ju en jättestor ära. Kanske hade jag tur att Nils slutat, för då kunde jag ju inte få priset senare. Årets idrottsledare är ju kopplat till prestationer på elitnivå där juryn anser att ledaren varit med och bidragit.

## Vad bidrog du med?

- Jag tillförde bland annat en kunskapsbas för att Nils skulle kunna göra det lite okonventionella träningsvalet, som att träna så lite skridskoåkning som han gjorde på försäsongen. Men Nils tränade som ingen annan löpning, cykling, skidåkning och fristilsåkning. Jag tror inte att någon annan skridskotränare hade rekommenderat det, men det fungerade jättebra för Nils.

- Men det som fick stor uppmärksamhet inom skridskosporten var hur vi tränade på is. När Nils åkte skridskor var det alltid i tävlingsfart. Jag kan inte säga att det var min idé, men den växte fram mellan Nils och mig och ganska snabbt fattade vi att det var något som ingen annan gjorde. Vi växlade banor som i tävling, hälften ytter-, hälften innerkurva.

- Det är ganska vanligt att alla skinnare kör tävlingslika tempon en dag i veckan, men Nils gjorde det kanske minst fem gånger mer än någon annan. Dessutom upptäckte han att vägen mot mål blev kortare om han åkte ännu närmare linjen. Så han

åkte nog minst tio gånger fler ytterkurvor på träningarna än vad konkurrenterna gjorde.

Resultatet vet vi. Nils van der Poel blev världsmästare på 5 000 och 10 000 meter vid comebacken på VM i Heerenveen 2021. Året efter blev det två OS-guld, världsrekord och guld i allround-VM. Men det var föga överraskande för tränaren Johan Røjler.

- Nej, vi möttes första gången när han var 13-14 år. Redan då var han villig att träna mycket och att åka långt. Nils blev också jätteduktig som junior och påminde om mig i den åldern. Vi var båda superseriösa och gjorde allt för att bli så bra som möjligt. Målet var att vinna junior-VM, men för att nå dit tvingades vi välja bort allt annat i livet. Men Nils tyckte inte det var värt det - så efter dubbla junior-VM guld lade han av. Men då tog jag kontakt med honom igen, säger Johan Røjler.

- Jag hade med åren tränat och tävlat ganska mycket utomlands och lärt mig av de som vann OS- och VM-guld att man kan leva ett ganska gott och normalt ungdomsliv med familj och många vänner utanför sporten, men ändå vara seriös och tillhöra toppen. Och det försökte jag förmedla till Nils.

Så efter OS i Pyeongchang 2018 tog Nils van der Poel åter kontakt med Johan för att inleda ett samarbete med sikte på OS i Peking 2022, men först väntade värnplikten på arméns jägarbataljon.

- Jag hade kontakt med honom under tiden i lumpen, men när han muckat hade vi kontakt ibland varje dag, ibland några gånger i veckan. Men han hade bestämt att han inte skulle tävla i början utan bara träna. Jag jobbade som tränare för honom från sommaren 2020 och två år framåt. Och redan tidigt insåg vi att han skulle kunna vara bland de bästa på 10 000 meter vid VM 2021.

Dubbelsegern i Heereven gjorde Nils van der Poel till stor guldkandidat vid OS i Peking ett år senare.

- Ja, hade det inte blivit guld på 10 000 meter i Peking så hade Nils sett det som ett misslyckande.



Även om han vann 5 000 meter. Men hade han vunnit 10 000 meter och blivit tvåa på 5 000 meter hade han varit nöjd, för det var ju guld på 10 000 som var målet.

### Vad var hemligheten bakom Nils framgångar?

- Att han fick blomstra på sina villkor. Jag tror inte att han hade blivit så bra om han satts in i något annat träningsystem. Mycket av vårt samarbete byggde på en dialog. Han litade på mig där han visste att jag hade erfarenhet, men det var han som skulle stå på startlinjen som fick ta beslut om vi varit osäkra eller haft olika åsikter.

Men efter ett magiskt år 2022 valde Nils van der Poel att lägga av. Det ledde till viss separationsångest.

- Ja, absolut. Vi har mycket kontakt fortfarande, men efter OS i Peking så blev det ett break. Nu är jag ju inte längre alltför engagerad i vad han gör eller inte gör.

### Du har själv vunnit ofattbara 55 SM-guld i skridsko, men det finns de som har fler guld?

- Ja, konkurrensen var så klart begränsad, men det fanns alltid ett par konkurrenter av bra klas, säger Johan och berättar att han nu är pappaledig under våren.

- Målet är att fortsätta jobba med konditionsdrott. Jag har haft några uppdrag under hösten, men jag har inget konkret klart efter sommaren.

Men bättre CV än Årets idrottsledare kan man väl knappast tänka sig.

*Håkan Bågenvik*



*Efter ett par magiska idrottsår tillsammans med skridskostjärnan Nils van der Poel är Årets idrottsledare Johan Røjler nu pappaledig hemma i Örebro. Nu är hans "tränarprojekt" att lära 13 månader gamla dottern Märtha att gå. Och hemma finns även fru Lovisa och elvaårige sonen Herman. Bild: Bernt Larsson*

# Nostalgi, trivsel och fullsatt

*Handboll har spelats i vårt län i snart 100 år. Under en exposé över handbollens utveckling intervjuades och presenterades några av länets främsta Handbollsprofiler. Det blev en caféträff fylld av nostalgi och trivsel i ett absolut fullsatt Kulturkvarter, 150 åhörare.*

IFK Örebro deltog i allsvenskan säsongen 1935-36. Matcherna spelades i I3: s gymnastiksal. Handbollen var till 1970-talet en populär militäridrott där kompanimästerskap spelades. Sporten var även populär på läroverken där Karro varit framgångsrika i skolmästerskap.

Mest handbollslag fanns det under 1940-talet. Sportpalatset var spelplatsen. KFUM Örebro var bäst i början men Örebro SK tog över i slutet av decenniet.

Idrottshuset tillkomst 1946 gav stora publika möjligheter. Men också ökad tid före träning och matcher både för idrottsföreningar och korpverksamhet. Publikrekordet för handboll är ÖSK-Heim år 1952 med 2 554 åskådare.

ÖSK gick upp i allsvenskan 1948. Det var starten på tio framgångsrika år för klubben. Det blev två SM-vinster inomhus år 1956 och 1957. Klubben var i final i Europacupen 1958 där Dukla Prag var för starka.

Starka profiler och landslagsmän var Rune Bruce, Lasse Irebro, Peo Larsson, Roland Mattson och Rune Åhrling. Världsmästare blev Roland 1954 och 1958, Peo 1954 och Rune 1958. Rune vann skytteligan fyra gånger.

Handbollsintresset var stort där Ingmars cupen för sjätteklassare och läroverk samlade många lag och storpublik.

ÖSK dalade och IF Start gick uppåt i seriesystemet i slutet av 1960-talet vilket gav jämna och publikdragande drabbningar.

Bäst i ÖSK var Björn "Lurch" Andersson. Björn gick som artonåring till IF Saab. Under sin karriär spelade Björn 114 landskamper och deltog i tre VM och ett OS. Med IF Saab blev det två SM-vinster och vinst i skytteligan tre gånger.

- Visst är jag stolt över mina framgångar men främst minns jag den starka och fina gemenskapen och lagandan, berättade Björn.

IF Start spelade två säsonger i högsta serien 1969-71. Den stora liraren var Johnny Larsson.

-Bengt "Kompis" Johanssons stora kunnande som spelare och tränare var den främsta anledningen till vår framgång, kommenterade Kjell-Olov "Bersa" Bengtsson.



IFK Örebro gick upp genom seriesystemet i slutet av 1970-talet. Med landslagsmeriterade Carin Nilsson och Evy Nordström som ledare och tränare. Många egna tjejer slussades in i laget med Malin Lake i spetsen.

Malin spelade 50 landskamper och deltog i fem VM-turneringar. Vann dessutom ett SM-guld med Irsta IF.

- Det var helt Ewys förtjänst, som inspirerande tränare och förebild, som gjorde att jag valde handbollen, minns Malin.

LIF Lindesberg spelade i högsta serien säsongerna 2005-2011. De fem första säsongerna spelades matcherna i ett ofta fullsatt Idrottshus i Örebro. Speldirigent var Herman Arvenvang och största spelaren Tobias Warvne.

- Det stora publiktrycket i Idrottshuset bidrog starkt till vår framgång, påpekade Herman.

Caféträffen sista profil var Christer Hultgren som var med i ÖSK:s trupp redan på det framgångsrika 1950-talet. Christer var också med om att bilda och föra fram LIF Lindesberg. Idag följer Christer med glädje såväl dam- som herrlandslagets framgångar på TV.

Kjell Sunesson tackade handbollsprofilerna Björn "Lurch" Andersson, Herman Arvevang, Kjell-Olov "Bersa" Bengtsson, Christer Hultgren, Malin Lake samt moderatorn Thomas Eklund med gåvor, till mycket stora applåder från de många åhörarna.



*Kjell "Bersa" Bengtsson, Malin Lake, Björn "Lurch" Andersson, Christer Hultgren och Herman Arvevang.*





ica  .se

**PUTS & TEGEL**

SEDAN 1970

**HELA ÖREBROS  
ÅRSKORT!**





# Tre förbundskaptener i friidrott

*Framträdandet av, de tre tidigare förbundskaptenerna i friidrott, Anders Borgström, Ulf Carlsson och Stefan Olsson blev en succé. Engagerat, kunnigt och lustfyllt gav de åhörarna en unik inblick i den framgångsrika svenska friidrotten.*

De tre är alla från Karlstad där de varit aktiva och ledare i IF Göta. I början av 1980-talet hade IF Göta landets främsta ungdomsverksamhet med Ann-Louise Skoglund och Sven Nylander som de mest kända namnen men där även Stefan Olsson ingick. Ansvarig tränare var Ulf Carlsson med stöd av Anders Borgström i kastgrenarna.

Ulf var även den som främst låg bakom att Karlstad fick ett friidrottsgymnasium, att en friidrotts-hall byggdes och att Götajoggen startade upp. Götajoggen hade som mest över 13 000 deltagare.

Anders Borgström var förbundskaptener under åren 1984–1988. Känd för sitt tydliga ledarskap med ytterst noggranna och systematiska förberedelser. Främste svenska friidrottare var under denna period Patrik Sjöberg och den färgstarkaste Ricky Bruch.

Ulf Carlsson var förbundskaptener under den gyllene perioden 2001-2004, Sveriges framgångsrikaste period då massor av medaljer erövrades. Världsledande var Kajsa Bergqvist och Stefan Holm i höjd, Carolina Klüft i sjukamp samt Christian Olsson i tresteg.

Stefan Olsson var förbundskaptener åren 2009-2013. Tidigt ledare inom friidrotten, idag general-sekreterare för Svenska Friidrottsförbundet. Fick vara med om en generationsväxling där Stefan Holm och Carolina Klüft slutade men Angelica Bengtsson, Emma Green och Daniel Ståhl kom med i landslaget.

Trion beskrev vad det innebär att vara en förbundskaptener. Den samordnade rollen är av stor vikt då varje aktiv har sin egen tränare. Mycket handlar om att i truppen skapa en trygg miljö för att uppnå högprestation vid varje mästerskap. Förbundskapteneren är även ytterst ansvarig för uttagningar, uttagningar vilka baseras på resultat samt, viktigt, den egna ”magkänslan”

Åhörarna gavs också en intressant analys av friidrotten förr, idag och i framtiden. Stefan Olsson gav en mycket positiv bild av friidrottens framtid. Baserat på mycket goda resultat vid internationella ungdomstävlingar där Sverige, noterbart, har framgång i betydligt fler av de olika grenarna än tidigare.

En mycket minnesvärd eftermiddag avslutades med stora och långa applåder för Anders, Ulf och Stefan. Den lyckade Caféträffen var den första i nybyggda och trivsamma Kulturkvarteret, nära hundra medlemmar deltog.



*Trion Stefan Olsson, Ulf Carlsson och Anders Borgström fotograferade vid Caféträffen i Kulturkvarteret.*

# OS – exklusivt och initierat från insidan

*Olle Anfelt och Maria Hammarström Liljesson gav åhörarna en exklusiv och initierad inblick i de Olympiska spelen från insidan. Olle med tolv Olympiska spel bakom sig som ansvarig ledare inom Sveriges Olympiska kommitté och Marie som deltagare i fotbollslandslaget vid OS i London 2012.*



Olle Anfelt kom till Örebro år 1980 och är för många mest känd för att vara verksam i, framgångsrika, Örebro Volley som tränare, ledare och ordförande.

I slutet av 1990-talet etablerades Idrottens Utvecklingscentrum vid Örebro Universitet. Centrumet samverkade i allt ökad omfattning med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Det ledde till att Olle fick en tjänst som coach och ledarskapsutvecklare inom SOK år 2000.

Olle presenterade en analys av sina 20 år på SOK, inkluderande närvaron vid 12 olympiader.

- Antalet tävlingar ökar i antal i samtliga idrotter. De sprids också alltmer över hela världen. Det gör det svårt för mindre nationer som Sverige att klara av, främst resor, tävlandet ekonomiskt.

- Antalet grenar vid OS har under denna tid ökat från 271 till 339. Sverige deltagande i dessa grenar har till trots att de kraftigt ökat minskat från 89 tills idag 73.

- Antalet damer har per Olympiad varit stadigt kring 50 deltagande/kvalificerade medan männen sjunkit från 148 till 88 deltagande/kvalificerade, per OS.

Svensk idrotts stora utmaning är ledare/tränarutveckling. Genom det starka ideella inslaget är omsättningen av deltagande ledare/tränare vid OS mycket stort. SOK får börja om med att utbilda ett stort antal ledare/tränare inför varje Olympiad. I Sverige finns det idag små karriärmöjligheter för ledarna/tränarna jämfört med den renodlade professionaliseringen i de större idrottsnationerna.

Noterbart är att 90% av de deltagande ledarna/tränarna är män och kvinnorna bara 10%, en utmaning får svensk idrott.

Marie Hammarström Liljesson beskrev kort sin tidiga karriär från Glanshammars IF, till KIF Örebro, Umeå IK och KIF Örebro igen.

Under tiden i Umeå fick Marie följa med när Frida Östberg fick hämta ut sina OS kläder inför OS i Aten 2004. Det var mäktigt, men Marie var då långt från landslaget.

Åter i KIF Örebro 2010 så vann laget Svenska Cupen. Marie hade en fantastisk säsong och fick som 28-åring debutera i landslaget. Hon kom med i truppen till VM i Tyskland 2011, sannolikt som sista spelare. Det blev flera lyckade inhopps, med det avgörande målet i bronsmatchen mot Frankrike som höjdpunkt. Bronsplatsen innebar att Sverige var kvalificerat till OS i London 2012.

Under OS i London 2012 startade Marie i varje match. I gruppspelen besegrade Sverige både Sydafrika och Japan samt spelade oavgjort mot Canada. I kvartsfinalen förlorade Sverige mot ett revanschsuget Frankrike med 2-1.

Sverige spelade sina matcher på olika platser i England. Laget tillbringade bara någon natt i OS-byn som var imponerande. En vinst i kvartsfinalen hade inneburit spel på Wembley och åter till OS-byn.

Den intressanta föreläsningen avslutades med stora applåder för Marie och Olle.



**Gustavsvik**

The logo for Gustavsvik features a stylized blue circular emblem on the left, composed of three curved shapes that resemble a flower or a swirl. To the right of this emblem, the word "Gustavsvik" is written in a bold, blue, sans-serif font.

**Sveas**  
**CAFÉ**  
**BAGERI**  
**KONDITORI**

The Sveas logo is contained within a red oval border. The word "Sveas" is written in a large, red, cursive script font. Below it, the words "CAFÉ", "BAGERI", and "KONDITORI" are stacked vertically in a smaller, red, bold, sans-serif font.

**ULLMAX<sup>®</sup>**

# Kvinnors Idrott intog Kulturkvarteret

**Onsdagen den 28 september möttes alla besökarna till Kulturkvarteret, i foajén, av utställningen Kvinnors Idrott samt stora skärmar över de nio kvinnorna i Wall of Fame. På kvällen genomfördes en temakväll kring Kvinnors Idrott.**

I trivsamma lokalen Akustiken hälsade Hanna Fernlund, en av kvällens två moderatorer, åhörarna välkomna.

Första inslag var en presentation av dagsläget för kvinnors idrottande i länet. Analysen svarade Charlotta Stenhem, distriktsidrottschef och Daniel Alsarve, forskare, RF-SISU Örebro Län, för.

Charlotta började med att presentera goda exempel på föreningar vilka lyckas med att nå flickor/kvinnor. Här finns etablerade Friskis och Svettis, länets största idrottsförening med 24 000 medlemmar, GF Örebro med 2 200 medlemmar samt Örebro Fältrittklubb med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.



Malin Lake, Berit Engström och Annika Wallentin.

Nyskapande har Vintrosa IS satsat på handboll för tjejer och har idag lika många tränande som mer etablerade LIF Lindesberg och ÖSK Ungdom. Guldsmedshyttans SK:s har en genomtänkt satsning på att få fler tjejer till ishockeyn.

Daniel presenterade statistik över flickor och pojkars idrottande i länet. Av alla idrottande barn och ungdomar har tjejernas andel, glädjande, ökat till 40% gentemot pojkarnas 60%. Idrottandet är dock mycket ojämnt beroende på i vilken kommun eller vilket bostadsområde barn och ungdomarna bor i.

Hanna presenterade framväxten av projektet Kvinnors Idrott, en satsning på att genom berättelser, vittnesmål och bilder synliggöra kvinnors idrottande inom Örebro läns idrott. En utställning med temat "Kvinnors Idrott" har skapats och en bok har tagits fram, "Pionjärerna", där fyrtio kvinnor berättar om sitt idrottande.

Två av pionjärerna, vilka skrivit i boken, Monica Lidholt och Annika Wallentin intervjuades därefter av Hanna.

## Damfotbollens utveckling i vårt län.

Moderator Håkan Bågenvik konstaterade att fotboll spelades i länet redan på 1920-talet. Den första dammatchen i fotboll lär spelats i Lindesberg 1917, damerna mötte ett gubblag.

IFK Hallsbergs damer gick från spel i Korpen till Sverigetopp i början av 1970-talet. Denna kväll var Runa Adolfsson, Ingrid Andersell, Gita



# Örebro län



Fransson, Gunilla König, Annica Larsson och Christina Rehn på plats för att förklara hur detta gick till.

Efter att korplaget blivit IFK Hallsberg nådde laget en inofficiell Sverige final för damer där Öxabäck blev för svåra. Noterbart är att IFK Hallsberg mötte Öxabäck i den första dammatchen på Stryktipset, år 1976 inför över 1 000 åskådare.

Tillsammans med IFK Hallsberg var Nerikes Kil SK bästa damlaget i länet. Marianne "Majsan" Almqvist" och Jane Karlsson berättade om denna tid. Många tjejer sökt sig till HallskogsvalLEN där de kunde träna på en bra gräsplan. Det var svårare att få möjlighet till träning inne i Örebro.

Majsan har fortsatt som tränare inom fotbollen och utsågs av Lisa Dahlkvist och hennes lagkamrater i Adolfsbergs IK till "Världens bästa tränare".

IK Sturehov har fostrat många damfotbollsspelare varav ett stort antal talanger. Maria Renntun, Berit Engström och Malin Lake var på plats. Maria hyllade tränaren, i många år, Rune Larsson. Malin gick från IK Sturehov till Karlslunds IF vilka 1984 nådde allsvenskan.

KIF Örebro vann Svenska Cupen år 2010 och spelade i Europacupen 2015. Marie Hammarström och Sanna Valkonen mindes med glädje dessa framgångar. Matchen på Behrn Arena, år 2015, mot PSG är publikrekordet för damfotboll i Örebro, 5 976 åskådare.

Agneta Björck, en verklig pionjär inom damfotbollen intervjuades. Agneta spelade i den första



damlandskampen mot Finland 25 augusti 1983 i Mariehamn, där hon fick pris som planens bästa spelare. Agneta var en av damfotbollens första domare på hög nivå.

Jennie Wicksell, tidigare spelare i KIF Örebro nu verksam som ledare inom BK Forward och Örebro Läns Fotbollförbund intervjuades om dagsläget inom länets damfotboll.

Jennie berättade att en satsning sker i länet på att rekrytera fler ledare och tränare till damfotbollen.

En önskan är också att nå fler tjejer med invandrarbakgrund. BK Forward och Jennie har i en satsning gått från ett tjugotal till över hundra tjejer i sin verksamhet från denna målgrupp.

Kvällen avslutades med att Kjell Sunesson tackade de båda moderatorerna, Håkan Bågenvik och Hanna Fernlund, med varsin blomsterbukett, till åhörarnas uppskattande applåder. En mycket tilltalande kväll.



Runa Adolfsson, Gunilla König, Ingrid Andersell, Christina Rehn, Annica Larsson och Gita Fransson från IFK Hallsberg.



**ELPROFILEN**



**Länsförsäkringar  
Bergslagen**



# Calle Gunnarsson och Luciatablå lockade många deltagare!

*Traditionsenligt och uppskattat medverkade en luciatablå med lucia, tärnor och stjärngosar från Pops Academy-Karl Johan skolan. De framförde välsjungande, i ljuv stämsång, de välkända sångerna vi så gärna hör inför julen.*



*Elias Gustavsson, Maxine Olsson, Charlie Halldén och Calle Gunnarsson.*

Calle Gunnarsson intervjuades av Håkan Bångenvik. Calle - den förste örebroaren som fått vara med och lyfta Stanley Cup pokalen.

St Louis Blues vann för första gången i klubbens historia Stanley Cup, år 2019, efter vinst mot Boston Bruins i den sjunde och avgörande matchen.

- Det var mycket betydelsefullt och historiskt för staden där vi hyllades av våra fans i en fullsatt arena samt av invånarna genom ett segertåg genom St Louis.

- Givetvis också stort att ta med sig pokalen hem till Örebro och hyllas av tusentals åskådare på Stortorget.

Calle lämnade NHL året därpå efter att spelat över 600 NHL-matcher, drygt 300 både i Toronto Maple Leafs och i St Louis Blues.

- Motivet var att jag hade för många skador. De gjorde också att jag som önskat inte kunde avsluta mitt hockeyspelande med en säsong i Örebro Hockey.

Calle kan i sin karriär se tillbaka på två finaler i SHL med Linköpings HC och tre VM-turneringar

med Tre Kronor. Resultatet blev ett VM-silver och två VM-brons, samt 24 landskamper med tre mål.

- Givetvis oerhört hedrande och minnesvärt att få representera Sverige tillsammans med ett antal av landets bästa spelare.

Idag är Calle med familj, hustrun Josefin och två barn åter till Örebro. Calle är invald i Örebro Hockeys styrelse.

- Det är mycket lärorikt för mig där jag förhoppningsvis kan tillföra litet hockeykunnande.

Till många och stora applåder tackades Calle, en mycket sympatisk, klok och föredömlig representant för hockeyn, idrotten och Örebro.

## GF Örebro

Andreas Getzman gav en tillbakablick på Örebrogymnastikens 100-åriga anor. Under 2000-talet kunde trupp-gymnastiken åter sätta Örebro på kartan igen. Landslagsgymnaster från Örebro har tagit medaljer på SM, NM och EM.

År 2018 slogs stadens två stora föreningar, AGF och KIF, samman till en och bildade GF Örebro. Föreningen är länets största barn och ungdomsförening med drygt 2 500 medlemmar. Här bedrivs trupp-gymnastik, artistisk gymnastik, cheerleading, parkour, paragymnastik, barn-gymnastik och motionsgymnastik.

Föreningens stora problem och utmaning är att det saknas en tidsenlig anläggning för att kunna bedriva och utveckla gymnastikverksamheten.

Efter denna introduktion av Örebrogymnastiken intervjuade Andreas tre av de fyra landslagsgymnasterna GF Örebro har idag. Det var Elias Gustavsson, Charlie Halldén och Maxine Olsson, alla med SM- och EM-guld meriter.

Andreas, Charlie, Elias och Maxine från GF Örebro gav en imponerad bild över en av Sveriges allra främsta gymnastikföreningars omfattande och mångsidiga verksamhet.

De tackades med stora applåder av de 150 personer vilka deltog vid caféträffen i Kulturkvarters stora sal, Volymen, tisdag 13 december.

# Samtal med Kenneth, Charlotta, Håkan och Ola!

## Kenneth en äkta pilgrim

Tisdagen den sjätte september gästade Kenneth Holmstedt vår klubblokal. Det blev ett fängslande och tänkvärt samtal med ishockeymålvakten, kommundirektören och framför allt pilgrimen och människan Kenneth Holmstedt.



*Staffan Tholsson, Kenneth Holmstedt och Rolf Ericsson*

Kenneth växte upp i idrottsstaden Skellefteå. Genombrottet som ishockeymålväkt kom i TV-pucken år 1964. Västerbotten vann turneringen och Kenneth utsågs till bästa målväkt. Skellefteå AIK värvade därefter Kenneth, det blev SM-vinster med såväl junior som seniorlaget.

År 1970 flyttade Kenneth till Örebro för studier samt spel i Karlskoga/Bofors. Inför säsongen 1976/77 gick Kenneth över till Örebro IK som var på väg att bygga upp ett starkt lag, de kvalificerade sig för elitserien. "Miljonkedjan" värvades och Kenneth fick spela tillsammans med Skellefteåkompisarna, Hardy, Martin och "Krobbe".

Två gånger, år 2017 och 2021, har Kenneth gått världens mest kända pilgrimsvandring, Caminon, de 80 milen mellan franska Saint-Jean Pied de Port och spanska Santiago de Compostela. Sträckan tar nära trettio dagar där varje dagsvandring är cirka tre mil. Varje år går 350 000 pilgrimer Caminon.

- Efter några dagars vandring skapas ett yttre och inre lugn. Tidig start på morgonen, frukost vid kl 10.00. Kontroll av fötterna. Lunch med ett glas lättöl. Kontinuerligt vattendrickande. Framme vid ny by för övernattnig. Kropps- och klädvård. Middag. Sömn direkt, berättade Kenneth.

- Varje pilgrim har sitt eget motiv för sin vandring men sägnen säger att "Caminon ger varje pilgrim vad denne behöver", det stämmer avslutade Kenneth.



## Charlotta leder länets idrott

Samtalet med Charlotta Stenhem, tisdag 1 november, gav intressanta perspektiv på vårt läns, omfattande, idrott idag och inför framtiden.

I Idrottshuset var det "pingis" som blev hennes idrott. BTK Safir hade en mycket bra tjejerksamhet med Lennart "Klintas" Klinteryd som den positiva och engagerade ledaren och tränaren.

Charlotta började som utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna 1994, år 2012 blev hon distriktsidrottschef för länets samlade idrott, RF-SISU Örebro län.

RF-SISU har sin fysiska mötesplats vid Idrottens Hus i Väster Park med idag nära 40 medarbetare. I huset har också många av idrottens länsorganisationer för fotboll, gymnastik, innebandy, parasport, simning med flera sina kanslilokaler.

Gemensamt finns attraktiva och tidsenliga mötesplatser där hundratals aktiva, ledare, ledamöter, funktionärer och föräldrar från idrotten i länet samlas varje vecka för möten och utbildning.

RF-SISU ger idrotten i länet stöd inom tre områden, företräda, leda och utveckla - folkhälsa - bilda och utveckla.

Uppgiften innefattar administrativt stöd, föreningskunskap, föreningsutveckling, folkhälsa, stöd till anläggningar, bildning och olika utbildningar.



- En kontinuerlig kontakt och samverkan med länets kommuner, regionen och länsstyrelsen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna företräda och aktivt påverka till stöd för länets idrott.



### Håkan - 50 år som journalist

Under temat "Samtal med Håkan Bågenvik" gav Håkan ett stort antal intressanta anekdoter och berättelser från sina 50 år som journalist. Platsen var ÖLIS, välfyllda, klubblokal, tisdagen 6 december.

Håkan läste journalistik på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och tog sina första journalistiska steg på Nya Wermlands Tidningens lokalkontor i Hagfors. Senare fick Håkan jobb på Nerikes Allehandas sportredaktion. År 1990 blev Håkan allmänreporter på Nerikes Allehanda med bland annat näringsliv i Nerikes Affärer och egen trafikside.

Från sina 50 år som journalist hade Håkan många minnen och möten. Håkan bevakade tre cykel-VM, tolv SM samt ett otal etapplopp. Formel 1 i Anderstorp med Ronnie Peterson och Svenska rallyt i de värmländska skogarna med Stig Blomqvist, som de svenska hoppen, var andra höjdpunkter i hans journalistliv.

"Svennis" Ericsson besökte Håkan under hans framgångsrika år i Benfica och Lissabon. År 1990 mötte Håkan tungviktsvärldsmästaren Ingemar "Ingo" Johansson under en lunch på Örebro slott.

Journalisten och kåsören samt Örebrovännen Torsten Ehrenmark var Närkes röst i världen. Håkan mötte honom några gånger, bland annat i de klassiska tidningskvarteren i London.

Ola Hellstrandh, med den klassiska DKW:n, var för Håkan en kompis, journalistkollega, en entertainer men också en friidrottsledare och eldsjäl under många år i KFUM Örebro. Håkan avslutade sitt samtal med att skickligt sjunga Olas låt Limpan.



### Ola – ödmjuk och framgångsrik

Tisdagen 17 januari genomfördes ett samtal med Ola Ljungberg. Ola växte upp i bandy- och bruksmetropolen Hälleforsnäs, med som mest 3 000 invånare.

Debuten var tidig för Ola i bandylaget där den största profilen var Håkan Spångberg. Ola deltog i Bandy-VM 1969. Bandy kombinerades med fotbollsspel i IFK Eskilstuna.

Ola flyttade till Örebro 1970 för bandy och fotbollsspel i Örebro SK.

- Det var stort att få Orvar som tränare under tre år och spela tillsammans med Sven-Gunnar Larsson och Thomas Nordahl. Vi var oerhört vältränade dessa år, mindes Ola.

Tord Grip efterträdde Orvar och var tränare under två år, 1974-75 då Hasse Borg fick sitt genombrott. Åren 1976-77 kom Benny Lennartsson som tränare till ÖSK.

- Jag hade förmånen att få ha tre ytterst bra tränare under min tid i ÖSK, konstaterade Ola.

Totalt blev det 166 allsvenska matcher för Ola, det ger en tiondeplats på listan över de ÖSK:are som spelat flest allsvenska matcher genom tiderna.

Nu väntade en tränarkarriär. Ola förde upp Karlslund i superettan. Klubbens främsta framgång någonsin, med derbyn mot ÖSK. Med Östersund som bostadsort hade Ola tränaruppdrag i Ope och i ett par norska klubbar. Efter sin pensionering så flyttade Ola och hustrun tillbaka till Örebro år 2010.

År 1973 nådde ÖSK sin senaste/sista SM-final i bandy mot Västerås SK, vilka vann med 4-1.

-Vi hade ett mycket bra lag med spelare som Bosse Andersson, Sören Andersson, Jan-Ivar Ekberg, Hasse Nordin och L-O Sjödin, så även i bandy fick jag spela med ÖSK:legendärer.

RES MÄ OSS  
**BUSS&TRAFIK**.SE

ÖREBRO – SWEDEN

[www.busstrafik.se](http://www.busstrafik.se)



**Prinfo** WELINS

*Mäklarhuset*



## Bernts bild

*Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på en bild av Karlslunds IF:s fotbollstjejer.*

### *Jubel i Karlslunds IF - för 40 år sedan*

Hösten 1983 tog Karlslunds IF:s fotbollstjejer för första gången steget upp i högsta serien. Klubben mötte BK Tinnis från Linköping i kvalet till allsvenskan.

KIF vann klart hemma med 3-1 och efter 0-0 i Linköping var saken klar. Inte undra på att klubbens tongivande spelare Lena Larsson och Malin Lake jublade lite extra när en supporter överlämnade en flaska alkoholfri champagne efter matchen i Linköping.

Sejouren i högsta serien blev ettårig. Både Lena Larsson och Malin Lake försvann senare till Trollhättan respektive Gais. Och i Karlslunds IF gick damerna och herrarna skilda vägar.

Kanske en lycka för damfotbollen som haft stora framgångar nationellt men också internationellt och spelar i den högsta ligan, medan herrarna håller till i division två, egentligen fjärde divisionen med 1980-tals mått mätt ...

*Håkan Bågenvik*



## Arne och "Uttas" Domarminnen

*Paret Arne Berg och Ulf "Utta" Eriksson berättade om sina liv som fotbollsdomare, inför en av åhörare fullsatt klubblokal. Här spetsades, till åhörarnas stora förtjusning, fascinerande minnen med dråpliga anekdoter.*



Arne Berg och Ulf "Utta" Eriksson

Först ut var Västgötefödde Arne Berg. Arne var under sin aktiva tid målvakt. Efter en flytt till Laxå i början av 1960-talet representerade han, i perioder, såväl Hasselfors GoIF, Laxå IF som Röfors IF.

Arne berättade om sin 30-åriga domargärning. En karriär som inkluderade domarskap i allt från

distriktsserier upp till superettan. År 1985 utsågs Arne till länets bästa domare.

En härlig berättelse från Arne var om när Manchester United 1988, lett av Alex Ferguson, gästade Ramundervallen. Givetvis var Arne domare i denna spektakulära match.

Genuina norrlänningen Ulf "Utta" Eriksson tog därefter över. Med ett mustigt och tydligt språk gjorde "Utta" ett antal intressanta nedslag i sina år som toppdomare.

"Utta" avancerade snabbt genom seriesystemet för att 1973 döma i allsvenskan. Det gick bra för "Utta" som 1974 utsågs till FIFA:domare. Det innebar ett stort antal matcher varje år i europeiska cuper, landskamper och mästerskap.

Meriterande dömde "Utta" vid såväl VM i Argentina 1978 som vid OS i Moskva 1980. Under denna period var "Utta" en av världens allra främsta fotbollsdomare.

Imponerande dömde "Utta" totalt över 1 500 matcher under sin domarkarriär, med 175 internationella matcher och 185 allsvenska matcher.

## Intressanta Fotbollsminnen

*Tisdagen 4 oktober berättade trion Agneta Björck, Sven Göran Gustafson och Claes Mauroy ett axplock av sina fotbollsminnen ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Platsen var ÖLIS klubblokal där ett tjugofemtal medlemmar samlats.*

Först ut var Agneta Björck, en verklig pionjär inom damfotbollen. Efter flytt till Örebro började Agneta spela fotboll i övre tonåren. Det blev spel i Hallsbergs korpen varefter Agneta kom till Örebro SK. Nästa klubb blev Falköping KIK där även Pia Sundhage ingick.

Agneta deltog i den första officiella damlandskampen mot Finland 25 augusti 1983 i Mariehamn, den slutade 0-0. Priset som planens bästa spelare gick till lagkaptenen Agneta.

Nästa steg blev att Agneta satsade på att bli domare. Agneta var en av damfotbollens första domare på hög nivå och blev FIFA-utbildad år 1989.

Claes Mauroy är för många Mr Adolfsbergs IK.



Sven Göran "Svennis" Gustafson, Claes Mauroy och Agneta Björck.

Tidigt började en ledargärning i Adolfsbergs IK och 1993 anställdes Claes på heltid i klubben.

Intresset för engelsk fotboll tog fart när Tips-extra introducerades 1969. Nu började fotbollsresorna till England via båt och senare flyg. Claes berättade ett antal fängslande anekdoter och tänkvärda betraktelser från dessa resor.

Det är många Örebroare som fått följa med Claes på hans mycket personliga resor eller fått värdefulla tips om fotbollsklubbar och på pubar i England.





Fredagens "Öppen klubblokal" gästades 18 november av segelflygaren Jan-Ola Nordh. År 2022 vann Jan-Ola Europamästerskapen i segelflygning, som första svensk någonsin. Vi fick en mycket trivsamt och intresseväckande inblick i flyget och segelflygsporten av Jan-Ola.

## Sportfrågor

**Vilken fotbollsspelare döljer sig bakom smeknamnet?**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. "Bajdoff"       | 11. "Kummel"  |
| 2. "Bjärred"       | 12. "Lidas"   |
| 3. "Bombern"       | 13. "Limpan"  |
| 4. "Bråttom"       | 14. "Lippa"   |
| 5. "Dala"          | 15. "Nacka"   |
| 6. "Il Bisonte"    | 16. "Ossa"    |
| 7. "Il Professore" | 17. "Pajen"   |
| 8. "Knivsta"       | 18. "Puskas"  |
| 9. "Kosse"         | 19. "Skjorta" |
| 10. "Kronblom"     | 20. "Slangen" |
|                    | 21. "Vickan"  |

***Svaren hittar du på nästa sida!***



## Vårresan

- Berättelsen om Nora-Anna  
Onsdag 31 maj



Nora-Anna är en av vårt lands främsta kvinnliga idrottspionjärer som blev Sveriges löpardrottning och folkhjältinna.

Bussresan avgår från Olaigatan, vid Karro/Slottsbron i Örebro.

Vi besöker och får en visning av Nora-Annas gård Hälltorp, idag Nora-Annas café. Lunch på Bryggerikrogen i Nora.

Presentation och rundvandring i Kvarteret Bryggeriet som omvandlats från industri till kulturkvarter.

**Caféträff** på Bryggerikrogen med medverkan av Maria Akraka, tillsammans med Nora-Anna vår främsta kvinnliga löpare på 800 meter.

För mer info och anmälan se särskilt program för resan på vår hemsida och i marsutskicket.

## Svar på sportfrågorna

### Vem dolde sig bakom smeknamnet?

1. "Bajdo" – Åke Johansson, IFK Norrköping
2. "Bjärred" – Patrik Andersson, MFF
3. "Bombern" – Jan Lindgren, BK Forward
4. "Bråttom" – Johnny Ekström, IFK Göteborg
5. "Dala" – Sven Dahlkvist, AIK/ÖSK
6. "Il Bisonte" – Gunnar Nordahl, Degerfors IF
7. "Il Professore" – Gunnar Gren, IFK Göteborg
8. "Knivsta" – Gösta Sandberg, Djurgårdens IF
9. "Kosse" – Kosovare Asllani, Linköpings FC
10. "Kronblom" – Ove Nilsson, Degerfors IF
11. "Kummel" – Göran Kummelstedt, DIF/ÖSK
12. "Lidas" – Nils Liedholm, IFK Norrköping
13. "Limpan" – Anders Limpar, Brommapojkarnas IF
14. "Lippa" – Elisabeth Grane, IFK Hallsberg
15. "Nacka" – Lennart Skoglund, Hammarby IF
16. "Ossa" – Thomas Johansson, BK Forward
17. "Pajen" – Anders Jonsson, ÖSK
18. "Puskas" – Anders Ljungberg, MFF/ÖSK
19. "Skjorta" – Magnus Bergström, Degerfors IF
20. "Slangen" – Ove Karlsson, BK Forward
21. "Vickan" – Victoria Svensson, Älvsjö AIK



Anders "Pajen" Jonsson, framgångsrik bandy- och fotbollspelare i ÖSK.

## Samarbetspartners



Örebro län

ULLMAX®



## Årsmöte med Caféträff Onsdag 12 april

Kulturkvarteret - Akustiken  
Träffen startar kl 14.00 och Årsmötet kl 15.00.  
Avgift 50 kronor.

### *”Vi som var bäst i landet”*

Medverkan av KFUM:s svenska mästare i Basket och Volleyboll år 1999.





# WALL of FAME



*Dagmar Andersson*



*Agneta Andersson*



*Tove Andersson*



*Owe Berglund*



*Göte Berglund*



*Gösta Pers*



*Bengt-Arne Gustafsson*



*Henrik Gustafsson*



*Lena-Marie Nyman*



*"Anni-Anni" Larsson*



*Anni Lindberg*



*Karin Lindström*



*Gösta Nilsson*



*Torbjörn Nyman*



*Emma Nilsson*



*Karin Nilsson*



*Harry Berglund*



*Gösta Sjöberg*



*Lena Nyberg*

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap  
Besöks- & postadress:  
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro  
E-post: [idrottshistoriska@telia.com](mailto:idrottshistoriska@telia.com)  
[www.olis.nu](http://www.olis.nu)