



Örebrocurlingen under 100 år 1922 - 2022



Bildandet 1922

Curling spelades i Skottland redan i början av 1500-talet. Royal Caledonian Curling Club bildades 1838, då dagens spelregler skapades. Till Sverige och Uddevalla kom curlingen på 1840-talet. Det riktiga genombrottet kom i samband med Nordiska spelen 1913 då skotska curlare gästade spelen. Åre var curlingens metropol i Sverige mellan 1913 och 1967, där "Åre-veckan" arrangerades varje år. Svenska Curlingförbundet bildades 1916.

Onsdagen den 18 oktober 1922 hade fjorton intresserade män samlats på Stora Hotellet för att bilda Örebro Curlingklubb. Till president valdes disponenten för Örebro Kexfabrik, Paulus Källander. Ett uppdrag Paulus hade fram till 1947. Initiativtagare till Örebro Curlingklubbs bildande år 1922 var Paul Dahlman. Teknisten Paul var ingenjör och löjtnant samt duktig curlingspelare från Örebro. Han var klubbens sekreterare fram till 1938.



Paulus Källander

Paul Dahlman

Eyravallen 1923-1969

Eyravallen invigdes 1923, där vintertid fyra curlingbanor spolades upp för ÖCK, mot Rudbecksgatan. År 1933 flyttades banorna och den utbyggda klubbstugan till planen bakom den nybyggda ståplatsläktaren, mot Restalundsvägen. Klubbstugan blev en viktig och trivsamt mötesplats där mottot

var, "Där ute strid här inne frid". Varje torsdag var det klubbafton, ärtsoppa och punch serverades. Antalet medlemmar var begränsat till fyrtio.



Curlingspel vid klubbstugan 1937.

Nu kunde träning och tävlingar ske på främst intern men även nationell nivå. Främste spelaren var Fredrik Anell. Laget Fredrik Anell, Oscar Norén, Olle Berglund och Håkan Bergå blev Svenska Mästare i lag 1945.



Fredrik Anell, Oscar Norén, Olle Berglund och Håkan Bergå.

Årligen deltog lag från klubben, oftast med framgång, i Åres internationella curling vecka. Deltagandet underlättas då klubbens spelare från 1952 kunde bo och samlas i Örebroföretaget APK:s nyuppförda semesterhem.

Jubileumsåret för de 25 första åren, 1947, blev klubbens mest framgångsrika vid SM, "Åre-veckan" och övriga nationella tävlingar. Fredrik Anell var kapten i det Svenska fyrmanna-landslaget. Jubileumsfesten på Stora Hotellet samlade 130 deltagare.

Stora framgångar under 1950- och 1960-talet hade "läkarlaget" med Börje Holmgren, Tore Rydman, Gunnar Kullendorff och Sigge Rydén, främsta prestationen var vinsten vid Lag-SM år 1965 i Stockholm. Den följdes upp med ett brons vid Lag-VM i Skottland samma år.



Börje Holmgren, Gunnar Kullendorff, Tore Rydman och Sigge Rydén.

År 1955 anslöt sig Svenska Curlingförbundet till Riksidrottsförbundet. Föreningen blev nu öppen för alla, tidigare valdes medlemmarna in. Damer kunde från 1962 delta i klubbens verksamhet, då en särskild damsektion bildades.

Vinterstadion 1963-1969

Från hösten 1963 kunde curlingspel ske i ishockeyrinken på Vinterstadion, kombinerat med spel på utebanorna. Den konstfrusna arenan var en av de första i Sverige vilket gav möjlighet till att ett stort antal större tävlingar arrangerades av Örebro CK.

Redan år 1965 arrangerades förtjänstfullt den internationella tävlingen Swedish Cup,

med 64 herrlag och 20 damlag från sju nationer. Då bandybanan nyttjades spelades det samtidigt på hela 34 banor. Tävlingen spelades med den av Helmer Reveman lanserade spelformen Örebro-systemet. År 1967 arrangerades SM-veckan.

Satsningen på damer gav resultat och laget Märta Kullendorff, Sonja Wikström, Gunvor Rydman och Margareta Röhnisch vann Lag-SM i Härnösand 1966.



Märta Kullendorff, Sonja Wikström, Gunvor Rydman och Margareta Röhnisch.

Nu var det dags att ta upp juniorverksamhet där en juniorsektion bildades 1967. Samtidigt fann damerna det lämpligt att bilda en egen förening Örebro Damcurling Klubb, ÖDCK, och lämnade klubben år 1969.

Riksmästerskapet för oldboys vanns 1969 av laget Börje Holmgren, Sigge Rydén, Bengt Thermaenius och Harry Wikström.

Efter ett flertal påtryckningar från ÖCK tog Stadsfullmäktige 1968 beslutet om att en curlinghall samt en ishockeyrink utomhus skulle anläggas på Trängens IP. Den 27 oktober 1969 kunde de fyra konstfrysta banorna invigas.

Curling spelades i hallen utöver ÖCK av ÖDCK, Järnvägsmännens CK samt den nybildade sektionen inom Örebro SK.

Curlinghallen - Trängen

1969-1981

Efter tre års spel kunde konstateras att, till trots isens goda beskaffenhet, så hade banorna en oönskad lutning. En betongplatta behövde anläggas. Då kommunen inte anslog några ekonomiska medel bildades på Karl-Olov Nilssons initiativ en intresseförening. I den ingick ÖCK, ÖDCK, ÖSK och Järnvägsmännens IF. Ett lån togs på 100 000 kronor och en betongplatta fanns på plats inför säsongen 1973/74.

Ungdomar kunde nu få pröva på curling då ett stort antal skolor förlade sina idrottsdagar till hallen, där under ett par decennier Gunnar Engvall och K-O Nilsson förtjänstfullt introducerade curlingspelet.



Karl Olof Nilsson

Antalet aktiva damer och herrar ökade kraftigt och torde som mest ha varit ett 150-tal.

Utöver Örebro CK, ÖDCK, Örebro SK och Järnvägsmännens IF bildades Wadköpings CS år 1973.

Inom Örebro CK fanns främst ungdoms- och tävlingsverksamheten. De övriga föreningarna hade en mer motionsinriktad verksamhet. Intern träning skedde en kväll i veckan, kombinerat med ett tävlande eller eget spel i helgerna.

Örebro Curlingklubb - ÖCK

Curlinghallens möjligheter innebar att antalet aktiva ökade från ett 50-tal till över 100-talet.

Vid 50-års jubileet 1972 stod Örebro CK på topp. Jubileumsåret arrangerades det både en större intern tävling men också en nationell tävling med deltagande av de bästa lagen i landet.

Under ledning av Erik Elander togs en förnämlig Jubileumsskrift fram. En stor jubileumsfest skedde på Stora Hotellet.

Många av de äldre medlemmarna bröt sig 1974 ur klubben och bildade Wadköping Curlingsällskap.

Introduktionen för ungdomar gav resultat och 40-tal ungdomar kom med i klubbens aktiviteter.

Tjejerna lyckades bäst och klubben vann, imponerande, JSM i lag för juniorer åren 1978, 1979 och 1981.



Anette Gollner, Susanne Dahlin, Agneta Ivarsson och Åsa Broström, vinnare 1978.

Med den nya Curlinghallen blev arenan spelplats för allt fler nationella tävlingar. Lag-SM för damer och herrar arrangerades 1975, JSM 1978 och Lag-SM herrar 1980.

Ett stort antal funktionärer var engagerade med Sten Littorin, Lars Mansfeld och CO Granath i spetsen.

Örebro Damcurling Klubb - ÖDCK

Damerna fick möjlighet till medlemskap och spel i Örebro Curlingklubb först 1962. Antalet curlingspelande damer ökade och 1969 beslöt de att bilda en egen förening, Örebro Damcurling Klubb, ÖDCK. Ordförande blev den välrenommerade curlingspelaren Märta Kullendorf.

Den egna föreningen och den nya hallen medförde ett uppsving med allt fler aktiva damspelare. Möjlighet gavs till en kraftigt ökad träning och ett ökat tävlande både nationellt och internationellt för damerna.

Laget Elisabeth Branäs, Anne-Marie Ericsson, Britt-Marie Ericsson och Eva Rosenhed var de första i Örebro och landet vilka tränade mer rationellt. Resultat blev tre raka SM vinster i lag åren 1975, 1976 och 1977. Vinnaren i SM kvalificerade sig till Europamästerskapen i curling. Lag Branäs tog silver 1975 i Megéve, Frankrike men guld i Berlin, Tyskland 1976 och Oslo, Norge 1977. EM-vinsten 1976 följdes av en framgångsrik turné i Kanada.



Elisabeth Branäs, Eva Rosenhed, Anne-Marie Ericsson och Britt-Marie Ericsson.

Damklubben arrangerade den årliga internationella tävlingen "Klingbergaren". Vandringspriset var skänkt av fabrikören Gösta Klingberg. Många europeiska lag deltog och vid ett flertal tillfällen lag från Kanada, ett år de regerande kvinnliga världsmästarna.

Betydande insatser för ÖDCK gjorde Kerstin Brandt, Fay Lake, Margot Odelberg, Berit Rydberg, Sonja Wikström och Harald Eriksson.

Örebro Sportklubb - Curlingsektion

En önskan fanns, när Curlinghallen stod spelklar, att fler klubbar skulle spela curling.

ÖSK-profilen Gösta Klingberg initierade att en curlingsektion bildades 1969 och blev dess mångåriga ordförande. Ett stort antal tidigare aktiva i ÖSK rekryterades till curlingsporten.

Tävlingsspel skedde ett par dagar i veckan kombinerat med tävlande under helgerna. Egna tävlingar arrangerades och framgångar noterades i seriespel, DM, SM och nationella turneringar. Uppskattad var den årliga interna tävlingen Skink-Cupen.

Aktiva i verksamheten var namn som Sven Fogelgren, Tore Gardefelt, Hans Gibson, Nils Hedman, Lennart Heijdenberg, Lars Larsson, Lennart Paus och Rune Åhrling.

Främsta tävlingsframgången var kvartetten Olle Branäs, Tore Lundberg, Åke Lindholm och Gunnar Engvalls vinst vid Riksmästerskapet för veteraner, på hemmaplan i Örebro 1981.



Olle Branäs, Tore Lundberg, Åke Lindholm och Gunnar Engvall.

Wadköpings Curlingsällskap - WCS

Stora Hotellet var platsen där Wadköping CS bildades den 1 oktober 1973.

Motivet till bildandet var att främst de äldre medlemmarna i Örebro CK upplevde att verksamheten blivit för tävlingsinriktad och att mycket av den tidigare intimiteten försvunnit.

I starten hyrdes tider för internt tävlingsspel i grupper under helgerna, vilket senare kompletterades med spel en kväll i veckan.

Viktig var Lilla Julafton/Luciafesten samt vårfesten, den senare ofta förlagd till AGF:s Sommarhem i Strömsnäs.

Sånger komponerades och framfördes vilka speglade verksamheten och det år som gått.

Efter några år började föreningen också med extern tävlingsverksamhet i mindre omfattning.

Lag ur Sällskapet besökte vid flera tillfällen tävlingar i Skottland.

Även tävlingar arrangerades där exempelvis Sällskapet var värd för veteranernas riksmästerskap i curling 1984.

Skolungdomar och företag introducerades i curlingspelet genom olika "pröva på" aktiviteter under ledning av Gunnar Engvall och K-O Nilsson.

Uppskattat var den pensionärscurling som skedde på fredagseftermiddagar från 1980.

Ledande insatser för föreningen gjorde Helmer Reveman, K-O Nilsson, Ragnar Dahl, Göran Norlin, Ingvar Wallstedt, Sigge Rydén, Gunnar Engvall, Olle Branäs, Björn Bergå och Bengt Holmström.

Curlinghallen - Trängen

1981-1998

I drygt tiotalet år hade svåra förhandlingar med kommunen skett avseende hallens drift och klubbarnas hyresavgifter.

Inför år 1981 aviserade kommunen kraftigt höjda avgifter, vilket ställde betydligt större ekonomiska krav på klubbarna och dess utövare.

Det fick till följd att ÖDCK och Örebro SK valde att låta sina verksamheter uppgå i befintliga klubbar 1981.

En ny klubb bildades 1981, CS Flintstenen.

För att på ett bra sätt kunna förhandla med kommunen bildades 1980 Örebro Curlingallians. Den kom att bestå av CS Flintstenen, Järnvägsmännens IF, Wadköpings CS och Örebro CK.

Intresset för curling minskade. Negativt så tog konståknings- och ishockeyverksamhet över helgtiderna i hallen 1985.

Förändringen drabbade främst Örebro CK ungdoms och tävlingsverksamhet, totalt fanns ett 60-tal aktiva i de fyra klubbarna.



JSM vinnarna & JVM deltagarna 1986, Peter Larsson, Örjan Erixon, Krister Olsson & Mats Rosenhed.

Örebro Curlingallians lades ned år 1998 då Wadköping CS och Järnvägsmännens IF upphörde. Framträdande hade Helmer Reveman, Ragnar Dahl och CO Granath varit som ordföranden.

CS Flintstenen - CSF

Wadköpings CS kunde inte ta emot fler aktiva på sin tisdagskväll. De uppmuntrade därför och gav stöd till CS Flintstenens bildande 1981.

Föreningens klubbkväll för träning och samvaro blev onsdagen. Kombinerades några kvällar per år med mycket omtyckta och välbesökta klubbaftnar.

Deltagande skedde i regionala serier.

Antalet deltagande pendlade mellan 20 – 40 aktiva.



Arne Anshelm, Rune Odelind & Robert James.

Under de första åren var betydande, Gunnar Fahlvik, KG Fransson, Lars Larsson, Bertil Noren, Rune Ruhnbro och Per Thörnmark.

Tioårsjubileet 1992 firades med en tävling samt en måltid på restaurang Falken. Föreläsare var nyblivne världsmästarinnan i lag, och klubbens hedersmedlem, Elisabeth Johansson/Gustafson.

Under klubbens siste decennium fortgick verksamheten som tidigare men överskuggades av framtidsfrågor för Curlinghallen samt samarbetet med Örebro CK.

Klubbens representerades av Sveneric Blom, Leif Kugelberg & Eva Larsson m.fl.

Curlingcenter - Trängen

1998-2009

Nu fanns i Curlinghallen de båda klubbarna CS Flintstenen och Örebro CK.

Inviter fanns om ett samgående men främst CS Flintstenen motsatte sig detta.

De fann, efter en enkät bland medlemmarna, att närheten och sammanhållningen skulle kunna försvinna vid ett samgående.

Ett samarbetsavtal tecknades därför mellan CS Flintstenen och Örebro CK.

Båda klubbarna firade jubileums år 2002. Örebro CK 80 år där det under ledning av Lars Mansfeld och Olle Svensson inbjöds till tävlingar samt fest och dans på Scandic Grand Hotell, i början av oktober.

CS Flintstenens 20 års jubileum firades 17 december i Curlinghallen, med Eva Larsson som ansvarig.

Ett gemensamt utvecklingsarbete, lett av Per Fridman SISU Idrottsutbildarna, genomförde klubbarna, 2002. Den 2 februari samlades 21 deltagare från de båda klubbarna.

En nulägesanalys var starten. Därefter skattades Örebrocurlingens Styrkor, Möjligheter, Svagheter och Hot.

Tre nyckelord var "Mer tid i hallen", "Intendent i hallen" och "Rekrytera fler ungdomar"

En dokumentation gjordes till stöd för det fortsatta arbetet.

Nästa steg blev att en utvecklingsgrupp med två representanter från varje klubb tillsattes. I den ingick Ewa Larsson, Arne Levinsson, Cissi Svensson och Lars Zetterberg.

Resultatet presenterades för de båda klubbarnas medlemmar våren 2002. Det utgjorde en ambitiös och väl genomtänkt målbeskrivning och verksamhetsplan för Curlingen i Örebro.

Curlingcenter

De mesta av utvecklingsgruppens förslag kunde förverkligas redan hösten 2002 då ett Curlingcenter startades upp i hallen, med syfte att bredda curlingsporten.

Patric Håkanson anställdes som intendent för Curlingcenter.

En mycket genomarbetad och professionell plan styrde arbetet. Den omfattade hallen inkluderande bokning, caféterian, isytan, träning och tävling, skolverksamhet, företag, curling för rullstolsbundna, sponsorer samt marknadsföring och kommunikation.

Curlingcenter fungerade mycket bra det första året såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Därefter minskade Patric sitt engagemang. Det skulle nu ersättas av mer ideellt arbete vilket var en stor utmaning.

Vid en gemensam utvärderingsträff våren 2003 tillsattes sju olika kommittéer och några projektgrupper. En del var gemensamma och andra för respektive klubb. Det medförde att ett stort antal nya medlemmar engagerades i Curlingcenter.



Olle Fröberg, Lars Mansfeld, Patric Håkanson och Olle Svensson.

Bara Curling

Inför säsongen 2005/2006 kom ett mycket glädjande besked. Det skulle endast utövas Curling i hallen. Efter 20 år lämnade konståkning och ishockey helgtiderna.

Curlingcenter - Trängen 2009-

Intresset för curling ökade nu kontinuerligt. Genombrottet kom då TV-tittarna fick se curling från OS i Japan 1998. Svensk curling har under tjugofem år haft fantastiska framgångar på dam- och herrsidan.



Elisabeth Gustafson, fyra VM-Guld i lag, arbetade i Örebro och tränade i vår hall i början 1990-talet.

Genom arbetet i kommittéer inom ramen för det gemensamma Curlingcenter blev det till slut naturligt med ett samgående.

De båda ordförandena Sveneric Blom, CS Flintstenen och Jan Blåder, Örebro CK kunde skriva under en gemensam avsiktsförklaring våren 2008.

Våren 2009 togs vid de båda föreningarnas årsmöten beslut om en sammanslagning till en förening, Örebro Curlingsällskap.



Örebro Curlingsällskap - ÖCS

Den 16 mars 2009 bildades Örebro Curlingsällskap, ÖCS.

Här följer en presentation av ett antal olika verksamheter som genomförts under Örebro CS första 14 år.

Hallen

Hallen inrymmer idag curlingbanor, omklädningsrum, cafeteria/klubblokal med kök samt ett kontorsutrymme.

Curlingbanorna

Välskötta banor är en förutsättning för bra curlingspel. Isen har under åren skötts av kommunen, egna anställda med arbetsmarknadsstöd men främst genom, omfattande, ideella insatser.



Christer Tikkala preparerar isen.

Träning

Tisdagskvällar har träning skett för klubbens seniorer. Den kombineras ofta med egen träning eller tävlande under helgerna.



Ungdomarnas kväll är torsdag vilken kompletteras med träning, tävling och/eller turneringar i helgerna.



Tävling

Tävlande sker internt, nationellt och internationellt. Formen är seriespel eller turneringar.



Curt Jönsson, Jocke Röhnisch, Claes-Göran Eskilsson och Lars-Inge Sörling.



SM-Veckan år 2015 i Örebro, med curling.



EM, VM & OS vinnarna, Lag Edin vann SM.

Årligen arrangeras distriktsmästerskapen för skolor. Vinnare koras för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.



Rullstolscurling

En verksamhet vilken bedrivs på hög nivå. Trion Gert Erlandsson, Örjan Kylevik och Roger Westergren har alla haft stora internationella framgångar.



Kenneth Nilsson och Roger Westergren

Företag

Företagen erbjuds introduktionsspel. Företagsserier har genomförts.



Prova på

En viktig del är "Prova på" aktiviteterna i olika former riktade till enskilda, grupper, föreningar, företag och skolor.

För ungdomar arrangeras "Curlingskolor". Uppsökande har deltagits i aktiviteter som "Idrottens Dag" i Marieberg och Idrottsmässor.



Alla kan spela curling.

Prova på

20 Februari 2016

Klockan 11.00 och 14.00

Curlinghallen, Trängens idrottsplats, Örebro

Medlemmarna

För medlemmarna kompletteras ovanstående aktiviteter med olika utbildningar samt klubbafnär.

För en väl fungerande verksamhet vilken leds av styrelsen, behövs till stöd för de aktiva, instruktörer, tränare, domare, tävlingsledare, ismakare, administration, caféansvariga samt välvilliga sponsorer.

Ordföranden har Torbjörn Olsson, Gert Erlandsson, Camilla Lindquist och Stefan Rönnbäck varit.





Eyravallen 1920-talet



Eyravallen 1960-talet



Curlinghallen – Trängen idag



*Curlingcenter vid Trängens IP är arenan för träning, tävling och gemenskap,
i alla åldrar och på alla nivåer.*

*Vi tar emot grupper för spel med erfarna instruktörer.
Välkommen till oss och spela curling med dina vänner, arbetskamrater, klasskompisar,
lagkamrater eller din förening/skola.*

*Curlingsäsongen sträcker sig från den första oktober till månadsskiftet mars/april.
För mer information och bokning - www.orebrocurling.se - boka@curlingcenter.se*



Denna skrift är framtagen av Thomas Eklund, Örebro Läns Idrotthistoriska Sällskap,
www.olis.nu. med stort stöd av Örebro Curlingsällskap.

