



Idrottsarvet



Nr 75 - Årgång 39 - 2024

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Jan Andersson
janolf.andersson@telia.com
Tel 076-677 76 01

Vice ordförande

Thomas Eklund
thomas eklund@rfsisu.se

Sekreterare

Kerstin Pedro
kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Björn Reineborg
reineborg@gmail.com

Ledamöter

Sten Berglund
stenberglund44@gmail.com

Bo Ericson
bo.sten.ericson@telia.com

Kjell Sunesson
kjell.r.sunesson@gmail.com

Anki Olsson (adjungerad)
anki.rahmberg@hotmail.com

Hedersordförande

Rolf Hallgren, Bo Astvald

Hedersledamöter

Marianne Dahlberg, Kurt Löfvenhaft, Kjell Sunesson, Laila Sunesson. Sven Arne Ahlberg, Håkan Aldevik

Hedersmedlemmar

Karin Åslund, Thomas Eklund, Bernt Eriksson, Olof Gustafsson, Gunnar Hagsten, Magnus Enhörning, Göran Gillberg, Lars Segelberg, Stig Wallinder, Sten Berglund, Dixie Ericson, Göran Gunnarsson, Bernt Larsson, Ulf Magnusson, Anders Stenberg, Kjell Wahman, Håkan Olsson



ÖLIS klubblokal på Järntorgsgatan 3

Samarbetspartners

Buss & Trafik
Elprofilen
Gustavsvik
ICA Parken
Industrihandel i Örebro

laget.se
Länsförsäkringar
Mäklarhuset
Prinfo Welins
Puts och Tegel i Örebro AB

RF-SISU Örebro län
Röhnisch Sportswear AB
Sveas Bageri
Ullmax
Örebro Hockey
Örebro Sportklubb

Omslagsbilden

Kalle Holmberg gjorde succé vid sin comeback i ÖSK, med tretton mål på 18 matcher. Vid Idrottsgalan utsågs Kalle till Årets MVP - Mest Värdefulla Spelare.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro.
Swish 123 232 67 59

Hemsida: www.olis.nu
E-post: idrottshistoriska@telia.com
Bankgiro: 5495-3039.
Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Stöttar eller stjälper du ditt lag - och varför sprider media den anonyma smörjan?

"Bäst när det gäller" - var ironiskt nog titeln på SvT:s dokumentärserie om skidskyttelandslaget inför VM i Tjeckien i mitten av februari.

Ett VM där vi sensationellt tog guld i herrarnas stafett sedan storfavoriten Norges slutman Vetle Sjästad Christiansen plötsligt fick stora darren i tävlingens sista skytte. Norge var på väg mot ett väntat och överlägset guld när norrmannen drog på sig tre(!) straffrundor så Sebastian Samuelsson fick chansen att gå om. Och han levererade. Satte fem snabba skott och gick ut på sista varvet i 20 sekunders ledning vilket ledde till svenskt skrällguld.

Men det guldet plus ett silver och brons i stafett var de enda glädjeämnen under ett par veckor i Tjeckien. Det var det första VM:et sedan 2017 som Sverige blev utan individuella medaljer. Det svenska skyttet var helt enkelt uselt.

Detsamma gäller Örebro stolthet i ishockeyns SHL. För få skott och för dåligt skytte har under säsongen fått det tippade topplaget att kämpa för sin existens i eliten.

Och jag tänker osökt på örebroaren Lars-Eric Uneståhl, psykologen, forskaren och författaren samt pionjär inom mental träning, som hjälpt så många elitidrottsmän. För idrott är inte bara fysiologi, blod, svett och tårar. Det är i högsta grad även psykologi, speciellt när det börjar ta emot. Fråga är om det fanns en idrottspsykolog med i skidskyttetruppen och finns det en i Örebrohockeyns innersta rum?

ÖSK:s målsportaren Kalle Holmberg, omslagspojke i vårens Idrottsarvet, berättar hur han upplevde sin måltorka under första halvan av förra året. Det är lätt att det till slut sätter sig i huvudet och påverkar självförtroendet, säger Kalle. För när det



lossnade för honom i höstas, så lossnade målskyttet rejält.

Jag måste också ägna lite spaltutrymme åt sociala medier, som i sina bästa stunder är lysande, men som också kan vara förödande, föraktfulla och fördömande. Då alltid anonymt.

Jag följer olika mediers direktrapporteringar på nätet, men är totalt ointresserad av vad de anonyma "soffexperterna" tycker. Under vintern när Örebrohockeyn till och från haft svårt att leverera har dessa anonyma, negativa inlägg och personförföljelse många gånger varit kränkande och jag begriper inte varför, i detta lokala fall Nerikes Allehanda låser upp inläggen och sprider smörjan. Och hur de som står bakom inläggen vågar kalla sig supporter. Det är ju i motgångens stund de riktiga fansen kliver fram och stöttar istället för stjälper laget

Håkan Bågenvik



ÖLIS tidning nr 75

Tryck: Prinfo Welins

Tidningsredaktion: Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer, Bernt Larsson, bilder.

Layout: Karin Lidner

Kalle vände hem och räddade ÖSK

Skyttekungen tror på allsvenskan igen

Skyttekungen Kalle Holmberg kallades svikare av besvikna ÖSK-fans när han 2016 lämnade klubben för IFK Norrköping. Men blev frälsaren i samma ögon när han i somras återkom, gjorde 13 mål på 13 matcher under hösten och räddade ÖSK kvar i Superettan.



Kalle Holmberg trivs hemma i Örebro och i ÖSK, där han stannar i minst 3,5 år.

När vi ber Kalle tippa Superettan 2024 så sticker han fram hakan rejält.

- ÖSK vinner, så klart, med Öster som tvåa och Varberg som trea, svarar han.

Det var annars en klubb med andra förutsättningar som Kalle återvände till efter utflykterna till allsvenska IFK Norrköping, Djurgården och mästartklubben Hamrun Spartans på Medelhavsön Malta.

- I år har vi en lite yngre och tunnare trupp än ifjol, men i det stora hela ser det väldigt bra ut och vi är taggade inför säsongstarten, säger han.

- Allt runt omkring kändes bra även ifjol när jag kom. Jag vet ju vad jag kan och lyckades göra mål. Det var jätteskönt.

Började på norr

Han kom via Rynninge, Karlslund och ÖSK Ungdom till allsvenskan och ÖSK 2011. Ryktet om hans målnäsa nådde snart klubbar som IFK Norrköping och Djurgården.

- Jag kände att det var dags att byta miljö efter sex säsonger i ÖSK.

Landslagsdebut

Och Kalle gjorde succé i IFK Norrköping. Vann skytteligan 2017 tillsammans med Djurgårdens Magnus Eriksson på 14 fullträffar och Norrköping blev tvåa i allsvenskan 2018, bara två poäng efter AIK.

- Då blev jag också uttagen i landslaget mot Estland. Det var mäktigt att få representera landet och göra Sveriges enda mål när jag kvitterade till 1-1.

2020 hade kontraktet med Norrköping gått ut och Kalle värvades till Djurgården.

- Jag tog en plats direkt och gjorde 9-10 mål första året. Jag trivdes ganska bra och det var jättekul att få uppleva en större klubb och så många supporterar.

Efter säsongen 2022 lämnade Kalle klubben och skrev på för maltesiska topplaget Hamrun Spartans.

- Det var en spännande upplevelse att testa på proffslivet utanför Sverige. Och jag fick en ligatitel när vi blev maltesiska mästare.

Men det blev bara ett halvår?

- Jag hade kontakt med ÖSK:s assisterande tränare Martin Broberg eftersom vi spelade ihop under min första tid i klubben, så övergången gick ganska snabbt.

- Både jag och min flickvän var inställda på att flytta hem med tanke på att barnen skulle börja skolan och förskolan.

Vad lockade på Malta förutom klimatet?

- Det är klart att pengakuvertet spelade in, erkänner Kalle som i tonåren var en stor talang även i ishockey. Pappa Mikael, stjärna i Örebro IK, Färjestad, Leksand och proffs i Wien hävdar till och med att Kalle var bättre i hockey ...

Text: Håkan Bågenvik

Bild: Bernt Larsson

KIF Örebro och ÖSK utstrålade framtidstro!

Caféträffen med fotbollsklubbarna KIF Örebro och Örebro SK, i Kulturkvarteret, samlade nära 150, intresserade, åhörare.

Från KIF Örebro fick vi möta tränaren Richard Johansson samt den talangansvarige Anton Olsson och från Örebro SK klubbdirektören Jonas Lindegren samt tränaren Christian Järdler. Kunig och saklig moderator/intervjuare var Anders Edh.



Jonas Lindegren och Christian Järdler.

Både KIF Örebro och ÖSK hade ett mindre lyckat 2023 och har gjort stora förändringar i sin organisation och sina spelartrupper.

Örebro SK

- Inför 2024 handlar mycket om att fortsatt anpassa verksamheten till den ekonomiska verkligheten. I allsvenskan var omsättningen 60 miljoner i superettan 30 miljoner. En omställning vilken också ger oss möjligheter. Min bedömning är att till trots ett mindre kansli är idag vår kompetens mycket väl anpassad till vår uppgift, berättade Jonas.

- I den ansträngda ekonomiska situationen kan vi positivt stärka resurserna för vår akademi. Vi är dessutom "Dubbelklubb", med elitlag både på dam- och herrsidan, fortsätter Jonas.

- Vi valde efter säsongen att inte förlänga något av de utgående, dyra, kontrakten. I stället har vi byggt en ny, yngre, trupp med mål att nå allsvenskan senast år 2027. I truppen finns med avsikt många ledargestalter. Min önskan är att vi skall

spela och utveckla den sevärda och framgångsrika fotboll som vi genomförde förra våren, förklarade Christian.

På det långsiktiga planet arbetar ÖSK styrelsen med en ny strategiplan som ska finnas färdig i mars där klubbens vision, värderingar och målsättningar ur ett strategiskt perspektiv kommer visualiseras och kommuniceras.

Intressant publikmatch blir derbyt mot Degerfors tisdag 14 maj på Behrn Arena, avslutade Jonas.

KIF Örebro

- Inför denna säsong har vi sålt vidare ett tiotal spelare till svenska och internationella klubbar. Mest kända namn är landslagsmålvakten Tove Enblom samt systrarna Elsa och Emilia Pelgander. Det kan ske tack vare en mångårigt mycket bra akademiverksamhet. Denna stärks ytterligare genom att Anton Olsson blir assisterande tränare och ansvarig för talangutvecklingen, uttalade Richard.

Genom en mycket systematisk rekrytering kommer vi att kunna ställa upp med ett mycket intressant och kompetent lag även detta år. Svenska talangfulla spelare har kompletterats med lämpliga spelare från Finland, Norge och Island. NA har redan dömt ut vårt lag fullständigt, men vi kommer att bevisa motsatsen, avslutade Richard hoppfullt.

Christian, Jonas, Anton och Richard samt moderatören Anders Edh avtackades med blommor och applåder.



Richard Johansson, Anton Olsson och Anders Edh.

Intressant, proffsigt, fullsatt!

Golfprofilerna Johanna Gustafsson och Rolf Wirhed lockade över 150 åhörare till en, mer än fullsatt, caféträff på Kulturkvarteret.

Rolf Wirhed började spela golf vid 27 års ålder i Örebro GK, länets enda klubb i början av 1960-talet. Direkt fascinerades han av golfens teknik, utifrån sina kunskaper i Biomekanik. Det ledde till att Rolf revolutionerade ämnet som från att varit teoretiskt blev praktiskt och mer begripligt. År 1982 gav Rolf ut boken "Anatomi och rörelselära inom idrotten" vilken översattes till fjorton olika språk.

- Boken ledde till att jag undervisade på GIH i Örebro och Stockholm samt att mitt kunnande i Biomekanik efterfrågades av de flesta idrotterna i Sverige, berättade Rolf.

Rolf engagerades av Svenska Golf förbundet och följde spelare som Jesper Parnevik, Johan Lindberg och Magnus Persson från juniorer, via amatörer ut i ett framgångsrikt proffsliv.

- Vi arbetade mycket med styrketräning där våra svenska spelare blev första generationens idrottare inom golfen, avslöjar Rolf.

Rolf var mångårigt pro vid Gustavsviks Golfklubb vilken bildades 1988 då en innovativ golfbana också kunde invigas.

Örebrotjejen Johanna Gustafsson är Örebros spelare i golfens världstopp. Idag rankad sexa i Sverige och 131 på världsrankingen. Hittills under sin karriär har Johanna spelat in över åtta miljoner kronor.

- Jag började spela i elvaårsåldern i Mosjö GCC och fann direkt att golf var min idrott. Min utveckling skedde kontinuerligt, men tog tid, minns Johanna.



- Vid 24 års ålder kom ett genombrott då jag kvalade in i LET, Ladies European Tour. I år spelar jag min nionde säsong, fortsatte Johanna.

LET är en kvinnlig tour med ett 30-tal tävlingar i Europa och även andra världsdelar.

År 2023 vann Johanna sin första turneringsvinst, vid sin 129:e start på touren, vid Lacoste Open i Frankrike.

- Vinsten var mycket efterlängtd och gav mig en enorm glädje kombinerad med en stor lättnad. Jag har varit nära så många gånger, påpekade Johanna.

Framgångarna under året stannade inte här. Vid avslutningen på säsongen utsågs Johanna till "Players Player of the Year", Spelarnas Spelare under året. Spelarna får rösta fram en spelare som presterat bra på banan men också varit en bra person utanför banan, som inspirerat andra.

- Det är det finaste priset jag någonsin vunnit, vilken fin och ärofylld bekräftelse, avslutade Johanna.

Moderator var Thomas Eklund som kombinerat med intervjuer gav en intressant exposé över golfens utveckling i Sverige och världen.



RES MÄ OSS
BUSS&TRAFIK.SE

ÖREBRO – SWEDEN

www.busstrafik.se



Prinfo WELINS

 **Mäklarhuset**®

Örebro och idrottens utveckling under 150 år

Årets sista caféträff med temat "Örebro och idrottens utveckling under 150 år", vid Kulturkvarteret, blev en besöksmässig fullträff.

En fullsatt lokal, med 235 medlemmar anmälda, en av sällskapet bästa besöksnoteringar, var samlade. De fick lyssna till Thomas Eklunds bildsatta föredrag och följande traditionella luciatablå med Pops Academy/Karl-Johan skolan lucia, tärnor och stjärngossar.

- Inspirerande och glädjande att så många intresserade ville följa aktiviteten, konstaterade eldsjälens Thomas Eklund efter hans hyllade framträdande.

Och berättelsen under en timme från 1870 fram till våra dagar trollband åhörarna. Vi fick följa Örebro som stad, från industrialiseringen med skofabriker och en av SJ:s Centrala Verkstäder, i folkmun CV, till nutidens centrum för modern logistik och industristad. Och utvecklingen från bland annat sko till skolstad.

Givetvis stod också idrotten i fokus, vi var ju hos idrottshistorikerna.

Idrottsrörelsen växte fram i början av 1900-talet. AGF och KFUM, IFK Örebro och Örebro SK följdes på 1920- och 30-talet bland annat av Karlslunds IF, BK Forward och Rynninge IK

- 1919 är ett viktigt årtal för idrottens utveckling. Då sänktes arbetstiden från 60 till 48 timmar i veckan och många föreningar bildades i den växande staden, berättar Thomas.

Caféer och idrottsplatser, förstås, följde i spåren av ökad fritid.

Thomas fortsatte att berätta om både staden och idrottens utveckling. Hur radio och tv kom in i bilden på allvar på 1920-talet (radion) och slutet av 1950-talet (tv). Hur stort det var att vi kunde se fotbolls-VM på hemmaplan 1958. Det blev en rivstart på försäljning av tv-apparater i landet.

- Allt tog slut, konstaterar Thomas.

Året efter var vi många som lyssnade på Radio Luxemburg mitt i natten när Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning.

Och så har det fortsatt. Arenorna blev fler och fler. Gustavsviksbadet växte fram som en besöks-



Thomas Eklund föreläser i en fullsatt lokal på Kulturkvarteret, med 235 medlemmar anmälda,

magnet på 1960-talet, tillsammans med vattentornet Svampen.

ÖSK var allsvenskt i bandy, handboll och fotboll, ja, till och med i ishockey innan Örebro IK tog över.

Motorsport med stjärnor som Ronnie Peterson, Stig Blomqvist och nu Marcus Ericsson

KFUM Örebro tjejer som blev svenska mästare i basket och volleyboll - det är bara några av stadens alla idrottsliga framgångar. Och nu har Örebro Hockey gått till semifinal två år i rad.

Så Örebro har varit och är en bra stad att bo, verka och leva i sammanfattade Thomas

Efter långa applåder var det så dags för årets luciatablå. Som vanligt en upplevelse att se och höra Lucia, hennes tärnor och stjärngossar sjunga våra vackra julsånger.

Ja, detta var en eftermiddag, vilken kommer att mycket väl minnas av de många åhörarna!

Text: Håkan Bågenvik

Foto: Sven Arne Ahlberg och Göran Wickström.



Traditionsenlig luciatablå med lucia, tärnor och stjärngossar från Pops Academy/Karl Johan skolan.



Intressanta idrottsminnen

Inom ramen för våra aktiviteter i ÖLIS klubblokal har under hösten medverkat, Arvi Taaler, Petter Grundel, Jan Andersson och Ulf Magnusson från Almby IK samt Örebro Curlingklubb.



Jan Andersson och Ulf Magnusson.

Almby IK 100 år

Almby IK:s 100 åriga historia speglades inför ett fyrtiotal åhörare. Föreningen har idkat idrotterna Backhoppning, Bandy, Fotboll, Cykel, Fri Idrott, Orientering, Mountainbike och Skidor.

Orienteringen hade stora framgångar på 1980-talet då klubbens elitlöpare vid tre tillfällen fick NA:s guldklocka. Karin Rabe, Jörgen Mårtenson och det vinnande laget i tiomila år 1985.

En presentation över de hundra åren gjordes av Thomas Eklund där Jan Andersson och Ulf Magnusson initierat gav en fördjupad historik.

Noterbart är att Almby IK idag har en omfattande verksamhet främst inom mountainbike, skidor och orientering.

Arvi Taaler

Arvi Taaler - det är bondsonen från Finnerödja som efter en krokig väg hamnade på de stora fotbollsarenorna i Europa. Allt tack vare hans vän och ledarkollega, tränarikon Roy Hodgson.

- Jag blev heltidsanställd av ÖSK 1984, dels som assisterande till Roy, dels som ansvarig för vårt framgångsrika juniorlag. Och när Roy gick till Malmö FF fortsatte jag som assisterande tränare till Rolf Zetterlund samt tipselittränare och sportlig administratör fram till 2004. Totalt jobbade jag 33 år i ÖSK som för alltid finns i mitt hjärta.

- Det är själva jobbet jag har trivts med. Det roligaste är att jobba med och i ett lag, avslutade Arvi.

Petter Grundel

Petter började med att berätta att han är född i New York. I New York spelades årligen en internationell turnering med lag från Sverige. Vi fick i ord och bild se besöken av IF Elfsborg och IFK Norrköping skildrade, där Petters pappa tog hand om lagen.

Peters pappa är en av få som sett Ingos alla tre matcher om världsmästartiteln mot Floyd. Unikt fick vi se foton, biljetter och souvenirer från matcherna. Som tränare startade han i Hova och Garp-hyttan. Petter har också varit sportchef i Karlslunds IF samt marknadssäljare i Degerfors IF och Örebro IK.

Idag är Petter matchdelegat för Svenska Fotbollförbundet och bevakar matcher i de högre serierna.



Petter Grundell och Arvi Taaler

Örebrocurlingen under 100 år

Vi fick följa Örebrocurlingen under 100 år från Eyravallen till Curling centrat på Trängens IP. Inom Örebro CK belystes tidiga curling legenden Fredrik Anell och SM-Vinnarna 1965 för herrar "Läkarlaget" vilka blev trea vid VM samma år. I laget ingick Börje Holmgren, Gunnar Kullendorff, Tore Rydman och Sigge Rydén.

Främsta framgångar på damsidan har Lag Brånäs haft. De vann SM i lag 1975, 1976 och 1977. Internationellt vann de silver 1975 i Frankrike, guld i Berlin, Tyskland 1976 och Oslo, Norge 1977.

Från en undanskymdhet har Curling blivit en uppskattad TV- och Olympisk Sport. En av Sveriges främsta spelare genom tiderna, Elisabeth Gustafsson, bodde och tränade i Örebro under några år. Idag sker verksamheten i den upprustade hallen inom ramen för Örebro Curlingcenter.

The logo for Gustavsvik features a stylized blue circular emblem on the left, containing three curved, wave-like shapes. To the right of the emblem, the word "Gustavsvik" is written in a bold, blue, sans-serif font.

Gustavsvik

The Sveas logo is enclosed in a red oval border. The word "Sveas" is written in a red, cursive script font. Below it, the words "CAFÉ", "BAGERI", and "KONDITORI" are stacked in a red, bold, sans-serif font.

Sveas
CAFÉ
BAGERI
KONDITORI

The ULLMAX logo consists of the word "ULLMAX" in a bold, black, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the final 'X'.

ULLMAX®

Lyckad träff med Bandyprofiler

Ett mycket stort antal bandyvännen var samlade i Kulturkvarteret onsdag 22 november, vid Caféträffen med temat Bandyprofiler.

Träffen inleddes med en tyst minut för nyligen bortgångne Lars-Ove Sjödin, en av Örebros och Sveriges främsta försvarsspelare i bandy genom tiderna.

Moderator var Thomas Eklund, som kompletterande intervjuerna av de sju Bandyprofilerna, genom att i ord och bild, väl och djupt, beskriva bandyns historia i vårt län och landet.

Först ut var Benny Lennartsson som berättade att hans bandyintresse skapades då han sittande på sin fars axlar följde IFK Askersunds framgångar på 1950-talet.

- Det var alltid trångt och festligt på Idrottsplatsen, med över 4 000 åskådare i derbymötet mot Örebro SK år 1956.

Benny debuterade i Örebro SK år 1961. Laget blev svenska mästare år 1965 genom att besegra Broberg med 5-2. Olle Säaw fick pris som matchens lirare men det skulle gå till Benny som svarade för ett mål och tre målgivande passningar. I laget ingick spelare som Gunnar Ring, Orvar Bergmark, Hans Nordin och Bosse Andersson

- Vi hade ett sådant jäkla go i vårt bandygång. Träningarna var tuffare än matcherna. Man laddade hela dagen för att träna bandy på kvällen och det var bråk ända in i omklädningsrummet och bastun, minns Benny.

Örebro SK med Benny i laget vann även SM år 1967 efter vinst mot IS Göta med 3-1. Målskyttar var Sören Andersson, Hasse Nordin och Bosse Anderson.

För Anders Edh, uppväxt på Restalundsvägen, var Vinterstadion ett andra hem.

Det var verkligen tufft att ta sig in ifrån junior till A-laget beskrev Anders.

- Jag spelade i Kungälv i åtta år där vi mötte ÖSK årligen. Därefter kom jag tillbaks till ÖSK som spelare och tränare.

Ola Ljungberg uppväxt i bruksmetropolen Hälsjöförsnäs värvades till ÖSK år 1970 för spel i bandy- och fotbollslaget.

- Vi nådde ÖSK senaste/sista SM-final år 1973 där Västerås vann med 4-1.



Bengt "Pinnen" Ramström och Ola Ljungberg möttes i Kulturkvarteret.

Tillsammans med Anders beskrev de båda sina minnen av lagledaren Sven Bergström, Jan-Ivar Ekberg, Hans Nordin och Sören Andersson.

Göran "Knäppen" Dahlkvist började spela bandy i Nora, en stad med en stark bandytradition. I junioråldern gick Göran över till BK Forward.

BK Forward lyckades år 1974 kvalificera sig för högsta serien i bandy. I laget fanns ett flertal lirare, utöver Göran, Hasse Borg, Nacka Lundgren, Dixie Ericson och Ove Sandberg. Sejouren blev ettårig.

Göran spelade under åren 1978-81 i ÖSK innan han återvände till Nora.

Bengt "Pinnen" Ramström, uppväxt i Skoghall, kom till Örebro år 1974.

-Jag gjorde militärtjänst i en Idrottspluton på I3. Det var stort att möta den tradition som fanns i ÖSK och spelare som Jan-Ivar Ekberg och Sören Andersson samt tränaren Bengt "Benga" Carlsson i ÖSK.

"Pinnen" hann med 84 allsvenska matcher och 61 mål i ÖSK innan han 1978 gick till Boltic, som skulle komma att dominera svensk bandy de tio följande åren.

Curt Einarsson, legendarisk tränare, lade grunden till det som för mig skulle bli åtta SM-tecken och att jag utsågs till "Årets bandyspelare" tre gånger, minns "Pinnen".

- Minnesvärt var att vara med första gången Sverige vann världsmästerskapet i bandy, år 1981 i Sovjet. Vi hade ett starkt lag där LOS, Lars Ove Sjödin hade en framträdande roll. Jag hade glädjen att vinna två ytterligare VM-titlar.

Noterbart är att Bengt "Pinnen" Ramströms gjorde mål efter 16 sekunder mot Ale-Surte borta i sin allsvenska debut och första allsvenska match i ÖSK-tröjan 1974.

I SM-finalen mot Vetlanda 1988 gjorde han 5-3 för sitt Boltic 15 sekunder före slutsignalen, i sin sista match.

Vilken skyttekung!

Christer Blohm och Gudmund Knutson berättade om "Bandyfabriken ÖSK" vilken startade upp i början av 1990-talet.

Med ledorden BÄTTRE – BREDARE – BANDY var målet att skapa ett elitlag i Bandy inom tio år.

Resultatet blev att ÖSK blev Sveriges största ungdomsklubb för bandy med 12 lag. En ökad rekrytering av ledare skedde, varav flera tidigare elitspelare. Ett Bandygymnasium – Rudbecks-skolan - skapades. Gudmund Knutsson utsågs år

"Fotbollen är det intressantaste spelet, ishockeyn det mest dramatiska, handbollen det snabbaste och bandyn det vackraste".

Sune Almqvist

1996 till "Årets ungdomsledare" i svensk bandy.

Ett stort antal av bandyungdomarna blev elitspelare, men ett fåtal stannade i ÖSK då de kom att studera eller spela bandy på andra orter.

Jesper Eriksson, Robin Sundin, Patrik Sjöström och Erik Säfström nådde alla landslaget, med stora framgångar. Erik Persson från Glanshammar är målvakt i dagens toppklubb Bollnäs GIF.

Caféträffen avslutades med att de sju bandyprofilerna och moderatorn Thomas Eklund avtackades till stora och många applåder.

Text: Thomas Eklund

Foton: Sven Arne Ahlberg



Ola Ljungberg, Gudmund Knutson, Bengt "Pinnen" Ramström, Anders Edh, Göran "Knäppen" Dahlkvist, Christer Blohm, Benny Lennartsson och Thomas Eklund.



Örebro län

ica .se

PUTS & TEGEL

SEDAN 1970

**HELA ÖREBROS
ÅRSKORT!**



Succé för Humbugs!

Roland "Rulle" Rosborg kunde starta upp sin presentation över akrobatgruppen Humbugs i en av åhörare helt fullsatt klubblokal. Visst blev det en ny succé för Humbugs!

Midsommarafton 1970 framträdde att antal unga gymnaster från AGF i en akrobatisk uppvisning i Hasselfors, en plats där generationer av gymnaster haft sommarläger. Uppvisningen byggde på att ta sig över en plint. Deras skolning hade de flesta fått av gymnastiklegendaren Anders Lindh.

Ryktet om gruppen spred sig och inför en uppvisning på Våghustorget i Örebro fick de frågan om sitt namn. Under en fika på Lindbergs Konditori, inför uppträdandet, upptäckte någon i grup-

an The Rolling Stones intog scenen på Ullevi år 1982.

- Vi uppträdde efter Kim Larsen och innan Stones, under de två konserterna, där högsta publiksiffran var 56 612 åskådare. Backstage mötte vi Mick Jagger och de andra i bandet, berättade Rulle.

- När jag nu ser tillbaka på tiden med Humbugs så är det främst vår starka gemenskap jag minns, reflekterade Ulf Grane.

- Den fostran jag fick i AGF med gemenskap och ödmjukhet har starkt präglat mitt fortsatta liv, uttrycker Matz Larsson.

Humbugs sista/senaste uppträdande skedde i Idrottshuset år 1990.



Roland Rosborg, Matz Larsson, Hans Wennberg, Christer Jansson, Gunnar Svedenlund och Ulf Grane.

pen namnet Humbug på en karamellburk i skyltfönstret, det blev namnet.

Via Trivsel-Torsten, Fjugestas torg, Kumlas Djupadalsbad, Glanshammars Pensionärsförening och AGF-soaréer i Örebro idrottshus, erövrades snabbt Närke.

Det följdes av turnéer runt om i Sverige till, Kungsträdgården, Berns salonger, Liseberg, Furuvik, Cirkus, Kungliga Tennishallen och Blå hallen, alla stora succéer.

Nu kom inbjudningar de tidigare bara kunnat drömma om från hela Europa, vilket ledde till hela tjugofem europeiska turnéer, Ett tjugotal länder besöktes som Belgien, Danmark, Frankrike, Portugal, Schweiz och Österrike samt Israel.

Noterbart är ett längre gästspel som clowner på Cirkus Krone i München samt uppträdandet inn-

Rulles spegling av Humbugs åren, till åhörarnas glädje, skedde med stöd av unika foton och videofilmer från deras turnéer och framträdanden, allt kombinerat med mycket insiktsfulla och humoristiska kommentator.

Vid caféträffen deltog ur Humburgs Ulf Grane, Christer Jansson, Matz Larsson, Roland "Rulle" Rosborg, Gunnar Svedenlund och Hans Rosborg. Medlemmen Hans Skaremark gick bort år 2007 och Kent Renström befann sig på resa.

Efter en nostalgisk timme, vilken givetvis avslutades med en video från Hasselfors, avtackades medlemmarna med stora ovationer och gåvor. Åter en succé för Humbugs, femtiotre år efter sitt första framträdande.

Text och foto: Thomas Eklund

Örebro Hockey imponerade

Mikael Johansson och Henrik Lövdahl gjorde ett superproffsigt framträdande på caféträffen med temat "Örebro Hockey i Sverigetopp". De många åhörarna fick en exklusiv och välinitierad bild av klubbens väg till framgång. Återbud från Niklas Eriksson gjorde att träffen, tidsmässigt, upplevdes alltför kort.

Mikael Johansson



Moderatorn Håkan Bågenvik gick tillbaka till Örebro Hockeys vd:s besök hos Sällskapet år 2018. Då gav Mikael och klubben en hög och kaxig målsättning.

"Vi ska bli Sveriges bästa hockeyklubb vad gäller sportslig kvalitet och total upplevelse!"

- Vi kan notera att vi på de flesta områdena har närmat oss den höga målsättningen. Men sportsligt är vi där först om vi blir svenska mästare, alla minns en vinnare, påpekade Mikael.

Vid samma tillfälle presenterade Mikael fem långsiktiga mål för Örebro Hockey

- Sportslig etablering av A-laget.
- Utveckling av juniorverksamheten.
- Regional utveckling.
- Konsumentens upplevelse.
- Ekonomi, administration och organisation.

Håkan gick igenom målen en i taget och Mikael kommenterade vad som hänt.

Sportslig etablering av A-laget

Sportsligt när vi pratar om A-laget så ska vi lyfta till en högre nivå, som säger slutspel varje år.

- Vi har nått slutspel de fem senaste åren varav semifinal två gånger.

Utveckling av juniorverksamheten

Om vi hittar någon eller några spelare i länet, regionen eller landet som är duktiga och vill vidare till en högre nivå så vill vi jättegärna att de tar det steget hos oss.

- Genom akademien söker sig idag, mycket positivt, unga lovande spelare från regionen och landet till Örebro Hockey.

Regional utveckling

Vi vill också föryngrar, ha ett yngre lag med fler regionala spelare, se möjligheterna i närområdet. Utifrån spelare, utifrån publik och partnersamarbeten.

- Vi har föryngrat vårt lag och kunnat lotsa in ett antal ungdomar från akademien. Det innebär också att vi behöver färre utländska spelare.

Konsumentens upplevelse.

Vi tar emot många studiebesök, från hela landet, vilka vill se hur vi försöker att skapa den totala upplevelsen.

- Det är givetvis mycket tillfredställande att vi har i stort sett fullsatt på varje hemmamatch. Men vi försöker ständigt förbättra matchupplevelse för våra åskådare.

Ekonomi, administration och organisation.

- Vi har steg för steg utvecklat vår organisation och kunnat nyrekrytera medarbetare med hög kompetens. Örebro Hockey omsätter idag 150 miljoner kronor. De tre största intäkterna är TV-, publik- och sponsorintäkter. Huvuddelen av utgifterna går till spelarlöner.

Vilka mål/planer har Örebro Hockey idag inför framtiden?

- Målsättningen att "Vi ska bli Sveriges bästa hockeyklubb vad gäller sportslig kvalitet och total upplevelse!" ligger kvar. Vi har mer att arbeta

med när det gäller att våra matcher skall vara en total upplevelse. Positivt är att de fina resultat vi sett av akademiens arbete bara är början där vi förväntar oss än fler attraktiva och välutbildade unga spelare in i laget.

Henrik Lövdahl

Henrik Lövdahl, trots din ungdom har Du redan blivit en ikon inom Örebro Hockey. På bilden hyllas Du med en Game Day i matchen Örebro mot Rögle, hissade tröja nummer 15.



- Det är klart att det var ett känslofyllt ögonblick där jag för alltid kommer att minnas äran att få tröjan hissad och publikens ovationer. Jag är särskilt glad att jag valt att stanna i klubben och fått vara med om den fantastiska resan som skett fram tills idag, kommenterar Henrik.

Vad ger det dig för känsla när Du ser föregående års slutspelsträd där det blev förlust i semifinalen.

- Vi ledde med 2-0 i matcher mot Skellefteå men ser vi tillbaka var genomgående de något bättre än oss. Det krävs för att bli svenska mästare att vi når ytterligare en högre nivå.

Du är ansvarig för Örebro Hockeys akademi, vad är en akademi?

Akademin är en satsning på klubbens pojk- och juniorlag vilken kombineras med studier på Virginska skolans Idrottsgymnasium.

Glädjande blev vi i år svenska juniormästare och även pojklaget är i Sverigetopp. Det är positivt men bara ett medel då huvudmålet är att kontinuerligt kunna slussa in spelare från akademin in i vårt SHL-lag.

Idag är vi den högst rankade akademin inom ishockeyn i landet och då riksintag gäller för elevernas platser söker sig talangfulla spelare från hela landet till oss. Det gör att det inte är helt lätt för ungdomar från Örebro att komma in på akademin.

En förutsättning för att kunna lyckas är ett mycket gott samarbete med Idrottsgymnasiet samt att vi har egna mycket kunniga tränare, idag har jag sällskap på tränarsidan med Markus Weinstock och Calle Gunnarsson, med flera.

Henrik Lövdahl, vilken förebild!

Till stora applåder och med blommor tackades Mikael Johansson och Henrik Lövdahl för en mycket intressant och proffsig presentation av hur Örebro Hockey nått Sverigetopp.





elPROFILERN



**Länsförsäkringar
Bergslagen**



Nitro/Nora Bandysällskap – Curt Erik Hermansson

Berättelsen om Nitro/Nora BS uppgång och fall förmedlade ledarlegendaren Curt Erik Hermansson, inför ett trettiotal åhörare, tisdag 20 februari.

Bandy har en stark tradition i Nora. I slutet av 1970-talet fanns det två föreningar med bandyverksamhet, IK Nitro i Gyttorp och IFK Nora.

Den 1 maj 1979 bildades, genom en sammanlagning, Nitro/Nora Bandysällskap. Seniorlagen kom att spela på bandyplanen i Gyttorp och ungdomarna vid Karlsäng. Intresset var på topp och första året, 1980, uppgick antalet medlemmar till hela 1200.

En tidig inkomst var Bingon i Digerberget under sommarmånaderna. Den kompletterades med Bingolotto försäljning och intäkter från parkering och kålsoppa vid Nora marknaden. Senare bedrevs auktionsverksamhet, midsommarfirande samt uppköp och försäljning av blåbär och lingon.

Sportsligt engagerades Gudmund Knutsson som tränare vilket blev en mångårig framgång för verksamheten. Förstärkningar från Örebro var, bland flera, Thomas Sjögren, Tomas Backus och Björn Larsson. I målet stod Norasonen Jan-Ivar Ekberg, utsedd till världens bästa målvakt och Roger Andersson var en klippa. Det blev direkt två bra säsonger där klubben kvalade till allsvenskan säsongerna 79/80 och 80/81 utan att lyckas ta steget upp. Nu utvecklades också ungdomsbandyn.

Ett stort önskemål var en konstfrusen bandybana. Efter många turer kunde föreningen bygga den hösten 2008 efter att beviljats ett lån från kommunen på fem miljoner kronor och gjort en egeninsats på 3 miljoner. Isbanan med skidspår vid Karlsäng överläts till nybildade, av föreningen ägda, Karlsängs IP-AB. Invigningen kunde ske 17 januari 2009.

Den konstfrysta isbanan blev ett stort lyft för föreningen. Seniorerna kunde nu träna och spela matcher under gynnsamma former. Inom ungdomsverksamheten fanns bandylekis, bandyskolor, kvartersbandy och tiotalet lag. Landskamper



och nationella mästerskap i bandy skedde i Nora. Isracing galorna lockade flera tusen åskådare.

Säsongerna 2015-2016 och 2016-2017 spelade Nitro/Nora BS i Allsvenskan med spelare som Jesper Bryngelsson och Tomas Knutson. På Nyårsafton 2015 besegrade Nitro/Nora BS på hemmais, för första gången, Örebro SK med 8-3 inför drygt 1000 åskådare, mycket efterlängt.

Efter allt ökade kostnader för driften av den konstfrusna isbanan och ett minskat stöd från Nora kommun tvingades Karlsängs IP-AB gå i konkurs 16 januari 2020. Det skedde efter en mångårig mycket konfliktfylld strid mellan Nitro/Nora BS och kommunledningen, vilken massmedialt kunde följas. I ett nästa steg upphörde Nitro/Nora BS som förening hösten 2023. En dokumentation har tagits fram vilken faktafyllt beskriver Nitro/Nora BS under 44 år, 1979-2023.

Text och foto Thomas Eklund

Bakom rubrikerna

Herr Ehrenmark - Örebros röst i världen

Scenen är de klassiska tidningskvarteren i London i början av 1980-talet.

Jag och fotografen Bernt Larsson var Nerikes Allehandas utsända i den brittiska huvudstaden och mötte utrikeskorrespondenten Torsten Ehrenmark, på den tiden Örebros röst i den stora vida världen.

Och Torsten som mellan rapporterna från de brittiska öarna i Dagens Nyheter kåserade i tidningsspaltarna samt radio/TV tog utan att tveka emot NA:s utsända med orden; Nerikes Allehanda ställer jag alltid upp för.

- Och så har jag så förbaskat svårt att säga nej, förklarade han när vi lämnade Dagens Nyheter lilla redaktion ("min garderob") i United Press blydoftande fastighet på en tvärgata till Fleet Street - den gamla tidningsgatan i London.

Herr Ehrenmark, som han kallade sig i sina kåserier, började sin långa och framgångsrika journalistbana på just Nerikes Allehanda i slutet av 1930-talet.

- Uj, uj uj, var det så länge sedan sa herr Ehrenmark på felfri närkingska. Och han glömde aldrig sin hemstad, sin ungdoms tidning eller Örebro idrotten.

1977 gav Skandinaviska Enskilda Bankens Örebrokontor ut boken "Örebro - Torsten Ehrenmark minns Örebros idrottshjältar" vars behållning gick till att uppmuntra framtidslöften inom Örebros idrott.

Lokalpatriotismen flödar, förstås med sann herr Ehrenmarks briljans, humor och självironi.

Vi saxar ur första kapitlet;

"Vi var trotsigt stolta över att vara från Örebro, när vi såg hur våra lokala förmågor, som var så stora på hemmaplan, gjorde släta figurer i huvudstaden. De skämtades bort i stockholmspressen som "skomakare" vilket de flesta kanske var på den tiden och åtminstone jag fick komplex för hela livet, vilka fortfarande yttrar sig så, att jag finner Örebro SK nedvärderade av de stora tid-



Utrikeskorrespondenten Torsten Ehrenmark hann läsa många engelska dagstidningar varje dag. Och i London kände han sig hemma.

ningarna i bandy- och fotbollsreferaten."

När vi träffades i London 1981 frågade jag, för att få en lokal nyhetsvinkel, om han fortfarande kände något för Örebro?

- Det är klart, svarade han. Det är min hemstad. Dessutom har jag två fastrar som jag brukar hälsa på när jag signerar min julbok "Årets Ehrenmark".

- Men Örebro är inte sig likt. De river allt vackert i stan, samma sak i alla svenska städer.

Torsten Ehrenmark som var utrikeskorrespondent i nästan 30 år och journalist ännu längre skrev en rad populära böcker, gjorde massor med radio- och teveprogram samt fick varje år avsluta "Sommar" i radions P1.

- Semesterplågan, sa han och avslöjade att de tog 14 dar att skriva manus till programmet. Han filade på varje rad i de 24 A4-arken.

Söndagskåserierna i Dagens Nyheter, gav honom också huvudbry.

- Tisdagsförbannelsen, suckade herr Ehrenmark. Jag är egentligen frikopplad från andra uppdrag för att ägna mig åt kåseriet på tisdagar. Men så ringer dom från Stockholm och ber mig rycka in

...

- Det är tveksamheter inför ämnet som gör det jobbigt. Jag går och ältar det hela veckan.

Torsten Ehrenmark var bosatt i London, New York, Paris. Och i England stannade han livet ut.

- Vi hade planer på att återvända till Sverige när jag blir pensionär, men har tänkt om. För även om jag är mer svensk än någonsin längtar jag alltid bort efter ett tag. Det kanske är reslusten. Och så är det enkelt att leva i London.

Han berättade till slut vändan av att vara ständigt nåbar på telefon.

- En svensk på fotbollsresa till London ringde fyra-fem gånger under kvällen och natten och ville få tips om pubar samt locka med mig på en pubruna. När jag yrvaket svarade framåt två-tre på natten undrade han om vi utlandskorrespondenter aldrig sov ...

Men inte ens de nattliga samtalen fick Herr Ehrenmark att skaffa hemligt telefonnummer.

Torsten Ehrenmark hann aldrig bli pensionär. 10 mars 1985 tystnade Närkes röst i världen efter en kort tids sjukdom, endast 65 år gammal.

Text: Håkan Bågenvik

Foto: Bernt Larsson

Sportfrågor

Klarar du tretton rätt?

1. Vilket år gjorde Zlatan landslagsdebut?
2. Sportjournalisten Bengt Grive var Svensk mästare i denna gren.
3. Vad kallas det när en golfspelare slår ett slag under par?
4. Vilka fem färger har de Olympiska ringarna, gärna i rätt ordning.
5. Vad kallas det när en bowlare slår ner alla käglor i ett slag?
6. Att göra en "Svensk klassiker" innebär att under ett år delta i de fyra tävlingarna.
7. Hur många rutor har ett schackbräde?
8. Vad heter Englands nationalarena för fotboll?
9. Grand Slam i tennis innebär att under ett år vinna följande fyra turneringar.
10. Hur många gånger vann Magdalena Forsberg den totala världscupen i skidskytte?
11. Förste svenske guldmedaljören i friidrott var?
12. Vad heter den internationella organisation vilka bekämpar doping?
13. Vilket NHL-lag har vunnit Stanley Cup flest gånger?

Svaren hittar du på nästa sida!



När Torsten Ehrenmark besökte Örebro på 1980-talet gästade han Sportjournalisternas Klubb och mötte bland andra sina goda vänner Olle Åkerberg och Ola Hellstrandh

Svar på sportfrågorna

1. År 2001
2. Bordtennis.
3. Birdie.
4. Blå, svart, röd, gul, grön.
5. Strike
6. Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet.
7. Strike
8. Wembley
9. Australien Open, Franska mästerskapen, Wimbledon och US Open.
10. Sex gånger
11. Patrik Sjöberg
12. WADA
13. Montreal Canadiens





Staffan Lindeborg gästar Örebro Läns Idrottshistoriska Sälls-kaps Årsmöte.
 ÖLIS Årsmöte, onsdag 17 april kl 15.00, gästas av den kände TV-journalisten Staffan Lindeborg som berättar om "Minnen och Möten" och "Matcher och Mästerskap". Se särskild inbjudan.

Samarbetspartners



Örebro län

ULLMAX®



WALL of FAME



Dagmar Andersson



Agneta Andersson



Tord Andersson



Olov Bergmark



Olof Bengtsson



Gösta Persson



Bengt-Olof Gustafsson



Harold Gustafsson



Lars-Olof Nyman



'Aure-Aure' Larsson



Lena Lindberg



Karin Lindström



Gösta Nilsson



Torbjörn Nyman



Emma Nilsson



Karin Nilsson



Harry Bengtsson



Gösta Nilsson



Lars Nyman

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu