



Idrottsarvet



Nr 49 - Årgång 26 - 2011

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Funktionärer inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald

Vice ordförande

Reinar Johansson

Sekreterare

Laila Sunesson

Vice sekreterare

Sven-Arne Ahlberg

Kassör

Håkan Aldevik

Ledamöter

Bo Ericson (medlems- o sponsoransvarig)

Göran Gunnarsson

Museiutskottet

Reinar Johansson, sammankallande

Göran Gillberg

Gunnar Hagsten

Kenneth Sundqvist

Ulf Marcusson

Stig Wallinder

Aktivitetsutskottet

Sven-Arne Ahlberg, sammankallande

Sven-Åke Dahlberg

Bernt Eriksson

Ulf Eriksson

Arne Berg

Karin Åslund

Olle Larsson

Kerstin Pedro

Tidningsredaktion

Dixie Ericson, redaktör

Thomas Eklund

Hemsidesansvariga

Reinar Johansson

E-post: rejo.jba@telia.com

Christer Södergren

E-post: krister.sodergren@comhem.se

Vi tackar våra sponsorer

Nettoköp

Anticimex AB

ICA Parken-City-Eko

Arbesko AB

Röhnisch Sportswear AB

SISU Idrottsutbildarna

ÖBO

Länsförsäkringar Bergslagen

Länsgården Fastigheter AB

Örebro läns Idrottsförbund

NCC

Nethouse

Puts och Tegel i Örebro AB

Omslagsbilden

Pinnen & Sören, två stora bandyprofiler i ÖSK och svenska landslaget.

Bilden är tagen av fotograf Bernt Larsson.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Besöksadress: Engelbrektsgratan 3, Örebro

Telefon: 019-602 87 35

Postadress: Box 314, 701 46 Örebro

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

En kylig blick på bandyn

Bandytalangen Erik Säfström lämnade förra året ÖSK för Sandvikens AIK. Det var bra för honom. Han är utsedd till Årets komet i svensk bandy. Ett pris som delas ut till en bandyspelare som gjort exceptionellt stora framsteg under säsongen och till minnet av Ljusdals storspelare Torbjörn Ek. Dessutom ska pristagarens uppträdande vara föredömligt på och utanför planen. Det är bara att gratulera Säfström som också vann SM-finalen med sitt SAIK.

ÖSK Bandy nådde inte elitserien den här säsongen heller. Säfström visar på ÖSK:s problem de senaste 20 åren. Laget är lite för bra för allsvenskan men inte moget för elitseriespel. Det är ett veritabelt svalg i kunnande mellan den högsta och näst högst serien. Resultatet för ÖSK:s del är att de många talanger som ÖSK Ungdom förtjänstfullt utvecklat droppar av en efter en till etablerade elitserielag. Säfström är bara den senaste i raden. Det är förståeligt.

Bandy tappat med något undantag publik. Ett kännbart ekonomiskt avbräck i en liten sport. Nu visar det sig att Sandvikens AIK:s har en katastrofal ekonomi. Hammarby har varit på fallrepet tidigare och får inte klubben en hall är det stor risk att Stockholm blir utan elitserielag. Det innebär i sig en försvagning av det redan kläna bandyintresset i riksmidierna. Men det är dyrt att bygga bandyhallar för att tillfredsställa en kräsen publik och för att spelet ska kunna utvecklas. Skandalhallen i Vänersborg är ett övertydligt exempel på det.

Gamla storspelare som Sören Andersson och Bengt ”Pinnen” Ramström gillar inte riktigt den moderna bandyns ständiga bakåtspel. Men de inser självklart att alla sporter taktiskt utvecklas.



”Pinnen” lyfter lyriskt fram bandyns särart: De stora ytorna, skridskoåkningen, det snabba passningsspelet och alla mål. En bandymatch en solig marsdag med ett par minusgrader bjuder på en upplevelse. Men det går inte att leva på nostalgi. Själv trivs jag inte i Behrn Arenas bandyhall.

Bandy hotas i en hårdnande konkurrens av marginalisering och sottdöd. Kanske den kan rädda sig genom att satsa på en elitliga med fasta lag. Den kommer att få allt svårare att skaffa fram sponsorer, locka ungdomar till sporten och synas i massmedierna.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 49

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund

Layout: Karin Lidner (karin.lidner@olif.se)



Bengt ”Pinnen” Ramström

Bengt ”Pinnen” Ramströms gjorde mål efter 16 sekunder mot Ale-Surte borta i sin allsvenska debut och första allsvenska match i ÖSK-tröjan. Året var 1974.

- Då hade Ale Surte ändå avslaget. Det var det snabbaste målet det året. Ett fint minne från mina fyra år i Örebro som jag värdesätter, säger han med en liten värmländsk färglick i tonfallet.

Och lika spektakulärt satte han punkt. I SM-finalen mot Vetlanda 1988 när han gjorde 5-3 för sitt Boltic 15 sekunder före slutsignalen.

Mellan dessa mål ligger en lysande bandykarriär: Allsvenska matcher och landslagsuppdrag i mängd, 3 VM-guld och åtta svenska mästerskap.

”Pinnen” spelade bandy i IFK Skoghall, Örebro SK och IF Boltic

- I Skoghall där jag växte upp var bandy den dominerande sporten. Jag och kompisarna spelade fotboll på sommaren och bandy på vintern.

Han hade skridskoåkningen med sig sedan barnsben och märkte tidigt att han hade talang. Han blev uttagen både i distriktslag och landslag. Bandy blev hans sport.

-Jag ansökte till Svenska Bandyförbundet om att få göra militärtjänsten i en idrottspluton. På I3 fanns den möjligheten i bandy, cykel och orientering.

Han blev antagen och kontaktades genast av Forward och ÖSK. ÖSK drog det längsta strået.

- ÖSK hade mer tradition och många bra spelare som Sören Andersson, Hasse Nordin... och en väldigt duktig och seriös tränare i Bengt ”Benga”

Carlsson. Det var första gången jag fick riktig träning.

Också Sören Andersson som var tränare ”Pinnens” sista ÖSK-år sätter ”Pinnen” högt. En analytiker och taktiker av rang lyder hans omdöme.

”Pinnen” hann med 84 allsvenska matcher och 61 mål i ÖSK innan han 1978 gick till Boltic som skulle komma att dominera svensk bandy de tio följande åren.

- Boltic storsatsade och Curt Einarsson som stod för ett nytänkande anställdes som tränare. Det var ju mina hemtrakter också.

”Pinnen” är lättintervjuad och chosfri. En stor idrottsman och en ambitiös och bra kille. Han är rätt ofta tillbaka i Örebro. Men nu som distriktschef i Shell med ansvar att förse storindustrier som Atlas Copco med smörjmedel.

- Jag har satsat på det civila. Det gick ju inte leva på bandyn. Mina jobb har tagit mycket tid.

Under ÖSK-tiden studerade han på Komvux. Sedan har han läst ett antal ämnen på universitetet.

Jobbambitionerna gav inget utrymme för en tränarkarriär. ”Pinnen” hann dock med att vara SR:s expertkommentator i bandy i tretton år. Han slutade 2003 när han fann att han inte kunde hålla sig uppdaterad.

- Jag följer och håller på ÖSK Fotboll - och Manchester United.

Kvalitetsmedveten i varje detalj.

Dixie Ericson





Bengt "Pinnen" Ramström och Thomas Backus

 ***Örebro läns
Idrottsförbund***

www.olif.se

Välkommen till oss



vi hjälper dig när
du behöver trycksaker
både offset och digitaltryck

trio tryck 

tel: 019-20 74 30 • www.triotryck.se • triotryck@triotryck.se

Bandyarenor

ÖSK-bandyns allsvenska hemmaisar

Örebro Sportklubb var en av de föreningar som bedömdes självskrivna som ett av lagen när bandyns högsta serie startade 1931. Där skulle ÖSK sedan vara bofast fram till och med säsongen 1989-90. ÖSK var det enda lag fram till denna säsong som i en obruten rad spelat i allsvenskan under sextio säsonger.

Vallen från 1931

Eyravallen invigdes 1923 och efter åtta år var det dags för allsvensk premiär för bandy när ÖSK mötte IF Göta från Stockholm i december 1931. Under 32 säsonger var Eyravallen ÖSKs hemmarena med undantag av de tillfällen då antingen Gustavsvik eller Hjälmarens fungerade som reservarena när tövädret gjort Vallens is obrukbar.

Publikrekordet för bandy på Eyravallen noterades mot Västerås SK 1959 med närmare 13 000 (12 736) registrerade åskådare, alla de personer som stod uppe på Eyravallens östra kortsidas plank, lutande sig mot några björkar, är oräknade.

Vinterstadion från 1963

Till Allhelgonahelgen 1963 stod Vinterstadions stora isarena klar för invigning, varför Eyravallen som bandyfäste antogs vara slut för gott. Det skulle senare visa sig att detta antagande inte vara helt rätt. Vinterstadion var en av landets första anläggningar med konstfrusen is i både ishall och på bandyplan. Ishallen invigdes dock först nyårsdagen 1965.

ÖSKs publikrekord för bandy på Vinterstadion sattes 1967 när de gulsvarta mötte Nässjö med en publik på drygt 8 000 (8 066) personer.

Korta besök på Vallen under 1980-talet

Eyravallen skulle dock återkomma som hemmaarena för ÖSK Bandy. Två landskamper mot Sovjet spelades på Eyravallens nyuppförda is både 1984 och 1987. Mannen bakom dessa båda landskamper i Örebro var ÖSKs största fixstjärna genom tiderna – oavsett idrottsgren – Orvar Bergmark, som då satt i Svenska Bandyförbundets styrelse.

I samband med dessa båda landskamper passade ÖSK Bandy på att förlägga några av de ordinarie allsvenska matcherna på Eyravallen framför Vinterstadion. Kanhända var det av nostalgiska skäl för att åter igen kunna lyssna till det ljud som uppstod då stampande frusna fötter mot Gamla Träs gistnande golv gav ett mullrande mysigt ljud.

Stockholm Stadion

För en riktig bandynostalgiker med ÖSK-hjärta kan man naturligtvis tänka sig ytterligare en ”hemmais” för ÖSK-bandyns allsvenska spel sedan 1931 – Stockholm Stadion! Här spelade ÖSK sju finalmatcher varav fyra ledde till svenskt mästerskap.

Per Å Knutsson

Källor

Vissa uppgifter är kontrollerade med minnesoraklet Christer Blohm. I övrigt utgörs källorna av klubbskriften ÖSKaren, jubileumsskriften ”Örebro Sportklubb 100 år av människor, möten & matcher” och textskribentens egna minnen.



Sören Andersson

- dubblerande bandyess

Det var en fröjd att se Sören Andersson på isen. Han var som en vaggande vidja i kroppen och dansade fram på skridskorna – sköt fart åt än det ena, än det andra hållet.

”Jag vickade lite och fick dem ur balans och gled förbi. Och ute på kanten fanns en som var rätt så skaplig och åka. Fast det gick mer rakt fram”, sa han med ett skratt vid en intervju för några år sedan.

Han syftade på ”bandyexpressen” Bosse Andersson hans dynamitpaket till partner på vänsterkanten. En flygel som bjöd ÖSK:s bandysupportrar på många högtidsstunder.

Sören Andersson kom till stan 1966, 24 år gammal. ”Den absolut bästa värvning jag gjort” sa ledarlegenden och bandymannen Alf ”Afa” Törnqvist i en intervju. Den likaledes legendariske och kejsrerlige materialaren Broman med en rävfarm bakom varje öra, såg Sören som ÖSK:s bäste genom tiderna – och tilltalade honom maestro.

Sören har aldrig ångrat att han gick till Örebro både i fotboll och i bandy. Han är Stor Grabb 148 i svensk bandy med 28 landskamper och 4 VM på meritlistan. Inte illa för en hockeyspelare för det var i rinken han höll till i början. Han debuterade redan som 15-åring i Sandvikens IF.

Men han lockades till Sandvikens AIK och bandyn av en jobbarkompis på Sandvikens järnverk

under en praktikperiod. Där kan man tala om en blixtkarriär. Sören tränade första gången en torsdag. På lördagen debuterade han i reservlaget. Dagen därpå skedde debuten i allsvenskan mot IK Huga.

Redan första året i ÖSK var han med och tog hem SM-titeln. I finalen 1967 besegrade ÖSK Karlstad-Göta med 3-1. Efter de elva säsongerna på banan gjorde han en insats som ledare. Han var spelande klubbkapten den sista säsongen 77-78.

Med uppehåll för några sabbatsår i början på 80-talet fortsatte han fram till 1986 som tränare.

Fotbollskarriären inleddes i Sandvikens AIK. Han var en målfarlig och kvick forward precis som i bandy. Sin allsvenska debut gjorde han i Sandvikens IF. Hans spelade sedan 116 allsvenska matcher för ÖSK och nätade 25 gånger.

Han slutade vid 32 efter att ha varvat ner två säsonger i Forward.

Sedan början av 70-talet ägnade han sig sedan åt tennisboll och dito racket för hela motionsslanten. Två veteran-SM i dubbel blev det innan knäna sviktade.

Sören Andersson har ett gediget naturintresse. I det ingår att studera våra bevingade vänner. Gärna vid sin stuga i Härjedalen som betyder mycket för honom.

Dixie Ericson





DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämaren
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se

**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet. Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Askersundsbandyn



Bandyn i Askersund är anrik, den första bandymatchen spelades på Vätterns is redan 1917. Mellan åren 1945 till 1965 spelade IFK Askersund hela nio säsonger i allsvenskan.

Under många år hade IFK Askersund sin bandyis på Vättern. Under 30- och 40-talet spelades det bandy från december till mars. Något som tyder på kalla vintrar.

På 30-talet började de första talangerna från Askersund visa upp sig. Vid denna tid var Västmanland och Närke ett distrikt. Imponerade vann IFK Askersund ett par Junior-DM där storklubben Västerås SK besegrades med sedermera legendariske spelaren och ledaren Pontus Widén i laget.

De skickliga Askersundsungdomarna fortsatte att utvecklas och 1944 gick IFK Askersund för första gången upp i allsvenskan. Sejouren debutåret blev ettårig då laget bara tog en poäng, inte oväntat mot "fienden" Örebro SK där resultatet blev 2-2 på hemmaplan inför 1 450 åskådare.

Under perioden 1945 till 1965 spelade IFK Askersund nio säsonger i allsvenskan med

Idrottsplatsen som hemmaarena. Noterbart var att laget var något av ett spöke för Örebro SK vilka flera gånger tappade poäng eller fick se sig besegrade. Året 1945 slutade matchen i Askersund 2-2 inför rekordpubliken 4 208 åskådare. Säsongen 1964-65 tog IFK Askersund bara två poäng i serien, givetvis mot detta års blivande svenska mästare Örebro SK vilka besegrades med 1-0.

De två mest framträdande spelarna under denna storhetstid var Gunnar Carlsson och Karl-Erik Södergren.

Gunnar var målfarlig och en mycket skicklig skridskoåkare som utöver allsvenskt spel även deltog i fyra landskamper. I en av dessa, 1945 mot Finland, utsågs Gunnar till bästa spelare och fick äran att ta emot Kabompokalen.

Karl-Erik, mestadels vänsterinner, spelade utöver i IFK Askersund flera säsonger i Örebro SK där han blev svensk mästare. Askersundspelaren var flerfaldigt uttagen i landslaget och givetvis stor grabb i bandy.

Idag bedriver föreningen WBK/Askersund bandyverksamhet i Askersund i form av bandyskola samt att någon seniormatch spelas på den nya idrottsplatsen Solberga.

Thomas Eklund



Rekordmagasinet 1948

Norabandyn



*Norabandyn har en mång-
årig tradition med verksam-
het i klubbarna IFK Nora,
Järle, Nitro/Noraskog och
Pershyttan. Bandyn i Nora
är idag mycket levande
vilket bevisas av att år 2009
invigdes en konstisplan.*

IFK Nora kvalspelade redan 1945 till allsvenskan mot Hammarby IF vilka vann med 2-1. Matchen spelades på Norasjön inför 600 åskådare. Efter detta kämpade de båda lagen IFK Nora och Noraskog under många år för att nå allsvenskan dock utan framgång.

År 1979 slogs IK Nitros (f.d. Noraskog) och IFK Noras bandysektioner ihop till Nitro/Nora BS.

Avsaknaden av konstisbana medförde att verksamheten fick bedrivas på en lägre nivå.

Våren 2009, 30 år efter sammanslagningen, kunde äntligen en konstisbana invigas till glädje för alla Noras bandyentusiaster. Idag sker en bred verksamhet i Nitro-Nora BS, främst för ungdomar, byggd på den starka tradition bandyn har i Nora.

Många spelare fostrade i Nora har förekommit i allsvenskan och landslaget. Störst av dem alla var Jan-Ivar Ekberg, utsedd till världens bästa målvakt. Även pappan Carl-Ivar Ekberg var framgångsrik målvakt. Vid en intern omröstning utsågs Noratrion Roger Andersson, Jan-Ivar Ekberg och Jalle Rosberg till de bästa bandyspelarna genom tiderna.

Thomas Eklund

En skönare
tillvaro med
en torr krypgrund

Boka
besiktning
till kampanj-
pris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**[®]
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

SISU
Idrottsutbildarna

Höstens caféträffar

Eyrafältets framtida utveckling

Ett drygt 70-tal av Sällskapetets medlemmar samlades onsdagen 1 september för att lyssna till Örebroportens vd Per Cardesjö kring temat ”Eyrafältets framtida utveckling”.

Ishockeyhallen kommer att ökas med över 1000 publikplatser och få nya omklädningsrum samt försäljnings- och ekonomiutrymmen. Ut mot Österplan kommer det byggas 205 bostadsrätter.

Idrottshusets, byggt 1946, tillbyggnad består av en ny större hall, med teleskopläktare, vilken är så flexibel att den inrymmer två parallella idrottshallar.

När alla planerade om- och tillbyggnader skett så har det investerats c:a 2 miljarder i hela området som sträcker sig från Österplan i öster till Landstingets byggnader i väster. En förutsättning för dessa investeringar är kombinationen av idrottsanläggningar och kommersiella lokaler.



Nya Idrottshuset

Från målvakt till professor...

Odd Lindberg lockade ett 60-tal medlemmar, onsdag 13 oktober, vilka fick följa Odds liv från en smårevolverande späd spoling i Oslo genom en framgångsrik fotbolls- och universitetskarriär.

Odd blev upptäckt av Orvar Bergmark när han deltog i landskapslaget för Jämtland och värvades till Örebro SK. Efter ett par år i ÖSK med Sven-Gunnar Larsson som förstemålvakt fick Odd en långvarig skada. Tillbaks igen värvades Odd av Sven-Göran Eriksson till IFK Göteborg vilket ledde till SM-vinster och spel i Europa.



Odd kunde under sina tågresor till och från Göteborg påbörja sina studier för att finna en meningsfull uppgift efter fotbollskarriären. Det resulterade i examina som först doktor och sedan professor. Idag har Odd en professur på Örebro Universitet inom ämnet socialt arbete.

ÖSK tjejer i Handboll & Innebandy

Tjejerna i ÖSK Handboll och ÖSK Innebandy stod i centrum vid höstens avslutande caféträff onsdag 8 december. Handbollen representerades av huvudtränaren Malin Lake och målvakten Frida Granberg samt Sara Johansson och ”supertvillingarna” Lina och Linn Larsson - alla tre juniorvärldsmästare. Från innebandyn deltog tränaren Henric Rudin och Sarah Sörman. Moderator var mångkunnige Dixie Eriksson.

Meriterade tränaren Malin Lake formulerade uppgiften för handbollslaget glasklart, ta laget till elitserien. En uppgift laget i skrivande stund är på väg att uppnå.

Spelarna Lina och Linn Larsson och Sara Johansson är historiska då de var med och vann U 20 världsmästerskapen i Dominikanska republiken 2010. I samtal med Dixie Eriksson imponerade trion med sin målmedvetenhet och professionella attityd.

Henric ”Henke” Rudin och Sarah Sörman berättade insiktsfullt om ÖSK Innebandys verklighet och om innebandyn som spel med inblickar i taktiken, tänkandet och skeendet på plan. Laget är nya i elitserien och det krävs mycket för att förbli på denna höga nivå.

Sven-Arne Ahlberg



Linn, Lina, Sara och Frida från ÖSK Handboll samt Sarah och Henric från ÖSK Innebandy.



RÖHNISCH
women only



"Både ekonomi och prestanda"
NETTOKÖP
Kungsgatan 19. ÖREBRO
Tel 019-13 35 12 www.nettokop.com
Vard. 10-18, Lörd 10-16

Nu finns vi även på Aspholmen
Radiatorvägen 2, tel 019-12 22 90
vard 10-19, lör 10-16, sön 11-16

hemma
FACKBUTIKER FÖR HEM- KÖK- TVÄTT



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB
Krämartorget
Telefon 019-19 42 00

öBo
Hem för dig

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på tre bilder som berättar bandyhistoria.

Året är 1958 och platsen Stockholms stadion. Inför 18 767 åskådare vinner ÖSK med 3-1 över Edsbyn. Ove Eidhagen och Gösta "Stockis" Kihlsgård med armen uppsträckt har bollen mitt emellan sig och följs av en vaksam Edsbyspelare. Showmannen "Stockis" gör två av målen. Han är en av två spelare som Orvar Bergmark hört få stående ovationer från hela publiken. Den andre är Nils Liedholm. En av "Stockis" långdribblingar lever vidare i boken "Anvisningar till en far" av författaren och sonen Peter Kihlsgård.



Året är 1977 och platsen Vinterstadion. Bengt "Pinnen" Ramström och Sören Andersson fotograferas på sedvanligt sätt efter en vunnen match. Sören Andersson har tagit över efter Bengt "Benga" Carlsson som tränare. "Pinnen" och Sören är två av ÖSK:s bästa bandyspelare genom tiderna. Året därpå, 1978, spelar "Pinnen" för storsatsande IF Boltic som kommer att dominera svensk bandy de närmaste tio åren.



Året är 1973 och BK Forward skriver lokal bandyhistoria. Laget tar steget upp i allsvenskan efter en avgörande kvalseger över Härnösand med 5-4. Matchen spelas den 5 mars i Ljusdal. Härnösand saknar nämligen spelbar is. Forward placeras i norrgruppen och sejouren blir bara ettårig.

Dixie Ericson



Stående från vänster: Anders Eriksson (lagledare), Ove Sandberg, Claes-Göran Magnusson, Ove Lindkvist, Hasse Borg, Göran "Knäppen" Dahlqvist, Dixie Eriksson (spelande tränare), Olle Bergqvist (lagledare), John-Bertil Gustavsson (massör). Sittande från vänster: Börje Lindkvist, Tore "Nacka" Lundgren, Christer Unemar, Olavi Ritari, Leif Andersson, Kent Eriksson och Gert Persson.



nethouse[®]

En lönsam relation.

Henry Allard aktad och framstående idrottsledare

Henry Allard var en framstående politiker på kommunal-, landstings- och riksdagsnivå och nådde landets högsta ämbete, riksdagens talman. I denna artikel är perspektivet ett annat, vi får en bild av den framstående idrottsledaren Henry Allard som blev Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps förste ordförande. Henry föddes 1911 och gick bort 1996 vid 85 års ålder.

- Mitt första bestående möte med idrotten skedde genom skidåkning i Almby IK. Men gymnastiken blev min idrott. Jag var på 20-talet med i Frälsningsarmens pojktropp och vi tränade i Karolinska skolans gymnastiksal. Mitt intresse för gymnastik var stort och ett av mitt livs stoltaste ögonblick är när jag som 20-åring kunde kvalificera mig för att få vara med i AGF-eliten under Erik Lindéns ledning.

- AGF-eliten hade ett uppvisningsprogram med avancerade övningar i räck, barr, språngbord och matta. Vi väckte stort jubel för våra prestationer och var en publikattraktion i hela landet och turnerade även utomlands.

Henrys ledaregenskaper uppmärksammades tidigt och vid 26 års ålder valdes han till ordförande för AGF varvid banan som elitgymnast avslutades.

Nästa steg blev att Henry 1941 fick en plats i Svenska Gymnastikförbundets styrelse. Här representerade Henry den ”moderna gymnastiken” som förde en hård kamp mot traditionalisterna inom Linggymnastiken. Örebrofalangen gick segrade under denna strid vilken dock ännu inte kan betraktas helt avslutad. År 1948 övertog Henry ordförandeskapet i Svenska Gymnastikförbundet, ett uppdrag han behöll fram till 1958.

Nästa stora idrottsliga uppgift för Henry blev inom Riksidrottsstyrelsen med en ordföranderoll 1959-1969. Under denna period genomfördes, under Karl Frithiofsons ledning och med Henrys viktiga deltagande, idrottsutredningen ”Idrott åt alla” vilken ligger till grund för idrottens utveckling



och expansion, inom alla områden, de senaste 50 åren. Exempel på detta är de ökade ekonomiska anslagen, satsningen på ledarutbildning, nybyggnation av idrottsanläggningar, allvädarsbanor, ishallar och simhallar.

Efter sin tid i Riksidrottsstyrelsen var Henry vice ordförande i Riksidrottsförbundet 1969-1981 och medlem i Sveriges Olympiska Kommitté 1950-1969. De två uppdragen medförde att Henry var ledare vid olympiaderna i Helsingfors 1952, Rom 1960, Tokyo 1964, Mexico 1968 och München 1972.

- Mina starkaste minnen från dessa fem olympiader är gymnastens Wille Thoresson guld i Helsingfors, Wilma Rudolphs tre guld i Rom samt Bob Beamons magnifika längdhopp på 8,90 i Mexico.

Efter sin pensionering från det politiska livet 1979 var Henry åter i Örebro. Beklagligt nog gick hustrun Karin bort 1984.

Vid bildandet av Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap 1985 deltog Henry och utsågs till

ordförande i interimsstyrelsen. Henrys insatser för Sällskapet de första åren var av mycket stor vikt. Med sitt mänskliga ordförandeskap kunde Henry samla, ibland med naturlig pondus tygla, de mycket starka personligheterna och viljorna i styrelsen, Stig Bergström, Gunnar Gunnarsson, Nils Hedman, Lennart Nilsson, Börje Tolgfors och Gunnar Åslund och få dem att gemensamt utträtta stordåd.

- I Sällskapets styrelse arbetade jag med den mest fascinerande ordförande jag mött, Henry Allard, uttalade exempelvis Gunnar Åslund.

Under Henrys goda ledning lyckades denna styrelse under de första fem åren, unikt i landet, med att bygga upp ett idrottsmuseum och ett idrottsbibliotek, forma höst och vårmöten samt caféträffar, ge ut en medlemstidning samt samla över 500 medlemmar.

Vid 5-års jubileet 1990 avgick Henry och valdes till hedersordförande i Sällskapet. Därmed avslutade Henry sin framgångsrika ledargärning inom svensk idrott och avslutade sitt sista ordförandeuppdrag inom idrotten 53 år efter att han fick sitt första i AGF 1937.

Henry var därefter en mycket aktad och uppskattad deltagare vid Sällskapets olika möten till sin bortgång 1996.

Thomas Eklund



Henry och Erik på utlandsturné med AGF.

Källor utöver egna möten och noteringar är Gunnar Åslunds artiklar samt Karin Tellås bok om Henry Allard - Politiker och gentleman.

LÄNSGÅRDEN



- den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se

Höstmötet

Vår ordförande, Bo Astvald, kunde hälsa den mycket reslige, legendariske handbollsscoachen Bengt "Bengan" Johansson välkommen, inför över 250 medlemmar.



Höstmötet 2010 genomfördes i Wadköpings Utbildningscenters lokaler onsdag den 11 november.

"Bengan" började sitt aktiva handbollspel i Halmstad och Drott. Framgångsrikt blev det SM-guld och spel i landslaget. Skolmässigt gick "Bengan" den "långa vägen", skol- och yrkesmässigt för att kvalificera sig till att bli gymnastiklärare. Detta innebar studier vid GIH i Stockholm och spel för Hellas under Roland Matssons ledarskap på båda ställena.

Åter till Halmstad var "Bengan" tränare i Drott i 14 år innan han blev tillfrågad att ta hand om ledarskapet för svenska handbollslandslaget i början av 90-talet. Det gav möjligheten att överföra de egna idealen och tankarna till de talangfulla och de etablerade spelarna men också till tränarna och ledarna i landet. Framgångarna för handbollslandslaget blev fantastiska, 13 VM- och EM-titlar av 16 möjliga samt OS-silver under "Bengans" ledning.

En stor del av "Bengan Boys" framgångar bestod i att med medvetenhet kombinera den fysiska träningen med social träning. Den sociala träningen syftade till att ge kunskap om hur laget och ledarna skulle mötas och umgås för att gemensamt nå ett optimalt resultat. Tillsammans skapade landslagets ledning och spelare regler som sattes på pränt i



Många medlemmar vid Höstmötet

"Landslagets Lilla Blågula". En häftad skrift, vilken hela tiden uppdaterades. Den är inte till salu även om Bengan använde den som stöd i sitt anförande.

Några viktiga ledord på vilka "Bengan" byggde sitt anförande på var

- Kärlek, empati
- Värme och omtanke, visa hänsyn
- Behandla andra som Du själv vill bli bemött
- Låt dem Du leder må bra
- Ödmjukhet

"Bengan" är idag en mycket uppskattad föredragshållare i ledarskap både inom idrotten och näringslivet.

Sven-Arne Ahlberg



Två handbollsprofiler

Mikael Fahlén – fotbollshjälte ny tränare för KIF Örebro

En fotbollshjälte och notorisk målgörare är tillbaka i stan. Idrottsprofilen Bengt Thörner hävdar att ÖSK inte vunnit division 2 Norra 1988 utan honom på plan de fyra sista omgångarna. Mot Åtvidaberg borta räddade hans nickmål först en viktig poäng åt ÖSK. I de tre följande vinstmatcherna gjorde han fyra av ÖSK:s sex mål.

Dalslänningen, numera Karlstadsbon, Mikael Fahlén minns det som i går.

- Jag hade det jättetungt på våren. Jag kom från Ed och division V där jag gjort 25 mål. Men under hösten lossnade det undan för undan i reservlaget.

En A-lagchans låg nära till. Det glädde - och oroade honom. Han skulle nämligen gifta sig men hade inte talat om det för ledningen. Om han blivit uttagen en omgång tidigare hade han stått inför valet mellan bröllop och match. Tränaren Rolf Zetterlund hade nog inte tagit lätt på det.

Mikael Fahlén är här för att träna KIF Örebros allsvenska damer. Han har gedigen tränarerfarenhet både vad gäller herrar och damer. Och sedan fem år är han assisterande förbundskapten i F19-landslaget.

Vi förlorar oss i ett samtal om Beckhams högerfot, Messis huvudspel, hans förebild Mourinho, begreppet valda sanningar... Fahlén är idrottslärare, utvecklingspedagog och utbildad coach i mental träning och driver ett företag som sysslar med kommunikation och ledarutveckling.

- Jag är här för att lära mig, säger han. Det är ett förhållningssätt. Jag kan inte KIF men har erfarenheterna och tror att jag kan utveckla spelarna.

Ledarskap är för honom en läroprocess där frågan hur och differensen mellan prestation och potential står i fokus.

Vi gläds åt att Mikael är tillbaka i Örebro och ser fram mot att följa KIF Örebro.

Dixie Ericson



Puts & Tegel i Örebro AB

www.putsoetegel.nu

Lindesbergs arena

En snörik januaridag åkte sex av ledamöterna i Sällskapets aktivitetsutskott upp till Lindesberg för att besöka den nya Arenan för idrott. Mycket imponerade återvände vi till Örebro.

Vi möttes av arenachefen/vd:n Linda Andersson-Olofsson, tidigare landslagssimmare och expertkommentator för SVT. Linda berättade att arenan byggts främst för gymnasieskolan och de fyra idrotter, vilka har en idrottsgymnasieverksamhet - gymnastik, handboll, judo och volleyboll - samt för att kunna genomföra publika arrangemang i Lindesberg.



Den totala kostnaden för arenan är 157 miljoner kronor. Arenan ägs av det kommunala bostadsbolaget men drivs av ett bolag där föreningar för de fyra berörda idrotterna tillsammans med kommunen ingår. Idag är 11 personer anställda vid arenan.

Arenan innehåller två fullstora idrottshallar försedda med teleskopläktare och fasta läktare. Läktarnas publikkapacitet är 2 500 personer. I arenan finns en stor delbar judohall, en gymnastiksal med hoppgrop, redskap samt en klättervägg. Dessutom finns studierum, föreningsrum och utställningsmöjligheter samt även en 8-banors bowlinghall, en restaurang och uteplats med utsikt över sjön. Färgsättningen går i orange och blått, LIF Lindesbergs färger, vilka blivit symboliska för hela den framgångsrika idrotten i Lindesberg.

Stor vikt har lagts på en låg energiförbrukning med solceller på takytorna och byggnaden är klassad som en grön byggnad.

Aktivitetsutskottet kommer att bjuda in Linda till en caféträff för att berätta om arenan, en av Sveriges förnämsta, samt också se till att medlemmarna får chansen att besöka arenan vid lämplig höstresa. Idrotten i Lindesberg är att gratulera!

Sven-Arne Ahlberg



Ales sportfrågor

Vem och vilken idrottslig händelse tillskrivs följande referat/yttrande?

- a. "Ursäkta att jag skriker, men jag måste göra det!"
- b. "Jag tror jag smäller av!"
- c. "Åtta och nittio, åtta och nittio, åtta och nittio!"
- d. "Den glider in i mål, den glider in i mål!"
- e. "Nej här kommer de som jagade ulvar."
- f. "Han tittar inte var han slår bollen, jag tror inte det är sant!"
- g. "Japaner, japaner, japaner!"
- h. "Titta noga nu gott folk, hur han hoppar, hå, hå, hå!"
- i. "Jag blev alldeles darrig."
- j. "De é svårt att förklara för den som inte begrip."
- k. "Denna underbara flicka!"
- l. "Det ser mörkt ut på Kameruns bänk."

Svaren hittar du på nästa sida!



Bandytag från början av 1920-talet.

Svar på Ales frågor

- a. Lars-Henrik Ottosson via radio Luxemburg, 26 juni 1959, efter att "Ingo" vunnit VM-titeln i tungviktsboxning på knockout mot Floyd.
- b. Katarina Hulthlings ord efter Lag Anette Norbergs OS-guld i curling för damer i Vancouver 2010.
- c. Sven "Plex" Pettersson sedan Bob Beamon slagit världsrekord i längdhopp vid OS i Mexico 1968.
- d. Lennart Hyland vid VM-finalen i Colorado Springs 1962 då Nisse Nilssons segermål gled in i tom Kanadakasse.
- e. Arne Hegerfors om klungan av cyklister vilka jagade den blivande guldvinnaren Bernt Johansson i landsvägsloppet på cykel vid OS i Montreal 1976.
- f. Staffan Lindeborg om Jan-Ove Waldners vinnande kontring med en forehand, vänd med ryggen mot motståndaren Ryu Seung Mins vid OS-semifinalen i Athen 2004.
- g. Sven Jerrings klassiska referat från Sveriges förlustmatch mot Japan, 2-3, vid OS i Berlin 1936.
- h. Sven "Plex" Pettersson om Dick Fosbury, den förste hopparen som framgångsrikt hoppade med ryggen mot ribban och gav namn till "Fosbury-floppen". Fosbury tog guld, med 2,24 cm, vid Mexico OS 1968.
- i. Jacob Hård efter OS-guldet i stafett på skidor, 4x10 km, i Vancouver 2010.
- j. Ingemar Stenmark till Tommy Engstrand vid en av många intervjuer.
- k. Toivo Öhmans ord, gråtande, sedan Ulrika Knape "satt" sitt sista hopp och tagit guld i simhopp vid München OS 1972.
- l. Arne Hegerfors under fotbolls-VM 1990 i Italien.

Ett tips! Flera av citaten kan du lyssna på genom att gå in på <http://sverigesradio.se/> och gå vidare till "Radiosportens klassiska referat".

Nora-Anna

Annons om auktion
Nora-Annas hem
ska skingras
hennes ensamhet blir till sist
avslutad och tömd
med det var hon
som gjorde kvinnlig idrott
den svenska världskänd
Nora satt på idrottskartan
av en okänd kvinna
som löpte åttahundra
tider som var världsrekord
detta gång på gång
blev ett världsnamn
för kvinnlig idrott
ett ovärderligt märke
inspiration och symbol
efter detta
återvände till en tystnad
som kanske skärptes
av stor personlig sorg
men idrottsnamnet
är för evigt
Nora-Anna

Arne Upling

Ur "Eyravallen ligger i Örebro", 2004



Nora-Anna - obesegrad nationalidol

En av länets och landets största kvinnliga idrottsprofiler genom tiderna är Nora-Anna. Den sanna berättelsen om bondedottern vars löpartalang upptäcktes av en slump, som började karriären med att vinna SM-guld på svensk rekordtid och som efter varje tävling skyndade direkt hem till arbetet på fädernegården i Öskerviksby skulle inte kunna ha varit bättre ens om den hade varit påhittad.

Under en period - 1940-talet - då friidrotten rent allmänt var en nästan exklusivt manlig sysselsättning och Gunder/Arne-hysterin härjade som intensivast lyckades Nora-Anna erövra en position som nationalidol.

”Hemligheten” var kombinationen av hög idrottslig klass med flera världsrekord, personlig utstrålning med löpning i vacker stil och en osannolik, närmast sagoartad, karriär där hon på nolltid gick från anonymitet till världsklass. Nora-Anna inbjöds att tävla över hela landet och i våra grannländer och drog överallt ”fulla hus”.

Under den tid Nora-Anna var tävlingsaktiv förlorade hon inte en enda tävling på 800 meter under sin sjuåriga löparkarriär. Efter världsrekordet 2.13,8 på 800 meter 1945 fick Nora-Anna som första kvinna springa ärevarv runt Stockholms stadion. Distansen 800 meter för damer fanns inte med i programmet vid OS i London 1948.

Anna Larsson, Nora-Anna, föddes 2 januari 1922 och avled 81 år gammal 14 juni 2003. Nora-Anna tävlade för IFK Nora och satte 1944-45 fyra världsrekord på 800 meter. Nora-Anna vann även sju svenska mästerskap på 800 meter åren 1943-1949.



NCC 

FÖRVÄNTA LITE MER

www.olis.nu