



Idrottsarvet



Nr 51 - Årgång 27 - 2012

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Funktionärer inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, Mobil: 070-552 75 70
E-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reinar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, Mobil: 070-633 30 96
E-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Laila Sunesson
Tfn: 019-18 79 99, Mobil: 070-818 04 25
E-post: laila.sunesson@live.se

Vice sekreterare

Sven-Arne Ahlberg
Tfn: 019-12 69 98, Mobil: 070-620 37 77
E-post: lsaa@glocalnet.net

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, Mobil: 070-529 86 90
E-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55 Mobil: 073-917 46 21
E-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson
Tfn: 019-24 54 29 Mobil: 073-690 29 00
E-post: goran_gunnarsson@spray.se

Hedersutnämnda inom ÖLIS

Hedersordförande

Rolf Hallgren

Hedersledamöter

Marianne Dahlberg
Lars Ehlin
Gunnar Gunnarsson
Kurt Löfvenhaft
Asta Skaremark

Hedersmedlemmar

Sven-Åke Dahlberg
Lars Eklund
Thomas Eklund
Berndt Eriksson
Olle Gustafsson
Gunnar Hagsten
Johnny Lindahl
Rolf Sund
Ove Sundelius
Karin Åslund

Vi tackar våra sponsorer

Nettoköp
Anticimex AB
ICA Parken-City-Eko
Arbesko AB
Röhnisch Sportswear AB
SISU Idrottsutbildarna

ÖBO
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsgården Fastigheter AB
Örebro läns Idrottsförbund
NCC
Puts och Tegel i Örebro AB

Omslagsbilden

Örebros främste ishockeyspelare genom tiderna Kent-Erik Andersson gör mål i Madison Square Garden för New York Rangers mot Calgary Flames i NHL.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro.
Telefon: 019-602 87 35

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Samhället måste stötta idrotten än mer.

Jag återupptäckte med ens idrottens kärna under ett intensivt veckoslut i februari. Det var på SISU/ÖLIF:s idrottsmessa i dagarna två med tvenne mäktiga teman: Örebro Sveriges bästa idrottsstad och Olympic Days.

SVT:s sportredaktion står bakom utnämningen. Inget höftat hugskott utan uttagningen har skett efter konstens alla regler: strikta kriterier och ett juryförfarande.

Någonting att vara stolt över för Örebro:s samlade idrottsrörelse. Och samtidigt en uppfordran att inte vila på lagrarna.

Olympic Days är ett Stefan Holm-koncept som Sveriges Olympiska Kommitté tagit fasta på. Där legeras de olympiska spelens magi med en handfast praktik där barn och ungdomar får en chans att pröva på olika idrotter - och möta olympier. Ett möte i lekfullhetens tecken med stora möjligheter till personlig utveckling. För det ger idrotten. Och det kan säga klick och någon ung människa har hittat sin idrottsgren.

Stefan Holm är en suverän inspiratör och var själv på plats. Liksom sex andra olympier. Och många idrottsföreningar hade tagit sig till Conventum Arena för att presentera sin verksamhet. Det var liv och rörelse. Det sköts båge, fäktades, klättrades, brottades, reds, dansades och spelades med bollar i olika storlek. Och mycket mer.

På den uppvisningsytan framför scenen, avgränsad av en innebandysarg, utvecklades mellan programpunkterna spontana matcher. Där killar och tjejer i olika åldrar virvlade runt en boll. Världens



bästa leksak i årtusenden.

Det var härligt att åse kraften i denna spontana aktivitet och samtidigt inse att denna idrottens kärna av lekfullhet och rörelseglädje finns där hela tiden helt oberoende av vår tids överorganisering och kommersialisering av idrotten. Förstå mig rätt: Det behövs organisation, struktur och regelverk också i idrotten.

Samhället måste öka sitt engagemang och hjälpa till med organisation och finansiering. Breddidrotten och dess ideella ledare är en god, energigivande och integrerande kraft i det svenska samhälle där klyftorna mellan människor och bostadsområden växer. Och där barnfattigdomen håller på att bita sig fast.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 51

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund

Layout: Karin Lidner (karin.lidner@olif.se)



Kent Erik Andersson

Från Örnsro till Madison Square Garden

Kent-Erik Andersson är ett av Örebro's allra största hockeynamn genom tiderna. När han 1971 som 20-åring värvades till Färjestads BK blev han originellt nog upprörd av ÖSK's bandylegendar Sven Bergström. Han ville att Kent-Erik skulle spela bandy i ÖSK om han blev ett ettårsfall.



Den risken fanns men Kent-Erik fick dessbättre grönt ljus av ÖSK's hockeysektion.

- Jag gick under min ÖSK-tid rätt över till bandyn när hockeysäsongen var slut. Den slutade tidigt då.

Enligt Kent-Eriks blev det bara så att hockeyn fick förtur. Utifrån ett självklart val eftersom han redan som 16-åring debuterat i A-laget.

Kent-Erik var verkligt allround.

- Vi vann pojk-SM i bandy genom att slå Broberg i finalen på Söderstadion.

I fotboll var han med att ta hem ett pojk-SM i ÖSK's färger. Fotbollsledningen vill förmå den talangfulle mittfältaren att sluta spela hockey. Men det ville inte Kent-Erik som skrev på för IFK Örebro i fotboll.

Hockeykarriären började i IF Eyra med rinkar på Örnsro. I ÖSK hann han med en säsong i A-laget, 1970-1971. Han har höga tankar om ÖSK-tränaren Lennart Högländer som var viktig för honom.

ÖSK gick till kval - men föll. Kanske hade laget lyckats nå högsta serien om Kent-Erik och Yngve Hindrikes förblivit skadefria.

- Jag hade en fingerskada och prövade att spela ett tag. Men det gick inte.

Han minns fortfarande kvalet mot KB Karlskoga 1971. Ett avancemang hade kanske ändrat ÖSK's hockeyhistoria och förhindrat nedläggningen den följande säsongen.

Kent-Erik gjorde succé i Karlstad. Tre Kronor kallade och han spelade flera VM och en Canada Cup. 1977 var han lysande både i Elitserien och landslaget. I VM erövrade Kronorna en silvermedalj. Och Kent-Erik tilldelades Guldpucken som Sveriges främste spelare det året.

Nu väntade NHL på den reslige högerskytten med det fina spelsinnet. Första klubbhoppet var Minnesota North Stars. Slutligen köptes han av New York Rangers och spelade där 82-84.

NHL hade inte då lika många lag och föga multikulturell.

- Det var 90 procent kanadensare, 9,5 procent amerikaner och 0,5 procent svenskar. Rinkarna var mindre och det gällde att hålla sig undan från slagsmål.

Kent-Erik återvände till Sverige 1984 och spelade ytterligare två säsonger i Färjestad. Proffstiden var över. Och han började arbeta som säljare i ett dataföretag.

Han låter litet som en värmlänning när han beskriver det aktuella vädret i Karlstad. Efter 40 år där är det säkert naturligt.

Kent-Erik har sin svärmor i Örebro. Han har sett Örebro Hockey i flera matcher.

Hoppas de lyckas ta sig upp i elitserien.

Dixie Ericson





Tre Kronor, VM 1977


SISU

Idrottsutbildarna

NCC 
FÖRVÄNTA LITE MER

Hårde Hardy

Hårde Hardy är alltid het i medierna.

I år har Djurgården sparkat honom som tränare. Vi snuddar vid ämnet innan vi minnesspanar på



70-talet. Han låter lugn, aningen bister och med några stänk norrländsk satsmelodi i telefonen. Som i en reklamspot för Norrlands Guld.

- Det får man ta. Det behövdes ett energitillskott. Jag hade hoppats på ett par nya spelare. Nu fick gruppen ta ett större ansvar och komma till nya insikter och få ny energi hoppas jag. Hardy Nilsson har varit med länge och känner spelets regler.

I slutet av 70-talet blev han, Martin Karlsson och Lars-Gunnar "Krobbe" Lundberg ett begrepp i svensk hockey: Miljonkedjan i Örebro IK. Mynat av någon journalist som anade att den totala övergångssumman var hög. En miljon var mycket pengar på den tiden konstaterar Hardy.

ÖIK hade ramlat ur elitserien 1978/1979 och storsatsade på en kvalificerad kedja inför den följande säsongen 1979/1980.

Hardy hade blivit svensk mästare i Skellefteå AIK 1978 och hunnit med en ettårig proffssejour i tyska Kölner Haie. Målsjötaren Martin Karlsson var med att ta guld i samma klubb och hade också ett VM-silver och VM-brons på meritlistan. Hardy och han spelade ihop länge och har fortsatt samarbetet också som tränare.

"Krobbe", också med ett förflutet i Skellefteå, kom från Brynäs med två SM-guld och ett VM-silver och VM-brons i bagaget.

Miljonkedjan ingav ljuva elitseriedrömmar och underhöll publiken under tre säsonger från 1979 till 1982. Men laget nådde inte ända fram.

- Vi visste att vi hade stora förväntningar på oss. Men vi trivdes väldigt bra i stan. Vi bodde i kedjehus i Södra Ladugårdsängen och jag jobbade halvtid på Sparbanken inne i stan.

Han finner inte smeknamnet Hårde Hardy märkligt.

- Jag var en fysisk spelare. Och det var väl någon journalist som du som hittade på det.

Drivande, hård och fordrande både mot sig själv och andra. Det finns en anekdot om hur Hardy, trots att laget ledde bekvämt, rappade till "Krobbe" i baken för att han broderade ut avslutningarna väl mycket. "Krobbes" dragningar gav honom smeknamnet ishockeyns Paganini.

- Nej, så var det inte riktigt. Han var för bekväm i backcheckingen så jag rappade till honom. Det hände av och till.

Hardy låter saklig – och nöjd.

ÖIK-åren var Hardys sista som aktiv. Sedan har han haft en lysande tränarkarriär. Förbundskapten för två nationers landslag: Sverige och Schweiz. Två VM-silver och två VM-brons med Tre Kronor. Åtta mästerskap i tre länder: Sverige, Tyskland och Österrike. Två gånger utsedd till Årets tränare.

Dixie Ericson



En skönare tillvaro med en torr krypgrund



Boka besiktning till kampanjpris!


FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA



www.olif.se



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se



Arbesko skyddsskor - mycket mer än bara skyddsfunktioner!

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet. Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsotegel.nu

Anna-Lena Kanto

Örebrobasketens golden guard och gyllene era.

Anna-Lena Kanto/Fahlström älskar lagidrotten. Fotboll eller basket spelar ingen roll. En boren lagkapten i attityden.

- Jag jobbade hårdast, jag tränade hårdast och försökte vara en förebild för laget. För henne ligger utmaningen - och belöningen i att få ihop lag-pusslet. Då kan man gå hur långt som helst.

Hon spelade både basket och fotboll under uppväxten i Vintrosa. Pappa Christer Fahlström var tränare för lite äldre tjejer i Vintrosa IF. Anna-Lena hängde på trots ålderskillnaden. Och när det inte var basket lirade hon fotboll på Björkvallen i Latorp.

- Jag växte praktiskt taget upp där.

Men Anna-Lena Kanto är basket. På meritlistan har hon 93 landskamper och sju SM-guld – tre i Arvika och fyra i Nerike Basket, ett JSM-guld - och en silvermedalj i Europacupen.

Hennes basketresa började i KFUM Örebro. Hon var då tolv. Tre år senare flyttade hon till Huskvarna. Hon skulle börja på riksidsrotts-gymnasiet där med specialisering på basket.

- Det var inte smärtfritt att flytta hemifrån vid femton trots att jag flyttade in hos en familj med utflyttade barn.

Två år senare värvades hon till Arvika Basket. Hon fick gå klart gymnasiet i Arvika. I övrigt var det bara basket. En basketbubbla kallar hon sina tre år där. Hon debuterade i elitserien, juniorlandslaget och seniorlandslaget. Hennes Arvika tog hem tre SM-guld i rad. Och 1991 vid Europacupens finalspel i Barcelona slog Arvika i semifinalen Elektrosila Leningrad men föll i finalen mot italienska Cesena.

Anna-Lena Kanto blev proffs i Italien – i en vecka. Kapaciteten fanns men hjärtat var inte med och hon tackade för sig. Det har hon aldrig ångrat. Hon skrattar när hon berättar episoden.

Då hade hon återvänt till KFUM Örebro som i sin tur återvänt till Elitserien. Klubben var på väg att under sponsornamnen Bro Basket och Nerike Basket varva upp för klubbens gyllene 90-tal med publiktryck i Idrottshuset, idel topplaceringar och fyra SM-guld. Där Anna-Lenas ledaregenskaper,

spelsinne och kyla i straffkasterna firade triumfer i rekordjämn finalspel.

Inte ens den whiplashskada hon ådrog sig när hon på cykel kolliderade med en bil hindrade henne från att komma tillbaka i gammalt slag.

Lite snöpligt lades Nerike Basket ner i början av 2000-talet. Lagets kulturbärare Anna-Lena, hennes far Christer Fahlström, ordförande och coachen Kent ”Kecke” Lindahl hade av olika skäl slutat och ekonomin var dålig.

Idrotten finns dock kvar i hennes liv. Sönerna spelar fotboll. Och hon är idrotts- och samhälls-kunskapslärare på Virginska skolans idrottsprogram.

- Tjejer inom elitidrotten behöver så mycket support, push och stöd för att våga bli bäst.

Det jobbar hon med varje dag. Det gör lag-kaptener.

Dixie Ericson



Ola Hellstrandh

- idrottsledare, journalist och mångkonstnär

Ola Hellstrandh var en mycket idrottskunnig berättare, ledare, intervjuare, speaker, och journalist. Men också en skicklig auktionist, programledare, karikatyrtecknare, kåsör, dikt- och sångskrivare samt DKW-ägare.

Ola föddes i bandymetropolen Västanfors den 5 juni 1916. Ola med två bröder och kompisar tränade och tävlade flitigt på den av pappa Verner egna byggda idrottsplatsen för friidrott i trädgården.

Tidigt upplevde den spenslige Ola sina sprintertalanger. Det blev en hel del framgångsrikt tävlande i tonåren. Vintertid gällde givetvis bandy. När Ola vintern 1935 erbjöds en plats i allsvenska Västanfors tvingades han tacka nej på grund av en flytt till Örebro, sannolikt Olas tyngsta beslut någonsin.

KFUM

Idrottandet fortsatte i Örebro främst inom friidrotten men också med bandy och handboll. År 1944 satte en skada stopp för den aktiva tiden. Men redan året innan hade Ola valts till ordförande i KFUM:s Idrottsavdelning, en uppgift han förtjänstfullt hade i hela 37 år.

Strömsnäs var KFUM:s sommarhem beläget vid Svartåns kant i Hästhagen. Här samlades killarna för att idrotta, spela krocket samt umgås. De många kvällarna vid lägerelden inspirerade Ola till att skriva ett allsångshäfte. I detta finns Olas kända låt "Temperaturen", en allsång de flesta sjungit utan att veta om att Ola skrev den.

KFUM anställde, 1955, Ola som ansvarig för idrotten i föreningen. Därefter blev Ola ett med föreningen. Under Olas år som ordförande och anställd växte föreningen och medlemsantalet där framgångar nåddes i basket, handboll, friidrott, orientering och volleyboll.



Ett av Olas och KFUM:s signum var de uppmärksammade och välbesökta friidrottsgalorna, alltid med deltagande av världsstjärnor. I den sista galan på Örnsro 1963 deltog exempelvis sprintern och världsrekordhållaren Bob Hayes från USA.

Journalisten

Under perioden 1941-1956 var Ola sportredaktör på Örebro Dagblad. Ola skrev också till varje nummer en fyndig limerick. Tidningen lanserade med Ola i spetsen korpiddrott i en mängd grenar inkluderande nyheten hockey-bockey, olika skolturneringar samt de populära Trivselkvällarna i Stadsparken. Trivselkvällarna med lådleken lockade som mest över 20 000 åskådare med Ola som omtyckt konferencier.

Vid Dagbladets nedläggning övergick Ola till att skriva för anrika Idrottsbladet samt som frilansjournalist åt de större tidningarna som DN, SvD och GP.

Till glädje för läsarna skrev Ola i Länsposten, åren 1975-2003, under rubriken "Lättsmält med Ola". Krönikorna var i mycket Olas, intressanta, samlade minnen.

*Bengt Asplund som är ifrån Närke
är cyklist utav finaste märke,
det handlar om sport
av beundransvärd sort
när en kille som han går till verke'.*

Idrottshistoriska Sällskapet

Ola var en av de tjugoen vilka deltog vid bildandet av Sällskapet 1985. Samma höst, vid Sällskapets första höstmöte, var det naturligt att engagera Ola som publikdragande föreläsare. Därefter blev Olas självklara roll att med bravur intervjua ett stort antal av alla de idrottslegender som gästade

Sällskapets möten. Vi minns Olas möten med Anders Gärderud, Dan Waern, Gunder Hägg, Ingo Johansson, Ricky Bruch och Stig "Stikkan" Petersson. Oftast mindes Ola mer om dessa legenders idrottsliv än de själva.

Utöver detta var Ola också en aktiv och ansedd deltagare vid Sällskapets olika möten i 20 år. Ola utsågs 2005 till hedersmedlem i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap.

Ola var redan under sin levnad en genuin Örebroprofil. Alltid elegant klädd, bärandes en stilfull fluga och körades sin DKW. Idrottsledaren, journalisten och mångkonstnären Ola blev 89 år.

Thomas Eklund

Källor utöver egna möten och minnen är böckerna "Boken om Ola" och "Idrotten mitt liv".





Hagaby GoIF

En vital 85:åring som tagit ut kompassriktningen mot framtiden.

Hagaby GOIF bildades 1926 men först 1931 togs orientering upp på programmet. Idrotten i landet växte i omfattning för barn och ungdomar efter andra världskrigets slut och det var då orienteringsverksamheten tog verklig fart.

Det var stora årskullar av orienteringsungdomar i föreningen 1950. En av dessa ungdomar var Arne Yngström som blev juniorlandslagsman 1956, Hagabys första. Det blev inledningen till flera juniorframgångar nationellt.

Mitten av 50-talet var händelserika år, en klubbstuga, Sörstugan, i Suttarboda införskaffas, klubbmärket, det klassiska V:et, togs fram och tidningen Klubbstänk började ges ut.

Stora tävlingsframgångar nås på seniorsidan under 70-talet. Rolf Pettersson vinner lång-SM 1973 och blir världsmästare i lag 1974. Hagaby vinner SM-kavlen 1974 och 1976 med Göran Hedberg, Anders Bergman, Billy Höglund och Rolf Pettersson.

Första starten i anrika 10-mila skedde 1961, en lagtävling som alltid är årets höjdpunkt. Hagaby kom tvåa 1974 och kunde imponerande segra i tävlingen åren 1975 och 1976.

Under 80-talet hade föreningen goda framgångar på både herr- dam- och ungdomssidan med Hasse Melin i spetsen.

Första stora damframgången kommer då Karin Rabe ingick i det segrande laget i VM-stafetten 1990. Utöver damerna börjar Hagabys veteraner nå tävlingsmässiga framgångar vid svenska mästerskapen såväl i lag som individuellt. Tord Lindström vann Veteran-SM och Lars Persson Veteran-VM.



Karin Rabe

2000-talet är ungdomarnas då Filip Dhlgren, Karin Persson, Beata Falk och Martin Regbron vinner JSM- och USM-titlar och alla deltar i landslaget och bredden visas av att pojklaget vinner Ungdoms 10-mila.

Tävlingsverksamheten har alltid varit en naturlig och viktig del av Hagabys verksamhet. Kilsbergsträffen startade upp redan 1970 och arrangeras fortfarande varje år. Tävlingen 1971 var den första med egenritade kartor. Efter det har kontinuerligt skett stora arrangemang i form av olika SM-tävlingar, O-ringen 1969, 2005 och 2010 samt World Cup 1992.



Idag kretsar verksamheten kring den fina klubbstugan i Pettersberg, nära Svampen i norra Örebro. Klubbstugan var klar redan 1968 men har byggts ut kontinuerligt. Hagaby GOIF har 350 medlemmar, varav 200 aktiva. Föreningens verksamhet har en stor bredd med aktiviteter för barn och ungdomar, seniorer, äldre med både bredd och elitverksamhet. Genom Arne Yngström var Hagaby pionjärer inom handicap/precisionsorientering vilken är en naturlig del av dagens verksamhet.

I samband med firandet av de 85 åren har föreningens medlemmar, i en process, arbetat fram gemensamma visioner och mål. Vi är en vital 85:åring som tagit ut kompassriktningen mot framtiden, sammanfattar Hagabyledaren Jan-Åke Karlsson.

Höstmötet

”Ett barnaröv”, berättar Jan Kårström, att det skrevs i tidningarna när han som femtonåring lämnade Njurunda för en, som det skulle visa sig, lång och framgångsrik brottningskarriär i Västerås BK.



Janne är höstmötets huvudattraktion. Han är en lysande berättare. På ett fängslande och underhållande sätt ger han oss, drygt tvåhundra besökande idrottshistoriskt intresserade, en rapsodi av händelser och upplevelser ur sitt liv.

Janne poängterade sitt sätt att sätta mål och delmål som en avgörande orsak till sina framgångar, både i idrottslivet och senare i näringslivet.

Janne Kårströms idrottskarriär i brottnings skulle kunna sammanfattas i hela 12 brottningsår på in-

ternationell toppnivå som gav, 17 SM guld, 3 NM guld, EM silver, VM brons, OS 6:a och 7:a, 250 landskamper, naturligt att Janne blev Stor Grabb.

Den långa och tuffa idrottskarriären med hänsynslös satsning i träning och tävlingar numera har för Janne inneburit en ny knä- såväl som höftled, därav sker hans anförande i sittande ställning.

Efter idrotten gjorde Janne en mycket uppskattad karriär som expertkommentator i TV. Han jobbade ihop med alla våra välkända TV-profiler, som Bosse Hansson, Tommy Engstrand och Lars-Gunnar Björklund. TV-laget i fotboll blev under tjugo års tid en hemvist för den även i fotboll en gång framgångsrike idrottslegenden.

Jannes yrkesliv startade som brandman, sedan gymnastiklärare, vidare som sektionschef på Idrottsförvaltningen i Västerås. Från 1996 är Janne framgångsrik VD för Viking Line.

Dånande applåder mötte Janne efter hans anförande.

Rolf Lundin

LÄNSGÅRDEN

– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se

Höstens caféträffar

Örebro Hockey

Örebro Hockeys sportchef Lars "Mozart" Andersson presenterade inför ett 80-tal medlemmar Örebro Hockeys satsning inför säsongen 2011/2012.



Föregående säsong var Örebro Hockey topp 16 i landet. Målsättningen i år är att bli topp tre i serien för fortsatt spel i allsvenskan för en plats i elitserien. Örebro Hockey vill nå den positionen genom att på bred front systematiskt söka förbättra allt i föreningen.

En tillbyggnad sker av ishallen vilket kommer att ge en trivsammare arena och öppna för ökade publiksiffror.

Nya spelare som tillkommit detta år är ungdomarna Johan Skålberg, Joel Johansson, Peter Andersson och André Michel vilka kompletteras med veteranen Emil Kåberg.



Caféträff i Kumla

"Det är eldsjälarna som driver idrotten framåt", säger Esso Engvall.

ÖLIS har denna gång utlokaliserat caféträffen till Husaren, Folkets Hus Kumla. 93 idrottshistoriskt intresserade är samlade, 36 har kommit i buss från Örebro vilka mottogs på ett entusiastiskt påläst och kunnigt sätt av en verklig eldsjäl, personifierad i Esso Engvall.

Motorsporten representerades på plats av speedwayikonen Henka Gustavsson, Indianerna Speedway. Henkas meriter imponerar, SM-vinnare med Kumlaindianerna och JSM-guld åren 1986-89.

Han är ensam i Sverige med den treåriga sviten. Ett sus i publiken hördes när Henka berättade att hastigheten på Sannahedsrakan är 140 km/tim.

Under caféträffen gavs berättelser och visades bilder på anrika Kumla Cykelamatörer med Ove Adamsson i spetsen. AGA Bordtennisklubb presenterades ur ett digert arkiv på 2 000 bilder.

Håkan "Lillis" Olsson

I en nära nog fullsatt Waldénsal berättade Håkan "Lillis" Olsson om sitt mycket händelserika liv inom travet.



Håkan skildrade på ett livligt och humoristiskt sätt sin uppväxt i Örebro på Sveavägen. Fotboll, handboll, pingis fanns med på programmet i tidiga ungdomsår, men de stora framgångarna infann sig inte. Travet på söndagarna tog snart hand om hela hans uppmärksamhet.

Idag är det möjligt att gå på trav varje dag utom julafton. Dagens travsport innehåller 900 tävlingar per år. 1,4 miljoner besökare, tävlingar på 33 banor, från Jägersro i söder till Boden i norr.

Sverige håller idag världsklass inom travsporten tillsammans med Frankrike och USA. Sverige är hästtätast i världen med 31 hästar per 1000 invånare. I Örebro län finns 10 000 hästar.

Håkan håller tempot uppe med sin personliga berättelse om sin resa från Karro via Slakteriets hålkortsavdelning ut i världen med travet. Travet förde Håkan till det, enligt honom, bästa som finns att uppbåda inom travsporten, Hambeltonian i Illinois, USA. Lillis har besökt USA 120 gånger i travärenden.

Lillis gjorde karriär i TV som kommentator på lördagarnas program, Vinnare. Lennart Jelbe fattade tycke för Håkan och engagerade honom. Journalist på "travsportsbibeln", Trav&Galoppnonden, hoppade Håkan på under fyra år. Sundsvall blev under tio år Håkans fasta plats. Lillis, idag 67 år, återvände innan pensioneringen till Örebrotravet.

Sven-Arne Ahlberg/Rolf Lundin

Ivar "Knubben" Ahlberg

Ivar "Knubben" Ahlberg var något av en legend redan under sin livstid.

Den välkände Örebroprofilen gick klädd i golfbyxor med en rundnätt framtoning. Där av namnet Knubben. En vänlig och levnadsglad man. Ett av Knubbens karaktärsdrag var att han var en inbiten cigarrökare. En cigarr vilken oftast satt i ett fast munbett.



Han var idrottsreportern som cyklade som en skottspole mellan de arenor där fotboll, bandy, ishockey och handboll spelades av division 3-, 4- och 5- dignitet. Allt för att NAs läsare skulle få bredast tänkbara bevakning av den livskraftiga Örebroidrotten.

Sedan ungdomsåren hade Knubben ett djupt rotat motorintresse. Bevakningen av speedway med stjärnan Kumla-Frasse och andra arrangemang inom motorvärlden blev naturligt att anförtro honom.

Ivar Ahlberg var en duktig och entusiastisk simmare. Till detta en inbiten vinterbadare, vilket väckte uppmärksamhet. Knubben var också en

Reportern

*Över Järntorget
cyklar signaturen Knubb
rund som en poloboll
brunspräckliga golfbyxkostymen
cigarren i fast bett
målmedvetet kavande
mot en viktig match
minns hans höga crawl
i gamla Kallis
eleganta armtag
och glada utblick
mot brudar och busfrön*

Ur Edwalls hörna halv sju, 1985
Arne Upling

duktig bowlare och tennisspelare.

Örebroprofilen Knubben, verksam under flera decennier, föddes den 30 juni 1904 och dog en fredagskväll, på sin reporterpost, 3 februari 1975, vid 70 års ålder.

Thomas Eklund

Källor utöver egna möten och minnen är Gunnar Åslunds artiklar.



Knubben och fotografen Bernt Larsson vinterbadande.

Yngve Hindrikes

Munter mas med mål som specialitet

– Vad kul att det går så bra för Örebro Hockey. Hoppas laget går upp i Elitserien.

Yngve Hindrikes omiskännliga dalmål rör sig i mjuka tonkurvor. På gårdsplan i Dala-Floda där han nu bor bär snön spår av vargtassar.

Hösten 1962 gjorde den blott 17-årige masen allsvensk debut i ÖSK-tröjan mot Elfsborg. Det var Gunnar Burström och Orvar Bergmark som lockat honom från moderklubben Björbo IF. Matchen därpå väntade IFK Malmö på Eyravallen.

– Jag var väl fri en tio gånger med målvakten. Till slut lyckades jag peta in ett mål. Passningen kom från Peder Persson. Det räckte till seger.

Mål blev han signum. Under 60-talet var han publikfavorit på helårsbasis. På sommaren rörde han om i motståndarförsvaren som hade svårt att bevaka den kvicke och rörlige toppforwarden som läste bollbanorna så bra och som kunde vända bort en bevakare – åt bägge hållen. På Vinterstadion var han en måltjuv i ÖSK:s hockeylag som han var med att föra upp i allsvenskan.

Det blev 122 allsvenska fotbollsmatcher i ÖSK och 43 mål. Sista säsongen, 1969, blev Yngve trea i allsvenska skytteligan med 13 mål. Sedan bar det av till Brage.

– Det var kul i Örebro. Det är en härlig stad, säger han på sitt chosofria sätt.

Yngve är allsvensk i tre sporter: fotboll, hockey och bandy. I fotboll hann i början på 70-talet med en skadefylld allsvensk sejour i



Sirius. I ishockey gjorde han fyra landskamper. Han var dessutom en icke oäven skidåkare.

Under Örebrotiden utbildade han sig till gymnastikdirektör. I trettio år var han idrottslärare på det tekniska gymnasiet i Borlänge.

Yngves idrottsintresse lever. Han följer det mesta på tv. Idrottsmannen i honom är fortfarande lite upprörd över hur Pepe kunde understå sig att trampa på Messis hand i mötet mellan Real Madrid och Barcelona.

Fisket och naturen är annars hans stora intresse. Han känns lika rätt i Dala-Floda, Dalarnas lustgård, som i ÖSK:s färger.

Genomlidna sjukdomar, en hjärtinfarkt och krämpor glider han förbi på sitt mjuka dalmål. Som om de vore livets hårda tacklingar att ta med jämnmod.

Man blir glad av att prata med Yngve Hindrikes. Dalkarl, skyttekung och storfiskare.

Dixie Ericson





RÖHNISCH
women only



"Både ekonomi och prestanda"

NETTOKÖP

Kungsgatan 19. ÖREBRO

Tel 019-13 35 12 www.nettokop.com

Vard. 10-18, Lörd 10-16

Nu finns vi även på Aspholmen
Radiatorvägen 2, tel 019-12 22 90
vard 10-19, lör 10-16, sön 11-16

hemma
FACKBUTIKER FÖR HEM - KÖK - TVÄTT



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig
på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo

Hem för dig

Vi minns två av Sällskapets bildare

Carl-Eric Lindblad



Carl-Eric Lindblad har avlidit i en ålder av 95 år. Carl-Erics idrottsliga gärning förknippas helt med boxningen. De aktiva meriterna var på god mellansvensk nivå där Carl-Eric gick ett 50-tal matcher. Ledarmeriterna är desto

mer omfattande och innefattar rollen som ledare, tävlingsarrangör, domare och speaker. Några axplock från denna gärning är bildandet av BK Kelly 1932, ledamot i Svenska Boxningsförbun-

det, landskampsarrangör i Idrottshuset, ledare för landslag, internationell domare samt proffsverksamhet tillsammans med Hjalte Palton. Noterbart är att publikrekordet för Idrottshuset har en av Carl-Eric arrangerad boxningslandskamp den 6 oktober 1946.

Våren 1986, vid Sällskapets andra årsmöte, var Carl-Eric uppskattad föreläsare. I denna roll återkom Carl-Eric, med ett till synes obegränsat antal anekdoter och berättelser, vid våra caféträffar och jubileums. Carl-Eric bidrog också med ett stort antal initierade artiklar till vår tidning Idrottsarvet kring boxningen i världen. Utöver detta var Carl-Eric under 31 år en aktad och uppskattad deltagare vid vårt Sällskaps olika möten.

Carl-Eric var en av de tjugoen vilka deltog vid bildandet av Sällskapet och utsågs 2005 till hedersmedlem i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap.

Wilhelm "Ville" Zetterlind

Ville var en av de tjugoen vilka deltog vid bildandet av Sällskapet den 13 mars 1985. De flesta av initiativtagarna hade som Ville varit aktiva idrottsmän under 30- och 40-talet. Ville var en allroundidrottsman med meriter som målvakt i fotboll och handboll, svensk mästare i



gång och duktig orienterare.

Efter hand övergick Villes aktiva idrottande till en framgångsrik ledargärning, främst inom Korpiddrotten. En ledargärning vilken kombinerades med skribentuppdrag under mer än 50 år på Nerikes Allehandas med orientering och skidor som specialitet.

Ville var under 31 år en flitig och uppskattad deltagare vid vårt Sällskaps Caféträffar och höst- och vårmöten.

Vi minns särskilt en Caféträff i Kumla där Ville och den legendariske gångaren Werner Hardmo samtalande kring när de deltog i Kumlakamraternas gångframgångar på 40-talet under ledaren Gunnar Ståhlberg. Paret hade ett outtömligt antal intressanta och humoristiska berättelser från denna tid.

Wilhelm "Ville" Zetterlind blev 94 år.

Invigning av utställningen ”Örebro – Sveriges Bästa Idrottsstad”

En klingande trumpetfanfar är signalen som påkallar de drygt trehundra minglandes uppmärksamhet. Kultur- och idrottsminister, Lena Adelsohn-Liljeroth och Landshövding Rose-Marie Frebran intar scenen. Utöver de sedvanligt idrottshistoriskt engagerade besökarna, finns många representanter för media på plats.

Landshövdingen berättade på ett inlevelsefullt sätt sin personliga upplevelse av beskedet att just Örebro, i kamp med femtio svenska städer, i en spännande röstningstävling till slut stod högst upp på segertribunen. Stoltheten som landshövdingen gav uttryck för gick inte att missta sig på.

SVT motivering till att Örebro utsetts till Sveiges bästa idrottsstad är följande;

Sveriges sjunde stad till folkmängd men bäst av alla när det gäller idrott!

Örebro är nummer 1 eftersom staden levererar stor bredd, många olika idrotter både på dam- och herrsidan. Få toppframgångar men bredden betyder massor för återväxten och skapandet av en ny generation idrottare. Idrotten ett signum för staden.

Moderator Dixie modererade med moderastisk fitness ett antal representanter för det offen-

tliga Sverige och Örebro, länet, kommunen och idrotten. Moderata ministern Lena Adelsohn-Liljeroth, Lena Baastad kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Raul Björk från Idrottsförbundet, ÖSK spelarna Ahmed Jasin och Magnus Wikström, KIF Örebros Sara Larsson och målvakten Nina Fellbrant och Örebro Hockeys Lars ”Mozart” Andersson med flera blev alla intervjuade.

Reinar Johansson, ÖLIS museiutskott, den drivande för hela utställningens tillblivande, äntrade scenen med två saxar i handen. Landshövdingen och Kultur- och idrottsministern fick var sin sax. På moderatorn Dixies och Reinars taktfasta nedräkning invigningsklippde de två, Rose-Marie och Lena, samtidigt av det blågula bandet som spärrade vägen till utställningen, Örebro - Sveriges Bästa Idrottsstad.

Huvudarrangör av utställningen är Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap i samverkan med Adolf Lindgrens stiftelse, Örebro Kommun och Örebro Läns Idrottsförbund.

Rolf Lundin



Rose-Marie Frebran, Lena Adelsohn-Liljeroth och Dixie Ericsson.

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på tre bilder som berättar idrottshistoria.

Ur spår för en hälleforsare.

Torgny Mogren var i ett sjusärdeles slag under skid-SM 1986 som gick i Ånnaboda. Här drar han på och förbi några konkurrenter i en uppförslöpa.

Han vann 15, 30 och 50 km. Och hans klubb Åsarna IF vann lagtävlingen på alla distanserna.



Stilstudie av pingisäss, still going strong.

Birgitta Wiktorsson inledde sin bordtenniskarriär i Örebroklubben BTK Triss. Efter att ha representerat Åga BTK och flera klubbar spelar hon nu för Vänersborgs BTK och bär namnet Birgitta Rådberg Gustavii. Hon matchtränar varje dag inför World Veterans Championship som går i Globen i juni. "Bordtennisen är mitt liv", säger hon.

Birgitta blev svensk mästare i singel 1971-1973; SOC-mästare i Göteborg, 1971, en av endast två svenska tjejer som vunnit SOC; femma i singel i VM i Ljubljana 1965. Hon har ett flertal SM i mixed och dubbel.



En vältajmad målgivande bicykleta - och ett påpassligt kameraskott.

"Den bästa fotbollsbild som tagits av mig", sa Thomas Nordahl till Bernt Larsson många år senare.

Det är den 26 september 1976. Kalmar FF är på besök på Eyravallen. Matchen slutar 2-2.

Ulf Wennerström står för Kalmars mål och ÖSK:s skyttekung Thomas Nordahl replikerar två gånger. Åsyna vittne är en annan skyttekung, Janne Mossberg, som skulle lämna ÖSK säsongen därpå. Han och Thomas är ÖSK:s två bästa allsvenska målskyttar genom tiderna; Janne nättade 66 gånger för svartvitt, Thomas 106 gånger.



Ales sportfrågor

Klassiska sportresultat, svenska rekord och världsrekord i VM och OS är nedan angivna. Vilka idrottare, grenar, och när skedde resultaten. Samtliga tider, längder och höjder inom friidrotten.

1. 2,42
2. 8,90
3. 13,58,2
4. 7 032
5. 9,58
6. 2,08
7. 18,29
8. 6,14
9. 8,08,02
10. 3,59,4

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Ales frågor



Carolina Klüft

1. Patrik Sjöbergs världsrekord i höjdhopp på Stadion 1987. Är fortfarande Europarekordet.
2. Bob Beamons världsrekord från OS i längdhopp 1980.
3. Gunder Hæggs världsrekord på 5 000 meter från 1942. Gunder blev den förste att löpa under 14 minuter.
4. Carolina Klüfts europarekord i sjukamp satt vid VM 2007.
5. Usain Bolts världsrekord på 100 meter från 2009.
6. Kajsa Bergkvists världsrekord i höjdhopp, inomhus, från 2006.
7. Jonathan Edwards världsrekord i tresteg från 1995. Rekordet står sig än idag.
8. Sergej Bubkas världsrekord i stavhopp från 1994.
9. Anders Gärderuds världsrekord på 3 000 meter i OS-finalen 1976.
10. Roger Bannisters drömtid på 1 engelsk mil 1954.

Världsmästaren

Ingemar Johansson
i Idrottshuset
träningsturnén
före avgörandet
mot Eddie Machen
Ingemar smidig reptilsnabb
som Sugar Ray mellanviktaren
men också axlarnas tyngd
bärande släggorna
pistonghögern
vasar runt
med svenska dåtidspoffsen
Nisse Andersson
Silver-Gunnar
Brodern Rolf
han etsade ett minne
dansande fötter
reaktionens millimeterduckning
förflyttningar
alltid vid sidan
bakom
blixtrande snabbheten
man såg mästaren
han blev
Ingo

Arne Upling

Ur "Eyravallen ligger i Örebro", 2004

WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP
FLOYD PATTERSON
VS.
INGEMAR JOHANSSON
YANKEE STADIUM NEW YORK
26 juni 1959

Ingo världsmästare

Ingemar "Ingo" Johansson blir världsmästare i tungviktsboxning genom att besegra Floyd Patterson på Yankee Stadium i New York den 26 juni 1959. Sveriges största idrottshändelse genom tiderna.



Nils Liedholm



Sällskapets hedersordförande Rolf Hallgren och hedersledamot Kurt Löfvenhaft bevisar fotbollslegenden Nils Liedholms mäktiga staty i dennes födelsestad Valdemarsvik.

Vårmetet



Vårt vår- och årsmöte torsdag den 19 april gästas av Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber. Karin kommer att belysa den svenska idrottens framtida möjligheter och utmaningar.



Välkommen att besöka Idrottsmuseet!



Öppettider

Tisdag & Torsdag kl 9-18

Onsdag kl 12-21

Fredag-Söndag kl 12-16

Måndag stängt

www.olis.nu