



Idrottsarvet



Nr 52 - Årgång 27 - 2012

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Funktionärer inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, mobil: 070-552 75 70
e-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reinar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, mobil: 070-633 30 96
e-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Laila Sunesson
Tfn: 019-18 79 99, mobil: 070-818 04 25
e-post: laila.sunesson@live.se

Vice sekreterare

Kerstin Pedro (adjungerad)
Tfn: 070-523 25 45
e-post: kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, mobil: 070-529 86 90
e-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55, mobil: 073-917 46 21
e-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson

Tfn: 019-24 54 29, mobil: 073-690 29 00
e-post: goran_gunnarsson@spray.se

Sven-Arne Ahlberg

Tfn: 019-12 69 98, mobil: 070-620 37 77
e-post: lsaa@globalnet.net



Funktionärer inom ÖLIS:

Övre raden: Göran Gillberg, Laila Sunesson, Rolf Lundin, Ulf Eriksson, Bo Eriksson, Anders Stenberg.

Nästa rad: Ulf Magnusson, Peter Lindahl, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Olle Larsson, Håkan Aldevik, Rolf Hallgren. Främre raden: Bo Astvald, Bertil Cajdert, Magnus Enhörning, Sven-Åke Dahlberg.

Saknas: Bernt Eriksson, Göran Gunnarsson, Gunnar Hagsten, Arne Berg, Stig Wallinder.

Vi tackar våra sponsorer

Nettoköp
Anticimex AB
ICA Parken-City-Eko
NCC

Arbesko AB
Röhnisch Sportswear AB
SISU Idrottsutbildarna
Puts och Tegel i Örebro AB

ÖBO
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsgården Fastigheter AB
Örebro läns Idrottsförbund

Omslagsbilden

Agneta Andersson, Sveriges främsta kvinnliga olympier genom tiderna. Sju OS-medaljer, varav tre guld.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro.
Telefon: 019-602 87 35

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Handbollslaget tände OS

Ett modernt OS är större än störst. London bjöd på något alldeles extra. En idrottsfest och gränslös totalupplevelse i vår nya ljuva medievärld. Det går att skraddarsy sin egen upplevelse och stiga in på arenorna dygnet runt i vilken gren som helst. Läs otaliga kommentarer och själv blogga och kommentera och twittra i högan cyberrymd.

Det är i grunden fantastiskt att det går att anordna idrottstävlingar i vår konflikt-, kris- och krigsplågade globala by.

Det är ett framsteg att Saudiarabien för första gången skickade kvinnliga olympier – två stycken. Må vara litet men ändå symboliskt viktigt. Det två saudiska kvinnliga atleterna kan dock inte bo i sitt hemland. Där är det förbjudet för kvinnor att idrotta. Jämställdheten är ännu bara en avlägsen utopi inom idrotten i ett globalt perspektiv.

Det finns växande mörka skuggor kring ett modernt OS. Medialiseringen innebär att kommentarsfälten i än högre grad blir till ”pissrännor”. Antalet kränkande och negativa kommentarer försar fram.

Det olympiska spelen närmar sig en kritisk massa. Totalkostnaden skenar och kräver en ökad sponsring och kommersialisering. OS goda varumärke lockar multinationella företag. Inte alla med ett bra track record vad gäller arbetsmiljö och fackliga rättigheter - och ibland med produkter som kolliderar med ett hälsoideal. Sponsorernas maktanspråk börjar också ta sig oroande uttryck som att begränsa lokala småföretags möjligheter att göra business under OS och att styra åskådarnas klädsel. Fel logga på en skjorta och det kan bli stopp i entrén - eller utvisning.

De gigantiska penningsummorna i omlopp kring guldkalven ökar risken för korruptionsska-



dor. Olympiska spel har ju de facto köpts. Och det står en lätt doft av korruption kring den olympiska rörelsens toppskikt. Den har ett trovärdighets- och imageproblem.

Det var det svenska handbollslaget som fick OS att tända till för mig. Det var som att se Bengan Boys igen. Samma nivå på hängivenheten och sportsligheten. Det blev silver. Frankrike hade det lilla vinstflytet i en final som stod och vägde hela tiden.

Jag följde med patriotiskt klappande hjärta fotbollstjejerna i kvartsfinalen mot Frankrike. 1-2 och ute. Ombytta roller mot VM-matchen förra året. Sådan är idrotten och en förlust i kvartsfinal är inte ett fiasko. Pia Sundhages guldglädje när hennes USA vann finalen var skön att skåda.

Och visst är det roligt att Emil Andersson, BTK Safir, tog brons i bordtennis i Paralympics. Han gjorde ett målmedvetet och sympatiskt intryck när han intervjuades vid invigning av vår utställning ”Olympiska sommarspel med deltagare från Örebro län”.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 52

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund

Layout: Karin Lidner (karin.lidner@olif.se)



Agneta Andersson

Kanotdrottningen med guldpaddeln

- Härmed är utställningen om Örebro Läns olympier invigd, så Karlskogas kanotdrottning Agneta Andersson ackompanjerad av startskott och trumpetfanfar.



En olympier med idrottslig tyngd och hög kändisfaktor. Guld-Agneta har erövat 3 guld, 2 silver och 2 brons i mjölksyrestålbåd i fem olympiader. I Seoul 1988 var hon fanbärare.

Bragdguld

Agneta är Sveriges mest framgångsrika kvinnliga olympier genom tiderna. Så kommer det säkert att förbli under överskådlig tid.

I hennes andra olympiad, Los Angeles 1984, bar talang och alla målmedvetna träningstimmar frukt.

- Jag paddlade hem segern i K-1 och vi vann i K-2 och tog ett silver i K-4.

Hon har beskrivit upplevelsen att bestiga pris-pallen som en stund av lättnad som övergår i ett stort lyckorus. Lättnad därför att det allt överskuggande målet är nått.

Det 3:e gulderna erövat i K-2 tillsammans med Susanne Gunnarsson i Atalanta 1996 är en bedrift på flera plan. Agneta och Susanne hade från att ha varit kompisar utvecklat en stark antipati som kvällspressen frossade i.

- Vi var två oerhört målmedvetna tjejer med mycket starka viljor, det var inte så konstigt om det skar sig i relationen ibland. Men vi ville verkligen vinna båda två. Lägg därtill ett brons i K-4 samma OS.

Agneta och Susanne tilldelades 1996 Svenska Dagbladets bragdguld för årets bästa svenska idrottsprestation.

Staty

Året därpå, 1997, fick Agneta motta Victoriastipendiet. Hon tillhör också det fåtal svenskar som livs levande måste förhålla sig till sig själv som staty. År 2009 invigdes den norska konstnären Unni Brekkes porträttlika bronsstaty vid Näset i Karlskoga. En hyllning från kommunen.

- En stor ära. Jag är mycket stolt över det. Jag vet vilken bild som konstnären använt som inspiration. Jag minns precis hur det kändes i det ögonblicket när bilden togs. Det är mycket bra gjort att få med det i en bronsstaty.

Konst och verklighet sammanfaller. Agneta verkar vältränad och är lika laddad med energi som statyn. Hon tar invigningen på allvar.

Idag

Agneta tränar inte oväntat fortfarande men hon har långsamt trappat ner sin stenhårda träning från den aktiva tiden. Nyligen köpte hon en tävlingskanot. Kanot är en del av hennes existens.

- Det var en kompis som lockade mig att börja med sporten. Så det kom inte hemifrån.

Bofors KK är säkert tacksam och rent allmänt kan man förundras över slumpens lek.

Agneta Andersson är egen företagare och driver café och lunchrestaurang vid Kristinehamns konstmuseum.

Från vanligtvis välunderrättade håll ryktas det om att hon kan baka kanelbullar som är en smak-sensation.

Guld värt i en kaférelse – och för familjen.

Dixie Ericson






SISU
Idrottsutbildarna

NCC 
FÖRVÄNTA LITE MER

Kurt Wigartz

Trefaldig AGF-olympier



- I Rom råkade jag i sam-
språk med en flicka. Vad gör
du, sa hon, Jag ägnar mig åt
gymnastik, svarade jag. Det
låter jättetrevligt, vi springer
ju bara. Ni får ju skutta om-
kring och ha roligt.

Det var den trefaldiga gul-
dmedaljören amerikanskan Wilma Rudolph som
Örebrogymnasten Kurt "Kurre" Wigartz utbytte
idrottsliga erfarenheter med.

- Hon var fantastisk på 100 och 200 meter.

Rom var hans tredje och sista OS. Det började i
Helsingfors 1952. Han var 19 år, lovande och med
för att lära. Men han blev trea av sex gymnaster i
den svenska truppen.

Det var fantastiskt att träffa och tala med alla
elitidrottsmän och jag var rätt språkkunnig.

Kurt tävlade individuellt och i lag. 1956 bar det

av till OS i Melbourne. Men japaner och ryssar
blev för svåra i kampen om medaljerna under den
här perioden. Med undantag för William Thores-
sons guld och silver i fristående.

För Kurt var idrotten som ett andra hem under
uppväxten i Örebro. Lovande i fotboll. Gymnas-
tikintresset väcktes när han såg en uppvisning i
Stadsparken. Tack vare sin begåvning, träningsflit
och vilja erövrade han en plats i AGF:s pojktropp.
Den långa elitkarriären var inledd.

Kurt blev A-student på Karro och så småningom
gymnasie- och universitetslektor i naturvetenska-
liga ämnen. Vig kropp och skarpt intellekt i en
spänstig förening och med en stor kärlek till gym-
nastiken.

Kurt och hans fru Eva lever numera i södra
Spanien.

Dixie Ericson



En skönare
tillvaro med
en torr krypgrund

Boka
besiktning
till kampanj-
pris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem
med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi
besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord.
pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning
till kampanjpris på www.anticimex.se
eller ring oss på 019-25 10 60

Anticimex
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

**Örebro läns
Idrottsförbund**

www.olif.se

Christer Fursth

Fursth fixade OS-plats

- Det starkaste minnet har jag av matchen mot Holland. Jag fick en stickare, sprang från backen, gick inåt och chippade bollen över målvakten.

Det hände i Utrecht mars 1992. Den flyfotade vänsterflyern med den precisa och kraftfulla vänsterfoten Christer Fursth var i storslag och såg till att förlusten stannade vid 1-2.



Denna kvartsfinal i U21-EM var också en del i kvalet till OS i Barcelona. Fursths bortamål tog Sverige dit. Tack vare det fick han springa ut på Camp Nou och uppleva Carl Lewis som

bordsgranne i OS-byn.

Det svenska U23-laget tog sig vidare till åttondelsfinalen men förlorade med 2-1 mot Australien.

- En missräkning. Jag tror att vi gått vidare om inte Tomas Brodin blivit skadad.

Christer Fursth delar in sin karriär i tre delar. Åren i moderklubben ÖSK, sedan i Helsingborg och skadeåren i Köln och så grand final i Hammarby med SM-guld. Allsvensk i tre klubbar, europeiskt cup-spel, landslagsuppdrag med 4 A-kamper. Och ett OS.

Det är ordning och reda över Christer. Men så är han också arbetschef på Peab. Han har inga uppdrag inom fotbollen nu men pratar kunnigt om fotboll och med värme om tränaren Rolf Zetterlund.

Barnen Frida 11 och Fredrik 9 kräver stöttning. Båda spelar fotboll. Frida är mycket lovande i tennis.

- I fotboll har hon tagit ryggen på Marta, säger han nöjt.



Stående fr v Jonny Rödlund, Joachim Björklund, Jesper Jansson, Håkan Mild, Filip Apelstav och Patrik "Bjärred" Andersson. Knästående Niclas Alexandersson, Tomas Brodin, Jan Ekholm, Christer Fursth och Magnus Johansson.



RÖHNISCH
women only



"Både ekonomi och prestanda"

NETTOKÖP

Kungsgatan 19. ÖREBRO

Tel 019-13 35 12 www.nettokop.com

Vard. 10-18, Lörd 10-16

Nu finns vi även på Aspholmen
Radiatorvägen 2, tel 019-12 22 90
vard 10-19, lör 10-16, sön 11-16

hemma
FACKBUTIKER FÖR HEM-KÖK-TVÄTT



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig
på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo
Hem för dig

Agneta Baron Mårtensson

Silvermedaljör med vinnande personlighet



- De allra bästa minnena från OS är just mötterna med alla olika idrottare över alla gränser, till skillnad mot simmästerskapen då man endast träffade simmare.

Det berättade fjärril- och fri-

simmaren Agneta Baron Mårtensson vid invigningen av vår utställning "Olympiader och Örebro läns deltagare" i juni. Hon hade hörsammat inbjudan till hemstaden och förgyllde tillställningen i högsta grad med sin berättarglädje.

OS-episod

En OS-episod har fastnat på hennes näthinna för alltid.

- Jag var ute och gick en dag under Moskva-OS. Jag mötte då en amerikansk basketspelare. Han var minst 2,20 lång och gick och samtalade med en liten rorsman i ett roddarlag. Kanske bara 1,65 lång. Den bilden representerar för mig den absoluta bekräftelsen att alla idrotter var representerade.

Två OS

Agneta kvalificerade sig till ytterligare ett OS nämligen Los Angeles 1984.

- Jag deltog i fyra finaler och fick ett silver i lagkapp i Moskva. Det är ju kul att slå sitt personliga rekord. Att sänka sitt personbästa är en prestation i sig, men ingen minns en fjärdeplats.

Agneta syftar på 4 x 400 meter medley i samma OS där laget simmade in som fyra. Marginalerna mellan succé och noll uppmärksamhet är små på den olympiska nivån.

Örebro

Agneta började tidigt träna simning och representerade i Örebro både KIF och ÖSA. I de olympiska bassängerna simmade hon just för ÖSA.

Vardagen bestod till stor del av träning. För att nå den absoluta elitnivån krävs en jättedos daglig träning.

- Vi tränade faktiskt mer på vår tid. Det var mer fokus på kvantitet dåför tiden. Tio simpass med ett bestämt antal kilometer per pass, plus tre styrkepass per vecka.

Idag

Simningen finns kvar i hennes liv. Hon bor numera i Järfälla och är engagerad i styrelsen för Järfälla SS. Idrotten har erbjudit henne gemenskap och lärt henne disciplin, att visa hänsyn och att tycka om att träna.

- Det vill jag gärna dela med mig av till dagens ungdomar,

Agneta saknar de gamla kompisarna. Det har hon gemensamt med de flesta idrottare. Snacket i omklädningsrummet och strävandet mot det gemensamma målet att utveckla sin potential så långt det bara går lämnar ett tomrum efter sig.

- Men jag hade förmånen att i maj få träffa 750 olympier på Stockholms Stadion. Alla var lika unga som när det begav sig.

Agneta ler lyckligt. Ett vinnande leende.

Dixie Ericson



Nils Hedman

Nils Hedman var en mycket allroundkunnig idrottsutövare och radioreporter och en oerhört hängiven idrottsledare och idrottsåskådare.



Nisse föddes i Eskilstuna den 18 maj 1925. Flytten till Örebro skedde 1938.

Redan som 16-åring debuterade Nisse i ÖSK:s handbollslag. Det blev ett 100-tal allsvenska matcher under åren 1948-1955. Dessutom ett SM-utomhus 1954 och en A-landskamp mot Finland 1950. Ett par matcher i ÖSK:s fotbollslag finns på meritlistan.

Efter fotboll- och handbollspelandet deltog Nisse, upp i veteranålder, i bowling, curling och tennis, med resultat ett flertal DM-vinster.

ÖSK

Ledargärningen inom ÖSK, under nära 60 år, ger Nisse epitetet ”Mr ÖSK”. Första uppdraget som sekreterare i handbollen fick han som 17-åring 1942 och strax därefter samma uppgift i fotbollssektionen. Vid 22 års ålder, 1947, valdes Nisse in i huvudstyrelsen i vilken han verkade i 30 år. Utöver detta var han kanslichef ett tiotal år.

Eyravallen låg Nisse varmt om hjärtat där han på ideell basis under 50- och 60-talen var parkchef. En höjdpunkt var matchen på Eyravallen mellan Frankrike och Skottland vid fotbolls-VM 1958.

Tillsammans med Rolf Sund och Gunnar Åslund startade Nisse upp tidningen ÖSK:aren där trion i många år utgjorde redaktionen.

En livsgärning för Nisse var att bevaka ÖSK:s ekonomi där han årligen för att fullgöra denna egenpåtagna uppgift och av brinnande ÖSK intresse deltog i alla de olika idrotternas årsmöten.

Idrottsstyrelsen

Nisse ägnade all sin tid åt idrott. På dagarna i egenskap av kamrer/ekonomichef på Idrottsstyrelsen.

Idrottsstyrelsen skapades 1962 och var en efterlängtd kommunal förvaltning för idrottsklubbar i Örebro. I par med intendenten Gunnar Gunnarsson gjordes ett mycket stort antal satsningar på stadens idrottsanläggningar.

Vinterstadion växte fram i etapper i början av 1960-talet med först en bandybana och sedan en ishall.

Det nya Gustavsviksbadet invigdes 19 maj 1963 och blev en populär mötesplats för Örebroarna med dagsrekordet på nära 10 000 badgäster. Ett flertal landskamper i simning arrangerades. Nisse tog initiativ, tillsammans med Olof Belfrage, till Gustavsviksturneringen i tennis.

Eyravallen byggdes om, med en ny läktare, till en renodlad fotbollsarena 1974.

Radioreporter

I hela 16 år var Nisse frilansande sportjournalist för Sveriges Radio med ansvar för den lokala idrotten. Innan internets och text-TV:s tid var kvarter på söndagskvällarna med de lokala idrottsresultaten och intervjuer från helgens idrott, för många, veckans höjdpunkt.

Idrottskunnande visades upp tillsammans med Göran Kummelstedt och Olle Åkerberg då de som lag blev Svenska Mästare i idrottsfrågesport i den av Sveriges Radio arrangerade, landsomfattande, tävlingen 1965.

Idrottshistoriska Sällskapet

Nisse var en av de tjugoen vilka deltog vid bildandet av Sällskapet 1985. Klokt fanns Nisse med i interimsstyrelsen som kassör. Ett uppdrag han hade fram till 1996.

Tillsammans med Lennart Nilsson var Nisse den som svarade för Sällskapets fantastiska medlem-sutveckling de första åren.

Nisse var också delaktig i den första basutställningen 1988 samt ansvarig för framtagandet av 1996 års utställning. I arbetsgruppen för denna utställning fanns också konstnärerna Bengt Rune Nordström och Lars Eklund samt journalisten Gunnar Åslund. Utställningen invigdes av land-

shövdingen Gerd Engman 21 september 1996 inför över 300 åskådare.

Nisse var genom sitt oerhörda idrottsintresse sannolikt den som bevistade mest olika idrottssevenemang i Örebro. Det gav tillsammans med yrkesverksamheten och ledargärningen ett djupt och genuint idrottskunnande som kom till stor nytta inom Sällskapets verksamhet. Sällskapet utsåg 1996 Nils Hedman till den förste hedersledamoten. Nils gick bort år 2000 i en ålder av 75 år.

Thomas Eklund

Källor utöver egna möten och minnen är böckerna "ÖSK – 100 år" och "Idrotten mitt liv".



Tre legendariska radio- och sportjournalister Gunnar Åslund, Nils Hedman och Olle Åkerberg.

LÄNSGÅRDEN



– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se



Vårens caféträffar

Inge Blomberg

Onsdag 18 januari

**Rosengrens Skafferi, Waldénsalen i
Länsmuseet Örebro**



ÖLIS har Caféträff, där hela etthundranio besökare räknades in för att lyssna på Inge Blomberg. Inge tackade för inviten till ett så "celebert sällskap". Han gav ett personligt präglat anförande under en timme där åhörarna

blev berörda till fniss, gapskratt och eftertänksamhet.

Inge beskrev sina tidiga ledare samt dess och idrottens betydelse i sina ungdomsår. Från lumpen gick Inge till ett IBM-jobb men GIH lockade. Efter GIH anställde Johnny Lindahl Inge som friskvårdskonsulent på Örebro läns Idrottsförbund, landets första. Begreppet folkhälsa har stått högt upp i Inges arbetsgärning, under 32 år, där länet har hållit sig i framkant under lång tid.

Men Inge gav också berättelser från O-ringen 2010, med tjugotusen åskådare och 130 miljoner kronor som spenderades i Örebro, idrottsministerbesök i Örebro, egna stora förebilder, idrottens framtidsfrågor och tankarna på en kommande SM-vecka i Örebro.

Ulf "Utta" Eriksson

Onsdag 15 februari

**Rosengrens Skafferi, Waldénsalen i
Länsmuseet Örebro**



Ulfs berättelser genomsyrades av en burlesk frejdighet, med ångermanländsk dialekt som den perfekta kryddan. "Utta" växte upp i Njurunda och var aktiv i fotboll och ishockey.

Domarkarriären startade 1968, när skador hade satt stopp för ishockeykarriären. Förbundsdomare

med rätt att döma div. 4 blev "Utta" 1970. 1973 blev det debut i allsvenskan, Sirius-Hammarby var första matchen.

Ulf menade att vara domare är att vara ledare. Som ledare ansåg han att hans viktigaste uppgift var att sprida ljus och värme på planen såväl som på läktaren. Det gäller att ha modet att bara vara den man är. Stå i centrum. Ta ansvar. Med denna inställning blev "Utta" en av Europas och världens bäste domare under åren 1977-1981.

Utta gjorde 12 domaruppträdanden i Örebro under åren 1973-1990, vilka många av deltagarna mindes.

Största hedersuppdraget, utöver att vara VM-domare i Argentina 1978, fick "Utta" under OS i Moskva 1980 genom tilldelandet av semifinalen mellan Sovjet och Östtyskland.

KIF och ÖSK fotboll

Onsdag 21 mars

Caféträff med fotboll på O'Learys

Drygt 125 medlemmar hade tagit sig en sittplats i övre våningen på rest. O'Learys för att få lyssna på vad sportchef Lennart Sjögren och ungdomslandslagsaktuelle



Rickard Nilsson

spelaren Kalle Holmberg från ÖSK Fotboll samt tränare Rickard Nilsson och landslagsspelaren Sara Larsson från KIF Örebro hade att berätta inför säsongen. Moderator var Christer Blohm.

Vid detta tillfälle var förväntningarna på säsongen höga från båda lagen. Lennart Sjögren berättade om ÖSK:s scoutingarbete lett av Arvi Taaler med uppsikt över 2600 spelare. Rickard Nilsson har tecknat ett treårskontrakt medan Sara Larsson önskar kunna komma åter in i KIF och landslaget efter en skada.

I publicerade stund vet vi att säsongen för de båda lagen inte blev enligt förväntningarna.

Rolf Lundin

Agne Jälevik

Kungamöte i bajamajan

- Stämningen i ett OS är obeskrivlig. Alla dessa olika nationaliteter och idrottsmän sida vid sida.



Och varenda tävling man åker till har en aura kring sig.

Han minns med glädje redaktionsmötena på TV-Sporten inför spelen. Ett sammansvetsat gäng som förberedde sig till tänderna.

- OS innebar arbete dygnet runt. Det kunde bli lite slitningar

i trötthetens tecken ibland - men oftast gick det väldigt bra.

Tio OS

Agne Jälevik lyssnarvänliga röst får extra spänst av minnena. En tungviktare i modern svensk sportjournalistik. Brett idrottskunnig med en ledig språkbehandling och med känsla för ögonblickets dramatik. Hans meritlista som kommentator och reporter vid de stora evenemangen är lödig. Han har bevakat ett tiotal OS på plats, inkluderande både vinter- och sommarspel, och därtill ytterligare några från hemmaplan.

Började hos Lars-Gunnar

Karriären började 1969 som frilansare hos Lars Gunnar Björklund. 1972 blev Agne allmän- och sportreporter både i rutan och i radion vid SVT i Örebro. 1983 bar det av till Stockholm och TV-sporten. Förra året, 2011, satte han punkt i SVT-karriären.

Hans journalistiska OS-äventyr började i Mosk-

va 1980. Som ny i gänget tilldelades han bågskytte och skytte. Grenar han bevakade med ökande expertis ända till 2004 i Aten, hans sista OS i tjänsten.

Kungen

I Moskva fick han stå mitt i publiken och referera skyttet. Han lyckades spela in ett referat när Lars-Göran Carlsson tog silver i skeet, åka till studion och sända bandet som ett direktreferat.

I Atalanta 1996 hände det saker. Bågskytten Magnus Petersson gick till final. Grenen hade tack vare regeländringar förvandlats till en utslagsturnering som tennisen.

- Det var spännande och två bänkar framför mig satt kungen, drottningen och prinsessan Victoria. Jag refererade lika mycket för dom som folk hemma i Sverige. Chefen Bosse Gentzel ville att jag skulle försöka få kungen att säga något - men det ville monarken inte.

Det var en het final på flera plan. Vätskorna flödade, in och ut. Ett besök på en bekvämlighetsinrättning var av nöden.

- Ett 10-tal bajamajor fanns en bit bort. Jag rusade dit. Alla var upptagna utom den sista i raden. Jag ryckte upp dörren och där stod kungen.

Några överraskade vakter strömmade till. Magnus förlorade finalen men ett silver var inte fy skam. Och Agne var ett minne rikare.

Agnes största idrottsliga OS-upplevelse bjöd guldhopparna Christian Olsson och Stefan Holm honom på i Aten 2004. Då jobbade han inte.

Det är guld för journalister att bara få titta och njuta ibland.



Dixie Ericson

Olympier från Örebro län

I de Olympiska Sommarspelen, som avhålls vart 4:e år, har Sverige deltagit i 27 av de 28 genomförda spelen från starten 1896 i Aten fram till och med 2012 i London. Vid tre tillfällen har sommarspelen inställts, 1914 för första världskriget samt 1940 och 1944 för andra världskriget. Sverige avstod från spelen 1904 i St Louis. Idag finns 28 idrotter på programmet för de Olympiska sommarspelen.

Sverige har arrangerat ett Olympiskt spel, 1912, samt en Rytтарыlympiad 1956. Båda avhölls i Stockholm. Vid de Olympiska spelen i Stockholm representerades Sverige med nära 500 deltagare och vi tog hela 65 medaljer, 24 Guld, 24 Silver, 17 Brons.

Örebro län i OS

Örebro län har deltagit med utövare i 21 Olympiska spel av de 28 genomförda, med totalt 67 idrottare vilka vid 81 tillfällen deltagit i 119 starter. Flest deltagare från länet, med 18 tävlande, var vid OS 1952 i Helsingfors. Representant för länet är den som varit registrerad för en länsidrottsförening vid det tillfälle som det Olympiska spelet genomfördes.

1906, Simhopp: Konrad Littorin ÖSS och Ernst Kjellgren ÖSS.

1912, Simhopp: Torsten Eriksson ÖSS och Jens Stefenson ÖSS. **Cykel:** Karl Josef Landsberg IFK Örebro och Harry Stenqvist IFK Örebro. **Skytte:** Åke Lundeberg ÖSF och Gustav Lyman ÖSF. **Friidrott:** Axel L Lindahl Karlskoga IF.

1920, Simning: Håkan Malmrot ÖSS. **Tyngdlyftning:** Gustav Eriksson ÖAK. **Skytte:** Olle Eriksson ÖSF och Oscar Eriksson ÖSF. **Gymnastik:** Helge Gustavsson Karolinska IF. **Friidrott:** Bertil Jansson ÖSK.

1924, Friidrott: Bertil Jansson ÖSK och Sven Thureson IF Start. **Skytte:** Olle Eriksson ÖSF. **Tyngdlyftning:** Bertil R Carlsson ÖAK.

1932, Boxning: Allan Carlsson ÖAK.

1948, Gång: Werner Hardmo IFK Kumla. **Fotboll:** Bertil Nordahl Degerfors IF. **Friidrott:** Sven Håkansson ÖSK, Per- Arne Berglund IF Start och Lars-Erik Wolfbrant ÖSK. **Simning:** Marianne Lundqvist (Grane) Karlskoga SS. **Skytte:** Claes Egnell I 3 IF och Holger Erben I 3 IF.

Tyngdlyftning: Gösta Magnusson ÖAK.

1952, Brottning: Bengt Johansson Hallsberg BK.

Fotboll: Yngve Brodd ÖSK, Gösta Lind ÖSK, Olle Åhlund Degerfors IF och Lasse Karlsson ÖSK. **Friidrott:** Lars-Erik Wolfbrant ÖSK, Tage Ekfelt ÖSK, Per-Arne Berglund IF Start och Ragnar Ericzon IF Start. **Gymnastik:** Karin Lindén AGF, Nils Sjöberg AGF, Kurt Wigartz AGF, Anders Lind AGF, Arne Carlsson AGF, Helmut Röh-nisch AGF. **Skytte:** Holger Erben I 3 IF. **Modern femkamp:** Claes Egnell I 3 IF. **Simhopp:** Frank Landqvist Karlskoga SS.

1956, Gymnastik: Kurt Wigartz AGF.

1960, Gymnastik: Kurt Wigartz AGF och Bo Wirhed AGF. **Simning:** Bengt-Olov Almstedt ÖSS.

1964, Skytte: Rune Flodman Bofors.

1980, Cykel: Anders Adamson Örebrocyklisterna, Bengt Asplund Örebrocyklisterna. **Kanot:** Agneta Andersson Bofors KK. **Simning:** Agneta Mårtensson Karlslunds IF. **Skytte:** Lars Ivarsson Åsbro JSK.

1984, Cykel: Marianne Berglund Örebrocyklisterna, Kjell Nilsson Örebrocyklisterna, Stefan Brykt Örebrocyklisterna och Magnus Knutsson Örebrocyklisterna. **Kanot:** Agneta Andersson Bofors KK och Eva Karlsson (Olsson) Bofors KK.

1988, Kanot: Agneta Andersson Bofors KK. **Simning:** Göran Titus ÖSA.

1992, Kanot: Agneta Andersson Bofors KK och Maria Haglund Bofors KK. **Fotboll:** Christer Fursth ÖSK.

1996, Kanot: Agneta Andersson Bofors KK. **Simhopp:** Anna Lindberg Karlskoga SHK.

2000, Cykel: Magnus Bäckstedt Kopparbergs CK. **Simhopp:** Anna Lindberg Bofors SHK.

2004, Cykel: Magnus Bäckstedt Kopparbergs CK. **Kanot:** Anna Karlsson, Bofors KK. **Simhopp:** Anna Lindberg, Bofors SHK.

2008, Fotboll: Stina Segerström, KIF Örebro. **Simhopp:** Anna Lindberg, Bofors SHK.

2012, Cykel: Emilia Fahlin Örebrocyklisterna. **Fotboll:** Mari Hammarström. **Kanot:** Karin Johansson Örebro KK. **Simning:** Anna Lindberg Bofors SHK.

Reinar Johansson

Invigning av utställningen

”Olympiska sommarspel med deltagare från Örebro län”

En klingande fanfar på silvertrumpet blev startsignalen till invigningen av utställningen. Den månghövdade publiken välkomnades till invigningsceremonin av ordförande Bo Astvald. Media representerades på plats av såväl Sveriges Radio, SVT som Nerikes Allehanda.

Utställningen presenterar idrottsmän och kvinnor från Örebro län som deltagit i olympiska sommarspel och paralympiska spel från 1896 till 2008. Totalt 63 idrottare vid 77 tillfällen i 113 starter.

Dagens invigningsvärd var Dixie Eriksson. Dixie erinrade publiken om den enorma tidssrymd och tradition

som de olympiska spelen representerar. En flertusenårig tradition som återuppstod 1896, tack vare Pierre Coubertins engagemang. Dixie menade att de hundraårsjubilerande spelen i Stockholm utgjorde en räddningsplanka för de därefter kommande spelen och hela den olympiska idén.

Bland åhörarna framför Dixie fanns ett antal extra celebra gäster, nämligen deltagare i tidigare olympiska och paralympiska spel, och även kommande paralympiska spel 2012.

Den första av dessa som Dixie bjöd upp på scenen var, Karin Lindén. Karin deltog i sitt första OS, 1948 i London. “Det delades inte ut några

medaljer till kvinnor, berättade Karin, vi fick bara äran.”

Nästa Olympier var Lena-Marie Hagman som deltog 1988 i Söul och 1992 i Barcelona med resultat, två guld, fyra silver och tre brons. ”Mina bästa minnen är då jag stod överst på prispallen och hörde nationalsången avslutade Lena-Marie”. Ännu en olympisk simmare kallades upp, Agneta Baron-Mårtensson. Agneta deltog i OS i Moskva 1980 och Los Angeles 1984 med facit fyra finaler och silver i lagkamp. ”De allra bästa minnena är just mötena med alla olika idrottare över alla gränser konstaterade Agneta”.

Anders Adamsson var OS-cyklist i Moskva 1980 och deltog i lagtempo och linjelopp. Numera fylls Anders dagar med rektorsjobbet på Tullängsskolan och expertkommenterandet på Eurosports cykelsändningar.

En blivande olympier var Emil Andersson. Emil skall delta i bordtennis i paralympiska spelen i London i år.

Länets och Sveriges OS-drottning, Agneta Andersson, 5 OS med 3 Guld, 2 Silver och 2 Brons avslutade kavalkaden på scenen med att inviga utställningen med orden. “Härmed är utställningen om Örebro Läns olympier invigd”.

Utställningen är sammanställd på ett mycket förtjänstfullt sätt av museiutskottet med Reinart Johansson, Ulf Magnusson, Gunnar Hagsten, Lasse Segelberg, Göran Gillberg och Peter Lindahl.

Rolf Lundin



ÖLIS-funktionärer



Styrelsen: Laila Sunesson, Bo Eriksson, Bo Astvald, Reinar Johansson, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Håkan Aldevik. Saknas: Göran Gunnarsson



Marknadsutskottet: Reinar Johansson, Rolf Hallgren, Bo Astvald. Saknas: Göran Gunnarsson



Biblioteksutskottet: Bo Eriksson, Anders Stenberg, Bertil Cajdert, Magnus Enhörning.



Museiutskottet: Reinar Johansson, Peter Lindahl, Göran Gillberg, Ulf Magnusson, Gunnar Hagsten. Saknas: Stig Wallinder.




Aktivitetsutskottet: Rolf Lundin, Ulf Eriksson, Anders Stenberg, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Olle Larsson, Sven-Åke Dahlberg. Saknas: Bernt Eriksson, Arne Berg.

Saknas på bild:



Göran Gunnarsson Stig Wallinder Bernt Eriksson Arne Berg



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!

ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se

**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet.

Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsotegel.nu

Hasse Borg

Vinnarskalle med ögonglimt och i-surr

- Vad i helvete ska du också springa efter den där runda kulan?

Det utbrast Knutte Borg när sonen Hasse för första gången valde en fotbollsmatch framför en fågelskådartur.

Knutte var medlem nummer två i Ornitologiska klubben i Örebro där Erik Rosenberg var nummer ett. En ikon för ornitologer. Det är som att ha lirat på topp med Messi - översatt till fotbollens värld.

Hasse Borg berättar med värme. Givetvis blev pappa Knut en hängiven supporter.

Och minnena dyker upp.

- Jag kommer ihåg en match mellan pressen och landskapslaget. Den ledde till övergången till ÖSK. Det var lite tråkigheter där.

Året var 1972. Tonåringen Hasse Borg var redan etablerad i Forwards A-lag och togs ut i pressens lag i en match mot landskapslaget, läs ÖSK. Hasse imponerade storligen på Orvar Bergmark.

Värvingen väckte inte någon förtjusning i Forward.

Det stod tidigt klart att Hasse Borg var en exceptionell idrottsbegåvning som kunde gå långt. Både på - och utanför planen. Hans liv var idrott.

- Jag tror att jag har haft nytta av sportlovsturneringarna. Då körde vi hockeybockey, inomhusfotboll, basket, handboll, tennis...

Och Hasse infriade förväntningarna. Allsvensk i ÖSK och Malmö FF där han blev svensk mästare två gånger. Proffskarriär i Eintracht Braunschweig; 49 A-kamper och 6 U-kamper, VM-slutspel 1978.

Han hann också med att spela allsvensk bandy i BK Forward och att bli svensk mästare i rinkbandy. I hockey representerade han ÖIK i junior-allsvenskan. Tuffe kanadicken Des Moroney tyckte att han skulle satsa på pucksporten.

Lägg där till intensiva år i rampljuset som MFF-sportchef fyllda med lyckade schackdrag på transfermarknaden. Han steg av efter tolv år förra året.

Nu konsultar han lite men tar det lugnt med fotbollen året ut. Han har tackat nej till flera erbjudanden också från utlandet. Hans fotbollsframtid



står skriven i stjärnorna. Inte allt i den moderna fotbollen faller honom på läppen.

- Jag har världen skönaste liv hemma och pular med mitt. Det har stått på vänt under många år av fullt ös. Jag jagar, sköter hästarna och husen. Med glimten i ögat kan jag säga att jag har jobbat som ett svin och nu njuter jag. Jag har aldrig mått bättre.

Hasse Borg hade bestämt sig för att inte köra på hur länge som helst.

- Det gäller ju att komma ur hjulet. Det blev några år längre än jag tänkt mig. Men jag ville uppleva ett år på Malmös nya Swedbank Stadion.

Plötsligt är vi tillbaka i Forwardtiden. Ynglingen med vinnarskallen, glimten i ögat och lekfullheten i hågen lever än i världsmannen. Och ännu surrar i:na smeksamt.

Dixie Ericson

Vårmöte - Årsmöte

Torsdag den 19 april Wadköpings utbildningscenter Örebro

Årsmötet inleddes på sedvanligt sätt med intag av landgång och kaffe i WUC:s mycket trevliga matsal samt tipspromenad, iordningställd av Gunnar Gurman.

Ordförande Bo Astvald hälsade välkomna till årsmötet. Årsmötets formella del sköttes på ett rutinerat och tryggt sätt av valde mötesordföranden, landstingsrådet Robert Mörk.

Bo Astvald omvaldes enhälligt som ordförande för ett år. Laila Sunesson, Reinar Johansson och Håkan Aldevik omvaldes som styrelseledamöter på två år. Kvar i styrelsen, med ett år kvar på sina mandat, är Sven-Arne Ahlberg, Bo Ericson och Göran Gunnarsson.

Årsmötesträffens utlysta gästföreläsare, Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber, hade under torsdagen lämnat återbud

p.g.a. sjukdom. Genom Sven-Arne Ahlberg och några andra personer ur Aktivitetsutskottet löstes detta genom att kåsören Bo Fransson, känd som radiokåsör m m, kontaktades och med kort varsel ställde upp som ersättare med temat ”50-talet i backspeglarna”.

Rolf Lundin



Hasse Borg och Zlatan

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på tre bilder som berättar OS-historia.

Bengt Asplund

”SM-segraren på 5milen (tempo) Bengt Asplund susar fram genom Mäläröarnas natur.” Så lyder bildbyråns text till Bernts bild. Det är den 16 juli 1982 och han åker för Kumla CK men har tidigare representerat Örebrocyklisterna. Bengt Asplund deltog i två OS, Moskva 1980 och Los Angeles 1984 där laget placerade sig på meriterande 5:e plats.



Rune Flodman

Sportskytten Rune Flodman från Karlskoga står beredd att skjuta lerduvor. Det är den 14:e september 1977. Han tävlar för Bofors Jägargille. Tretton år tidigare, 1964, deltog han i OS i Tokyo. Han nådde en 20:e plats bland 187 skyttar. Rune Flodman har konstruerat och utvecklat en namne – hagelgeväret Flodman.



Agneta Andersson

En stilla medaljprydd segerlycka förevigad 12 maj 1984. De många träningstimmarna i kanoten bar skörd i Los Angeles: 2 guld och 1 silver. Men det var bara början. Det skulle bli totalt 5 OS och 7 medaljer: 3 guld, 2 silver och 2 brons.



nethouse®

En lönsam relation.

Ales sportfrågor

Ensam i idrottshistorien om OS-guld i nedan angivna friidrottsgrenar, herrar. Vilka vinnare och gärna när och var.

1. 100 meter och 110 meter häck
2. 200 meter och 400 meter
3. 400 meter och 800 meter
4. 5 000 meter, 10 000 meter och maraton
5. 1 500 meter och 3 000 meter hinder
6. 2 guld på 1 500 meter
7. 2 guld på 5 000 meter
8. 3 guld i spjut
9. 4 guld i längdhopp
10. 4 guld i diskus

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Ales frågor



Sebastian Coe

1. Harrison Dillard, USA, London 1948 och Helsingfors 1952.
2. Michael Johnson, USA, Atlanta 1996.
3. Alberto Juantorena, Cuba, Montreal 1976.
4. Emil Zatopek, Tjeckoslovakien, Helsingfors 1952.
5. Kipchoge Keino, Kenya, Mexico City 1968 och Munchen 1972.
6. Sebastian Coe, Storbritanien, Moskva 1980 och Los Angeles 1984.
7. Lasse Wirén, Finland, Munchen 1972 och Montreal 1976.
8. Jan Zelezny, Tjeckien, Barcelona 1992, Atlanta 1996 och Sydney 2000.
9. Carl Lewis, USA, Los Angeles 1984, Seoul 1988, Barcelona 1992 och Atlanta 1996.
10. Al Oerter, USA, Melbourne 1956, Rom 1960, Tokyo 1964 och Mexico City 1968.

Rallyskogen

*Ett vitt moln
rör sig över vägen
snö, isbitar sprutar
över granar och buskar
i vinterskogen
i sommarskogen
ett annat moln
stenar, grus, damm
som om färg sprutats
över enar och träd
men lika i årstiderna
är motorvrålet
olika växlar stämmer ljudet
men största skillnaden
skapas av farten
inte av motorerna
Stig Blomqvist märks
farten och rytmen
visar vem Mäster är*

Arne Upling

Specialskriften till utställningen om
Stig Blomqvist 30 maj 2007.



Stig & Tom



Vår rallyvärldsmästare Stig Blomqvist son Tom Blomqvist är på väg mot en karriär inom bilsporten. Tom har valt att satsa på att komma in i den snabbare Formel 1. Ett viktigt steg mot detta är att Tom idag ingår i McLarens utvecklingsprogram för unga förare.

Tom Blomqvist har som 18-åring redan visat sina färdigheter genom vinst i de tyska F3-mästerskapen och det engelska Formula Renault-mästerskapet.

Höstmötet



Vårt höstmöte torsdag den 7 november gästas av Svenska Fotbollförbundets nyvalde ordförande Karl-Erik Nilsson. Karl-Erik kommer att ge en personlig bild av sin väg fram till ordförandeposten och om svensk fotboll.



Välkommen att besöka Idrottsmuseet!



Öppettider

Tisdag & Torsdag kl 9-18

Onsdag kl 12-21

Fredag-Söndag kl 12-16

Måndag stängt

www.olis.nu