



Idrottsarvet



Nr 53 - Årgång 28 - 2013

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Funktionärer inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, mobil: 070-552 75 70
e-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reinar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, mobil: 070-633 30 96
e-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Laila Sunesson
Tfn: 019-18 79 99, mobil: 070-818 04 25
e-post: laila.sunesson@live.se

Vice sekreterare

Kerstin Pedro (adjungerad)
Tfn: 070-523 25 45
e-post: kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, mobil: 070-529 86 90
e-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55, mobil: 073-917 46 21
e-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson

Tfn: 019-24 54 29, mobil: 073-690 29 00
e-post: goran_gunnarsson@spray.se

Sven-Arne Ahlberg

Tfn: 019-12 69 98, mobil: 070-620 37 77
e-post: lsaa@glocalnet.net



Styrelsen: Laila Sunesson, Bo Eriksson, Bo Astvald, Reinar Johansson, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Håkan Aldevik. Saknas: Göran Gunnarsson

Vi tackar våra sponsorer

Arbesko AB
Anticimex AB
ICA Parken-City-Eko
NCC

Röhnisch Sportswear AB
SISU Idrottsutbildarna
Puts och Tegel i Örebro AB

ÖBO
Länsförsäkringar Bergslagen
Länggården Fastigheter AB
Örebro läns Idrottsförbund

Omslagsbilden

Thomas Nordahl, spelare i Degerfors IF och Örebro SK, målkung, landslagsman, ”stor grabb” och expertkommentator.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro.
Telefon: 019-602 87 35

Hemsida: www.olis.nu
E-post: idrottshistoriska@telia.com
Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6
Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Kärlek vid smärtgränsen

Jag har under en period levt i och mött kärleken till fotbollen. Tillsammans med gamle kollegan Bernt Larsson med mängder av klassiska idrottsbilder på sin meritlista. Vi har varit strängt sysselsatta med att producera ett minnesmagasin till Örebro läns Fotbollsförbunds 75-årsjubileum. ”Mitt i fotbollssmyllan” har vi träffat och intervjuat en del av fotbollens folk i länet: Gamla lirare, ledare, funktionärer och administratörer som på olika sätt bidragit och bidrar till länets fotboll.

Vem känner inte förundran och beundran inför IFK Örebros allroundledare L-G Ericson som är inne på sitt femtionde år i IFK Örebros trots ett sargat hjärta. Han tackar fotbollen för att han fortfarande är vid liv.

Den lokala fotbollen och dess människor är lätta att tycka om. Men mina dubier om elitfotbollen och underhållningsindustrin fotboll växer.

Hur korruperad är den egentligen? Europol utreder nu över 600 matcher i en spelskandal med mer än 400 spelare, ledare och domare inblandade. Inte så mycket är konkret vilket manar till en viss försiktighet. Men en råsop mot elitfotbollen är det hursomhelst.

Denna stinkande röra kommer att läcka rötdunster i årtal vartefter rättsprocessen fortskrider.

Precis som i Italien. Mindre rötflecken på den italienska fotbollen har alltid funnits. Men på senare år har jag tvingats inse att manipulationer för att förbättra sitt lags vinstchanser varit vardag i alltför många klubbar med Juventus i spetsen. Och att den organiserade brottslighetens hydra numera har sina fingrar med i spelet runt fotbollen.

Frågan är inte om – utan i vilken utsträckning. Det smärta mig som älskat calcion ända sedan jag läste med tindrande gosseögon om Gre-No-Li.



Calciopoli-skandalen från 2006 följdes av en ny för två år sedan. Ingen av dem kommer att ha passerat de två parallella rättsprocesserna på åttskilliga år: Fotbollens egen farsartade juridiska rättsskipning sniglar sig genom överklagande efter överklagande effektivt bromsade av vältaliga snyggt risslade italienska advokater i de inblandades sold. Det gäller att hålla ut till tidsgränsen för preskription är nådd.

Italienarna har vant sig vid att lag tvångsnedflyttas och att en del lag börjar säsongen på minuspoäng verkar helt normalt.

Och obotfärdigheten är häpnadsväckande. Juventus med tifos håller världsklass där också. Det finns alltid en dold komplott att skylla på. Själva är man oskuldsfull som liljorna på marken.

Attityden kallas dietrologia, ungefär “bakomkulisserna-ismen. Och domstolarna står heller inte högt i kurs. De tillhör ju staten. Här är det bäddat för oklarhet och spekulationer. För alltid.

Jag försöker hålla en hälsosam distans till hela skiten. Här är ordet befogat. Så långt det nu räcker.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 53

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund

Layout: Karin Lidner (karin.lidner@olif.se)



Thomas Nordahl

Svartvit och rödsvart capocannoniere

– Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi går igenom Superettan och nästa serie med! Europa vore en dröm. Och drömmar ska man ha.

Thomas Nordahl har två fotbollskarlekar - Milan och ÖSK.



Hans svartvita hjärta är lite sorgset. Superettan väntar efter två säsonger i moll och till slut nedflyttning.

– En av orsakerna till de senaste årens kräftgång är att vi övervärderade tredjeplatsen 2010. Vi analyserade inte den tillräckligt noga och kritiskt.

ÖSK tycktes vara ett etablerat allsvensk lag på övre halvan och ribban höjdes och satsningen framåt skulle leda till guld 2015.

– Visst är det roligt att komma trea men jag kommer hellre femma tio år i rad. Då är man etablerad på en hög lägstanivå.

Nu är det upp till bevis i Superettan.

– Vi kan väl säga så här: Allt annat än att gå upp igen är egentligen ett misslyckande. I ÖSK har vi traditionen, historien erfarenheten att luta oss mot. Vi har en omsättning som räcker till. Vi har en fantastisk stad och publik och en bra arena. Men det blir inte lätt. Andra storlag har haft svårt att komma tillbaka.

Thomas Nordahl är en ÖSK-ikon. Fattas bara med 106 mål på 252 allsvenska matcher. Hans fotbolls-cv i övrigt är blytungt: landslagsman, proffs och tränare. Nordahlarna tillhör Sveriges fotbollsadel. Den mest kände - pappa Gunnar,

skyttekung, är Milan-ikon.

Thomas är unik som tv-expert med sitt italienska alter ego - Don Tommaso. Don gjorde succé som avspänd och kunnig Italien-guide med koll på fotbollen, Fo med förnamnet Dario Nobelpristagare i litteratur, fräsiga Ferrari och på frestelserna i de många italienska köken. En del av dem har hamnat i hans kokböcker.

Nu är Thomas Nordahl tillbaka i tv. På söndagarna tillför han Club Calcios expertpanel tyngd och kunnande på TV4 Sport Xtra.

– När jag började 1994 stod italiensk fotboll ganska högt. Efter en liten svacka är den nu åter på väg uppåt. Både Milan och Juventus kan ta sig vidare till Champions League-finalen.

Antalet lag i slutspelet är ett mått på ett lands fotbolls kvalitet. Det italienska landslaget har däremot hela tiden hållit klassen.

– Det är en nysatsning på gång i Italien. Lite yngre spelare och nya arenor. Jag tycker bra om engelsk fotboll också. Men det engelska landslaget är överreklamerat. Och inga klubbar är vidare i årets Champions League. Medan tysk klubb fotboll är undervärderad. Kanske beror det på att vi aldrig haft några svenska fixstjärnor i tyska topplag.

Bara ligorna i England, Italien, Tyskland och Spanien finner nåd inför hans ögon.

Nyligen uppnådde Romas Francesco Totti Gunnar Nordahl fantastiska målskörd i serie A, nämligen 225 fullträffar. De delar nu andraplatsen efter myten Silvio Piola med 274 mål. Det står sig nog för alltid.

– Rekord är till för att slås. Tänk på Bob Beacons 8,90 i längd. Det tog nästan tjugotre år innan det raderades ut. Gunnars har stått sig i nästan sextio år. Roligt att det är en klubbkille som Totti som gjort prestationen. Om man ska vara lite noga i jämförelsen så slog aldrig Gunnar några straffar – men det gör Totti. Men Gunnars skytteligasegrar fem år i rad, det kommer vare sig Totti eller någon annan åt.

Dixie Ericson




SISU
Idrottsutbildarna

NCC 
FÖRVÄNTA LITE MER

Kristin och Marie Hammarström

Marie och Kristin satsar för fullt.

– Jag har ett lite bisarrt förhållande till Örebro just nu, säger Marie Hammarström med ett skratt. Jag och min pojkvän Andreas Liljeson, som är kvar i Örebro, kan ses bara några gånger i månaden.

Systrarna Hammarström har landat på Landvetter efter den senaste tjänsteresan och är tvungna att gå undan lite för att kunna kommunicera via mobilen.

– Det är klart att jag saknar staden, mamma och pappa vännerna och Kif. Där gjorde jag fjorton säsonger.

Nu är det bara fotboll som gäller. Under några veckor har våra två landslagsspelare avverkat ett träningsläger på Bosön och tolv dagars läger i Los Angeles med det egna laget Kopparbergs Göteborg FC. Dit värvades Kristin för tre år sedan. I år återförenas hon med Marie, som också blir proffs i Göteborg.

Och från Landvetter ska systrarna senare flyga till den 20:e upplagan av Algarve Cup för att möta bland andra Kina och USA. En viktig turnering i byggandet av laget inför sommarens EM-turnering på hemmaplan.

Också Kristin saknar familjen och vännerna.

– Sedan är det självklart att de aldrig går att ersätta. Men de finns med i bakhuvudet, säger Kristin.

Hon berättar att träningarna har varit bra hela tiden.

– Och i LA spelade vi två träningsmatcher, en mot LA Galaxy 15- och 16-åringar och ett collegelag.

Självklart satsar Marie och Kristin på att komma med i EM-truppen. Lite extra taggade av att EM går på hemmaplan. De är ödmjuka inför uppgiften och betonar att konkurrensen är hård. Gamla meriter räknas inte. Förutsättningarna är förändrade i och med att Pia Sundhage tagit över som förbundskapten.

– Pia tittar med nya ögon och ingen kan vara säker på att ta en plats, säger Marie.

Kristin tar ett år i taget numera och konstaterar att man aldrig kan veta vad som händer med motivationen. Men hon när en dröm.

– Någon gång vill jag spela ute på plan. Kanske i division 4. Jag var utespelare ganska länge och bestämde mig helt för att satsa på målvaktsjobbet



på ett elitläger först när jag var sexton.

Helst vill hon spela på topp.

– Jag vill vara en offensiv och orädd forward som är inne i boxen och stängas för att få dit bollen. En lat forward som inte bryr sig om att jobba bakåt.

Lat är nog något av en överdrift. Det är inget epitet man förknippar med systrarna Hammarström.

Kanske har syrrans berömda kanonmål mot Frankrike som säkrade det svenska VM-bronset inspirerat Kristin lite extra att ta steget ut på planen.

Vi fotbollsälskande örebroare när vår egen sommardröm: att få se både Marie och Kristin på plan i en EM-final.

Dixie Ericson



En skönare
tillvaro med
en torr kryppgrund

Boka
besiktning
till kampanj-
pris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med kryppgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

 **Örebro läns
Idrottsförbund**

www.olif.se



RÖHNISCH
women only

När du vill ha en
närproducerad
trycksak

trio tryck

www.triotryck.se



Funderar du på att flytta?

**Anmäl dig
på Hyrestorget!**

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo

Hem för dig

Des Moroney



Des drog publik med rubrikvåld

Kanadensaren Des Moroney gjorde två säsonger i Örebro IK, 1972-1974. Han kommer ihåg Mr ÖIK, Lennart Thörn, och bekräftar Lennart historia om att Des brukade fråga Lennart om det inte var dags att dra lite mer publik.

Det var det ju alltid, varvid Des smällde på motståndarna lite extra för att skapa publikdragande rubriker.

– Jag brukade göra sådana saker. Just for the show. Han låter tuff i telefon även efter den eftermiddagslur han tar numera. Det intrycket förstärks av hans lite skrovliga engelska.

– Jag tyckte om hockey men jag var inte bara en hockeyälskare. Jag gillade att fightas. Det var en del av hockeyn och därför gillade jag att spela just hockey.

Des är en rinkens kultfigur och ren hockeynostalgi och huvudperson i många historier där fakta och fantasi blandas till angenäm styrka och smak. Med en egen låt, Svenne Rubins "Finns det nån som har Des Moroney i dublett". Och hyllad av Håkan Loob. Deras livsvägar möttes i Karlskrona IK i slutet av 70-talet där Des var tränare.

Han närmar sig de åttio och bor numera i Skivarv utanför Ystad tillsammans med hustrun Margreth. Och har slutat med idrott med ålderns rätt. Des har kommit en lång väg från Sudbury där han växte upp. En stad i Malmös storlek trettio mil från Toronto.

– Det var ett område där ishockeyn dominerade. De flesta killarna var mer som boxare. Dom kunde verkligen spela ishockey men slängde gärna handskarna för en fight.

Första svenska klubb var Fagersta AIK 1962 och den sista Karlskrona IK 1978. Under sina sexton år på svenska rinkar blev Des Moroney en klichéartad sinnebild för rinkens kanadicker. En vinnarskalle med smockan hängande i luften, utan skrupler och tänder och hockeykunnig in i minsta teknisk och taktisk detalj.

Vi betraktade dem med skräckblandad förtjusning och älskade att hata dem.

Des var snabb på skridskorna och hade en mästerlig puckkontroll. Liksom Mr Bandy, Olle Säaw, gillade han att träna ensam som grabb.

– Jag tränade ofta på egen hand. På eftermiddagarna efter skolan spelade han, en brorsa och två vänner två mot två på skolans rink tills de inte orkade längre.



Des satsade på att bli hockeyproffs. Men NHL hade få lag och konkurrensen var stenhård. Återstod farmarlagan. En vän verksam i Sverige tipsade honom om svenska lag – resten är hockeyhistoria.

– När jag kom till Sverige såg jag att de svenska spelarna inte hade rätt skridskoteknik för att åka snabbt. Och så ville de alltid vara nice guys. Om du får chansen smäll på dom, sa jag. Men försök att göra det när domaren inte ser det.

En gång tuffing alltid en tuffing. En klyscha med blodsmak som män i min generation gillar. Men mot åldrandet hjälper ingen crosschecking eller roughing. Då behöver man en coach med en annan spelidé. Des är troende katolik sedan barndomen och ringer ibland efter en katolsk präst för existentiell coachning. Jag gillar att han vill berätta det. Även hockeyspelare är komplexa människor.

Dixie Ericson

Karin Åslund

Karin Åslunds idrottsliv har bestått av en pionjärinsats som framgångsrik konståkare och betydande idrottsledare. En av de tjugoen vilka deltog vid bildandet av Sällskapet 1985 var Karin. Idag en mycket uppskattad deltagare vid Sällskapets möten och träffar.

Redan som sjuåring, i mitten av 30-talet, började Karin att träna konståkning på Svartåns is. Brodern Sven var med och skottade isen ren samt övervakade lillasyster.



Örebros konståkningsgiganter Gördis och Helge Sanderskog såg hennes talang och involverade Karin i gruppen av lovande konståkningsflickor inom Örebro SK. Första uppvisningen skedde som tolvåring, 1938, då färdigheterna visades upp på Eyravallen inför över 1000 åskådare.

Därefter följde ett tiotal framgångsrika år fyllda av tävlingar och uppvisningar. Hela sju gånger vanns meriterande Svealandsmästerskapen i konståkning.

I Örebro genomfördes uppvisningar på Eyravallen, Frimurarholmen, Hagaparken, Kyrkplan, Svartån och Örnsro. Inom ÖSK var Karin den första kvinna som i sin idrott utsågs till "Stor Grabb".

Utöver konståkning erhöles framgångar som aktiv inom friidrott, dans och gymnastik. Respektgivande är att Karin ingick en tid i Greta Adrians nationellt och internationellt nydanande gymnastiktrupp "De grå". Truppen hade uppvisningar i Norden och Europa, nu med Greta Hause som ledare.

Idrottsledare

År 1957 bröt sig 25 flickor ur ÖSK och bildade specialklubben Konståkningsklubben Lutz. Karin fick en styrelseplats i såväl KK Lutz som Närkes Konståkningsförbund. Nationellt var Karin med

och startade tidningen Konståkningsnytt och var dess redaktör under åtta år. Internationellt också omfattande anlitad som domare.

Karin blev landets första kvinnliga ordförande i ett specialförbund 1977 efter att varit ledamot i Konståkningsförbundets styrelse sedan 1972. Det uppmärksammades mycket medialt i rikspresen och TV.

Inom länet tillhörde Karin Örebro Läns Idrottsförbunds styrelse åren 1980-1992 och var en period dess vice ordförande.

Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld, mottogs redan 1975.



Örebros ansikte utåt

En av Karins första anställningar var på Nerikes Allehanda där hon träffade blivande maken Gunnar, välkänd sportjournalist.

Genom sitt mångåriga arbete på Örebros turistbyrå blev Karin stadens ansikte utåt. I tiden före

de sociala medlen och internet var det genom de personliga mötena information gavs för att ta emot och locka turister till Örebro. Gustavsviksbadet och Svampen var tillsammans med Slottet attraktiva turistanläggningar på 1960- och 1970-talet.

Sällskapet

Vid Sällskapets bildande deltog 21 personer. Två var kvinnor, Karin Linden och Karin Åslund. I över 25 år var Karin med i aktivitetsutskottet. Ett aktivitetsutskott som under denna tid genomförde 150 caféträffar och ett 50-tal vår- och höstmöten. Det är få som deltagit vid så många caféträffar och möten som henne under Sällskapets 27 år.

Karin har själv föreläst om sitt idrottsliv och om konstakning vid ett flertal Caféträffar. Vid Sällskapets 25-års jubileum 2005 var Karin en av dem vilka utsågs till Hedersledamot av Sällskapet.

Imponerande har Karin Åslund, idag en vital pensionär, stått för en betydande pionjärsats inom länets och landets idrott.

Thomas Eklund

Källor utöver egna möten är boken "Idrotten mitt liv".



LÄNSGÅRDEN



– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se



Höstens caféträffar

Örebro Hockeyklubb

Caféträff 17 oktober 2012

Behrn Arena/Vinterstadion, Örebro

Exakt 104 besökarna var samlade till caféträffen med temat Örebro Hockeyklubb. Lars "Mozart" Andersson, sportchef och Pontus Gustavsson, klubbchef ger besked om att den upprustade arenan är det första steget i Örebro Hockeys framtida satsning.



Pontus Gustavsson

-Vi har fått en arena i toppklass där vi vill bjuda på en totalupplevelse. Det gamla betonggrå Vinterstadion från 60-talet är nu ett minne. Den nya arenan har redan gett ökade intäkter i form av biljettförsäljning, sponsorer, serveringar och loger.

Årets målsättning är att nå en bra placering i kvalserien. Samtliga spelare i laget är "proffs". En önskan är att rekrytera fler spelare ur de egna leden. Här skolas talangerna från Ishockeyskolan in i den egna juniorlagen och till Virginska skolans ishockeygymnasium.

En vision finns för föreningen, där målet är att skapa en stark organisation i alla delar. Steget till elitserien är långt där det behövs 27 miljoner mer i intäkter per spelår.

Avslutningsvis guidade Pontus runt cafébesökarna i den upprustade anläggningen. Imponerande var att se rinken, läktarna, mediepplatserna, serveringar och loger. Pontus och "Mozart" tackades med en stor applåd och ett stort lycka till inför kommande kvalificeringsspel.



Alexander Axén

Onsdag 15 februari

Rosengrens Skafferi, Waldénsalen i
Länsmuseet Örebro

Caféträffen startade med ett bejublat luciatågsframträdande med högklassig körsång av elever från Risbergsskolan under ledning av Karolina Cederkvist.

Alexander Axén visade sig vara en snabbpratare av rang. Snabbt fick vi klarhet i att Alex liv sedan födseln bestått av fotboll. Kom med som sexåring i ÖSK under

Arvi Taalers ledning. Senare blev Rynninge hans klubb och libero platsen i laget. Spelarkarriären avslutades i BK Forward där också den första kontakten med Benny Lennartsson skedde.



Tränarrollen startade i Hovsta IF följt av sju år i Rynninge. Genom Benny hamnade Alex i Norge och klubben IF Start under en kort sejour. Efter ett år i ÖSK tillsammans med Sixten Boström väntrade den stora utmaningen för Alex, GAIS.

GAIS var ett lag med spelare från 10 olika länder. Det ställer kommunikativa krav på tränaren. Med facit i hand skulle Alex satsat mer på försvarsspel, jag glömde bort att ett bra försvarsspel lägger grunden till en bra anfallsfotboll, konstaterade Alexander.

"I den här branschen, fastslog Alexander, är det inte frågan om utan när man får sparken". "Är det värt det"? Han svarade själv: "Ja! Dagens sociala medias bevakning är en faktor som berör tränarna hela tiden, sju dagar i veckan, dygnet och året runt.

Idag har Alex ett jobb, en roll i ÖSK, som han själv varit med att skapa. Det handlar om att stärka de personer som skall in i laget för att få ut det i laget som tränarteamet vill. Applåder avtackade Alexander och han och ÖSK önskades lycka till i superettan.

Rolf Lundin

Hans Jonsson

Journalistkollega med koll.

– Vet du hur många poäng ÖSK Fotboll tog mot de lag som slutade närmast över i tabellen: Sundsvall, Syrianska, Mjällby och Gefle?

Lite vagt skamsen måste jag tillstå min okunighet. Den kollen har jag inte på fjolårets fotbollsallsvenska som slutade i mörkaste moll med ÖSK:s degradering till Superettan.

Men det har Hans Jonson mångårig sportchef på Nerikes Allehanda. En skicklig och noggrann kollega med breda och djupa kunskaper inom sportens värld. Och en suverän bandyskribent. Som berikat mången sportintresserad NA-läsares morgonstund under många år.

– ÖSK tog bara tre poäng av tjugofyra möjliga. Då åker man ur. Vad hjälper det om man sedan slår topplag som MFF.

Det är solklart. Hans upptäckt är ett journalistiskt kraft- och guldkorn det går att bygga intressanta analytiska texter på. Bra fotbollsjournalistik.

– Det var onödigt att åka ur för ÖSK var inte sämre än de här fyra lagen.

Gamla NA-kollegan Hans Jonson har inte helt lagt av att skriva sport sedan han gick i pension december 2005.

– Jag har trappat ner på skrivandet. Men jag hjälper fortfarande Strömbergs, tidigare Brunnhages, med lite artiklar bland annat om ÖSK Fotboll och division I norra eftersom Forward spelar där.

Artiklarna publiceras i Året Fotboll som ger en fyllig överblick över ett svenskt fotbollsår med lödiga texter av kunniga skribenter.

Sådana böcker gillar Hans som är ytterst noga med språket. Ett felstavat namn gör att han upplever att den åsyftade personen nästan blir en annan. I varje fall är det ytterst oartigt. Han påminner mig diskret om att Jonson stavas med ett "s".

– Jag var trött på sportskrivandet mot slutet. Vissa inslag återkom hela tiden – som förhandsartiklar om betydelselösa matcher och rutinintervjuer. Det var tröttande att försöka hålla masken.

Inget märktes dock på honom ytligt sett. Proffs ända ut i fingerspetsarna tiden ut.



Men han levde upp när han fick börja skriva reportage igen. Det fick han tillfälle till när han frivilligt avgått som chef.

Hans Jonson följer med i nyhetsflödet via DN och NA. Och han går på ÖSK:s matcher så ofta han kan. Barn och barnbarn i Stockholm tar sin beskärda del. Huset i Hovsta och sommarstugan i Ålsäter måste hållas i skick.

För att själv hålla sig i trim tar han promenader med hustrun Anette och spelar tennis två gånger i veckan. Mot gamle Forwardliraren, Sven-Inge André.

– Det är det roligaste sättet att hålla sig i form. Otroligt kul även om vi spelar på en låg nivå. Hela kroppen mår bra och mentalt är det ett lyft. Viktigast av allt, peppar, peppar – vi är hyggligt friska.

Och så blir det mer journalistik. Gamla kollegor. Varför vi inte trivs på den nya bandyarenan. Till slut idel fotboll...

– Det är roligt att man kunde behålla Kalle Holmberg. Jag tror stenhårt på den nya tränartrion. Och vad glad jag blir när man värvar Oscar Jansson med Örebro-anknytning.

Vi har roligt och märker inte att tiden och textmängden tickar iväg. Och vi längtar efter Allsvenskan.

Dixie Ericson

Polisens IF 100 år

-Stadgarna som togs för etthundra år sedan står sig än idag”, säger Ulf Ohlsson.

-De är lika giltiga för dagens idrottsintresserade poliser som det var det år som de Olympiska spelen hölls i Stockholm. De beskriver helt enkelt två av grundpelarna för all idrott, ‘vi skall verka för att öka idrottsintresset och verka för god kamratskap’.

Ulf, som var chef för polisen i Örebro under åren 1977-97 och även ordförande för Polisens IF under 1971-75, berättar entusiastiskt för ett trettiotal närvarande vid invigningen av skärmutställningen i ÖLIS’ lokaler i Läns museet Örebro, onsdag den 24 oktober. Utställningen, kom till stånd genom Lars Olov Nords entusiastiska bearbetning.

Intresset för bildandet av en idrottsförening för poliser i Sverige sammanföll med Olympiska Spelen i Stockholm 1912. De ännu giltiga stadgarna antogs vid bildandet av Örebro Poliskårs IF. År 1914, tog det nybildade Örebro Poliskårs IF SM-guld i dragkamp.

Lagidrotter, orientering, skytte, tennis och badminton är några av de sporter som Polisens IF varit

verksamma inom genom åren. Hetast på programmet 2012 är multisport. Sporten där man paddlar, orienterar och cyklar under två dygn!

Örebropolis har genom åren varit framgångsrika såväl på det nationella planet som internationellt. Bland många, som fanns att beskåda i utställningen, kan här nämnas “Sveriges snabbaste polis”, Tommy Björnkvist (Johansson). Tommy deltog imponerande i sommar-OS i Los Angeles 1984 som sprinter samt även vinter-OS i Sarajevo i bob samma år!

En kvinnlig Örebropolis, Anna Morin, står med bedriften att ha passerat hissande 200 km/tim i speed skating, utförsäkning på skidor, rakt nerför en glaciär!

De legendariska handbollsspelarna Rune Åhrling och Lasse Irebro var poliser. Glädjande nog var Lasse Irebro, 91 år, närvarande vid onsdagens invigning. Här fanns även handbollsspelaren Christer Hultgren, framgångsrik i ÖSK och initiativtagarna till LIF Lindesberg.

Rolf Lundin



Olle Anfelt

Olympisk Herrkris och kompetenstapp

– Vi är oerhört bekymrade över att individuell herridrott kvalar in i allt mindre utsträckning på ett OS. Sedan OS i Sydney 2000 har antalet her-



rar i truppen halverats. Tar vi bort handbollsherrarna och extrapolerar trenden kommer vi 2024 att ha tio herrar i OS-truppen. Idrottsystemet attraherar inte herrar. Det säger beteendevetaren Olle Anfelt.

Han är sedan länge ansvarig för ämnesområdet beteendevetenskap inom Sveriges Olympiska kommitté.

Olle bor med familjen i Örebro. Han har studerat och jobbat på Örebro Universitet och byggt upp Örebro Volley.

Så illa ska det nog inte gå för den individuella herridrotten tror han. Men den tunna grundrekryteringen oroar. Lagidrotterna lockar. Och det är en tuff väg till världseliten på herrsidan.

– Vi var tidiga med att satsa på damsidan. Det är vår smala lycka. Tjejerna har tagit över och håller uppe statistiken.

En väg att pröva är att hjälpa 30-åringar med dokumenterad hög prestationsnivå i OS och VM att fortsätta ytterligare fyra år - en OS-cykel. SOK har möjligheter att gå in med stöd till eventuell försörjningsplikt.

– Men det är för få 18-23-åringar som är beredda att göra jobbet för att etablera sig i världseliten. De möter en konkurrens som det är svårt att bryta igenom. Risken är att de försvinner till annat. Fåtalet satsande unga talanger gör att U23-utvecklingslandslagen försvinner och därmed viktiga träningsår.

Tjejer kan göra tidigare elitdebut men det funkar inte för killar i den hårda konkurrensen. SOK strävar att hitta nya grepp för att stötta ungdomar att

våga utmana för att vinna.

Ytterligare en utmaning för svensk idrott på området coachning och ledarskap är den alldeles för stora omsättningen på kompetens.

– Ledarna är sällan med så länge att idrotten kan dra full nytta av allt som de lärt sig och varit med om.

Det gäller att förmå ledarna att stanna ytterligare en eller flera cykler. Inför varje OS byts samtliga ledare ut.

Det finns nämligen ingen karriärväg för idrottsledare. Det är svårt att hitta självförsörjning i alla idrotter med tanke på bredden i den svenska idrotten. Det är svårt att få sponsring.

– Vi måste hitta en annan karriärväg inom idrotten för ledarna. Vi sneglar avundsjukt på skådespelare och dansare som kan få anställning på institutioner med anslag.

Ungdomsidrotten har ett starkt stöd medan elitidrotten inte har något stöd alls i den svenska modellen. Man vill ha in sponsring. Men för en skytt eller fäktare är det omöjligt att hitta självfinansiering

– Det oroar förbunden. Många av dem har inte förmågan och den ekonomiska kraften att själva bygga upp en grund för att kunna jobba långsiktigt med elitidrotten. Det blir väldigt slumpmässigt.

Också i det som Olle Anfelt kallar den idrottsliga klassresan går kompetens och erfarenhet till spillo.

– En lokal ledare gör den resan tillsammans med en aktiv. De följer varandra genom åren kanske ända upp i världseliten. Och då den aktive slutar, slutar ledaren. Det finns ingenstans att ta vägen. Den uppbyggda kompetensen försvinner.

– Det är en stor utmaning att den svenska OS-truppen är oerfaren och att ledarna är väldigt oerfarna. Det gäller att få in dem i coachprogram.

I högprestationsverksamhet är de mentala förberedelserna A och O. Att skapa en individuell readiness som idrottspsykologerna säger.

Dixie Ericson

Lindesberg Volley

Lindesberg Volley elitsatsar

– Det är en väldigt smal topp i volleyboll. Om man har förutsättningarna krävs det hård daglig träning, femtio veckor om året i tio år för att nå dit.

Det säger Dan Waltersson ordförande i Lindesbergs Volley. Med cirka tjugo år i omgångar på den posten. Han driver ett par företag i fastighets- och elektronikbranschen och försöker hitta balansen mellan ett företagarliv och ideellt idrottsledarliv.

Han är lindesbergare och har själv ett kvalificerat förflutet inom sporten.

– Jag började i tolvårsåldern och sedan tog jag upp volleybollen igen på gymnasiet. Sedan blev han tränare och gick en massa utbildningar.

– Volleyboll är en otroligt teknisk sport och kräver ett oerhört lagarbete. Grunden för framgång är att man har en bra serve och servemottagning.

Den sistnämnda är A och O får jag lära mig. Om den inte fungerar får smasharna inga bollar att jobba med.

Lindesberg Volley BK bildades 1971 av några lärare på Lindeskolan. Längre drev klubben både ett herr- och damlag. Under de senaste femton åren har Lindesberg Volley utvecklats till en renodlad dam- och flickklubb.

– Klubben valde att satsa på damer och tjejer. De är mer villiga att jobba för föreningen helt enkelt.

Sedan några säsonger spelar laget i Elitserien. Och förra året erövrades det första SM-guldet

vilket kvalificerade till Europacupen. Där blev det dock respass i första omgången mot belgiska Gent.

– Det krävs stora kliv uppåt för att nå den europeiska nivån. Gent har i stort sett bara unga studenter som tränar tjugo timmar i veckan i ett uppbygg med skolan.

Insikten är att allt går att göra lite bättre. För att inse de måste man möta lag som avslöjar ens brister.

Förutsättningarna publikt är de alla bästa. Kommunen har satsat på ny topparena med plats för 1400 åskådare.

Men så är det där med ekonomin. Elitsatsningen kräver professionella spelare från volleybollsvärlden som Ukraina och USA.

– Elitidrott generellt har snäva ramar för att nå toppen. Men vi har ett bra stöd av näringslivet via sponsorer. Kommunen hjälper också elitidrotten. Men det är jättetufft. Många lag satsar.

En genomgående tanke bakom satsningarna är att göra Lindesberg mer attraktivt och locka inflyttare.

– Vi hoppas att många volleybollstjejer som kommer hit från världen ska bli lindesbergare.

Det gäller också Volleybollgymnasiet. En del av Lindeskolans Idrottscollege tillsammans med judo, handboll och rytmisk gymnastik. Där går det kanske att locka till sig en del familjer.


Kvartfinalerna är på gång i skrivande stund. Lindesberg Volley börjar hemma mot Sollentuna.

Dan Waltersson ligger lite lågt. Nyligen bytte laget tränare. Och stjärnan Marjorie Giordano är långtidsskadad.

– Vi är inte favoriter och kan spela avslappnat. Man ska aldrig säga aldrig.

Dixie Ericson





DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se

**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet. Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsotegel.nu

Charlotta Stenheim

Våren 2012 utsågs Charlotta Stenheim till att leda länets idrott. SISU Idrottsutbildarna och Örebro Läns Idrottsförbund skapade ett gemensamt kansli med en gemensam Distriktsidrottschef för de båda organisationerna.

Vem är Charlotta Stenheim?

Jag är fyrtiofem år, har man och tre barn, boende i villa på söder i Örebro.

Vilken är din idrott?

Min idrott är pingis där jag varit aktiv och ledare i BTK Safir. Idag löptränar jag några gånger i veckan med kompisen Malin Lake och styrketränar.

Vad har varit din största utmaning under ditt första år som Distriktsidrottschef?

Min största utmaning har varit att pedagogiskt förklara att jag inte ersatt de tidigare kunniga cheferna Inge Blomberg för ÖLIF och Thomas Eklund för SISU, utan att vi vill skapa en helt ny organisation byggd på ett utvecklat gemensamt kansli.

Kan Du förklara syftet med att skapa ett gemensamt kansli?

Det är främst två syften. Kansliets kompetens ska mer stämma med de behov länets idrott har idag och vi ska skapa en förbättrad intern och extern kommunikation. Det ska vara lätt för våra idrottsföreningar, kommuner och andra att ta kontakt med SISU/ÖLIF, en väg in.

Vilken är din roll som Distriktsidrottschef?

Internt leder jag det gemensamma kansliet och externt företräder jag den samlade idrotten i länet. Här är kontakterna med länets kommuner, vilka skapar förutsättningar för ett idrottande, och landstinget mycket betydelsefulla. Vi har av tradition här ett mycket bra uppbyggt samarbete, mycket tack vare SISU/ÖLIF:s ordförande Raul Björks insatser.

Vad kan du främst tillföra som ansvarig för länets idrott?

Jag har under 15 års arbete inom länets idrott byggt upp ett brett kontaktnät och har en god kunskap om idrottens behov och situation. I egenskap av idrottsförälder kan jag praktiskt genom mina barn följa ett flertal idrottsföreningars vardagsarbete. Yrkesmässigt är personal- och ledningsfrågor min profession.



Vilka är de största utmaningarna för länets idrott?

Alla barn och ungdomar som vill ska ges plats inom idrotten. De många vilka deltar ska fortsatt kunna göra det i en bra idrottsmiljö med väl utbildade ledare och med en verksamhet byggd på barnens villkor.

Elitidrotten och evenemangen skapar upplevelser och har blivit en viktig del av länets identitet och besöksnäring. I Örebro har vi skapat nätverket "Ideell Arena" där alla större idrottsföreningar deltar. Syftet är att skapa en miljö där idrotten, kommunen och näringslivet samverkar för att evenemang som SM-veckan, 5-dagars i orientering, Örebrocupen eller allsvensk dam- och herrfotboll sker i Örebro och länet.

Hur ser Du på samarbetet mellan Sällskapet och SISU/ÖLIF?

Den samverkan har pågått i 30 år och jag ska göra vad jag kan för att den fortsätter under lämpliga former. Det arbete Sällskapet gör genom att bevara vårt läns idrottshistoria är oerhört värdefullt.

Det är väl känt i landet att i Örebro finns att av de mest aktiva och största Idrottshistoriska Sällskapen avslutar Charlotta.

Thomas Eklund

Höstmöte

Onsdag 7 november, Nya Engelbrektskolan, Slussgatan (f.d. WUC), Örebro

Svenska Fotbollförbundets ordförande, Karl-Erik Nilsson, är gästföreläsare på ÖLIS höstmöte. Karl-Eriks framträdande har föregåtts av fika med landgång i matsalen samt sedvanligt lotteri och tipspromenad.



Vi får följa med Karl-Erik på hans resa från Lindås, med 675 hushåll, 2 km österut från Emmaboda, där pappan hade bensinmacken där "laguttagningar" gjordes av hans far Ingvar och en kamrat. Lindåsvallens betydelse som samlingsplats för ortens människor, inte bara fotbollsspelare, menade Karl-Erik, kan inte nog betonas. Föreningslivets betydelse var också av kolossal vikt för samhället.

Karl-Eriks framgång som fotbollsspelare var obetydlig, ansåg han. Detta faktum blev en inkörsport till hans gedigna domarkarriär. Sammanlagt dömde Karl-Erik 150 allsvenska och 100 internationella matcher i 35 länder. Efter 12 år som kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda gick flykten till Uddevalla, 2006. I Uddevalla engagerade sig Karl-Erik i IK Oddevold och Bohusläns FF.

Våren 2012 efterträdde Karl-Erik den inom svensk fotboll legendariske ordförande Lars-Åke Lagrell. Ödmjukhet inför de möjligheter uppdraget som ordförandjobb medför ansåg Karl-Erik vara viktigast. Att ena dagen sitta med Angela Merkel, Tysklands förbundskansler och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt och uppleva "miraklet" i Berlin när 0-4 vändes till 4-4, och nästa dag vistas på Lindåsvallen träbänkar runt gräsplanen eller att ta del av småpojkar som spelar innefotboll i en gymnastiksal i någon liten ort i Sverige. Det är för Karl-Erik själva kärnan i idrot-

ten eller fotbollen med den lilla verksamheten i de många orterna.

Det enorma medieintresse som fotbollen består nuförtiden exemplifierar Karl-Erik med dagen då Pia Sundhage utsågs till förbundskapten för svenska damfotbollslandslaget. Fyrtiofem missade samtal mellan kl. 17.45 och 24.00 från journalister som hade fått nys om den "läckta" nyheten från USA "Det är viktigt att ha ödmjukhet inför detta stora intresse", fastslår han.

De stora utmaningar som vi står inför finns inom elitfotbollen där våra klubbar har svårt att nå internationella framgångar samt breddfotbollen där vi fortsatt måste kunna behålla de som vill spela fotboll oavsett spelnivå. I närtid väntar EM 2013 för damer på hemmaplan, det ska bli en stor fotbollsfest.

Tack för mig, avslutar Karl-Erik Nilsson.

Applåder smattrar från läktaren. Det är nöjda och glada ansikten bakom de klappande händerna. De flesta hade kommit till höstmötet med liten eller ingen kännedom om vem Karl-Erik Nilsson var. Höstmötesdeltagarna lämnade träffen med en



mycket positiv och tydlig bild av människan, föreningsentusiasten och smålänningen Karl-Erik. Men mest imponerade ledarskapet, vilken förebild för svensk fotboll och svensk idrott.

Rolf Lundin

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på lite bandyhistoria.

Benny Lennartsson

Det är pingstafton lördagen 5 juni 1965. Örebro firar detta år 700-årsjubileum med många olika event. Som ett riktigt bröllop. ÖSK:s bandy- och fotbollsess, och blivande fotbollsguru Benny Lennartsson gifter sig med Vivi-Anne i Sankt Nicolai. Hon ska bli filosofie doktor i fransk litteratur vid Lunds universitet på en avhandling om Simone de Beauvoir, internationellt arbetande och bildkonstnär.



Utanför kyrkan bildar ÖSK:s bandyspelare klubbhäck. Mr Bandy, Olle Säaw, syns på bilden, liksom legendaren Sven Bergström med det absolut rena tillslaget, irrationelle goalgettern Bo "Koa" Johansson, klassikern "Bandy-Benga" Karlsson och råstarke backen Bo Karlsson.

Bengt "Benga" Karlsson

"Spåren efter ÖSK:s seger över Katrineholm förskräcker sannerligen. På bilden Benga Karlsson, som fick en bandyball mellan ögonen och lär få se blått den närmaste tiden."

Så lyder bildtexten på Nerikes Allehandas förstasida måndagen 5 februari 1962.

Två dagar tidigare, lördagen 3 februari, hade Katrineholm besegrats med 3-2 på Eyravallen efter mål av Olle Säaw, Antti Lundgren och Åke Pettersson.

Redan dagen därpå, söndagen 4 februari, går ÖSK i elden igen på hemmaplan mot Sirius. En oturlig förlust i seriefinalen med 2-3 om man ska tro NA. NA:s journalist Rolf Sund prisar Bengas hjältemodiga insats trots att var så "otroligt illa tilltygad" i ansiktet.



Matchen mot Sirius var tänkt som den sista allsvenska bandymatchen på Eyravallen. Vinterstadions konstfrusna rektangel ska ta över. Men 1984 och 1987 ska ÖSK spela ytterligare några allsvenska matcher på Eyravallens naturis som återuppstått i nostalgins tecken för två landskamper mot Sovjet.

Bandyeleganten Stockis Kihlgårds tog avsked av Örebro publiken. På centerhalven fanns framtidsmannen Hasse Nordin.

Bernts objektiv har fryst legendariska idrottsögonblick.

Allt blir till slut historia.



nethouse®

En lönsam relation.

Ales sportfrågor

Tjejerna nedan har var och en VM-guld i friidrott. Efternamn, nationalitet och gren/grenar.

1. Mary
2. Marita
3. Merlene
4. Ludmilla
5. Gail
6. Grete
7. Katrin
8. Sally
9. Cathy
10. Marie-José

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Ales sportfrågor



Grete Waitz

1. Mary Decker, USA, 1500 m och 3000 m
2. Marita Koch, Tyskland, 200 m
3. Merlene Ottey, Jamaica, 200 m
4. Ludmilla Engkvist, Sverige, 100 m häck
5. Gail Devers, USA, 100 m och 100 m häck
6. Grete Waitz, Norge, Maraton
7. Katrin Krabbe, Tyskland, 100 m och 200 m
8. Sally Gunnell, GBR, 400 m häck
9. Cathy Freeman, Australien, 400 m
10. Marie-José Pérec, Frankrike, 400 m.

Gert Fredriksson

*Dök upp ibland
på genomresa
från någon brödpaddling
-uppvisning
hade tränat sig stark här
på 40-talet
bodde i HjälmARBADEN
klubbstugan
jobbade i Gräveby
krigsflygfältet
paddlade då
två mil dagligt
fyra på cykel
-grovarbete därtill
ett enkelt liv
som Nurmi sade*

*och det blev
sex olympiska guld
allt annat oräknat*

*litet sluten
fåordig kanske
resultaten talade
och gymnastkroppen
med mejslade muskler
medelstor
det räckte gott
mästare är gåtfulla
att ha paddlat med dig
är minnesvärt*

*Arne Upling
Ur "Eyravallen ligger i Örebro".*



Gert Fredriksson



Gert Fredriksson är Sveriges främste olympier genom tiderna. Totalt vann Gert sex guldmedaljer vid de fyra olympiska spel han deltog i mellan 1948-1960. Bragdguldet fick Gert redan 1949 och 1956 utsågs han till världens bästa idrottsman. Gert tävlade för Nyköpings KK hela sitt liv och gick 2006 bort i en ålder av 86 år. I hemstaden Nyköping finns vid hamnen en staty över Gert Fredriksson. Så tidigt som vid vårmötet 1989 gästade Gert Sällskapet för en uppskattad föreläsning.

Vårmötet



Vårt vårmöte, tillika årsmöte, onsdag den 17 april gästas av den legendariske svenske sportjournalisten Arne Hegerfors. Arne, en av landets mest folkkära kommentatorer, kommer att ge en personlig bild av sina år inom sporten och underhållningens värld.



Välkommen att besöka Idrottsmuseet!



Öppettider

Tisdag & Torsdag kl 9-18

Onsdag kl 12-21

Fredag-Söndag kl 12-16

Måndag stängt

www.olis.nu