



Idrottsarvet



Nr 54 - Årgång 28 - 2013

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, mobil: 070-552 75 70
e-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reignar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, mobil: 070-633 30 96
e-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Laila Sunesson
Tfn: 019-18 79 99, mobil: 070-818 04 25
e-post: laila.sunesson@live.se

Vice sekreterare

Kerstin Pedro (adjungerad)
Tfn: 070-523 25 45
e-post: kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, mobil: 070-529 86 90
e-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55, mobil: 070-309 20 64
e-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson

Tfn: 019-24 54 29, mobil: 073-690 29 00
e-post: goran_gunnarsson@spray.se

Sven-Arne Ahlberg

Tfn: 019-12 69 98, mobil: 070-620 37 77
e-post: lsaa@globalnet.net



Styrelsen: Laila Sunesson, Bo Eriksson, Bo Astvald, Reignar Johansson, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Håkan Aldevik. Saknas: Göran Gunnarsson

Vi tackar våra sponsorer

Arbesko AB
Anticimex AB
Hemma
ICA Parken-City-Eko

NCC
Röhnisch Sportswear AB
SISU Idrottsutbildarna
Puts och Tegel i Örebro AB

ÖBO
Länsförsäkringar Bergslagen
Länsgården Fastigheter AB
Örebro läns Idrottsförbund

Omslagsbilden

Ingrid Andersell, född Sellgren, är en av länets absolut främsta idrottsutövare genom tiderna. Världsmästare i bowling, 18 landskamper i basket och framgångsrik fotbollspelare.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro.
Telefon: 019-602 87 35

Hemsida: www.olis.nu
E-post: idrottshistoriska@telia.com
Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6
Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Idrott och samhälle hänger ihop

I år fyller Örebro läns Fotbollförbund 75 år. Länets fotbollsfolk kan vara nöjda med sitt förbund som inte ligger på latsidan utan följer både fotbollens och samhällets utveckling. Och hela tiden försöker utveckla föreningarna och sin sport.

Förbundet driver Örebroandan, som både är ett integrations- och fotbollsprojekt. Med potentiellt stor betydelse för Vivallas och andra bostadsområdets utveckling.

En ödesfråga för Sverige. Det gäller att snabbt förbättra livsvillkoren och minska utanförskapet och skadegörelsen i de segregerade svenska städernas fattigdomsfickor. Där kan idrotten göra stor skillnad genom att skapa en rolig och meningsfull fritid, bygga värderingar och gemenskap. Och inte minst att med sin närvaro visa att majoritetssamhället bryr sig.

Det går att läsa om Örebroandan och dess ideologiska rötter i jubileumsmagasinet som finns i digital form på ÖLFF:s hemsida.

Tjejfotbollen är ett annat område där ÖLFF försöker analysera tappet av spelare och hur klubbarna ska kunna locka tjejer att spela längre. Ett konkret åtgärdsprogram håller på att utarbetas.

Landsbygdsklubbarna i lägre serier känner av den fortgående urbaniseringen. Allt större delar av Sverige blir glesbygd. Och det blir svårare och svårare att rekrytera spelare. Klubbar går ihop – och försvinner. Nya familjemönster och jämlikheten mellan könen inverkar också. Det är inte längre självklart att mäns hobbyer prioriteras i familjerna. I idébanken om hur hobbyfotbollen ska organiseras finns pool-spel med. Mindre tid-



skrävande än gängse seriespel och därmed mer familjevänligt.

Jörgen Lundgren, vd i Svenska Hockeyligan, tidigare Elitserien, pekar i en DN-intervju i april ut elithockeyns marschriktning. Den ska alltmer bli en del av underhållningsindustrin. Lundgren ser bio, teater och tv-soffan som konkurrenter. Hockeyn ska förmedla "en upplevelse som skapar känslor" till sina konsumenter. Det låter tämligen tunt och tomt – men intressant. Det är mödan värt att reflektera kring vad som kan hända på och utanför arenan om en sport bara blir underhållning. En hockeymatch som ett sitcom-avsnitt!

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 54

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund

Layout: Karin Lidner (karin@lidner.se)



Ingrid Andersell



Allroundlirare med internationell lyskraft

– Jag är en tävlingsmänniska. Jag provade på det mesta, säger Ingrid Andersell/Sellgren. Till och med cykel och diskus där hon som junior blev SM-trea. Men det var bollen och klotet som gällde. Hon tror att idrottsintresset väcktes av brodern Ruben Sellgren, duktig i fotboll och basket. Hon såg upp till honom.

– Jag gillar lagidrotter. Det var lite pinsamt att vinna ensam. Men att ha en seger i gott minne tillsammans med tio andra, det är allra bäst. Och jag fick en massa kamrater som jag fortfarande umgår med.

Ingrid talar avspänt och klokt om sitt idrottande och ledarskap. Hennes meritlista vittnar om talang och vilja och gör henne till en av länets främsta idrottare genom tiderna.

Hon är nog allra störst i bowling där hon mest tävlade för BK Merci: Världsmästare, europamästare, svensk mästare, distriktsmästare och klubbmästare i kägelsporten. Därtill Stor Grabb i bowling - liksom i basket.

Ett av hennes bästa idrottsminnen är SM-guldet på hemmaplan i Örebro 1979.

– VM-guldet i femmanna tog vi 1983 i Caracas, Venezuelas huvudstad.

En gyllene punkt efter ett Nordiskt Mästerskap i Björneborg 1976 och ett EM-guld i Frankfurt 1981.

Ingrid var landslagscoach säsongen 83/84 till och med VM 1987. Hennes adept, VM-guldmedaljören Annette Johannesson, korade henne till sin idrottsliga förebild i en intervju i Sydsven-

skan 2010: “Hon är som jag, fast trevligare och mer ödmjuk.”

Ingrid är glad över orden och säger att Annette alltid sa vad hon tyckte. Att vara rak som kvinna aktiverar genast bitchlarmet i manssamhället.

Ingrid har inte haft några direkta förebilder som ledare. Vi diskuterar genus, snällhet, rättvisa och förmågan till lyhördhet: träningen ska anpassas efter situationen och man får inte glömma lagspelarna. Uttagningar ska vara rättvisa och möjliga att förklara. Hon tillhör en generation kvinnliga idrottare med specifika erfarenheter av den manliga dominansen och ledarbristen.

– Vi fick vara med om vi inte gick back.

I basket var Ingrid Hallsbergs bästa poängplockare.

– När vi gick upp i högsta divisionen 1974 var det dåligt med ledare. Och sponsorer. Vi fick ta hand om mycket själva.

Hon blev uttagen i landslaget och fick följa med på en USA-turné.

– Det var stort på den tiden. Så spelade vi i en EM-turnering i La Coruña i nordvästra Spanien.

Det blev totalt 18 landskamper.

I fotboll tillhörde Ingrid också nyckelspelarna under IFK Hallsbergs framgångsrika 70-tal med en rad säsonger i högsta serien. Det blev sju DM-tecken.

– Jag började som forward och skolades om till mittfältare och spelmotor. Ett roligt minne är när vi slog favorittippade och storsatsande ÖSK med 1-0 i DM-finalen 1971. Större än SM-guldet i bowling.

– Vem gjorde målet? frågar hon retoriskt. Ingrid avgjorde som så många gånger förr.

Hon fortsatte självklart som ledare i Hallsbergs BK, en utbrytning ur IFK Hallsberg. I dag har hon inga uppdrag. Hon spelar golf på fritiden och åker och tittar på sonen Martin Andersell som spelar hockey i Kumla

Dixie Ericson




SISU
Idrottsutbildarna

NCC 
FÖRVÄNTA LITE MER

Roy Hodgson



Ung tränare med nya idéer

Engelsmannen Roy Hodgson kom, tränade och tog hem ett SM-guld 1976 med Halmstads BK. Sitt första svenska år. Ännu inte trettio fyllda. Roy blev kvar ytterligare tre säsonger i HBK. Och 1979 vann laget ytterligare ett SM-guld.

Efter ett mellanspel i Bristol City och Oddevold kom han 1983 till Eyravallen. ÖSK satsade med den unga engelsmannen för att återta sin allsvenska plats. Så snöpligt förlorad 1978 efter arton raka säsonger.

Med Roy Hodgson fick ÖSK en engelsk accent med spelare som Stuart Baxter och Alan Cork. Men det blev inget avancemang, utan en tredje plats efter Norrköping och Djurgården.

På Bernt Larssons bild spanar Olle "Totten" Gustavsson, Roy själv och Arvi Taaler på skeendet på planen. Det är den 23 april 1983 och seriepremiär för Division 2 Norra mot Brommapojkarna på hemmaplan. Stockholmarna överraskar och vinner med 3-1.

Året därpå gick det bättre. Serieseger och kval mot Mjällby AIF. Men den allsvenska drömmen

strandade redan på Strandvallen om uttrycket tillåts. Matchens enda mål denna blåsiga match gjordes av hemmalaget. Och blekingarna vann av bara farten med 3-0 på Eyravallen. Det var också Roys sista match på ÖSK-bänken.

Säsongen därpå, 1985, inledde han en femårig sejour i Malmö FF. Den gav honom ytterligare två SM-guld och två segrar i Svenska Cupen.

Sedan bar det av ut i den stora fotbollsvärlden och där har han sedan förblivit.

Den första anhalten var den schweiziska klubben Neuchâtel Xamax FC. Det ledde i sin tur till hans ytterst framgångsrika period som schweizisk förbundskapten. Han tog 1994 alplandet till det första VM-slutspellet på nästan trettio år.

Bara ett axplock tränaruppdrag vittnar om tyngden i hans meriter förutom: Inter, Liverpool, Fulham, FC København... Dessutom har han varit förbundskapten för Finlands och Förenade Arabemiratens herrlandslag.

Just nu är han engelsk förbundskapten och har i skrivande stund två viktiga matcher hemma i VM-kvalet mot Montenegro respektive Polen. Det är troligen därför som redaktionen inte fått till den planerade intervjun. Men vi hoppas att kunna återkomma med Roy live så att säga i nästa nummer av Idrottsarvet.

Det vore intressant att höra hans syn på tiden i Örebro och Sverige överhuvudtaget. Och om hans spelarkarriär i Crystal Palace. Roy kom till Halmstad på rekommendationer av en annan lyckosam engelsman, Bob Houghton. Måne Roy är medveten om att hans och Bobs "svengelska modell", där nyckelordet var "zonmarkering", var kontroversiell och orsakade en intern debatt i Fotbollssveriges tongivande kretsar?

Dixie Ericson



Roy Hodgson, Arvi Taaler (skymd) och Olle "Totten" Gustavsson.

En skönare tillvaro med en torr krypgrund

Boka besiktning till kampanjpris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

Örebro läns Idrottsförbund
www.olif.se



hemma
FACKBUTIKER FÖR HEM - KÖK - TVÄTT



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo
Hem för dig

Lars Mozart Andersson

Målkung och Örebros Mr Hockey

– Det är som skillnaden mellan stenåldern och nu, säger Lars “Mozart” Andersson, Örebro Hockeys Team Manager om hockeyns utveckling från 70-talet och framåt.



– Som elitspelare kan du i dag ägna dig åt något som du tycker är det roligaste som finns. Och du får rätt så bra betalt och du kan träna på dagarna.

När han själv spelade elithockey på 70- och 80-talet var det heltidsarbete som gällde. Utom i några få storklubbar. Till att börja med försörjde han sig som lärarvikarie och personlig assistent. Men 1980 blev han brandman ett yrke som han älskade och som han nu är pensionerad från.

Efter 34 år är det åter dags för elitseriehockey i Örebro. “Mozart” var med när det senast begav sig 1978/79 i Örebro IK. En kultirare med djupa rötter i stadens hockeyhistoria. “Mozart” började faktiskt spela i ÖSK som la ner sin hockey i början av 70-talet.

I ÖIK gjorde han 427 matcher och 276 mål. Och två säsonger i Elitserien. En skyttekung som också öste in mål i fotboll för Rynninge och Närkesberg. Han spelade sin sista säsong 1987/88. Säsongen senare blev han tränare.

“Mozart” har sett spelet förändras på tvärs mot hans offensiva läggning. Han konstaterar att det är nödvändigt med system men lika viktig för honom är spelglädjen.

På 70- och 80-talen kunde en skicklig spelare

fira triumfer. Men i dag har man lärt sig störa ut dem. Defensiven har utvecklats.

– Rollerna har blivit tydligare. Det är en av de allra viktigaste bitarna. Alla spelare har en roll i dag.

Det taktiska rävspelet i båsen har nått nynnivåer. Han gillar att coacha under match. Och han har känsla för det. Utrustning och material har utvecklats enormt.

Medietrycket i dagens elithockey tar aldrig paus. Minsta konflikt är en nyhet. En spelare som tar en öl för mycket är bara ett mobilklick från allmän kännedom.

“Mozarts” öppenhet, humor och ödmjukhet gör honom lätt och behaglig att kommunicera med.

– Jag jobbar på mitt sätt och försöker se var och en. Jag har aldrig gått ut och sågat en spelare i tidningarna. Det har jag skött öga mot öga med spelaren.

Mr ÖIK, Lennart Thörn, är en förebild.

– Det är mycket från honom jag har fått den ledarstil jag har. Det sociala kring själva hockeyn är viktigt för mig.

2009 möttes “Mozart” och Peter Andersson, också ÖIK:are i Örebro Hockey. De hittade ett samarbete där de gav varandras starka sidor spelrum. De och spelarna levererade i våras en plats i SHL. Bättre betyg kan inte en tränarduo få.

Örebro Hockey har nu en professionell organisation på plats. Team Manager “Mozart” är i sitt esse. En lycklig man som aldrig har dåligt samvete.

– Mina barn är vuxna och jag har en rar tjej som vet jag vad håller på med.

Intet mänskligt är honom främmande. Han hjälper till att fixa tider på barnvårdscentralen åt en gravid spelarfru, trollar fram en elektriker åt en villaägande spelare, sköter kontakter med Immigrationsverket, bokar flygresor...

Peter Andersson har gått till HC Lugano. De mål som föll i fjol räknas inte. “Mozart” känner spelets regler. Han gläds med Örebros tåliga hockeyfolk och att den läckande öststatsgrå hallen är ett minne blott.

Go, Örebro Hockey, go!

Dixie Ericson

Rolf Hallgren

Rolf Hallgren var vårt läns första riktigt kompletta ishockeyspelare. Genom sin idrottsliga skicklighet och sina goda personliga egenskaper var Rolf en naturlig förebild som banade väg för ishockeyns utveckling i länet.

Rolf ledde som ordförande under nio år Sällskapet in i en mycket framgångsrik epok.

Ishockeygiganten

Rolf växte upp i Örnsro, granne med Idrottsparken. Örnsro var centrum för ishockeyn i Örebro på 40- och 50-talet.



Hans karriär började som 14-åring i IK Sturehovs A-lag 1954. Rolf var även duktig i bandy och spelade med ÖSK 1955 där det blev några matcher i A-laget som vid denna tid var fyllt av landslagsspelare.

Men ishockey var Rolfs sport och i sin backposition spelade han i IK Sturehov fram till 1960. Som förste spelare från länet deltog Rolf i juniorlandslaget vid flera tillfällen.

Enligt alla kännare var Rolf den ende komplette ishockeyspelaren i länet vid denna tidpunkt. År 1960 värvades Rolf därför följdriktigt till Västerås IK för spel i högsta serien.



Tränarsysslan i ÖSK lockade och 1962 var Rolf åter i Örebro. Detta år gjorde Rolf osannolika 41 mål på 18 matcher, i snitt över två mål per match!

Laget bestod nu av riktigt skolade hockeyspelare, de gamla bandyspelarna hade slutat. Det gick bra för ÖSK, laget kvalade till division 1 år 1964 och även 1965 då laget lyckades ta sig upp till den högsta divisionen.

Storstaden och spel på högsta nivå lockade och det blev Stockholm och AIK. Här fick Rolf sina första övergångspengar, det är en typisk Rolf story vilken han själv ska och gärna berättar.

Familjen Hallgren ville åter tillbaka till Örebro där det blev spel i Lindesberg och ÖSK. Efter ÖSKs nedläggning bad den nya tränaren Des Moroney att Rolf skulle fortsätta i nya klubben Örebro IK, viket skedde.

Efter sin aktiva tid hade Rolf under många år flera ledar- och styrelseuppdrag i Örebro IK och Örebro Ishockeykola.

Sällskapet

Rolf valdes till Sällskapets ordförande år 2001. Det var i en tid då Sällskapet stod inför flera stora och avgörande vägval.

De befintliga lokalerna för museet och verksamheten vid Västra Mark skulle rivras. Med stöd av Kurt Löfvenhaft kunde bra förhandlingar ske med Örebro Läns Landsting och Örebro Läns Museum. Sällskapet kunde flytta in med sin verksamhet i de nuvarande lokalerna i museet. En ny epok för Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap var inledd.

Sällskapet hade nu en central mötesplats där

Idrottsmuseet kunde vara öppet dagligen under läns-museets övervakning. Antalet besökare steg från några hundra till 10 000-tals årligen. Ett mindre kansli uppfördes och Waldensalen kunde användas för Caféträffarna.

Med Rolf i ledningen fångades en ny generation av funktionärer in komplet-

terande de tidiga pionjäreerna. Det gav en ökad vitalitet i de olika utskotten.

Utställningen "Berättelsen om Orvar Bergmark", 2005, fick ett oerhört positivt massmedialt genomslag. Mycket beroende på manifestationen vid invigningen med deltagande av UEFAs ordförande Lennart Johansson samt bandylandslaget från 1961 och fotbollslandslagen från 1958 och



1970. En minnenas afton leddes av Tommy Engstrand med stöd av Peter Flack på Nöjeskrogen. Utställningen samlade 26 000 besökare.

Med syfte att fira att Sveriges Riksidrottsförbund var 100 år och samtidigt sprida det idrottshistoriska budskapet genomfördes år 2003 caféträffar i alla länets kommuner. En skärmutställning med lokal idrottshistoria fanns för respektive kommun.

Vid varje sådan träff gick en buss från Örebro med ÖLIS medlemmar vilka kompletterades av lokala deltagare.

Träffarna hölls med sedvanlig bravur ihop av Rolf som kombinerande intervjuandet med egna anekdoter och historier. Många kända och okända lokala idrottsprofiler deltog.

Flera utställningar togs fram. Den tredje basutställningen invigdes 2004, Stig Blomqvist utställning år 2007 samt mindre utställningar med Nora-Anna, Tecknar-Anders m.fl.

Antalet medlemmar i Sällskapet ökade till över 1000 och antalet sponsorer nådde rekordnivå.

Höst- och Vårmötena flyttades till Wadköpings Utbildningscenter där det ofta var över 300 deltagare. Möten som Rolf på ett trivsamt sätt höll ihop inkluderande föreläsningar av landets främsta idrottsprofiler. Assar Rönnlund, Rickard Fagerlund, Stefan Holm, Pia Sundhage, Tommy Engstrand och Ragnar Skanåker är några av de deltagande namnen.

Vid årsmötet 2010, då ÖLIS firade 25 år, avgick Rolf Hallgren. Ett sätt att tacka Rolf för hans stora insats som ordförande var att vid mötet utse Rolf till Sällskapets andre hedersordförande genom tiderna, den förste var Henry Allard.

Idag är Rolf en aktad och mycket välkommen gäst vid Sällskapets olika aktiviteter.

Thomas Eklund

Källor utöver egna möten och egen dokumentation är boken "ÖSK 100 år av människor, möten och matcher" med en artikel av Håkan Lindström och Björn Reineborg.

LÄNSGÅRDEN

– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se

Vårens caféträffar

Lena Johnson-Ahlnäs
Onsdag 23 januari 2013.

Rosengrens Skafferi, Waldénsalen, Länsmuseet
Danspedagogen Lena Johnson utstrålade en positiv energi som trollband ett 80-tal åhörare. Utan några hjälpmedel skapades en mycket fin publikkontakt.



Intresset för dans och musik uppstod i mycket genom hennes far Åke, vilken i egenskap av grundare av företaget Johnson-Metall tog med sig musik från hela världen till hemmet. Lena föll för de sydamerikanska rytmerna och kläderna och uppträdde tidigt i hemmet och på skolans "roliga timme". Applåderna gav bekräftelse och inspiration.

Via Dans Club 700, Nils-Håkan Carlsson och Nerikes Dansinstitut kom Lena in i dansen på allvar. Nils-Håkan handplockade henne till tävlingsdansen. Tango-rumba-samba-cha-cha. 1977 inleddes tävlingsdansen i Blackpool. Det gav några år av fantastiska upplevelser.

Efter tävlandet började Lena som tränare. Först på kvällstid men snart med egen dansstudio. Många framgångsrika dansare har passerat genom studion i Hallsberg. Det blev 27 år som framgångsrik danslärare och företagare.

Lena har fått pris både som bästa företagare i Hallsbergs kommun och "Årets Företagare" i Örebro län.

ÖLIS tackade Lena för en upplevelserik föreställning genom en bok och smattrande applåder.

Gåvert Wååg
Onsdag 20 februari 2013

Rosengrens Skafferi, Waldénsalen, Länsmuseet
Deltagarna satt som trollbundna när Gåvert Wååg berättade om sina rika upplevelser under 15 års framfart i Kina. Gåvert bor idag i Kumla men är född i Laxå.

Starten på hans äventyr i Kina inleddes 1988 tillsammans med Jörgen Mårtensson, världselitorienteraren. De har besökt 104 länder tillsammans. Sponsorer var Volvo och Ericsson. Företaget Nor-

dic Ways skapades. Hela 45 heltidsanställda jobbar idag på företaget med Kina och Norden som marknader.

– Vi svenskar och nordbor/skandinaver har "idrotten i blodet", menade Gåvert. Detta gäller inte i Kina. Där har det varit en elit som man satsat på och som sysslat med idrott. Vi, Nordic Ways, har en annan agenda. Vi vill nå ut till alla.

I år, 2013, har det exempelvis, som en följd av alla ansträngningar, genomförts det elfte "Vasaloppet" i Kina på längdskidor. Företaget, Nordic Ways, har ett kontrakt som sträcker sig 90 år framåt i tiden på att vara arrangör för detta event. Skidåkning var okänt i Kina då de startade 2003! Idag deltar 25-26 000 skidåkare! Loppet går av stapeln i staden Changchun med 7,3 miljoner innevånare.

Utöver skidor och orientering har Norden också anordnat cykeltävlingar. Ett MTB-lopp har körts längs den kinesiska muren med 6-700 deltagare. Nästa stora bedrift kommer att ske i hösten 2013 med en "Vätternrunda" i Kina. Loppet kommer att starta i Kina med målgång i Nordkorea! Gåvert och hans medarbetare har lyckats med ett lopp som passerar en världens mest slutna gränser.

De drygt 80-talet åhörarna var hänfödda över den insats Gåvert gjort. -Jag har velat berätta om vad idrotten har gett mig, och vad jag försöker att ge tillbaka till Kinas idrottare och framförallt ungdomar. Vilken insats!



ÖSK & KIF
Onsdag 20 mars 2013,
Kulturhuset, Örebro

Under ledning av alltid påläste Christer Blohm intervjuades tränarna Peo Ljung och Rikard Larsson inför 2013 års säsong. Medverkade gjorde också landslagsspelaren Sara Larsson. Peo och Rikard gav sin syn inför säsongen avseende organisation, ekonomi, nyförvärv och förhoppningar. Resultatet kan vi i dagarna följa.



Rolf Lundin

Jane Björck



Tjejen som drömde om sport på heltid

Precis som Pia Sundhage ville Jane Björck bli fotbollsproffs. Hon närde också tidigt en dröm om att få jobba med sportjournalistik. Hon hade sett Bosse Hansson och Arne Hegerfors i aktion på Kopparvallen, hennes fotbollsmecka.

– Så där vill jag jobba sa jag till min pappa och pekade på dom. Han tyckte att det var en okej dröm. Vi vet hur det gick. Jane jobbar sedan 1987 på SVT-sporten. En av de kvinnliga pionjärerna inom etermediernas sportjournalistik. Örebro spelar en viktig roll på vägen dit.

– Jag är en riktig “blandras”. Mina föräldrar har rötterna i Östergötland. De flyttade till Fagersta där pappa fått ett jobb vid järnvägen. Jag är född och upp vuxen där och har många vänner kvar.

Men familjen släppte inte kontakterna med Östergötland och Åtvidaberg. Dit styrde pappan bilen med familj så ofta tillfälle gavs. Alla är ÅFF-supporter ända in i hjärteroten.

För Jane och hennes pappa har följt Åtvidaberg i vått och torrt. Från storhetstiden i början på 70-talet med två SM, nedstigningen i det lägre seriesystemets medieskugga – och upp igen i allsvenskan.

– Jag går aldrig in på mitt presskort på Kopparvallen. Jag skiljer på min yrkesroll och mitt privata jag.

Den integriteten är nog typisk för henne. Precis som den känslighet man förnimmar bakom kunnandet, anspråkslösheten, vänligheten och det lediga språket. Hon sätter journalistiken före sitt ego.

Jane har alltid älskat fotboll och hennes pappa skjutsade henne och brodern till fotbollsträningsarna. Han gjorde ingen skillnad.

– Jag spelade i Norbergs AIF i tio säsonger och vi gick upp i högsta serien, division 1 östra med lag som Hammarby och Gideonsberg. Men så gick det ett korsband. Jag försökte komma tillbaka, men det gick inte. Det är min världsliga sorg att inte kunna spela fotboll längre.

Den dåvarande pojkvännen hade fått kontrakt med Brynäs och hon flyttade med till Gävle. Men så kom hon in på Örebro Högskolas nya informationslinje i början av 80-talet. Den led av pedagogiska barnsjukdomar och höll inte vad den lovade.

Men där kom Jane i kontakt med Radio Örebros Martin Dyfverman och frågade om hon kunde få göra sin slutpraktik på radion.

Det fick hon – och där blev hon kvar i fyra år och skaffade sig en bred radiojournalistisk erfarenhet. Och så fick hon jobba med sport. Fast på deltid.

– Jag älskade mediet och den pionjäranda som rådde där. Där fanns många duktiga journalister, intelligens och väldigt mycket kunskap och en enorm utveckling.

Hennes 1987 rivstartade.

– Det var väldigt mycket på våren och jag hade tur som en tokig. Hon låter lite häpen.

TV-producenten Lasse Haglund stod plötslig i hennes rum och erbjöd henne att bli programledare i Pep Talk, ett sportprogram för ungdomar. Radiolegendaren Carl-Uno Sjöblom hörde av sig och ville ha henne som programledare i Notknäckarna, direktsänd tv-underhållning på bästa sändningstid. Hon hade samarbetet med honom tidigare i etern. Och tv-sportens Kjell Andersson, som hon själv kontaktat, gläntade på dörren till sin redaktion.

– Jag var jättetvksam och jättenerlös. Men vad är det värsta som kan hända! Och vem dör om jag misslyckas! peppade hon sig själv.

Jane gick hem i rutan och landade på en av de två vakanta tjänsterna på tv-sporten.

Äntligen sport på heltid.

Dixie Ericson

Örebro läns FF

Örebro Läns Fotbollsförbund firar 75 år. Det sker genom en utställning i samverkan med Sällskapet samt en egen Jubileumsskrift.



Måndagen 4 mars hälsade ÖLIS ordförande, Bo Astvald, den månghövdade publiken välkommen till Idrottshistoriskas lokaler. Invigning av utställningen ÖLFFs 75 år stod på programmet.

ÖLFF:s ordförande, Raul Björk, inledde med att uttrycka sin och förbundets tacksamhet över att ÖLIS gett möjlighet för Örebro Läns Fotbollsförbund att få visa en sammanställning över vad som finns och har funnits i verksamheten under 75 år. Raul meddelade också att han personligen kände trygghet i vetskapen om den vana vid att uppföra proffsiga utställningar som ÖLIS upparbetat genom åren. Han menade också att denna utställning är en viktig del i Förbundets arbete för fotbollen i länet.

Raul informerade att ett jubileumsmagasin framställts till jubileet, med Dixie Eriksson som

erfaren och sakkunnig redaktör.

Invigningstalare var vår landshövding Ros-Marie Frebran, vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll.

- Att vara fotbollsinresserad är en merit, ansåg Ros-Marie Frebran. Fotbollen är en viktig del av samhället i nutid såväl som historiskt, fastslog hon.

- Fotbollen är veritabel glädjekälla, menade landshövdingen, numera för flickor och pojkar såväl som män och kvinnor. Anmärkningsvärt, tyckte hon dock, att det dröjde från 1921, då kvinnlig rösträtt genomfördes i Sverige, till 1973 innan Sverige spelade en landskamp i fotboll för damer. Länets fotbollförbund är idag en mycket stark och mångfacetterad organisation. Det finns föreningar för studenter, invandrare och enstaka damföreningar, alla hittar en plats.

Landshövdingen avslutade sitt anförande med att poängtera att Örebro län är i topp i Sverige när det gäller barn- och ungdomsfotboll och förklarade därmed utställningen Örebro läns Fotbollförbund 75 år för invigd!

Rolf Lundin



Richard Hampton

Positiv amerikan vid Svartåns stränder.

Richard Hamptons svenska har ett beat med glada amerikanska synkoper. Det svänger om honom. Han har sina rötter i Tennessee men bodde längst i Cincinnati i Ohio. Men sedan 1975 lever han i Örebro och har blivit en Örebroprofil, också inom nöjeslivet.

Basketen förde honom hit. Och med honom kom det moderna basketspelet, hävdar somliga.

– Det var ganska mycket nytt och spännande runt omkring basketen då. Derbyna mellan KFUM Örebro och Kumla var heta och roliga.

Han kom till Europa under en turné med ett handplockat amerikanskt lag, åt Harlem Globetrotters-hållet.

– Ta på dej en vinterjacka, för nu ska vi till Sverige, sa coachen.

Första anhalten var Malmö och där ställdes han och laget mot bland andra KFUM Örebro.

– Det var en lätt match, jättekul ... Jag körde turnén och åkte i Europa - och hoppade av i Örebro, säger han med ett garv.

Det var KFUM-ledarna Bosse Jardlers och Stig Strömblads förtjänst att han kom hit och blev klar.

Richard gillade vad han såg. Det var lugnt och tyst.

– Det var så rent och folk var ganska blyga men bra och laid-back. När man får en svensk vän då har man en vän för livet.

Han hade hört bra saker om Sverige. Men kunskaperna om landet i norr var inte så stora, många i USA kunde inte skilja på Sverige och Schweiz.

Det var lyckat också för KFUM. Richard hade en gedigen sportslig bakgrund.

– Jag spelade i collegelaget Miami Oxford i fyra år och för Longbeach All Stars.

Han karakteriserar sig själv som en team-player mycket stark och bra på att plocka retur.

– Basket är en tv-vänlig, spännande sport. Det händer saker hela tiden och man blir inte uttråkad. Spelarna nu är så starka och snabba. Jag går runt och tittar på basket så fort jag kan. Jag gillar att gå på all sport. Utom curling. Det är för kallt. Skratt igen.

Richard lever i nuet. Han har inte noterat antalet säsonger han spelade. Men under två decennier med honom i laget pendlade KFUM mellan nedre delen av högsta serien och övre delen av div. 1.

Efter spelarkarriären tränade han de lag som dottern Cherrie och sonen Pierre spelade i. Och en del andra. Sonen är elitspelare i Norrköping Dolphins och Cherrie gör karriär som dansare, koreograf och sångare.



Richard är teckningslärare på Lillåns skola.

– Det är världen bästa skola och ungdomar. Och kollegor som gör livet lättare. Det är jag som bråkar med eleverna och inte dom med mig. Skrattet studsar omkring i mobilen.

Richard Hampton är också känd som diskjockey. Samma dag han slutade aktivt med basket började han träna karate. Och han och svenska hustrun Anette tävlade också på kul i cha-cha-cha och salsa.

Dixie Ericson

Aktuellt från ÖLIS

Sällskapets arbete leds av styrelsen vilka ledamöter presenteras på första sidan. Styrelsen ansvarar för mer strategiska frågor avseende verksamhet och ekonomi. Det operativa arbetet sker i de olika utskotten.

Museiutskottet

Museiutskottet planerar och iordningställer våra utställningar. En basutställning finns, vilken kompletteras med olika temautställningar. Utskottet har också hand om alla de museiföremål Sällskapet förfogar över i form av redskap, medaljer, pokaler och idrottskläder.

Ledamöter är Ragnar Johansson, sammankallande, Göran Gillberg, Gunnar Hagsten, Peter Lindahl, Ulf Magnusson och Stig Wallinder.

Aktivitetutskottet

Aktivitetutskottet planerar och genomför Caféträffarna samt Vår- och Höstmötet. Kontakt sker med de nationella föreläsarna samt de medverkande från länet. Praktiskt ser utskottet till att deltagarna får möjlighet till fika eller annan förtäring under trivsamma sociala former innan föreläsningen.

Ledamöter är Sven-Arne Ahlberg, sammankallande, Sven-Åke Dahlberg, Bernt Eriksson, Olle Larsson, Hans "Lillis" Ohlsson, Kerstin Pedro, Rolf Lundin och Anders Stenberg.

Biblioteksutskottet

Biblioteksutskottet har hand om alla de böcker, foton och annan dokumentation som finns i Sällskapets ägo.

Ledamöter är Anders Stenberg, sammankallande, Bertil Cajdert och Magnus Enhörning.

Tidningsredaktion

Tidningsredaktionen svarar för att tidningen Idrottsarvet ges ut två gånger per år. Detta är det hela årgången tjuugoåttio av Idrottsarvet.


I redaktionen ingår Dixie Eriksson, redaktör, Thomas Eklund och för layout ansvarige Karin Lidner.

Hemsidan

Ansvarig för Hemsidan är Ragnar Johansson med praktiskt stöd av Christer Södergren.



Skidlegenden Mora-Nisse Karlsson gick bort 16 juni 2012, nära 95 år gammal. Genom ödets inverkan hamnade Mora-Nisse i samma sjuksal, vid livets slutskede, som Sixten Jernberg vilken gick bort en knapp månad senare, 14 juli 2012 i en ålder av 83 år. Mora-Nisse gästade Sällskapet som föreläsare vid höstmötet 1988. Bilden tagen vid detta tillfälle tillsammans med Henry Allard.



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar
Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se



**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet.
Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsotegel.nu

OK Tisaren

OK Tisaren – 30 år

OK Tisaren bildades som en tävlingsallians mellan Kumla OK och Hallsbergs OK år 1983. Den trettioåriga klubben har idag över 300 medlemmar varav ett knappt hundratal är ungdomar. Triathlon utövas utöver orientering. Medlemmarna är framförallt från Kumla och Hallsberg men även löpare från andra länder representerar klubben. I orienteringsklubben OK Tisaren finns aktiviteter för alla, ung och gammal, motionär och världselit.

OK Tisaren har sin klubbstuga i södra Hallsberg, därifrån utgår de flesta träningarna. Det finns gott om kartor, fin natur och motionsslingor vid och inom några mils radie från klubbstugan. Här har många tävlingar arrangerats.

Klubben har under många år haft en bra och framgångsrik verksamhet med framskjutna placeringar både individuellt och i stafetter. 25-manna är en stor stafett och där märks tydligt klubbens stora bredd. Där blandas elit med ungdom och äldre. Topplaceringen är andra platsen från 1995. Klubbens ungdomar och juniorer har hela tiden haft individuella framgångar, inte minst under SM där man vunnit flera SM-guld.

Arrangörsvanan är stor och klubben bjuder årligen in till orienteringstävlingen Tisarträffen. År

2000 stod klubben som värd för O-ringen med Hallsberg som C-ort. Tiomila arrangerades 2006 i Blåberga, då med direktsändning i TV under hela natten. 2010 hade OK Tisaren huvudansvar för två etapper i O-ringen i Östansjö.

Klubbtidningen Notisarn utkommer fyra gånger per år. Styrelsen leds av mångårige ordförande Mats Nylin och har verksamheten uppdelad på fem sektioner. Nämnas bör "eldsjälen" Maude Larsson, för många klubbens ansikte utåt. Klubben

har en bred verksamhet och svarar exempelvis för mid-sommarfirande och arrangerar en egen Tisargala.

OK Tisaren är en framgångsrik idrottsförening och en naturlig och mycket viktig medkraft för utvecklingen av hela Sydnerke.



Lilian Forsgren, VM-tvåa och flerfaldig JSM-vinnare.



Vårnöte

Onsdag 17 april Nya Engelbrektskolan, Örebro. Legendariska journalisten och reportern Arne Hegerfors var gästföreläsare vid Sällskapetets Vår- och tillika årsmöte. Innan Arnes framträdande hade fika med landgång avnjutits i matsalen samt sedvanligt lotteri och tipspromenad genomförs.

Arne intog scenen under mycket varma och



välkomnade applåder från de över 300 besökarna, fullsatt. De nittio minuter som följde präglades av härliga minnen vilka gav många hjärtliga skratt. Genom sin berättarglädje fångade Arne helt publiken.

Göteborgsfödde Arne hade många tidiga Örebro-minnen där Rune Åhrlings skottkanonader i Mässhallen berördes. Det egna idrottandet skedde inom skolhandboll och fotboll. Ett tidigt benbrott vid spel i Frölunda satte stopp för fotbolls- och idrottskarriären.

Arne började nu som sportjournalist.

– Livet som sportjournalist har varit precis som om jag fått önska mig hur livet skulle bli som bäst, ansåg Arne tacksamt. Stor uppskattning uttrycktes till Lars-Gunnar Björklund vars förtjänst Arne menade att det var att han kom till TV-sporten. Lars-Gunnar har fostrat många blivande stjärnor inom TV-sporten med namn som Leif Larsson, Bo Gentzel, Fredrik Belfrage, Leif "Loket" Olsson, Ingvar Oldsberg och Christer Ulfbåge.

– Flytten till Stockholm, 1969, har jag aldrig ångrat. Den skolningen som legender som Plex, Putte Kock, Bengt Bedrup och Bo Hansson stod för kommer ingen att någonsin kunna få. Då fanns ju bara SVT, ja bara en kanal, menade Arne. Jag var välutbildad när jag gjorde min första direktsändning 1970.



– Jag hade fantastiska år på SVT från 1969 till 1998. Åren därefter med Canal+ var också underbara, inte minst tack vare Anders "Ankan" Parmström.

Minnena bubblade fram från Arne med höjdpunkter som den framröstade största TV-historiska sändningen. OS i Montreal och Bernt Johanssons otippade guld i linjeloppet.

– Aldrig har det var så trevligt att se så många poliser, blev en Hegerforsare, en klassisk kommentar, när Bernt i regnet defilerade mot målet eskorterad av en V-formation med motorcyklister.

Arne menade att hans bästa idrottsminne var ett ishockeyminne. OS i Lake Placid. USA mot Sovjet. Collegelaget från USA, som fått stryk med 10-2 i en vänskapsmatch av ryssarna, vann OS-finalen mot de "oövervinnliga" ishockeysoldaterna.

Avslutningsvis avslöjade Arne att hans medverkan som programledare med Björn Skifs i populära frågeprogrammet Kryzz varit en oerhört inspirerande tid. Arne har därefter med bravur medverkat i många underhållningsprogram.

Årsmötet

Årsmötet som därpå följde hölls under mötesordföranden Raul Björks vingar. Det blev idel omval. Uppmärksammas bör avtackningen som skedde av Arne Berg och Ulf "Utta" Ericsson vilka båda av olika skäl lämnade aktivitetsutskottet.

Rolf Lundin

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på lite vintersport.

World Cup i Åre 1977

Söndagen den 20 mars 1977 är det World Cup-tävling i slalom i Åre. I Sverige råder Stenmarkfeber. Ingemar Stenmark har gjort utförsåkningen till en skön svensk konst. Och fort går det.

Men italienaren Franco Bieler är i slag. I andra åket ger han allt och lite till för att vinna. Han vet att han måste chansa om han ska kunna slå Stenmark. Och Bernt fångar in hans rasande framfart.

Nej, det gick inte den gången heller för Bieler som inkasserar ett tröstsilver. Han har bara stigit upp på prisballen vid ytterligare två tillfällen i World Cup-tävlingar under sin karriär som han avslutar året därpå. Han har en seger i storslalom och en tredjeplats i slalom.

Franco Bieler är den individuellt minst framgångsrike i det italienska alpina landslaget, "Den blå lavinen", som förutom honom består av Gustav Thöni och Piero Gros. Italienarna dominerade pisterna under 60-talet. Men sedan svepte den svenska Fjällvinden in.



Backhoppning i Örebro

Markasjön och därefter Sörby var platsen för hoppbackarna i Örebro. Redan 1911 uppfördes en hoppbacke vid Markasjön.

Invigningen samlade över 1000 skådare där många åskådare hade tagit extra tåget från Örebro Södra. Tävlningarna fortsatte under 20- och 30-talet och lockade som mest hela 4000 åskådare.

Därefter byggdes en hoppbacke vid Sörbybacken vilken lades ner 1966.

Bilden är tagen på 50-talet där Sören Andersson är på väg att göra ett hopp.



Caféträff i Askersund

Ett 40-tal medlemmar åkte med bussen från Hamnplan, onsdag 22 maj, för en Caféträff i Askersund. Värddinnan Anna Franzen tog tillsammans med de lokala värdarna emot oss vid Hamnhuset. Vi startade upp med en god fika. Först ut var



tidigare bygdejournalisten Ove Danielsson med sina rika erfarenheter av Askersund med omnejd. Ove kan berätta många anekdoter. För den intresserade har Ove en egen hemsida fylld av Syd-närkeshistorik.

Huvudgäst var "Mr Friidrott i Sydnärke" Börje Nordin. Redan som 15-åring fick Börje Nordin ta

på sig ledaransvaret för friidrottarna i sin klubb Åsbro GoIF.

Börje berättade om friidrottens historia i Askersunds kommun. IFK Askersund höll sin första tävling redan ett år efter bildandet 1905. Föreningen hade sin idrottsplats ute på Borgmästareholmen. IFK hade många stortävlingar på gamla IP som invigdes 1925. Några av landets stora friidrottsstjärnor fanns alltid på plats i Askersund. På den tiden fanns ett antal klubbar i kommunen som hade friidrott på sina program. I dag är det bara Åsbro GoIF kvar när det gäller arenaidrotter.

Åsbro GoIF med Börje som ansvarig arrangerade med stor framgång under många år ett av Mellansveriges största terränglopp, Tisarloppet.

Idag har Börje tagit igen lite av det han missade som ung friidrottare, genom framgångar i veteranmästerskap.

- Caféträffen levde helt upp till Sällskapetets syfte att genom att besöka länets kommuner skapa intresse för idrottshistoria i hela länet konstaterade Sven-Arne Ahlberg.

Rolf Lundin

Ales sportfrågor

Brasilien står som värd för Fotbolls-VM 2015. Vad kan Du om tidigare turneringar?

1. Ensam med tre 3 guld. Vem, var och när.
2. Världslagets högerback och vänsterytter 1958. Vilka?
3. 1-2, 1-2, 1-2. Vilken förbundskapten, var och vilket år?
4. Vem har gjort hattrick i finalen. Vem, vilka möttes, var och när?
5. Snabbaste målet i finalen. Vem, tid, vilka möttes, var och när?
6. Pal-Jep-Sko, vilka avses, var och när?
7. Sveriges medaljer genom tiderna, valör, var och när?
8. Svensk i världslaget 1994. Vem?
9. Tre svenska spelare har både silver och brons. Vilka?
10. I hur många VM-slutspel har Sverige deltagit? Antal, var och när.

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Ales sportfrågor



Orvar Bergmark i VM-overallen 1958.

1. Pelé, i Sverige 1958, i Chile 1962 och i Mexiko 1970.
2. Orvar Bergmark och Lennart "Nacka" Skoglund.
3. Olle Nordin. Sveriges resultat i grupp-spelet, Italien år 1990.
4. Geoff Hurst. England-Västtyskland, 4-2, på Wembley, England år 1966.
5. Johan Neeskens, 80 sekunder. Holland-Västtyskland, 1-2, Tyskland 1974.
6. Calle Palmer, Hans Jeppson och "Nacka" Skoglund, innertrio i brons-match Brasilien år 1950.
7. Brons i Brasilien 1950, silver i Sverige 1958 och brons i USA 1994.
8. Thomas Ravelli.
9. Bror Mellberg, "Nacka" Skoglund och Kalle Svensson, Brasilien 1950 och Sverige 1958.
10. 11 slutspel. 1934 i Italien, 1938 i Frankrike, 1950 i Brasilien, 1958 i Sverige, 1970 i Mexiko, 1974 i Västtyskland, 1978 i Argentina, 1990 i Italien, 1994 i USA, 2002 i Japan/Sydkorea och 2006 i Tyskland.

Eleganten

Löpte rakryggad
litet avmätt
bollkontroll
blicken lyftad
fötterna drev
passningstänkte
strategens
genidrag
överblicken
möjligheterna
nickade aldrig
det kunde rubba
mittbenans linje
på välkammat huvud
aldrig lerig
eller svettblank
full kontroll
fotbollens elegant
Gösta Lindh
var presenterad

Arne Upling
Ur "Eyravallen ligger i Örebro".



Gösta Lindh



Gösta Lindh är en av länets största fotbollspelare genom tiderna. En fotbollslirare som briljerade med sin enastående teknik. Hade förmågan att alltid vara där bollen kom. Serverade ideala passningar. Straffspecialist. Allsvensk även i handboll. Det blev totalt över imponerande 1000 fotbollsmatcher för Gösta i Rynninge, ÖSK och landslaget. Hela 32 landskamper, inkluderande ett OS-brons i Helsingfors. Hej TGösta var med i mötet med dåvarande världsetterna Ungern 1953 och på bilden marscherar de båda lagkaptenerna ut, Gösta och Puskas. Efter sin aktiva karriär var Gösta framgångsrik spelande tränare i Rynninge och lagledare i ÖSK.

Höstmöte



Vårt höstmöte, onsdag den 6 november, gästas av hela svenska folkets Magdalena Forsberg. Magdalena är sexfaldig världsmästare och världscupsvinnare i skidskytte samt hela fyra gånger vinnare av folkets pris ”Jerringpriset. Nyligen mästarinna i ”Mästarnas mästare”.



Välkommen att besöka Idrottsmuseet!



Öppettider

Tisdag & Torsdag kl 9-18

Onsdag kl 12-21

Fredag-Söndag kl 12-16

Måndag stängt

www.olis.nu