



Idrottsarvet



Nr 55 - Årgång 29 - 2014

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, mobil: 070-552 75 70
e-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reignar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, mobil: 070-633 30 96
e-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Laila Sunesson
Tfn: 019-18 79 99, mobil: 070-818 04 25
e-post: laila.sunesson@live.se

Vice sekreterare

Kerstin Pedro (adjungerad)
Tfn: 070-523 25 45
e-post: kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, mobil: 070-529 86 90
e-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55, mobil: 073-917 46 21
e-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson
Tfn: 019-24 54 29, mobil: 073-690 29 00
e-post: goran_gunnarsson@spray.se

Sven-Arne Ahlberg
Tfn: 019-12 69 98, mobil: 070-620 37 77
e-post: lsaa@globalnet.net

Hedersutnämnda inom ÖLIS

Hedersordförande

Rolf Hallgren

Hedersledamöter

Marianne Dahlberg	Olle Gustafsson
Hedersmedlemmar	Gunnar Hagsten
Sven-Åke Dahlberg	Johnny Lindahl
Lars Eklund	Rolf Sund
Thomas Eklund	Ove Sundelius
Berndt Eriksson	Karin Åslund



Styrelsen: Laila Sunesson, Bo Ericson, Bo Astvald, Reignar Johansson, Sven-Arne Ahlberg, Kerstin Pedro, Håkan Aldevik. Saknas: Göran Gunnarsson

Vi tackar våra sponsorer:

Anticimex AB	Länsförsäkringar Bergslagen	
Arbesko AB	Länsgården Fastigheter AB	SISU Idrottsutbildarna
Hemma	Puts och Tegel i Örebro AB	Örebro läns Idrottsförbund
ICA Parken-City-Eko	Röhnisch Sportswear AB	ÖBO

Omslagsbilden

Henrik "Henka" Gustafsson, en av Sveriges främsta speedwayförare genom tiderna. Svensk mästare individuellt och i lag för KumlaIndianerna. Världsmästare i par med Tony Rickardsson.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Engelbrektsgatan 3, 702 12 Örebro.
Telefon: 019-25 47 07

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039. Plusgiro: 49 29 530-6

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Fullträff med hockeylegendarer

ÖSK besegrade 1909 IF Start med 10-0 i en hockeymatch på åns hamnis. Allt enligt en notis i Nerikes Allehanda. Men det rörde sig nog snarare om en form av bandy.

Nyhetsglimten vittnar om idrottshistoriens komplexitet. Och hur mycket det finns att upptäcka. Därför är idrottens historia en så rolig och spännande del av kulturhistorien.

ÖLIS nya utställning, Örebros ishockeyhistoria, tar vid 1940 när den moderna ishockeyn tar form i staden. Som alla ÖLIS-utställningar är den väl genomarbetad och dokumenterad. Invigningen den 9 januari med kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad som exekutör var lysande organiserad och orkestrerad. En fullträff som vittnar om ÖLIS organisationsförmåga.

Det blev en härlig dag som övergick i en helkväll i samarbete med ÖHK på Behrn arena. Där drabbade de rödsvita samman med topplaget Skellefteå i SHL. Hemmasegern med 3-2 efter straffar var perfekt tajmad.

Historia är roligt. Men det är än roligare att träffa lirare som varit med om att skapa historia. De har ofta mjuknat med åren, fått perspektiv och vet att berätta. Återseendets glädje och den tillfälligt återuppväckta lagandan får vartefter timmarna går en klangbotten av vemod: Those were the days; då var vi unga och starka...

Inbjudna var alla som spelat i högsta divisionen för ÖSK/ÖIK. 47 fanns på plats.

Sportradions Mats Dahlberg var moderator och spelade ÖIK-visan som nu har kultstatus, intervjuade ett urval profiler och berättade episoder ur sin journalistiska praktik med bäring på hockeyn. Invigningen väckte stort medieintresse.



Björn "Nalle" Johansson var där liksom Lars "Mozart" Andersson med vapendragaren Nils-Arne "Nille" Björk; Peter Andersson, toppspelare och succétränare bakom uppflyttningen; och så Roffe Hallgren, en underbar mix av aktiv medmänniska, hockeyspelare och gudabenådad gamäng med en blixtrande snällhumor à la Tage Danielsson. Alla av ÖHK officiellt dubbade till och hyllade som "legendarer" i Örebro-hockeyn i samband med matchen.

Det gavs också tillfällen till lite djupare tankeutbyten. Målvakten Kenneth Holmstedt och forvarden Rolf Ericsson – med kvalificerade karriärer inom offentlig förvaltning respektive bankväsendet – vittnade om hur mycket idrotten betytt för dem: utvecklande av kamratskap och av förmågan till individuell koncentration – och samtidig fokusering på lagets gemensamma mål. Individ och lag i ett fungerande samspel.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 55

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund, Bernt Larsson

Layout: Karin Lidner (karin@lidner.se)



Henrik ”Henka” Gustafsson

”Henka” ger liv åt speedwayen

– Speedwayen är en jädra bra publiksport. Ett heat bara smäller till. En kamikazesport med fartens tjusning där man tar kurvorna utan bromsar.



Henrik ”Henka” Gustafsson älskar sin sport. En världsstjärna som bär sin tunga meritlista så lätt och med glimten i ögat. Lika snar till ett garv som att köra om motståndare. Mycket fort, mycket snyggt. På utsidan, ”Göståsöns” varumärke enligt en lyrisk engelsk kommentator.

På nätet finns en sekvens med ”Henka” i början av karriären: vidjesmal, bländvit keps vilande på blond hårsvall samlat i en svans. På bröstet det skarpskurva Indianklubbmärket. En flygande hårfager estet i tiden.

– Det var mest reportrar som la märke till svansen. Och så tjejerna förstås. Han skrattar. Hela mitt kompisgäng är från Sköllersta. Det var hårdrock och långt hår som gällde.

Speedwayen är en arvedel.

– Det är farsan Håkans fel. Han har alltid varit intresserad av speedway. Han var med och bildade Lindarna i Lindesberg, husbehovsåkte och ryckte ibland in och tävlade.

Pappan byggde också minibikar med mopedmotorer. Självklart satt ”Henka” snart som gjuten i sadeln. Men Håkan såg också till att sonen prövade idrotter som längdskidor, judo och hockey. Sonen Simon fortsätter i hans spår.

Det finns mer bakom ”Henkas” åkstil än den elegans som möter ögat: nytänkande, smartness och uppövad känsla för det rätta spåret.

– Med mitt sätt att åka blev mina starter lite lidande. Det var roligt att köra om folk och gå ut i ett vidare spår och tvära till. Han strävade efter en större svängradie för att få upp en högre fart. I stället för att som tidigare hitta den kortaste vägen.

”Henka” lade nyligen av efter 30 års tävlande. Varav 28 för Indianerna. Han tackade nej till många anbud på 90-talet när han var som bäst. Inte att undra på att ”Indianfolket” älskar honom.

Han känner sportens villkor. Han körde i fem länder och har individuella mästerskap i Danmark, England och Polen. Det kunde vara hemmamatch i England en lördag, söndagsmatch i Polen och tillbaka till England till måndagen och så vidare...

Det blev många flygtimmar och många mil i bil. Och åtskilligt med resestrul. Och han lärde sig att inte stressa upp sig om något gick snett.

– Man kan inte ha kontroll över allt. Jag blev lite världsman, lärde mig lite språk. Engelska och vardagstyska.

Han blir tyst när han får frågan vilka meriter, allt från VM-medaljer till junior-SM, han sätter högst?

– Mina SM-guld individuellt smäller ganska högt. Och jag vann ju junior-SM fyra år på raken. Han kunde åldersmässigt ha åkt två år till. Men han avstod.

– Tony Rickardsson borde ju få chansen att vinna. Han varvar upp ett skönt garv.

Medaljer, motståndare och saker kring speedwayen är inte hans grej. Åkningen får däremot hans språk att flöda.

Vilken ambassadör har inte Indianerna och speedwayen i ”Henka”!

Dixie Ericson



LÄNSGÅRDEN



– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB

Telefon 019-602 39 70
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se


Idrottsutbildarna

Benny Lennartsson

Långt fotbollssnack i kortform

Benny Lennartsson är inte mycket för repriser. Utmaningen ligger i det nya är hans credo. Men VM i fotboll får honom att tända till.

Han bevakade VM i Spanien 1982 för Svenska Fotbollförbundets räkning. En story värd ett eget kapitel. Den magiska sommaren 1994 i USA scoutade han alla Sveriges motståndare. Som stand-in för en sjuk Tommy Söderberg. Det blev brons.

Och i VM i Sydafrika för fyra år sedan ryckte han in och assisterade Sven-Göran Eriksson, då förbundskapten för Elfenbenskusten. Ett svårskött fotbollspastorat med världsnamn som Touré och Drogba.

– ”Svennis” är genomhygglig och kan konsten att hantera världsstjärnor utan att skapa konflikter. Benny blev imponerad. Det känns bra som en motvikt. ”Svennis” är i dag något av en driftkucku, speciellt i engelska medier, för sin förmenta girighet och sitt tjejtjuseri.

Som gammal förbundskapten för bland annat Svenska OS-landslaget känner han de utmaningar som förbundskapten ställs inför både på och utanför plan.

– Det var inte lätt för ”Svennis” att få hem alla spelare som spelar utomlands, skapa sammanhållning och få dem att fungera som ett lag. Det finns ju så mycket pengar och avundsjuka i modern fotboll...

Spelarnas etnicitet och religion är faktorer som kan göra lagbygget än mer komplicerat. Så är i fallet i många landslag. Också i Elfenbenskusten.

I år har Benny inte någon officiell VM-uppgift. – Jag följer Frankrike. Mitt andra hemland. Jag tycker att dom har spännande ungdomar som mitbacken Varane i Real Madrid och mittfältaren Pogba i Juventus. Benzema, som lidit av måltorka i landslaget, har hittat målet igen i Real Madrid. Forwarden Giroud är bra i Arsenal. Frankrike är något av en dark horse för mig.

Det omsusade Belgien tror han inte på. Laget har inte tillräckligt många spelare av högsta klass. Men belgaren Hazard, nu i Chelsea tidigare i Lille håller världsklass.



England ser han inte heller som en medaljkandidat.

– Visserligen är Roy Hodgson en mästare på att få ut mycket av sina lag via suveränt försvarsspel. Men England har inga världsklassspelare.

Att tala fotboll med maestro Lennartsson är att ständigt möta nya spelytor i fotbollens stora värld. Skrönor och skrockande skratt. Internationella storheter som Boniek, Zlatan, Blanc, Messi, Ronaldo och Cavani får samsas med lokala lirare som Yngve Hindrikes – och Kalle Holmberg.

Han gillar Kalles spelsinne men är lite pessimistisk inför ÖSK:s återkomst i allsvenskan. Men spännande är det. Och Allsvenskan har inte så många topplag. Kanske bara AIK, menar han. Det kan vara bra för ÖSK.

Benny är mer pessimist när det gäller landslaget med sitt ihåliga försvar. EM-kval stundar och det är bara Zlatan som är ett internationellt gångbart namn. Resten är ett frågetecken.

– Han kan inte bli bättre än nu, säger parisaren Benny.

Bon soir, säger han från Nice. Dags för middag.

Dixie Ericson



En skönare
tillvaro med
en torr krypgrund

Boka
besiktning
till kampanj-
pris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

 **Örebro läns
Idrottsförbund**

www.olif.se



hemma
FACKBUTIKER FÖR HEM - KÖK - TVÄTT



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo
Hem för dig

Emelie Lundström

University of San Francisco

Hårdtränande Emelie siktar på toppen

Du var på en caféträff hos oss 2010. Hur går det med golfen?

– Jag har utvecklats mycket på alla plan sedan dess. Jag har jobbat hårt på att förbättra min teknik i svingen. Speciellt under vinterperioden, när man står inne och inte behöver fokusera på vart bollen tar vägen.



– Min styrka som golfare är att jag är allsidig i alla moment. Jag har en ganska bred bas med slag jag be-

härskar. Jag försöker gå framåt i alla moment av spelet. Det är det enda sättet att lyckas: att man är bra på allt.

Förra året gjorde du och lagkompisarna i din klubb Örebro City G&CC bra ifrån er i division ett södra? Vad hände?

– Vi spelade på Värnamo GK mot runt tio andra klubbar. Och vann och tog oss upp i elitserien. Jag och mina lagkompisar kommer att kunna vara med i elitserien i sommar. Det ska bli väldigt kul.

Du studerar i USA? Hur är livet och golfen over there?

– Jag studerar på University of San Francisco och trivs jättebra. Skolan ligger i ett mycket trevligt område i fantastiska San Francisco. Människor här är väldigt medvetna om sin livsstil. Det gillar jag. Jag pluggar Advertising - alltså reklam och marknadsföring. Det är helt okej.

– Första året var ju en stor omställning vad gällde språket, men också kulturen. Och att vara hemifrån och att lära känna nya människor. Nu

det andra året har allt gått mycket lättare.

– Jag är van vid att träna för mig själv när det passar mig. Men nu har jag sex andra tjejer i laget att ta hänsyn till. Jag har också en coach som ibland säger åt mig vad vi i laget ska träna på.

– Det är väldigt annorlunda att inte ha min tränare här, pappa Mikael Lundström, pro på Örebro City G&CC. Det blir att skicka svingvideos från träningarna och sedan prata om dem över skype.

– Jag har kommit in i bra rutiner här borta. Och jag får uppleva saker som jag aldrig ens kunde drömma om hemma.

Hur ser planeringskalendern ut för 2014?

– Just nu är det golfsäsong. Vi har hunnit spela två tävlingar hittills av totalt sex den här våren. I maj ska jag spela kval till US Open. Det ser jag verkligen fram emot. En av höjdpunkterna den här säsongen.

– När jag kommer hem i sommar blir det spel på den svenska proffstouren, Nordea Tour och antagligen i individuella EM. Jag har stora positiva förväntningar på golfåret 2014.

Hur ser dina planer ut lite mer på sikt?

– Just nu är fokus på golfen och skolan fram till 2016, när jag förhoppningsvis blir examinerad. Målet är att kvala till Europatouren och etablera mig där. För att sedan spela på LPGA-touren - den bästa touren i USA.

– Jag ser ljusst på framtiden och satsar stenhårt för att nå dit jag vill: Till toppen! Jag tränar hårdare än någonsin fast beslutet att nå mina mål. Men jag njuter samtidigt av varje bit på vägen.

Dixie Ericson

Gösta Klingberg

Gösta Klingberg var oerhört idrottsintresserad, entusiastisk och mångsidig idrottsutövare, en genuin föreningsmänniska som i egenskap av fotograf lämnade efter sig ett fullständigt unikt bildmaterial med idrotts- och Örebromotiv.

Idrottsintresserad

Gösta växte upp nära Eyravallen och blev ÖSK:are redan som 15-åring. Mångsidighet präglade idrottandet vilket var möjligt på 1930- och 1940-talet. Idrotter vilka Gösta med entusiasm tävlat i är bandy, bordtennis, curling, fotboll, golf, gymnastik, handboll, tennis och vattenpolo.



Det blev några matcher som målvakt i ÖSK:s representationslag i bandy och fotboll. I målvaktrollen var Gösta med och vann de två första distriktsmästerskapen i ishockey för IF Eyra. Upp till hög ålder var Gösta mycket aktiv i curling, golf och tennis.

ÖSK var klubben i Göstas hjärta där han hade ett flertal ledaruppdrag, främst som klubbmästare i huvudstyrelsen under åren 1960-1971. ÖSK:s högsta utmärkelse, Guldmedaljen, tilldelades Gösta år 1979.

Unik fotografgärning

På sin 15-års dag, 1934, fick Gösta en kamera av sin mamma Elva. Den var av märket Kodak och modellen hette Brownie. Det skapade ett fotointresse och fotokunnande hos Gösta vilket ledde till att han blev Örebro:s första pressfotograf under åren 1946-1954. Bilder på idrott och Örebrohändelser levererades till lokala Nerikes Allehanda, Örebro Dagblad och Örebro Kuriren men också till rikstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Idrottsbladet.

De bilder som berikande speglar idrotten och händelser i Örebro under tiden 1940 till 1960

var det Gösta som främst fotograferade. Ett fullständigt unikt bildmaterial med 20 000 foton som Gösta lämnat efter sig. Har känslan av att han inte ens själv fullt ut under sin levnad förstod det unika i sin fotogärning.

Kameran bar Gösta alltid med sig vilket medfört att de flesta bilder Sällskapet har från de första tjugo årens verksamhet bär hans signum. På detta sätt finns, exempelvis, alla de celebra idrottsprofiler som gästade oss, Ingo, Mora-Nisse, Gunder Hägg, Ulrika Knape, Anders Gärderud. Assar Rönnlund, Agneta Andersson, Gunnar Nordahl, Gert Fredriksson m.fl. fotograferade.

Sällskapet

Gösta valdes in i Sällskapets styrelse 1986, ett år efter bildandet. Den uppgift Gösta särskilt åtog sig var att söka skapa finansiering för det idrottsmuseum Sällskapet fått lokaler till vid Västra Mark.

Med gott stöd av Henry Allard lyckades Gösta inbringa den grundplåt på 500 000 kronor som var nödvändig för att starta upp ett Idrottsmuseum.

Efter tio års arbete lämnade Gösta styrelsen 1995. Gösta Klingberg utsågs till den femte hedersledamoten i Sällskapet år 2002. År 2003 gick Gösta bort i en ålder av 85 år.



Thomas Eklund

Källor utöver egna möten och egen dokumentation är boken "ÖSK 100 år av människor, möten och matcher" med en artikel av Dixie Ericson, samt boken "Idrotten mitt liv".



Gösta Klingberg lämnade efter sig ett bildmaterial på över 20 000 bilder med idrotts- och Örebromotiv. Idrottsarvet hedrar denna unika fotografgärning genom publiceringen av ett helsidesfoto på Gösta, taget av välrenommerade fotografen Bernt Larsson.

Höstens caféträffar

Idrottshuset

Onsdag 4 september 2013

Idrottshuset

Visningen av det nyinvigda Idrottshuset i Örebro samlade 100 av Sällskapetets medlemmar.

Deltagarna fick i samband med kaffet se en film över byggnationen som började 1942 och avslutades med en grandios invigning 1946 där kronprins Gustaf VI Adolf medverkade. Därefter följde en rundvandring i den gamla och nya delen under ledning av Sven-Arne Ahlberg och Tord Rehn.

Den gamla delen har rustats upp där träbänkarna har slipats ned och blivit effektivt ljusare. Ett modernt mediautrymme har också skapats.

Men den stora förändringen är den imponerande nybyggda delen. Hallen rymmer två handbollsplaner i fullmått på tvären för träning. Vid matcher ställs om till en plan på längden med utdragbara läktare med plats för 2500 åskådare. På kortsidan finns dessutom loger inhysta för sponsorer.

Idrottshuset är en modern idrottsanläggning, att känna stolthet över som Örebroare.



Idrottshistoria

Onsdag 20 februari 2013

Rosengrens Skafferi, Waldénsalen i Länsmuseet

Professor Christer Ericsson vid Örebro Universitet var tillsammans med de två doktoranderna Daniel Alsarve och Robert Svensson föreläsare vid caféträffen.



Christer är mest känd för sin bok "Bandybaronen i folkhemmet" som handlar om familjen de Geer och bruksorten Lesjöfors.

Örebro SK

Doktoranden Daniel Alsarve skriver en avhandling som behandlar Örebro Sportklubb med rubriken "Från folkrörelse till företagsverksamhet". Här berörs ÖSK från bildandet 1908 till våra dagar. Hållpunkter på vägen fram är Eyravallens tillkomst 1923, storhetstiden i bandy, fotboll och handboll på 50- och 60-talet, 1980 talet med en delning av sektionerna till egna juridiska föreningar under en alliansstyrelse.

Fotbollstränaren

Robert Svensson avlöste Daniel med sin inriktning, fotbollstränaren. En utgångspunkt är den förändrade rollen, positionen som fotbollstränaren i svensk fotboll fått sedan 1967. Från 1967 blev det tillåtet för våra idrottare att vara professionella då amatörbegreppet hävdes vilket innebar att det blev godkänt för de aktiva inom fotbollen och övriga idrotter att få och ta betalt.

"Tränaren befinner sig idag i ett omfattande spänningsfält", sa Robert Han kommer att undersöka förändringen inom detta fält avseende mediakontakter, idrottsprestationer, relationen till fansen, ekonomiska frågor etc.

En fråga från auditoriet var om Robert behandlar relationen sportchef-tränare. Det kommer inte specifikt beröras i avhandlingen. "Men det belyser bra det spänningsfält inom vilket en fotbollstränare kan verka idag", avslutade Robert.

Text Rolf Lundin, foto Anders Stenberg



Luciatå vid Caféträffen i december

Mats Dahlberg

Radiosportens Mats Dahlberg var uppskattad gäst vid Caféträffen tisdag 15 oktober i Waldén-salen.



Mats berättade att han jobbat som journalist i 15 236 dagar, 41 och ½ år. Den långa och vittberesta karriären som sportjournalist har fört Mats till inte mindre än 82 länder. Till radion kom Mats efter genomgången journalisthögskola och jobb på Örebro-Kuriren. Tommy Engstrand var den som hälsade Mats välkommen till debuten på radiosporten.

Radiosportsändningarna på söndagarna lockar 1,5 miljoner lyssnare. Måndagssändningarna sköts från Örebro och har 700-750 tusen lyssnare varje vecka. Mats refererar idrotterna alpint, handboll, fotboll, ishockey, taekwondo och simhopp. Många profiler har Mats lärt känna genom sin många år i branschen.

Alpint

Genom sin specialbevakning av alpint har Mats kommit att möta Pernilla Wiberg, Anja Persson och den, enligt Mats, största inom svensk idrott, alla kategorier, Ingemar Stenmark.

– Pernilla och Anja är två helt olika personligheter, fastslog Mats. Pernilla är öppen och

spontan, Anja är tuffare och inte så lätt att komma nära. Mats fick en mycket bra relation till Pernilla Wiberg och skrev hennes biografi "Mitt i karriären". Givetvis har Mats ett unikt kontaktnät även med dagens svenska och utländska stjärnor.

Handboll

Bästa OS-upplevelsen, menade Mats, var i Sydney. Handbollen tog australiensarna med storm. Sveriges "Bengan boys" stod på topp.

Roligaste idrottsminnet, menade Mats, är damhandbollslandslagets EM-silver. Per Johansson som ledare var en eldsjäl som gav lite mer än allt. Han brände ut sig på kuppen.

Inte oväntade val då Mats egen idrott är handboll där han deltagit som aktiv, tränare, domare och idag ledare.

Mats gav upprepade prov på sitt sinne för humor under sin knappa timmes föreläsning. Ett veritabelt proffs med en utvecklat beprövad verbal förmåga. Applåder av varmaste sort avslutade Mats Dahlbergs föreläsning

Text Rolf Lundin

Foto Anders Stenberg & Bernt Larsson



Höstresan

Friends Arena

Årets mål för höstresan var Friends Arena i Solna. Intresset var så stort att höstresan blev till *höstresor*, där två bussresor arrangerades, 24 september och 1 oktober, med totalt 97 deltagare.

Friends Arena har kostat nära 2 miljarder att uppföra. Den har en publikkapacitet på 50 000 åskådare vid fotboll och 65 000 åskådare vid konserter. Vid rundvandringen fick vi info om såväl stort som smått. Höjden är 94 meter, taket tar 20 minuter att öppna, gräsmattan kostar 2 miljoner, jumbotronen väger 64 ton, antalet toaletter är 724, det finns 92 loger där den största kan ta 1200 personer. Minnesvärt blev besöket i fotbollslandslagetets omklädningsrum genom att vi fick chansen att provsitta Zlatans hörnplats.



Foto Anders Stenberg

Fem 50-tals giganter



På denna bild från ett av Sällskapets möten i slutet av 90-talet ser vi fem 50-tals giganter. Rune Åhrling, Orvar Bergmark, Gösta Lindh, Olle Säaw och Lars-Erik Wolfbrandt.

Ishockeyutställning

– En mycket finkänsligt utförd sammanställning över nutidshistoria i Örebro, uttryckte Lena Baastad i sitt invigningstal av utställningen Örebros ishockeyhistoria, där också Sällskapetets förtjänstfulla arbete uppmärksammades. Vid invigningen medverkade hela fyrtiosju av stans största ishockeyhjältar, idag ishockeylegendarer.

Innan invigningen hade en välbesökt presskonferens genomförts ledd av radiosportens Mats Dahlberg. Hans ”Mulle” Lindqvist, back i ÖSK på 60-talet. ÖSK var Örebros första lag i allsvenskan. ”Mulle” berättade om debuten på utomhusrinkar till allsvenskt spel på Vinterstadion.

Nästa intervjuoffer var den hyllade kedjan med ”Kneten”, ”Mozart” och ”Diesel”, Kent Andersson, Lars Andersson och Nils-Arne Björk. ”Visst var det roligaste att spela men jag fick vänner för livet” konstaterade Nils-Arne Björk.

Backparet Bo ”Boman” Andersson och Björn ”Nalle” Johansson intog nu scenen. ”Vi trivdes väldigt bra ihop både på och utanför planen” uttryckte de samstämmigt. ”Nalles” säsonger i NHL uppmärksammades av Mats Dahlberg.

Hardy Nilsson, av de tre i den omskrivna ”miljonkedjan” blev siste man att utfrågas. Miljonkedjan bestod av Martin Karlsson, ”Krobbe” Lundberg och Hardy. Kedjan underhöll publiken i tre säsonger, från 1979-1982 och drog mycket folk till matcherna såväl i Vinterstadion som vid borta mötena.

– Vi visste att vi hade stora förväntningar på oss, minns Hardy.

Reignar Johansson, ansvarig för museiutskottet, gav vid presskonferensen besked om att arbetet med utställningen började redan i maj 2013.

Ett stort tack riktade Reignar till ÖHK och då inte minst Pontus Gustafsson och Lars ”Mozart” Andersson, vilka positivt bidragit till utställningens innehåll.



”Nalle” och ”Mozart”

Den som förverkligade mötet och samlingen av de 47 idrottslegenderna var Kjell Sunesson. Kjell med förflutet som ordförande och tränare i ÖIK.

Den officiella invigningen inleddes av Sällskapetets ordförande Bo Astvald som hälsade åskådarna och kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Lena Baastad välkommen. Det är betydelsefullt för Örebro att ÖHK finns med i SHL. Idrottsliga framgångar skapar samhörighet och stolthet. Idrotten är också en viktig del i vår besöksnäring, vilken glädjande är på tillväxt, konstaterade Lena.

Lena Baastad avslutade sitt invigningstal med att uttrycka sin uppskattning och beundran för de ideella krafter som skapat ”en utställning med finess”.

Med ett stort tack till ÖLIS förklarade Lena utställningen om Örebros ishockeyhistoria för invigd genom att det blågula bandet klipptes, allt till entusiastiska applåder från de 250 åskådarna.

Text Rolf L Lundin

Foto Anders Stenberg och Reignar Johansson



Marcus Ericsson

Kumlasonen Marcus Ericsson har nått Formel 1.



Marcus Ericsson är klar för Formel 1 stallet Caterham. Vårt län har fått ytterligare en motorprofil av yppersta världsklass. Marcus kan nu läggas till namnen Ronnie, Stig, Eje, Thed och Fredrik.

Det är 23 år sedan Sverige hade en förare i Formel 1, då Stefan Johansson gjorde sitt sista lopp.

– Känns häftigt och jag glad och stolt över att få åka Formel 1, det är dessutom första gången jag får betalt för att köra racerbil, meddelar Marcus via Twitter.

Marcus, idag 23 år, började tävla i gokart redan som 9-åring. Internationella karriären påbörjades vid 14 års ålder, år 2004. Efter vunna svenska och nordiska mästerskap i gokart gick Marcus över till formel BMW som sjuttonåring. Via Formel 3 hamnade han i GP-2 klassen vilken är ett försteg till Formel 1.

Mot Formel 1

År 2013 blev inget toppenår för Marcus, som slutade sexa i GP2-mästerskapet. Men det gav Marcus chansen att få visa upp sig för Formel 1 stallen och ge prov på att han har den fart som behövs för att köra Formel 1.

Team Caterham blir Marcus stall. Teamet är känt för att på ett bra sätt hjälpa unga förare in i tävlandet på högsta nivå.

– Vi är övertygade om att Marcus lugna sätt, naturliga talang och hans erfarenhet, tillsammans med teamets stöd, kommer att ge Formel 1 framgångar, informerar hoppfullt Cyril Abiteboul, Caterhams teamchef, i ett pressmedelande.

Steget upp i Formel 1 innebär inga större omställningar körmässigt. Banorna är desamma Marcus tidigare tävlat på. Den stora skillnaden är farten och konkurrensen. Marcus största utmaning blir dock vikten. Till trots att Marcus är smal idag måste han bli ännu lättare.

– Jag kommer ödmjukt att göra allt för att lyckas och vill tacka alla ni som stöttat mig, Twittrar Marcus avslutningsvis.


Formel 1

Formel 1-VM år 2014 genomförs för 65:e säsongen. Mästerskapet i den högsta klassen är godkänt av FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Säsongen startar i Australien den 16 mars och avslutas i Abu Dhabi den 23 november. Elva team och tjugotvå förare kommer att tävla i nitton Grand Prix tävlingar. Sebastian Vettel är regerande världsmästare och har vunnit fyra raka titlar.

Ronnie Peterson körde Formel 1 under åren 1970-1978. Totalt blev det 123 Grand Prix lopp varav vinst i tio av dessa. Ronnie kom tvåa 1971 och postumt 1978 i mästerskapet.

Thomas Eklund





DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar
Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se



**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilering, slitstyrka och bekvämlighet.
Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsotegel.nu

Kumlaindianerna

Kumla Motorsportklubb bildades 14 december 1936. Kumlabor hade redan på 20-talet börja tävla i olika former av motortävlingar men då i andra närliggande klubbar. Två av initiativtagarna var speedwaylegendarerna Carl Sundberg och Evert ”Kumla Frasse” Fransson.



Verksamheten fick fart först efter kriget och 10 juni 1945 hölls en tävling på Idrottsparken med en publik på succérika 7 036 åskådare. Mer strukturerade former fick tävlandet då seriesystemet infördes år 1948.

Sannahed

Redan år 1946 hade klubben banor vid Sannahed. Populärt vintertid var isracing. På grund av ekonomiska problem såldes anläggningen till Kumla kommun och inga tävlingar kördes i Sannahed de tre åren 1958-60. På nytt genomfördes tävlingar år 1961. Sedan dess har anläggningen ständigt förbättrats med sarger, domartorn, elbelysning, sittplatsläktare och sponsorutrymmen.

Serietävlingar, SM-tävlingar, landskamper och andra stortävlingar har kontinuerligt arrangerats genom åren. Enligt många framstående förare är banan en av världens bästa. Klubbstugan stod klar 1980 och är en naturlig mötesplats.

Kumlaindianerna

Namnet Kumlaindianerna tillkom runt 1950. Orsaken var att föraren Sven Lindholm hade ett par fjädrar målade på sin hjälm. Vid heatvinst för Sven utropade speakern att ”Indianen från Kumla” vunnit och namnet var ett faktum.

En tragisk händelse inträffade 1950 då föraren Rune ”Rulle” Larsson avled efter de skador han ådragit sig vid en serietävling mot Gislaved.

Framgångar

Klubben har haft stora framgångar nationellt och internationellt. Sportsligt växte framgångarna på

nytt under 1970-talet. Bernt Persson blev VM-tvåa 1972 och erhöll NA:s guldklocka. Storhetstiden var i början 1990-talet då två SM-vinster i lag hemfördes år 1990 och 1991. Idag har Indianerna ett lag med stjärnor som Antonio Lindbäck och Niels-Kristian Iversen. Laget nådde final i elitserien år 2011.

”Kumla Frasse” och ”Henka”

Evert ”Kumla-Frasse” Fransson tävlingsdebuterade redan 1926 och var aktiv upp till 50 års ålder. Tävlanet skedde med framgång främst nationellt men också i ett flertal europeiska länder.

En skröna säger att Kumla-Frasse aldrig under sin karriär fick kolstybb i ansiktet då han alltid var först. Utöver att personifiera Indianerna under de första decennierna var Kumla-Frasse drivande i planeringen av motorstadion i Sannahed och bildandet av Kumla Motorsportklubb.

Henrik ”Henka” Gustafsson är Indianernas främste speedwayförare genom tiderna. Publikfavoriten ”Henka” körde 24 elitseriesäsonger för klubben och deltog i 347 matcher. ”Henka” har två SM-vinster i lag för Indianerna och två individuellt. I unga år väckte ”Henkas” långa blonda hår berättigat uppseende.

Källa: Nils-Olov Johansson genom KMSK jubileumsskrift 1986



Bernt Persson, vinnare av NA:s guldklocka 1972.

Höstmöte



– Oj, oj, oj! Såna applåder! Jag tror aldrig jag har fått så mycket applåder, säger Magdalena Forsberg efter att ha blivit presenterad av ordförande Bo Astvald.

Magdalena var gäst vid Sällskapets höstmöte onsdag 6 november vid Englebrectsskolan som lockat 320 åhörare.

Åhörare som fick vara med om en och en halvtimmes veritabel energikick av en inspirerande, sprittande, smittande, härligt suveränt underhållande Magdalena Forsberg. Hela hennes framträdande gjordes på ett genomtänkt, överskådligt och pedagogiskt sätt. Professionellt! Precis som hennes elitidrottskarriär.

Magdalena Forsberg utgör själva sinnebilden av en folkkär person. Beviset på detta är Magdalenas fyra Jerringpris, priset som Sveriges Radio delar ut efter svenska folkets röster. Jerringpriset är de enda Magdalena har framme i hemmet i Bergforsen.

Magdalena Forsberg utgör själva sinnebilden av en folkkär person. Beviset på detta är Magdalenas fyra Jerringpris, priset som Sveriges Radio delar ut efter svenska folkets röster. Jerringpriset är de enda Magdalena har framme i hemmet i Bergforsen.

Skidskytte

Magda berättar att hon åkte SM i Garphyttan, 1986, i slutet av sin längdåkarriär. Jag gick över till skidskytte så sent som vid 27 års ålder

då jag kände att jag kommit till en punkt där jag inte utvecklades utan stod still. Med sina erfarenheter kunde Magda sätta mål för sin utveckling och utnyttja den träning som genomfördes 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under 49 veckor om året.

Wolfgang Fischler var den som förde Magda till sina framgångar genom att ställa höga krav och ge såväl positiv feedback som konstruktiv kritik. En bra skidskytt klarar sig inte utan ett bra vallateam till vilket hon hade full tillit. Det är mycket som måste fungera för att nå framgång, det ekonomiska och den sociala delen. Men det avgörande är ändå den personliga viljan.

På sin tekopp har Magda skrivit in *"Viljan att vinna är inte lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna"*. En vilja som ledde till sex raka världscupsegrar med 42 vunna lopp och sex VM-guld.

Att viljan finns kvar bevisade Magda genom att år 2013 vinna "Mästarnas mästare" i TV4.

Aldrig vid något av våra möten, genom alla år, har så många kommit fram efteråt och velat ha autografer och tacka kvällens idrottsgäst som vid Magdalena Forsbergs besök.

Text Rolf Lundin

Foto Anders Stenberg och Ragnar Johansson



Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på bilder med Eje Elgh från Silverstone.

Det är i slutet av mars 1981. Platsen är Silverstone, England, dit Bernt Larsson begivit sig tillsammans med reportern Håkan Bågenvik.

Det är dags för årets första EM-tävling av tolv i Formel 2. Karlskogasonen Eje Elgh är tillsammans med Stefan "Lill-Lövis" Johansson svensk racersports affischnamn. Båda är på plats - kompisar men stenhårda konkurrenter på banan. Båda siktar på tungviktsklassen - Formel 1.

Eje har hunnit bli 28 år. Han vet att han måste visa resultat denna säsong. Men premiären bjuder på en grym besvikelse. Han slutar på 18:e plats. Vare sig stallchefen, mekanikerna, kopplingen eller motorn håller måttet.

Hustrun Ingela och sonen Alexander möter upp efter loppet.



Vi minns Olof Belfrage

Olof Belfrage, Sällskapets mångåriga medlem och tidigare styrelseledamot, har gått bort i en ålder av 91 år.

Idrottsligt förknippas Olle med tennissporten. Mest aktiv som ledare var Olle vid den tid då tennisen genom Davis Cup framgångarna med Janne Lundqvist och Ulf Schmidt och TV:s inträde tog klivet in i svenska folkets vardagsrum.

Uppdragen inom tennisen inkluderande en längre tid som ordförande i Närkes Tennisförbund och Olof Belfrage var under denna period Örebro och länets "Mr Tennis".

Ledargärningen kombinerades med ett aktivt idrottande främst med tennis, fotboll och motions-simning.

Professionen som kyrkskrivare i Nikolai församling kom till nytta i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap där han var med och dokumenterade och systematiserade de inlämnade idrottsföremålen under tiden vid Västra Mark. Olle var också ledamot i Sällskapet styrelse under åren 1992-1997.



Från Sällskapets bildande fram till dess att sjukdomstillståndet satte stopp var Olle en mycket trogen deltagare vid Sällskapets caféträffar och möten.

Thomas Eklund

Ales sportfrågor

Svenska OS-guld med små marginaler, sommar som vinter.

Åtta guld har vunnits med en sammanlagd tidsmarginal på mindre än 5,8 sekunder.

Tiderna nedan, klassiska siffror, visar guld- respektive silvertid samt svensk segermarginal. Para ihop tiden med rätt guldmedaljör och ange gren samt var och när OS-guldet hemfördes.

Tider

1. 4,31,981 - 4,31,983 = 2/1000 sek
2. 41,57,63 - 41,57,64 = 1/100 sek
3. 12,58 - 12,59 = 1/100 sek
4. 7,12,28 - 7,12,30 = 2/100 sek
5. 15,23,6 - 15,23,9 = 3/10 sek
6. 3,49,8 - 3,50,4 = 6/10 sek
7. 8,08,02 - 8,09,20 = 1,18 sek
8. 9,04,6 - 9,08,2 = 3,6 sek

- A. Tomas Gustafson
- B. Gunnar Larsson
- C. Ludmilla Engquist
- D. Henry Eriksson
- E. Thomas Wassberg
- F. Johnny Höglin
- G. Tore Sjöstrand
- H. Anders Gärderud

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Ales sportfrågor



Thomas Wassberg, fyra OS-guld

1. Gunnar Larsson, simning, 400 m medley, München 1972.
2. Thomas Wassberg, skidor, 15 km, Lake Placid 1980.
3. Ludmilla Engquist, fri idrott, 110 m häck, Atlanta 1966.
4. Tomas Gustafson, skridsko, 5 000 m, Sarajevo 1984.
5. Johnny Höglin, skridsko, 10 000 m, Grenoble 1968.
6. Henry Eriksson, fri idrott, 1 500 m, London 1948.
7. Anders Gärderud, fri idrott, 3 000 m hinder, Montreal 1976.
8. Tore Sjöstrand, fri idrott, 3 000 m hinder, London 1948.

Evert "Kumla-Frasse" Fransson

*Kriget var över
livet började 1945
frihet och ljus
Kumla-Frasse
grenslade åter
jordbanecykeln
en sprinter-JAP
provisoriska banor
blev till speedway
och Frasse åkte
som tiden stått still
sen trettioalet
Indianernas stjärna
upp i femtioåren
namnet står sig
i minnets backspegel*

Arne Upling
Ur "Eyravallen ligger i Örebro".



Motormöte i Kumla



Marcus Ericsson möter Henka och sonen Simon Gustafsson

Vårmöte



Vårt vårmöte, onsdag den 9 april, gästas av förbundskaptenen, ishockeytränaren och expertkommentatorn Curt "Curre" Lundmark. Vi minns alla Tre Kronors OS-vinst i Lillehammer 1994 med Curre som förbundskapten.



Välkommen att besöka Idrottsmuseet!

ÖREBRO
LÄNS
MUSEUM

Öppettider

Tisdag & Torsdag kl 9-18

Onsdag kl 12-21

Fredag-Söndag kl 12-16

Måndag stängt

www.olis.nu