



Idrottsarvet



Nr 58 - Årgång 30 - 2015

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Bo Astvald
Tfn: 019-32 02 06, mobil: 070-552 75 70
e-post: bosse.astvald@hotmail.com

Vice ordförande

Reignar Johansson
Tfn: 019-611 31 55, mobil: 070-633 30 96
e-post: rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Kerstin Pedro
Tfn: 019-23 25 45, mobil: 070-523 25 45
e-post: kerstin.m.pedro@gmail.com

Vice sekreterare

Laila Sunesson (adjungerad)
Tfn: 019-18 79 99, mobil: 070-818 04 25
e-post: laila.sunesson@live.se

Kassör

Håkan Aldevik
Tfn: 019-24 77 90, mobil: 070-529 86 90
e-post: hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Bo Ericson, medlems- och sponsoransvarig
Tfn: 019-23 03 55, mobil: 070-309 20 64
e-post: bo.sten.ericson@telia.com

Göran Gunnarsson
Tfn: 019-24 54 29, mobil: 073-690 29 00
e-post: goran_gunnarsson@spray.se

Sven-Arne Ahlberg
Tfn: 019-12 69 98, mobil: 070-620 37 77
e-post: lsaa@glocalnet.net

Museiutskottet

Reignar Johansson, sammankallande
Göran Gillberg
Gunnar Hagsten
Peter Lindahl
Ulf Magnusson
Stig Wallinder
Claes Pedro

Aktivitetsutskottet

Sven-Arne Ahlberg, sammankallande
Bernt Eriksson
Olle Larsson
Kerstin Pedro
Rolf Lundin
Håkan Olsson
Kjell Wahman
Anders Stenberg

Biblioteksutskottet

Anders Stenberg, sammankallande
Ola Ljungberg
Magnus Enhörning

Vi tackar våra sponsorer:

Anticimex AB	Länsförsäkringar Bergslagen	SISU
Arbesko AB	Länsgården Fastigheter AB	ÖBO
Hemma	Puts och Tegel i Örebro AB	Örebro läns Idrottsförbund
ICA Parken-City-Eko	Röhnisch Sportswear AB	

Omslagsbilden

Lisa Dahlkvist, en av Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna med 100 landskamper.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro.
Telefon: 019-25 47 07

Hemsida: www.olis.nu
E-post: idrottshistoriska@telia.com
Bankgiro: 5495-3039
Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

Mr Bandy – större än livet

ÖSK, Örebroidrotten och Sällskapet har sorg. Olle Sääw finns inte längre bland oss. Men idrottsmannen Olle Sääw lever vidare som en viktig perspektivgivare i vår idrottshistoria. Han är ”större än livet”, som engelsmännen uttrycker det.

Olle tillhör folkhemsidrottens stora namn. Nästan alla är nu borta. Han hade till fullo anammat dess världsbild och värdegrund.

Att vara idrottsman förpliktade. En idrottsman skulle vara en förebild. Segrar och förluster skulle tas med jämnmod och utan åthävor. Han skulle träna hårt och målmedvetet. Skötsamhet var en självklarhet. Tobak och alkohol var bannlysta. Och allt fusk föraktligt. Ödmjukhet, rent spel, rejäla tag, fighteranda och klubbkänsla var ideologiska kraftord.

Olle stod alltid upp för idrotten. Han var spontan och skrädde inte alltid orden. Det finns otaliga anekdoter om hans spontana ”utspel”. Olle dagtiggade aldrig med sina ideal.

Han blev rikskänd som Mr Bandy under ”Läsidrottens glada 50-tal” som Gunnar Åslund kallar det i sin bok ”Idrott att minnas från Örebro län”. Givetvis tillhör han bandyns Hall of Fame. På 50- och 60-talet var den vackra bandyn en del av stadens identitet.

Olle Sääws meritlista är enastående. Han spelade hela 221 allsvenska matcher i bandy och gjorde 147 mål. 5 SM blev det. Det sista 1967, en glansfull slutpunkt när han var 39. Han gjorde 22 landskamper i bandy.

I fotboll var han en defensivt skicklig ytterback med lång tjänstgöring. Med hela 155 allsvenska matcher och 2 gjorda mål på meritlistan. Lagg där



till 193 matcher i division 2, näst högsta serien då. Också där gjorde han 2 mål.

Efter karriären fortsatte han som tränare både i bandy och fotboll i ÖSK och andra klubbar.

Under Olle Sääws livstid har elitidrotten förändrats i grunden. Den har professionaliserats, kommersialiserats, akademiserats, medialiserats och globaliserats. I dag en del av eventindustrin där själva matchen ska förpackas i en snygg upplevelseprodukt.

Ingen framtida ÖSK:are kommer med största sannolikhet att ens komma i närheten av hans meritlista. Under ytan på dagens idrott lever en del av hans ideal kvar. Om än i annorlunda inramning. Ödmjukhet och skötsamhet skapar en grund för idrottslig och mänsklig utveckling vare sig man är proffs eller amatör.

Låt oss minnas den slitstarke backen och bandyspelaren med den explosivt kattmjuka åknin-gen. Som levde som han lärde.

Dixie Ericson

ÖLIS tidning nr 58

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Dixie Ericson, redaktör, Thomas Eklund, Bernt Larsson

Layout: Karin Lidner (karin@lidner.se)



Lisa Dahlkvist - 100 landskamper

Mittfältsmotor på franskt äventyr.

– Nu känn det att jag har massor av erfarenhet. Det var kul att komma till någon stor siffra. 100 landskamper säger att jag har varit med och gjort något.



Lisa Dahlkvist är glad över ”hundringen”, EM-kvalmatchen mot Moldavien borta där segersiffrorna skrevs till 3-0.

Det var självklart att hon skulle spela fotboll.

– Min brorsa Svante tog med mig ut på gräsmattan vid huset i Adolfsberg och spelade. Vi var alla tre, också min fyra år äldre syster Elsa, med i Adolfsberg IK. Det var väldigt kul.

Och så heter hennes far Sven ”Dala” Dahlkvist, landslagsspelare och allsvensk i AIK och ÖSK.

När hon sedan tidigt kom med i A-laget reflekterade hon inte över det.

– Jag tror att jag är väldigt orädd. Absolut inte rädd för att misslyckas. Jag jämförde inte ålder utan tyckte att jag hade samma förutsättningar som dom andra spelarna.

Jag såg henne som fjortonåring i moderklubben Adolfsberg IK:s A-lag. Hennes talang var uppenbar: Pådrivande, suverän blick, stark i närkampsspelet trots få muskelkilon och ett bra tillslag

Idag har Lisa Dahlkvist en tung meritlista. VM-brons 2011. Fyra SM-guld, tre med Umeå IF och

ett med Tyresö FF. Där hon spelade Champions League-final mot VfL Wolfsburg. Förlust med 4-3 i en match som stod och vägde.

En sorglig tid eftersom Tyresö FF efter många turer slutligen gick i konkurs. Lisa berättar att spelarna inte fick någon stöttning utan lämnades ensamma att i tysthet bevittna slutet för klubben.

Vid återkomsten till KIF Örebro i år, 2015, drabbades hon av en höftskada som äventyrade sommarens VM-slutspel i Kanada.

– Jag kunde inte gå till slut. Och jag hade aldrig varit skadad tidigare. Det var väldigt frustrerande eftersom det inte var så långt till VM. Och jobbigt att inte få vara med på träningen.

Men med hjälp av en sjukgymnast kom hon tillbaka efter bara några veckor. Hon blev uttagen till VM. En turnering som dock blev en besvikelse för Sverige.

Nu har Lisa redan påbörjat ett nytt fotbollsäventyr som proffs i Paris Saint-Germain som hon skrivit på för under säsongen. Hennes sjätte klubbadress efter moderklubben. Där finns redan landslagskollegorna Kosovara Asllani och Caroline Seger.

– Det känns som rätt tidpunkt för mig åldersmässigt att ta steget utomlands. Jag kan stå för den fotbollsspelare jag är och använda mig av mina egna kvaliteter. Helt enkelt vara mer avslappnad på plan.

Dixie Ericson





Lisa Dahlkvist gjorde målet när KIF Örebro besegrade AIK med 1–0.
Foto: Lennart Lundkvist

LÄNSGÅRDEN



– den mest omsorgsfulla värden!

Länsgården Fastigheter AB
Telefon 019 277 24 00
e-post: info@lansgarden.se
www.lansgarden.se


SISU
Idrottsutbildarna

Marko Anttila

Publikfavorit med lång klubba

– Efter min period i Ryssland blev jag kontaktad av Örebro Hockey. Det var bra att komma



hit. Fansen är trevliga och bra. Och roligt med så mycket folk på matcherna. Just nu njuter jag av att vara hockeyspelare.

Dessutom gläds han åt att ha hustrun Heidi på plats. Hon är danslärare och arbetar i Örebro.

Marko Anttila är inne på sin tredje säsong. Han märks för han över två meter lång och matchvikten ligger några kilo över hundrastrecktet. En given publikfavorit.

– Min tyngd och räckvidd är en del av mitt spel. Jag vill hålla den lite i skymundan för att överraska motståndarna.

Han är svår att ta pucken ifrån, har ett mäktigt dragskott och läser spelet bra.

Marko är född och uppvuxen i den lilla staden Lempäälä i sydvästra Finland med cirka 20 000 invånare. Nära Tammerfors.

– Lempäälä är en vacker stad med det mesta för sport. Och man kan promenera i skogen. Nära stan finns en typisk finsk sjö. Vänliga Örebro är lätt att leva i och påminner om min hemstad.

Han började spela hockey när han var sju och fotboll när han var åtta.

– Men jag slutade med fotbollen när jag var fjorton. Tiden räckte inte till. Det var så många tränningar och matcher i hockey.

Han var målvakt i fotboll men det berodde inte på längden.

– Fram till fjorton var jag ungefär lika lång som mina kompisar. Men då började jag växa. Det kändes som jag växte femtio centimeter i månaden.

Hans koordination hängde inte med och knäna ömmade av växtvärk. Men hockeyträningen hjälpte lite mot smärtan.

– Det var farten i ishockeyn som fick mig fast. Jag, min bror och kompisarna spelade alltid ishockey efter skolan. Vintrarna var bättre på den tiden verkar det. Mer snö och kyla.

Marko debuterade och spelade i moderklubben Leki tills han var 19.

– Det var bra för mig. Vi spelade i finska division 3. Och jag fick mycket istid och möjlighet att utvecklas.

Sedan värvades han till Finlands mest framgångsrika klubb Ilves i Tammerfors i högsta serien, FM-ligan. Där spelade han i sju år. Därefter två år för TPS Åbo.

Sedan följde ett kort ryskt ishockeyäventyr i Metallurg Novokuznetsk i KH. Och med en snabb överflyttning till klubbens farmarlag Ariada Volzhsk.

– Ryssland är ett stort, intressant land. Själva hockeylivet är ganska lika. Men flygresorna över olika tidszoner och avstånden är krävande. Om somrarna kan temperaturen nå plus 40 och på vintern minus 40. Novokuznetsk har cirka 500 000 och många fattiga.

Till meriterna hör att han representerade Finland i VM 2013 i Stockholm och Helsingfors.

Örebro Hockey var nära final förra succésäsongen. Marko tror på en ny topplacering.

– Det är småsaker som avgör i hockey. Man behöver lite tur för att gå hela vägen.

Dixie Ericson



En skönare
tillvaro med
en torr krypgrund



Boka
besiktning
till kampanj-
pris!*

FAKTUM ÄR ATT VAR TREDJE VILLA med krypgrund har problem med fukt, mögel, svampar och bakterier. Just nu erbjuder vi besiktning till kampanjpris – endast 500 kr inkl. moms (ord. pris 2000 kr) – om du bokar innan 31 oktober 2007.

Passa på att boka din besiktning till kampanjpris på www.anticimex.se eller ring oss på 019-25 10 60

 **Anticimex**
ATT FÖREBYGGA OCH SKYDDA

 **Örebro läns
Idrottsförbund**

www.olif.se



Funderar du på att flytta?

Anmäl dig på Hyrestorget!

Anmäl dig redan idag på Hyrestorget och samla köpoäng. De kan vara bra att ha den dag du vill byta bostad.

Villa eller lägenhet, balkong eller uteplats, högt upp eller nära marken, på landet eller i city...

Bland våra 23 000 bostäder finns säkert något som passar dig och din familj.

Välkommen!

www.obo.se

ÖrebroBostäder AB

Krämartorget

Telefon 019-19 42 00

öBo
Hem för dig

Europamästare

Fyra Örebro-ess i truppen

Örebrogymnasterna Evelin Bülow, Johanna Kluge, Simone Rothe och Elvira Wictorsson kan titulera sig Europamästare. I kraft av en idrottsprestation ”i världsklass bärgad under tuffast tänkbara konkurrens.” Det omdömet står NA:s Guldklocksjury för. De tilldelades nämligen tidningens



Guldklocka 2014.

De fyra tävlar för Örebro GF-KIF och ingick i det landslag som tog EM-guld i trupp gymnastik 2014. I detta EM var det tolv gymnaster och två reserver i ett lag.

– Det var på Island i oktober förra året som vi vann. Island kom tvåa och Danmark trea. Island hade vunnit året innan. Dom är väldigt, väldigt duktiga. Det var stort att slå dem på hemmaplan, säger Evelin Bülow.

Redan första dagen kändes det att laget var på gång.

– Vi hade en helt annan sammanhållning. Nervositeten var mindre. Vi var med också EM 2012. Då såg laget lite annorlunda ut. Då blev vi tvåa. Det var det första året. Vi visste inte vad som skulle hända. Men nu hade vi lite rutin och kunde känna mer av en säkerhet.

I trupp gymnastik ingår tre grenar: fristående, trampett och tumbling. Trampett och fristående är hennes två starkaste grenar. För lekmannen påminner grenen trampett om den gamla skolgymnastikens hoppa bock med studs matta. Fast med hisnande höga volter och landning på en nedslagsbädd. I tumbling utför gymnasten den ena voltserien efter den andra längs en lång matta. I trampett och tumbling måste alla lag ha samma volt första varvet.

– Jag har valt trupp gymnastiken för att jag är en lagmänniska. Jag gillar att tävla – och att dela glädjen. Man har så kul med tjejerna. Det finns så mycket annat i ett lag än att bara träna och tävla.

Evelin tog studenten för två år sedan och jobbar nu i apotek. Träningsdosen är 12-13 timmar i veckan fördelad på pass om 3-4 timmar. Lite beroende på hur nära det är till nästa tävling.

Örebro GF-KIF har rörelseglädje som ett ledord i sin verksamhetsidé.

– Det stämmer bra inom föreningen. Det finns en glädje i allt vi gör.

En gymnast på yppersta elitnivå måste lära känna och vårda sin kropp.

– Vi har kostföreläsningar ibland på landslagsläger och i klubben för att vi ska lära oss äta rätt för att kunna prestera så bra som möjligt.

Mental träning står också fokus.

– Det gäller att ha och utveckla ett bra psyke. Det tar så lång tid att lära sig göra en volt. Det hänger mycket på psyket om man ska kunna utföra den precis under press.

Örebro har av hävd en fin gymnastikkultur. Evelin visar på livskraften i den. Hon är barnbarn till Rune ”Monark” Eriksson. Han tillhörde Erik Lindens AGF-Elit och var landslagsman på 40-talet.

– Jag har gått i morfars fotspår. Han stöttade mig. Alla resor han gjort till tävlingar ut i världen – där är jag nu.

Dixie Ericson



Evelin Bülow, Johanna Kluge, Simone Rothe och Elvira Wictorsson tar emot NA:s guldklocka 2014 för sitt EM-guld i trupp gymnastik.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap 30 år

Från bildandet har årligen ett vår- och höstmöte genomförts. Vårötet är tillika årsmöte. Utöver en föreläsning har programmet bestått av frågesport/tipspromenad och lotterier samt förtäring under trivsamt samvaro. Föreläsare har, imponerande, varit vårt lands främsta idrottsutövare, idrottsledare och sportjournalister.

Intervjuerna av föreläsarna har med bravur utförts av Sällskapets medlemmar Ola Hellstrandh, Pelle Jacobsson, Gunnar Åslund, Dixie Ericson m.fl.

Möteslokal var 1985-2003 mestadels Västra Marks samlingssal varefter Engelbrectsskolans/Wadköpings aula används.

Agneta först

Efter att våra legendomspunna medlemmar Ola Hellstrandh och Carl-Erik Lindblad inlett som föreläsare var Agneta Andersson vår förste föreläsare av världsklass.

Den dubbla OS-guldmedaljören gav en intressant beskrivning av sin väg till framgång. Mycket generöst så upplät Agneta sin kanot och tävlingsdräkt att användas i det nyöppnade idrottsmuseet. Agneta har senare vid ett flertal tillfällen gästade Sällskapet och var invigare av utställningen "Örebro Läns Olympier" år 2012.

"Ingo" störst

Ingemar "Ingo" Johansson är den störste av de svenska idrottare som gästade Sällskapet. Det skedde vid vårt vårmöte på Örebro Slott 1990. Intervjuare var Ola Hellstrandh, i sedvanlig högförm. "Ingo" var, helt osannolikt, världsmästare i boxning 1959-1960 efter att besekrat Floyd Patterson. Året 1959 utsågs "Ingo" till "Athlete of the Year" av Associated Press och till "Sportsman of the Year" av tidskriften Sports Illustrated. När "Ingo" 1963 drog sig tillbaka från boxningen hade vunnit 26 matcher av 28, varav 17 på knockout.

Tolv OS-guldvinnare

Vi har gästats av idrottslegendarer ur flera generationer. OS-guld har imponerande Agneta Andersson, Tomas Gustavsson, Anders Gärderud, Stefan Holm, Bernt Johansson, "Mora-Nisse" Karlsson, Ulrika Knape, Gunnar Larsson, Torgny Mogren, Johnny Nilsson, Assar Rönnlund, Ragnar Skanåker vunnit. Dessutom är David Lega guldvinnare vid de paralympiska spelen.

Sportjournalister

Landets främsta sportjournalister har kåserat vid våra möten. Här kan nämnas namn som Lars Gunnar Björklund, Tommy Engstrand, Bengt Grive, Bo Hansson, Arne Hegerfors, Ola Hellstrandh, Sven "Plex" Pettersson, Mats Strandberg och Åke Strömmer. Tommy Engstrands medverkan vid Sällskapets 25-års jubileum betraktas av många som det bästa framförandet under de trettio åren.

Föreläsare

- 1985 H-Ola Hellstrandh
- 1986 V-Carl-Eric Lindblad
H-Agneta Andersson
- 1987 V-Örebro IK
H-Georg "Åby" Ericsson &
Orvar Bergmark
- 1988 V-Arne Andersson & Gunder Hägg
H-"Mora-Nisse" Karlsson
- 1989 V-Gert Fredriksson
H-Roland Mattsson
- 1990 V-Ingemar "Ingo" Johansson
H-Gunnar Nordahl
- 1991 V-Ulrika Knape & Toivo Öhman
H-Gösta "Fågglum" Pettersson
- 1992 V-Jonny Nilsson
H-Ricky Bruch
- 1993 V-Björn Nordqvist
H-Gunnar Larsson
- 1994 V-Rune Larsson
H-Åke Strömmer

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1995 | V-Stjärnkavalkad från länet
H-Elisabeth & Tomas Gustafson | 2006 | V-Ragnar Skanåker
H-Pia Sundhage |
| 1996 | V-Lennart Risberg
H-Anders Gärderud | 2007 | V-Bo Hansson
H-Pelle Svensson |
| 1997 | V-Bengt Grive
H-Thomas Nordahl | 2008 | V-Rickard Fagerlund
H-Mats Strandberg |
| 1998 | V-Orvar Bergmark & Sigge Parling
H-Jörgen Mårtensson | 2009 | V-Bengt Åke Gustavsson
H-Stefan & Johnny Holm |
| 1999 | V-Torgny Mogren
H-Sven "Plex" Pettersson | 2010 | V-Tommy Engstrand
H-Bengt Johansson |
| 2000 | V-Berndt Johansson
H-David Lega | 2011 | V-Rolf Hallgren
H-Jan Kårström |
| 2001 | V-Alf Nygaard/Vålådalen
H-Leif "Honken" Holmqvist | 2012 | V-Bo Fransson
H-Karl-Erik Nilsson |
| 2002 | V-Benny Lennartsson
H-Stig "Stikkan" Pettersson | 2013 | V-Arne Hegerfors
H-Magdalena Forsberg |
| 2003 | V-Assar Rönnlund
H-Ralf Edström | 2014 | V-Curt Lundmark
H-Leif "Loket" Olsson |
| 2004 | V-Ulf Karlsson
H-Dan Waern | 2015 | V-Lennart "Hoa-Hoa" Dahlgren |
| 2005 | V-Thomas Nordahl
H-Lars Gunnar Björklund | | |



Ola & Ingo



Thomas & Orvar



Stefan



Magda



Gunnar - tidernas skyttekung



Tommy trollbinder



Ragnar



Agneta

Vårens caféträffar

Johan Tornberg

Onsdag 21 januari kl. 14.00

Caféträff, Föreningarnas Hus/Biografen Roxy



Johan Tornberg är född i Pajala. Men redan som 16-åring spelade Johan ishockey i Kiruna IF. I Kiruna fick Johan Skellefteå AIK:s nuvarande tränare, Hans Wallson, som tränare och mentor.

Hockeyn tog Johan i raska svängar till Brynäs och Västerås. Under Västeråstiden blev det landslagsuppdrag i Tre Kronor. Vid VM i Zürich 1998 blev Johan och Tre Kronor världsmästare. Slutet på den aktiva karriären kom som 27-åring i Malmö efter skada.

Västerås IK hörde av sig och erbjöd Johan att bli juniortränare. Det blev också vidare uppgifter i VIK som assisterande till Per Bäckman. När Per gick till Frölunda blev Johan erbjuden chefs-tränarrollen. Det gick riktigt bra tills efter en match i Almtuna. Efter hot från supportrar avgick Johan. Idag är Johan assisterande coach tillsammans med Håkan Åhlund med Kenta Johansson som headcoach i Örebro HK. Johan avslutade med att konstatera att ÖHK idag är ett av Sveriges bästa hockeylag.

Daniel "Dalle" Andersson-Bäckström

Onsdag 25 februari kl. 14.00

Caféträff, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13.



Till häftig musik, Kumla-indianernas kamplåt, gjorde Dalle entré. Dalle åkte speedway redan som 4-åring för Getingarna i Stockholm. Han kom att bli klubbkamrat med stjärnåkare som Greg Hancock.

Åren 1995-97 tävlade Dalle för Indianerna och även för Birmingham i England. Sista året som aktiv blev 2002 efter att Dalle drabbats av Bechterews sjukdom, en reumatisk muskelsjukdom.

KumlaIndianerna är idag en modernt arbetande förening som omsätter cirka 10 miljoner årligen. Stadion har en ny läktare för supportrar och VIP.

Det är ingen lätt uppgift för Dalle att skapa ett lag av individualister, som dessutom tävlar varannan dag ömsom i Polen, England och Sverige.

Dalle lovordade lagkaptenen Fredrik Lindgren som gör ett viktigt jobb i depån som ödmjuk stödjande kraft för sina lagkompisar

ÖSK & KIF fotboll

Onsdag 25 mars

Caféträff vid Frälsningsarmens lokaler.



Christer Blom intervjuade Alexander Axen och Rickard Larsson. Rickard blev utsedd till årets tränare inom svensk damfotboll 2014, mycket välförtjänt enligt Alexander som följer

Rikards jättejobb dagligen på Behrn Arena.

– Jag är nöjd med en mycket bra höst gav Alexander besked om. Fler spelare måste ta steget fram för att vår uppåtgående kurva ska fortsätta. Intressant blir att följa Daniel Gustavsson som ser grym ut.

– Vi har tappat fyra-fem av våra främsta spelare. Det är därför avgörande att våra starka nyförvärv landslagsspelarna Lisa Dahlkvist, Hanna Folkesson och Carola Söderberg snabbt kommer in i laget, avslutade Rikard Nilsson.



Text Rolf Lundin

Foto Anders Stenberg

Ordföranden har ordet



Tiden går fort och efter en medioker sommar är vi nu inne i en härlig höst.

Redan har vi genomfört caféträffar, höstresan till Stig H Johansson samt medverkat i Örebro 750 år och Föreningarnas Dag.

Styrelsens har nu fokus på firandet av Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps 30 år. Jubileumskvällen, torsdag den 12 november i Stora Hotellets festsal, kommer att bli något alldeles extra. Kände och omtyckte TV-profilen Jens Lind inleder med temat ”Stopptid” och presenterar klassiska idrottsögonblick från SVT arkivet, flera med Örebroanknytning.

Efter mingel och musik av Örebro Polisens musikkår väntar en jubileumsmiddag. Innan kaffet och tårtan underhåller exklusivt Peter Flack.

Gensvaret från er medlemmar har varit oerhört stort inför Jubileumskvällen och snabbt fylldes de 250 platserna där många står på kölistan.

Museiutskottet, under Reignar Johanssons ledning, har som ett led i Jubileumsfirandet sammanställt en skärmutställning över Sällskapets 30 år. Imponerande vad mycket som har genomförts och så många idrottslegendarer som har besökt oss. Finns att se i våra utställningslokaler.

Bo Astvald

Vi minns Lars Ehlin



Lars idrottsintresse var hela livet mycket stort som utövare och åskådare. Ett brett idrottande var en naturlig del av uppväxten. Friidrottandet skedde mångårigt inom IF Start. Tennissporten fascinerade Lars särskilt som själv var en god och energisk motionsspelare.


Inom Sällskapt var Lars, utöver sekreterare i styrelsen, ansvarig för Sällskapets bibliotek och utgivningen av tidningen Idrottsarvet. Biblioteket omfattar tusentals böcker och skrifter vilka Lars tillsammans med vännen Bertil Cajdert omsorgsfullt registrerade och datorförde.

Lars var redaktör för Sällskapets tidning Idrottsarvet under åren 2003-2010. Här kom Lars profession som svensklärare, med ett stilistiskt och språkvårdande kunnande, väl till nytta och medverkade till en tidning av mycket hög kvalité.

Lars var en alltid intresserad och uppskattad deltagare vid vårt Sällskaps olika möten. År 2010 utsågs Lars till hedersledamot i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap efter att under 2004-2010 varit ledamot i styrelsen. Lars Ehlin avled i en ålder av 82 år.

Sven-Åke Dahlberg och Ove Sundelius

Två av våra hedersmedlemmar har gått bort. Sven-Åke Dahlberg, som mångårigt var verksam i aktivitetsutskottet med särskilt ansvar för Höstresorna samt Ove Sundelius, vars insatser främst skedde som ansvarig för museiutskottet.



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!

ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Medalj igen!
För tredje året i rad har Länsförsäkringar
Sverige mest nöjda bolånekunder.



Enligt svenskt Kvalitetsindex (SKI) www.lfbergslagen.se




**Arbesko skyddsskor -
mycket mer än bara skydds-
funktioner!**

Arbeskos heltäckande sortiment av skyddsskor erbjuder det mesta inom stötupptagning, ventilation, slitstyrka och bekvämlighet.
Allt för att göra din arbetsdag så behaglig som möjligt. Upptäck skillnaden!



MODELL 355

Finns hos återförsäljare över hela landet. Utvecklas och tillverkas av Arbesko AB. Tfn 019-30 66 00.




Puts & Tegel i Örebro AB
www.putсотegel.nu

Henrik Brändh

Sportankare som vill vara på plats

NA-sportens Henrik Brändh bestämde sig redan i nioårsåldern för att bli sportjournalist.

– Jag var väldigt bestämd när jag var liten. Han



garvar lite. Henrik fick bästa möjliga grundskolning i branschen. Genom idrottstokige pappa Rolf, NA:s språkgranskare. Han tog med sig sonen till sitt hjärtas stad Norrköping för att se Snokarna

spela fotboll och Vargarna köra speedway.

– Jag är uppvuxen i baksätet på väg till Norrköping. Och så blev jag en nitisk program-samlare.

Också det ett fadersarv. Allt i programväg i fotboll, ishockey, speedway... hamnar slutligen i Henriks specialgarderob, "Sport-skrubben".

Henrik visade sig ha driv i pennan. Upp-satsskrivning var hans bästa gren på Risbergiska. Han började som många andra knoppande sportjournalister som redaktionell hjälpreda i tonåren. Och 1987 erbjöds han en fast anställning. Ar-tonårige Henrik nappade och hoppade av gymnasiet ett halvt år innan studenten. Lite trist men han har inte ångrat sig.



Henrik och Henka

I dag ett sportankare i kraft av sitt kunnande. Expert på speedway. Och med ett stort idrottshistoriskt intresse. En god lagspelare med förmåga att jobba kvalitetssäkrat under tidspress.

– Jag går igång på matcherna. Sena matcher. Nära pressläggning. Jag behöver den pulsen för att må bra. Vid långledigheter känner man sig lite deprimerad. Det är ett gift.

Han låter lite nöjd. Kalla det yrkesstolthet.

Henrik har sett sportjournalistiken förändras. Han var plats när Sverige mötte Österrike på Friends.

– Vid 0-3 gick en del av publiken. Vid 0-4 tog resten upp sina mobiler och började knappa. Zlatans mål märktes knappt.

Dagen publik kräver underhållning – och är lättflyktig. Mediesituationen är annorlunda. Klubbarna tar för sig. Alla är mediatränade. Mediefloran växer och papperstidningen tappar. Och sportjournalisterna är inte en lika sammanhållen grupp. Där alla kände alla.

– Förr försökte man hålla en nyhet hemlig fram till publiceringen. I dag gäller det oftast att lägga ut den på alla kanaler så fort som möjligt.

– Runt millennieskiftet kunde man som sportjournalist bara gå in i omklädningsrummet och prata med Zlatan och Henke. Det var supertrevligt.

I dag är allt uppstyrt. Nu är det mixade zoner som gäller för intervjuer.

– En stor del av ens arbetstid på arenorna, när vi direktrapporterar på nätet glör man på en skärm snarare än tittar på matchen live.

Han gillar inte det riktigt. Inte heller att sitta framför tv och titta på matcher.

Henrik vill vara på plats. Som när Örebro Hockey för tre år sedan säkrade uppflyttningen till SHL – mot Rögle i Ängelholm. En av hans största idrottsupplevelser.

– Det är så sällan man ser den genuint äkta idrottsglädjen i det som blivit en nöjesbransch.

Dixie Ericson



Wadköpings Fäktförening

Wadköpings Fäktförening firar 25 år under vilka WFF varit en av landets dominerande fäktföreningar. Utifrån en bra och bred ungdomsverksamhet har föreningens fäktare nått stora framgångar nationellt och internationellt.

År 1990 bildas Wadköpings Fäktförening. Verksamheten tar snabbt fart, elustrustning införskaffas, tävlingsutbyte sker och träningsintensiteten ökar där Norrbyskolan blir ny träningslokal. En medlemstidning ges ut.

Sabelfäktning blir populärt. Barn- och ungdomsverksamhet startas upp vilket uppmärksammas i "Lilla Sportspegeln". Hela Sverigeeliten är på plats i Örebro för sabeltävlingen "Duell" vilken den egna fäktaren Mikael Höglund vinner. Föreningens fäktare har stora framgångar både på junior och på seniorsidan. Tävlingar arrangeras fortsatt där "Duell" byter namn till Coupe de Nord och nu blir internationell och ungdomstävlingen Örebro Masters samlar fäktare från hela landet. Ledande tränare är Mats Ekström.

År 2000 dominerar WFF sabelfäktningen i Sverige. WFF tar storslam på SM i sabel. Eric Wigren blir svensk mästare, Michael Höglund tar silver och Johan Classon och Jörgen Thorin delar på bronset. I lag-SM blir det silver och brons. På USM där WFF är bästa klubb tar Emma Ekström, Erik Ekström och Johan Westrin guld i vapnen värja, florett respektive sabel.

Framgångarna för WFF fäktarna fortgår under ett tiotal år på nationell och internationell nivå. En lyckad flicksatsning har gett resultat och framkom namn som Anna Bäcklund, Emma Ekström, Lotta Leissner, Elin Lewin och Andrea Pettersson. Norrbyskolan är nu en modern träningsanläggning med tre pister. Rumänske fäktmästaren Adi Pop halvtidsanställs och efterföljs 2005 av Mariusz Zimmerman, som fortfarande är klubbens huvudtränare. I samband med detta blir WFF en renodlad värjklubb där en ny förening för sabelfäktning startas. Mats Ekström utses till årets idrottsledare av NA.

Från år 2010 blir det ett generationsskifte i WFF. En medveten ökad rekrytering sker i form av skolbesök och sommarskolor. Wadköping Fäktförening har idag över 200 medlemmar där de aktiva fäktarna är fördelade i träningsgrupper beroende på ålder, skicklighet och målet med träningen. Träningslokal är "gamla" Engelbrektskolan gymnastiksal.

– Intresset för fäktning är idag mycket stort och vi har många fäktare vilka är födda 2001 och senare, så framtiden ser positiv ut, informerar WFF ordförande Jonas Pettersson. Populär är vår eventfäktning riktad till företag och andra grupper. Deltagarna får en introduktion i värja varefter ett tävlande sker individuellt eller i lag.



Fäktning

Fäktning är en av världens äldsta sporter. Fäktning har sedan starten av de moderna olympiska spelen 1896 varit en självklar gren. De tre grenarna inom fäktningen är värja, florett och sabel. Man fäktar på en "piste" som är 14 meter lång och 1,5 - 2 meter bred. Presidenten/domaren har hjälp av elektronisk utrustning som indikerar träff. Värjan och floretten har tryckknappar längst ut på spetsen. Beroende på tävling fäktar man tills en av de tävlande uppnått 5 eller 15 poäng.

ÖKK - Miia Grändås

Styrkelyftaren som kom in från dansen.

– Där var jag fast. Det är faktiskt ganska roligt att vinna! Skrattet trillar som pärlor ur styrkelyftaren Miia Grändås. Hon tävlar för Örebro KK men är bosatt i Motala.

Året var 2006 och hon hade vunnit SM i styrkelyft. I sin andra tävling. Ett lyckosamt och lätt motvilligt nedslag i den idrott som kom att ändra hennes idrottskarriär. Hennes mamma Riita Sundvall var nöjd. En legendar i styrkelyft still going strong.



Miias bakgrund är minst sagt rörlig. Hon har tävlat i trupp gymnastik, dansat balett sedan unga år och gått dansgymnasium. Där är grunddanserna balett, modern dans och jazzdans. Hon har jobbat som dansinstruktör för ungdomar och instruktör i spinning på ett gym.

För tio år sen var hon dansare i två uppsättningar av lokalrevyn Vilda Hildas Revy.

– Vi var en grupp tjejer som dansade och gjorde koreografin till dansnumren.

Miia konstaterar att hon haft nytta av gymnastiken och dansen.

– De ger smidighet, hållning, kroppskänedom, teknik och väldigt mycket styrka. Balett ser smidigt och graciöst ut men kräver jättetuff träning. Det inser man först när man dansat det ordentligt.

Miias chef på gymmet tävlade i kroppsbyggning. Några kollegor tränande där i bodyfitness och classic bodybuilding. Det inspirerade henne. Där krävdes muskelmassa. Hon fick ett träningspaket med basövningar i knäböj, bänkpress och marklyft. Alla delgrener i styrkelyft.

– Det var roligt att styrketräna. Jag ville göra det ordentligt och med rätt teknik och tog hjälp av mamma. Och fick grepp om övningarna. Hon tjtade länge på mig att prova en tävling. Till slut ställde jag upp för att slippa tjtat.

Hon fnissar lite.

I och med det första SM-guldet var hon som sagt fast. Hennes meritlista har växt med tiden. Hon lyfter fram förra årets VM-guld i marklyft. VM-silver i klassisk total, två stycken VM-brons i knäböj. Där har hon det svenska rekordet 190 kilo. På träning har hon klarat 205 kilo. Drömgränsen 200 kilo är passerad. Ungefär fyra gånger hennes kroppsvikt. Hon tävlar i 52 kg i både klassisk och vanlig styrkelyft.

– Det är samma grenar i båda. I klassisk får man ha enbart bälte som stöd, medan stödmaterial som dräkter och knälindor är tillåtna i vanlig styrkelyft.

Miia äter vanlig mat men måste se till att hon får i sig tillräckligt med protein. Hon tränar fem, sex gånger i veckan. Upplägg och intensitet bestäms av närheten i tid till olika typer av tävlingar.

I november är det dags för VM i styrkelyft i Luxemburg.

Dixie Ericson



Per Cardesjö - Örebroporten

Cardesjö har fått snurr på fältet

Eyrafältet är ett rullande Örebro-projekt. Det gick igång så sakteliga på tjugotalet när ÖSK:s ordförande Karl T Graflund och direktör Adolf Lindgren djärvt köpte in ett stycke lantlig mark för att bygga Eyra vallen. En superarena för sin tid, invigd 1923.



I den andan, fast med mer speed och ekonomiska muskler

har Per Cardesjö – det kommunala bostadsbolaget Örebroportens avgående vd – sedan 2004 arbetat hårt med att med samma dådkraft vidareutveckla fältet. Det dystra år då ÖSK Fotboll tvångsnedflyttades Resultat: ett attraktivt event-, företags- och bostadsområde där det finns plats och växtkraft för företag, bostäder och modern elitidrott. Med en unikt central placering i staden.

– Örebroporten fick uppdraget av fullmäktige att färdigställa sorgebarnet norra läktaren. Det var meningen att ÖSK skulle ha sina huvudkontor där. Det är därför hela huskroppen är för smal.

Nu blev det inte så. Uppdraget krävde mycket oortodox troubleshooting. Men han fick det att funka i slutänden.

– Lite av succén med restaurang 4e våningen är att den är så smal. Den har karaktär och man ser åt alla håll.

Företagen ställde upp och köpte sittplatser. Och klassiska Lindells Cykel- & Sportaffär handplockades dit.

– Sedan var det bandyhallen, hockeyhallen, östra läktaren, ombyggnad västra läktaren. Så började vi med Idrottshuset. Och så har vi renoverat Eyrabadet...

Då Per började var det ÖSK och fotboll som gällde. Men nu är det andra tider.

– Först kommer de kommersiella ytorna. Sedan får idrotten hänga på. Det är förutsättningen för att man ska kunna bedriva moden idrott. I de västra och östra läktarna finns det inga kommunala pengar i. De är kontorshus med snedtak.

Det gäller att hålla koll på ekonomin hela tiden. Och man måste ständigt hitta på nya saker runt matcherna.

Hockeyn är duktiga på det. Fotbollen kommer. Hockeyn har satsat på än fler restauranger efter den nya ombyggnaden som höjt publiktaget till 5 500.

– Jag brukar säga att fotbollen är analog och ishockeyn digital. Ungdomarna går på hockey. Det är fullt jämt. Vilka motståndarna än är.

Men hockeyn saknar hallar för att kunna driva sin ungdomsverksamhet och talangutveckling till fullo.

– Vi har inte fler hallar än dom har i Lindesberg. I Gävle finns 8-9 hallar.

En idé är att flytta bandyn till Trängen.

I höst är det byggstart för ett kontorshus ut mot Rudbecksgatan vid hockeyarenan. Med 300 arbetsplatser. Ett stort parkeringshus är snart klart vid östra gaveln av Bandyhallen... Södra läktaren ska byggas om.

Och så vidare. Per ger en blixtnabb exposé över var det går att bygga mera. På långsidor och kortsidor och på höjden.

– Det är nog kontor hela vägen längs Rudbecksgatan om tio år...

Något säger mig att Per Cardesjö inte har gjort slut med Eyrafältet.

Dixie Ericson

Vårmetet - ”Hoa-Hoa” Dahlgren

Föreläsare vid vårmetet var välkände ”Hoa-Hoa” Dahlgren

Med sin utstrålning och stockholmsdialekt trollband ”Hoa-Hoa” publiken.

Den 62-årige Lennart Dahlgren vann under 70- och 80-talet elva SM-titlar i tyngdlyftning och deltog i VM och OS. Därefter har ”Hoa-Hoa” varit speaker och TV-kommentator. Folkkär och kändis blev ”Hoa-Hoa” genom programmet På Spåret. Dessutom mångårig krogägare, idag till Lokes Bar på Södermalm.



”Hoa-Hoa” hade en mångsidig barndom fylld av spontanidrott, brännboll, cyklande, klättrade i träd och andra aktiviteter. En kontrast mot dagens ungdomar som med krökta ryggar sitter lutade över sin bildskärmar, påpekade ”Hoa-Hoa”. En specialisering på styrkelyft skedde först i 16-17 års ålder. Därefter följde en framgångsrik karriär med deltagande i SM, EM, VM och OS.

Efter den aktiva karriären var ”Hoa-Hoa” en legendarisk sportkommentator för landets alla wrestlingfans. Här knöts starka band till kompisen och bohemen Frank Andersson, vissa tider inneboende hos Hoa-Hoa. Något som gett upphov till ett antal anekdoter.

Ingvar Oldsberg kämpade för att ”Hoa-Hoa” skulle medverka i ”På spåret” i mitten på 80-talet. ”Hoa-Hoa” svarade ja och tävlade tillsammans med Expressenjournalisten Cecilia Hagen, vilka vann 1987 och var i fem finaler, den senaste 2013. Genom sin medverkan blev ”Hoa-Hoa” genom sitt kunnande och sin slagfärdighet både känd och folkkär. ”Vi har tagit en paus, men man vet aldrig om vi får komma tillbaka” kommenterar ”Hoa-Hoa”.

Föreställningen avslutades med flera frågeställningar där en var om smeknamnet ”Hoa-Hoa”.

Smeknamnet ”Hoa-Hoa” kommer sig av att det var det han skrek på en tyngdlyftningstävling 1973, för att peppa sig själv inför lyften. Uttrycket fick han från en bok om japansk andningsteknik. Dagen efter var det stora rubriker i Expressen där han fick smeknamnet ”Hoa-Hoa” och det har sen dess hängt med.

Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren bjöd på många sanningar och mycket skratt, med bravur, denna kväll. Tack för det!



Årsmötet

Årsmötet genomfördes i samband med vårmetet i Engelbretsskolans aula med över 200 deltagare. Mötesordförande var regionrådet Irene Lejergren med Laila Sunesson som sekreterare. Det blev omval av ordföranden Bo Astvald och ledamöterna Sven Arne Ahlberg, Bo Ericson och Göran Gunnarsson. Ny i valberedningen är Ove Danielsson där Thomas Eklund och Rolf Hallgren omvaldes.

Text Sven-Arne Ahlberg

Foto Anders Stenberg

Bernts bilder



Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på bilder av skyttekungen Leif Wendt.

Stilstudie av centertank

Leif Wendt hade skostans värsta glöd i dojan 1955-1965. 84 målfarliga, muskulösa kilon fördelade på 184 centimeter. Wendt tillhör ÖSK:s totalelit med fotboll, bandy, hockey och handboll i ÖSK-färger på meritlistan. Tvåa totalt i ÖSK:s skytte-liga i fotboll med sina 126 mål på 184 matcher i allsvenskan och division 2.

Wendt gjorde två A-landskamper 1961 mot Norge och Finland. De slutade 2-0 respektive 3-0 till Sverige. Han sköt 2-0-målet mot Norge.

Skyttekungars rykte flyger vida. Han kunde ha fått dra på sig Fiorentinas lila tröja tillammans med Kurt Hamrin. Proffskontraktet var klart, men Svenska Fotbollförbundet sa nej.



Till allsvenskan 1960

Råsunda fotbollsstadion 22 oktober 1960. Avgörande kvalmatch inför 18 283 åskådare mot IFK Luleå sedan ÖSK kvaddat IFK Kristianstad på Eyravallen med 5-0. Wendt står för ett hattrick. Elfsborg är redan klara för allsvenskan. Tage Johansson från Vretstorp gör tidigt 1-0. Peder Persson fixar 2-0. Luleå reducerar. Men ÖSK vinner med 2-1. Det blir allsvensk fotboll på Eyravallen igen efter åtta långa år.



ÖSK tar brons 1961

Eyravallen 9 september 1961. Inför 8 797 åskådare besegrar ÖSK Örgryte med 2-1. Leif Wendt och Peder Persson gör målen. Örgrytes landslagsback Lennart Wing ryggar undan för den framstormande centertanken. Ett gott ÖSK-år. Nytt publikrekord på Eyravallen med 20 066 i höstderbyt mot Degerfors. ÖSK blir fyra och bronsmedaljörer under spelande tränaren Orvar Bergmark. Den andra nykomlingen Elfsborg tar sensationellt hem SM-guldet.

Besök från Lidköping

Under våren gästades vi en hel busslast, 55 personer, från det Idrottshistoriska Sällskapet i Lidköping. En stad idag mest känd för sina bandyframgångar. Lidköpings Arena är en av landets främsta bandyarenor.

Idrottshistoriska Sällskapet i Lidköping bildades 1991. Sällskapet har ett eget museum i Ky-



landerskolan, centralt i Lidköping, vilket är öppet under förmiddagarna måndag till fredag året runt. På museet finns nära 5 500 olika föremål.

Främsta rariteterna är Lidköpingssonen Anders Järryds Davis Cup och Wimbledonpokaler.

Gästerna togs emot i Föreningarnas Hus av museiansvarige Reinar Johansson och aktivitetsutskottet. Beskrivningen av vårt Sällskaps omfattande verksamhet imponerade och gav upphov till många frågor.

Dagsprogrammet i Örebro innehöll för övrigt en lunch på Svampen, ett besök i Wadköping samt fotbollsmatchen ÖSK-Helsingborg på Behrn Arena.

Text Sven Arne Ahlberg

Foto Anders Stenberg

Kjells sportfrågor

Vad kan Du om Motorsport?

Frågor

1. Ronnie Pettersson körde formel 1 åren 1970-78, hur många lopp segrade han i?
2. År 2011 tilldelades Ronnie Pettersson postumt en fin utmärkelse, vilken?
3. Hur många svenska förare har deltagit i Formel 1 lopp? Vilka?
4. Håkan Carlqvist blev världsmästare i motorcross 500cc 1983. Vilket motorcykelmärke körde han på?
5. Vem blev Sveriges första världsmästare i motorcross?
6. Elit Vetlanda blev svenska mästare i speedway 2015. Fram till 2007 hette föreningen något annat, vad?
7. Vilket speedwaylag har tagit mest svenska mästerskap?
8. Vilket år bildades Indianerna från Kumla?
9. Novemberkåsan är en av Sveriges äldsta motortävlingar, vilket år kördes den för första gången?
10. En svensk stad blev på 40-50 talet känd för sitt arrangemang av TT- tävlingar vilken?
11. Anderstorp Raceway kördes Formel i åren 1973-78. En mycket färgstark profil var tävlingsledare, vad hette han?
12. Vilket år debuterade Marcus Eriksson i Formel 1?

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Kjells sportfrågor



*Ronnie fick utmärkelsen "Största svenska Bilsport-
prestation genom tiderna" år 2011.*

1. 10 st
2. Svenska Bilsportförbundets utmärkelse: Största Bilsportprestation genom tiderna.
3. 10 st.
Conny Andersson, Joakim Bonnier, Tommy "Slim" Borgudd, Marcus Eriksson, Stefan "Lill-Lövis" Johansson, Gunnar Nilsson, Torsten Palm, Ronnie Peterson, Bertil Roos, Reine Wisell.
4. Yamaha
5. Bill Nilsson (1957)
6. Njudugarna
7. Getingarna (15 st)
8. 1936
9. 1915
10. Hedemora
11. Sven "Smokey" Åsberg
12. 2014

Till oss

*Några ord
till oss
en hyllning
för slitet
utan synbar framgång
men ändå bar vi
med stolthet
vår träningsvärk
före mjölksyresnacket
drömmarna fanns
i många timmars
hoppfull träning
belöningen blev
en hygglig fysik
glädjen att delta
några märken
plaketter
medaljer
från DM och KM
och känslan
jag var idrottsman*

Arne Upling
Ur "Edwalls hörna halv sju".



Lennart Johansson



Lennart Johansson är tillsammans med "Ingo" Johansson de två mest celebra gästerna Sällskapet haft. Lennart besökte "Minnenas afton" och utställningen om Orvar Bergmark 2005. Vid sitt besök var Lennart ordförande i det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Fotot är taget hos landshövdingen på Örebro Slott vid lunchen till minne av Orvar Bergmark.

Höstmötet - Jubileumsmiddag



Vårt höstmöte tillika Jubileumsmiddag, torsdag 12 november, gästas av idrottsjournalisten Jens Lind. Jens har särskilt uppmärksammats för sina idrottshistoriska dokumentärer och programmet "Stopptid".

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu