



Idrottsarvet



Nr 64 - Årgång 33 - 2018

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Jens Schollin
jens.schollin@oru.se

Vice ordförande

Reignar Johansson
rejo.jba@telia.com

Sekreterare

Kerstin Pedro
kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Sven-Arne Ahlberg
svenarneahlberg@outlook.com

Bo Ericson
bo.sten.ericson@telia.com

Kjell Wahman
kjawah46@hotmail.com

Anki Olsson (adjungerad)
anki.rahmberg@hotmail.com

Laila Sunesson (adjungerad)
laila.sunesson@live.se

Aktivitetsutskottet

Sven-Arne Ahlberg, ordförande, Bernt Eriksson, Kerstin Pedro, Håkan Olsson, Kjell Wahman, Anki Olsson och Anders Stenberg
Resegruppen: Håkan Olsson, Håkan Aldevik, Kjell Wahman och Ove Eriksson

Biblioteksutskottet

Anders Stenberg, ordförande, Ola Ljungberg, Ulf Magnusson, Magnus Enhörning och Anders Edh

Damgruppen

Kjell Sunesson, ordförande, Laila Sunesson, Charlotta Stenhem, Daniel Alsarve, Reignar Johansson och Jane Karlsson

Digitala utskottet

Sven Göran Gustafson, ordförande, Håkan Aldevik, Göran Gunnarsson, Ander Edh, Hans-Ove Nyqvist och Sten Berglund

Fotogruppen

Anders Stenberg, ordförande, Rolf Hallgren, Anders Edh, Rolf Sund, Bernt Eriksson, Magnus Enhörning och Lars Segelberg

Marknadsutskottet

Reignar Johansson, ordförande, Bo Ericson och Thomas Eklund

Museiutskottet

Reignar Johansson, ordförande, Göran Gillberg, Gunnar Hagsten, Stig Wallinder, Lars Segelberg och Sten Berglund

Tidningsredaktion

Håkan Bågenvik och Kenneth Johansson, redaktörer, Thomas Eklund och Berndt Larsson, foto, Karin Lidner, layout

Hemsidesansvariga

Anders Stenberg och Christer Södergren

Vi tackar våra sponsorer:

Arbesko AB

Contour Air

ICA Parken-City-Eko

Industrihandel i Örebro

Puts och Tegel i Örebro AB

Röhnisch Sportswear AB

SISU Idrottsutbildarna

ÖBO

Örebro läns Idrottsförbund

Omslagsbilden

Markus Ericsson, 28 år, från Kumla. En av världens sexton Formel 1 förare med nära 100 starter under åren 2014-2018. Tävlade för Sauberstallet.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro.
Telefon: 019-25 47 07

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039.

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

En magisk idrottssommar, men Durmaz gav de mörka krafterna svar på tal

Det har varit en magisk het (idrotts)sommar - här hemma, förstås, men även i Ryssland, Tyskland och Skottland där svenska fotbollsspelare, fröidrottare och simmare satte färg på VM och EM.

Fotbolls-VM i Ryssland påminde i mångt och mycket om de heta månaderna 1994 när det blågula landslaget "grävde guld i USA".

Då spelades en del matcher på okristliga tider i sommarnatten - nu blev det läggdags lite tidigare i hettan...

De blågula anförda av lagkaptenen Andreas Grankvist var på väg mot samma bragd som för 24 år sedan, när England i kvartsfinalen satte stopp för svenska finaldrömmar.

Men gemene man framför radio- och teveapparaterna fick nya idoler som "Granen", Emil Forsberg och Degerforsaren Ola Toivonen.

Otäckt hat

Men allt var inte frid och fröjd.

Redan efter förlusten i sista minuten i den andra gruppmatchen mot Tyskland skämde delar av den svenska fotbollspubliken som följde VM-turneringen från hemmaplan ut sig.

Forwardprodukten Jimmy Durmaz möttes av en hatvåg på sociala medier efter att ha orsakat den frispark som så olyckligt gav Tyskland segern i slutet av matchen.

Helt plötsligt blomstrade de mörka krafterna på nätet. Men Jimmy själv, uppbackad av hela VM-truppen, gav belackarna svar på tal direkt i tv. Den styrkan hos honom är ett av de starkaste minnena

för många av oss. Och bör få fler spelare och ledare att agera när de så kallade fansen, eller svansen, hos lag i allsvenskan och Superettan agerar svinaktigt.



Kritik ingår i jobbet

Man kan kritisera spelarna och tränarna för att laget spelar dåligt eller att tränaren byter fel spelare, den kritiken ingår i deras jobb. Men det är inte okej att hota, hata och elda bengaler så att matcherna avbryts, barnfamiljer skyr sporten och funktionärer skadas.

Lite mer civilkurage även här från spelare och ledare vore önskvärt.

Men de flesta på läktarna kan förstås njuta av spänning och upplevelser - speciellt i ett VM. Och många av oss drömmer säkert om att vara på plats. Det gjorde också länsidrottsprofilen Sven Göran Gustafson. Hans mål från 1990 var att se så många VM-finaler i fotboll som möjligt på plats. Sommarens VM-epilog mellan Frankrike och Kroatien var hans sjunde VM-final i rad. Vi berättar hans historia på sidorna sex och sju.

Dessutom blir det förstås som vanligt massor av minnen och människor i hösten upplaga av Idrottsarvet.

Trevlig läsning!

Håkan Bågenvik

ÖLIS tidning nr 64

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Håkan Bågenvik (hakan.bagenvik@gmail.com), Kenneth Johansson (lok.johansson50@gmail.com) redaktörer, Thomas Eklund, Bernt Larsson, bilder.

Layout: Karin Lidner(karin@lidner.se)



Kicki - en levande basketlegend

”Tackar idrotten för allt”

Kicki Johansson från värmländska Kristinehamn är en levande legend i svensk basket.



Meritlistan är både lång och imponerande. Men efter 35 år på andra orter har hon återvänt till hembygden, blivit vald till ordförande i Värmlands Idrottsförbund och börjat pendla till jobbet som kultur- och fritidschef i Hällefors.

Vad värdesätter du mest av nio SM-guld, 190 landskamper, final med Arvika i Europacupen och en karriär som Sveriges första kvinnliga proffs i basket?

- Europacupen med lilla Arvika Basket. Det var en bragd utan dess like i en av världens största sporter, säger Kicki som under hösten gästar idrottshistorikerna i Örebro län.

- Arvika som gick upp i Elitserien 1987 stod fyra år senare i en Europacupfinal. I semin slog vi de ryska mästarna, vilket var en bragd i sig. Vi chockade hela Europa. Det var en dröm som blev sann.

- Men vi förlorade mot italienska mästarna Cesena dan därpå. Vi orkade helt enkelt inte ladda om.

Efter den säsongen blev du Sveriges första kvinnliga basketproffs i spanska San Sebastian?

- Jag hade proffsanbud från olika länder i många år, men hade inte riktigt vågat och så ville jag lyckas internationellt med klubb- och landslag i Sverige. Med det gjort, och en sambo som fick ett jobb i Göteborg, så kände jag att det var nu eller aldrig.

Redan som 19-åring värvades du från Kristinehamn till Södertälje?

- Södertälje var Sveriges bästa klubb på den tiden. Men omställningen från lilla Kristinehamn

blev stor. Jag längtade hem jättemycket hela första året. Men träningar och matcher, cuper och turneringar samt inte minst lagkamraterna övervägde allt. Jag älskade att träna och hade höga mål. Tränaren trodde mycket på mig och redan andra året vann jag skytteligan och blev vald till årets spelare.

Hur hamnade du i Arvika efter sex säsonger och fyra SM-guld med Södertälje?

- Var lite mätt på SBBK. Tyckte att de satsade mer på killarna. När Arvika ringde och ringde kunde jag till slut inte stå emot ...

Arvika Basket tog sex raka SM-guld, var du med om alla?

-Nej, i fem av dem. Det var en fantastisk tid i Arvika med en fantastisk mix av spelare, med stommen från Arvika, som trivdes och hade samma mål, en bra klubb och inte minst alla supporters.

Du har landslagsrekordet med 190 kamper

- Debuten var en turnering i Lettland 1980, när jag fortfarande spelade i Kristinehamn. Jag minns att det var nervöst. Jag satt en hel del på bänken. Den sista var vid ett EM-kval i Arvika 1994.

Efter spelarkarriären har Kicki bland annat fortsatt som framgångsrik coach i Göteborg, varit överledare för olika landslag och suttit i olika utskott och styrelser i Basketbollförbundet och RF. Civilt har idrott och fritid gått som en röd tråd genom hennes liv.

- Idrotten har gett mig allt, säger hon och beskriver sig själv som målmedveten, öppen, generös, bestämd, lojal och faktiskt ganska rolig... Värmländska i kropp och själ, alltså, säger hon och påpekar stolt att hon också varit ambassadör för Kristinehamn under ett år.

Och så var du med i tv-programmet "Mästarnas mästare" 2016?

- Jag bröt till slut den tävlingen på grund av skada. Det var lite surt, säger Kicki Johansson, som den tävlingsmänniska hon fortfarande är.

*Håkan Bågenvik
Foto John Persson*

Nora-Annas skor på bokomslag

År 1924 var Eric Liddell Englands mest uppskattade idrottsutövare, och den mest berömda engelsmannen av sin tid, efter att vunnit guld på 400 meter vid Olympiaden i Paris. Loppet beskrivs i den legendariska filmen "Triumfens ögonblick".

Mindre känt är att Eric efter OS-vinsten lämnade berömmelsen för att tjäna Gud som missionär i Kina. I boken framställs Eric nästan helgonlik, trogen Gud och sin livsuppgift.

Under andra världskriget tillfångatogs Eric av japanerna och var under många år internerad. Mitt i sin livsgärning som präst och missionär, hårt präglad av fysiska umbäranden, dog Eric av en hjärntumör vid 43 års gammal.

Allt beskrivs i en ny bok författad av Eric T Eichinger med Eva Marie Everson. Noterbart att på omslaget finns ett par skor, de var de Nora-Anna sprang i, utlånade av Reigner Johansson och Idrottshistoriska Sällskapet.



Järntorgsgatan 9
703 61 Örebro



VM-finaler i fotboll

- det är idrottsprofilen Sven Görans grej



Han har besökt fem av våra sju världsdelar och upplevt städer som Tokyo, Rio de Janeiro, Johannesburg och Moskva - men länsidrottsprofilen Sven Göransson är ingen vanlig globetrotter. Han har sedan 1990 sett sju VM-finaler - på plats.

- I somras reste vi till Moskva med Björk & Boström, resebyrån som specialiserat sig på sportresor. Vi går annars alltid in på Fifas biljettsida och försöker själva skaffa finalbiljetterna den vägen, men det är nästan lönlöst numera. Biljetter till gruppspelet kan man få tag på, men vi får ofta söka oss till olika biljettbyråer via nätet för att hitta finalbiljetterna.

Vad kostar kalaset?

- Du får en finalbiljett för runt femtusentus svenska kronor. Men i Japan var priset det tredubbla, så vi övervägde om vi istället skulle se finalen på tv. Men har man åkt över halva världen är det inte så kul att se den största matchen i VM på tv.

- Det låter kanske mycket för gemene man, men det här har blivit min grej. Jag har rest en hel del på studieresor och sett många länder, men åker aldrig på sol- och badsemester. Normalt håller jag mig i Sverige på min ledighet.

Vilka är dina bästa VM-finaler?

- Jag minns inte så mycket av själva matcherna. Men att se en VM-final i fotboll på plats är bland det finaste man som sportintresserad kan uppleva. Det är en folkfest både före, under och efter matchen. Jag blir nästan röd där jag sitter när jag vet att en miljard människor runt om i världen följer tillställningen på tv. Och jag finns på plats. Det brukar kännas överkligt.

- Men största idrottsupplevelsen är utan tvekan Sveriges bronsmatch mot Bulgarien i Los Angeles 1994. Vi fick biljetter på långsidan mitt emot hedersläktaren och jag kunde med hjälp av en liten teaterkikare se på när de svenska spelarna fick medaljerna. Det var mäktigt och kopiöst varmt.

Sven Göransson betonar gång på gång att det inte bara är för själva VM-finalerna som han reser jorden runt.

- Jag är mån om att inte bara se fotboll, utan också försöka se mig om under de dagar, den veckan vi befinner oss i finalstaden och landet. I Japan var det starkaste minnet när vi åkte deras snabbtåg till Hiroshima och gick i Fredsparken och jag slog i Fredsklockan, som besökare gör för att ringa in freden till världens alla hörn.

- Jag tänkte sedan först inte åka till VM i Sydafrika, men runt midsommar det året började det suga i VM-tarmen. Dels gick fotbolls-VM för första gången i Afrika, dels har jag alltid uppskattat Nelson Mandela. Så det var stort när han kom ut på finalarenan före matchen och hälsade på publiken.

Till sist - blir det några fler VM-finaler?

- Vi får se. Jag tycker rent allmänt att fotbolls-VM har blivit för kommersiellt, men som mötesplats för medmänniskor från hela världen är det helt fantastiskt. Nästa gång avgörs VM i Qatar 2022. Det är relativt enkelt att ta sig dit, men med tanke på hur de fick mästerskapen, det här med rent spel och så, samt att deras liga är relativt okänd, gör att jag funderar en gång extra innan jag bestämmer mig. Jag är ganska nöjd med de arton mästerskap, VM, EM och dam-VM och dam-EM som jag fått uppleva under mina 63 år, säger Sven Göransson.

Håkan Bågenvik
Foto ÖLIF



Sven Göran Gustafson på plats inför VM-finalen 2018 mellan Frankrike och Kroatien i Moskva.



www.olif.se



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!

ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

Vi tänker på dig och ditt liv
Vi på Arbesko utvecklar och bygger skydds- och yrkesskor med fokus på hur ditt liv ser ut. På jobbet förstås, så att du får rätt skydd och förutsättningar. Men speciellt på vad du gör när du inte jobbar. Det där som är du. Det där som du vill ha energi kvar till efter en hel dag på jobbet.



ARBESKO
MAKES A DIFFERENCE



www.arbesko.se



Puts & Tegel i Örebro AB
www.putsoetegel.nu



INDUSTRIHANDEL
I SVERIGE AB

www.industrihandel.se

ÖLIS nye bas stum av beundran, men ... Nu krävs mer pengar och påfyllnad av yngre medlemmar

Jens Schollin, barnläkare, professor och tidigare rektor på Örebro Universitet - där har ni ÖLIS nye ordförande.



Det är en man som fortfarande har många järn i elden som vi möter på Campus USÖ, läkarutbildningens säte i Örebro. Ett prestigefullt uppdrag för Örebros Universitet som inte funnits utan Jens idoga kamp, uthållighet och kontakter. Som tack för att han lyckades ro båten i hamn har ytan framför Campus USÖ döpts till Jens Schollins plats.

Efter nio år som rektor för Örebro universitet gick Jens i pension för tre år sedan. Men almanackan är fulltecknad. Därför bad han om betänketid när Rolf Hallgren hörde av sig i vintras och ville värva Jens till ny ordförande i Sällskapet.

Du lär ha ett genuint idrottsintresse?

- Ja, var man född och uppväxt på Restalundsvägen och bäste kompis med Anders Edh och Bosse Ericson, då idrottade man ständigt. Vi mer eller mindre bodde på Eyravallen och i Idrottshuset. Men jag var också rätt duktig i skolan, så jag valde skolarbetet istället för idrotten. Jag hade ju inte alls samma talang som mina kompisar. Kom inte längre än till några matcher i Sturehovs B-lag i fotboll.

Håller du igång i dag?

- Ja, jag brukar spela tennis en gång i veckan, men

skippade det under sommaren på grund av problem med hälsenan. Jag försöker också spela lite golf, men då blir det uteslutande med min fru. Stor del av min fritid lägger jag ner på vårt jättestora trähus i Adolfsberg, som vi ständigt renoverar. Och så läser jag väldigt mycket, främst skönlitteratur.

Jens Schollin har varit medlem i ÖLIS under flera år.

- Det är en fantastisk förening med otroligt många eldsjälur som jag blir djupt imponerad av. Det har gjort och gör ett enormt jobb. Jag är stum av beundran. Men nu behövs det påfyllnad av yngre folk och mer pengar. Den yngre generationen har alla föreningar svårt att rekrytera. Det gäller att ha ett utbud som de gillar och på tider som passar.

- Under mina år som rektor fick jag en ganska god uppfattning om att de både finns möjligheter och begränsningar i Örebro. Det gäller att utnyttja möjligheterna så mycket som möjligt och mobilisera alla företagare och andra som gillar sport i Örebro och länet - och de är många.

Lokalfrågan har varit på dagordningen då och då.

- Det är min bestämda uppfattning att vi av flera skäl, framförallt de ekonomiska, måste hitta en annan lokal. Jag vet att det finns delade uppfattningar i föreningen, men tills någon övertygar mig om annat så har jag tagit på mig att tillsammans med andra i styrelsen undersöka den frågan. Vi har ju ett jättebra koncept med Caféträffar i Frälsningsarméns lokaler och större träffar i Engelbrektskolan aula.

- Det går inte att höja medlems- eller inträdesavgiften till Caféträffarna. Vi måste helt enkelt rätta mun efter matsäcken.

Håkan Bågenvik

Foto Håkan Bågenvik

Caféträff Hällefors

**Onsdag 25 maj invigdes Wall of Fame i For-
mens Hus/Kommunhuset i Hällefors. Invignin-
gen genomfördes av kommunalrådet Annalena
Järnberg och Idrottsförbundets ordförande Ma-
rie Louise Forsberg-Fransson med stöd av Säll-
skapet vice ordförande Reignar Johansson.**



Efter att Thomas Eklund presenterat Sällskapet och dess verksamhet intervjuades ett antal lokala Hälleforsprofiler.

Först ut var för många, överraskande, kommunalrådet Annalena Järnberg. Annalena, en av landets första kvinnliga styrkelyftare, gav sin minnesbild av sportens framväxt i Hällefors.

Damishockeyn är stark i Hällefors. Ett flertal tjejer har gått till Leksands ishockeygymnasium och några har tagit sig in i landslaget.

- En bra hall tillsammans med kunniga ledare ligger bakom framgångarna berättade tränaren Olan Karlsson.

Laila Palm och Mats Olsson, Hällefors Gymnastikförening, gav litet historik kring föreningens omtalade, fina, bredd och elitverksamhet.

Johnny Brant från Hällefors OK mindes tillbaks till 1965 då Hällefors blev svenska mästare i lag. Klubben är välkänd som en mycket skicklig tävlingsarrangör där de under 25 år, varje vår, genomförde Tredagarstävlingar.

Två unga idrottsförebilder är det gifta paret Fredrik Berg och Patricia-Norrmark-Berg. Patricia har utsetts till Årets ryttare i länet och tillhört Ridsportförbundets talanggrupp.

- Mitt hästintresse har alltid funnits, stimulerat av en stöttande familj, anger Patricia.

Fredrik började som framgångsrik enduroförare av högsta nationella nivå.

- Efter en nackskada tvingades jag sluta med motorsport och byte då idrott till Mountainbike, informerade Fredrik. Idag är Fredrik i Sverige-topp i denna gren.

Avslutande profil var nytilträdna Kultur- och fritidschef i kommunen, Kicki Johansson. Kicki, Sveriges bästa kvinnliga basketspelare genom tiderna, är uppväxt i Kristinehamn. Efter basket-spel i Arvika och Södertälje och arbete i några Stockholms kommuner längtade Kicki hem till Kristinehamn. Väl i Kristinehamn blev tjänsten i Hällefors ledig och gick till Kicki. För de flesta är Kicki också känd för sitt deltagande i ”Mästarnas mästare”.

Reignar Johansson från Sällskapet avslutade där. De många närvarande i salen tackade med en stor applåd för invigningen, trevligt framträdande, fika men också för att de fått se den kompletta Wall of Fame utställningen.

Innan invigningen besökte en full buss, ett drygt femtiotal medlemmar, Måltidens Hus i Grythyttan. Efter att ha intagit en välsmakande lunch guidades deltagarna runt i Måltidens Hus av Emelie Mills. Paviljongen fanns med på världsutställningen i Sevilla 1982 och fraktades på Carl-Jan Granqvist initiativ därefter till Grythyttan.

Sven Arne Ahlberg

Foto Anders Stenberg




SISU
Idrottsutbildarna

Wall of Fame

Fyra nya idrottare till Wall of Fame

Vid caféträffen på Örebro Slott, onsdag 14 mars, utsågs fyra nya aktiva till länets Wall of Fame, Cissi Ferm, Henrik Gustafsson, Håkan Malmrot och Karin Rabe.

Nära 150 medlemmar samlades i Slottets, pam-piga, rikssal för att hylla de fyra nya uttagna i Wall of Fame. Efter att Sällskapetets ordförande Kjell Sunesson hälsat välkommen invigningstalade vår landshövding Maria Larsson.

- Detta slott, Sveriges vackraste, har i flera hundra år tagit emot legendarer, inledde Maria. Mycket välinitierat beskrev Maria de fyra legendarernas karriärer, vilka denna dag inkluderades i Wall of Fame som nu har femton utsedda. Avslutningsvis tackade landshövdingen Sällskapet för den fina utställningen över Wall of Fame vilken visades i kyrksalen.

Caféträffens moderator var Sällskapetets välkände medlem Håkan "Lillis" Olsson, redan en legend inom svensk travsport.

Första intervjun skedde med baskettjejen Cissi Ferm och därmed genom dövtolkar. Banbrytande har Cissi 40 landskamper och åtta SM-guld för hörande, OS- och VM-guld för döva och, imponerande, två gånger blivit utsedd till världens bästa dövidrottare alla kategorier. Cissi berättade att hon som 15-åring kom till Örebro och döv-gymnasiet. Det blev en underbar tid med skolan, tjejerna i laget och med de kunniga ledarna med

Kent Lindahl som ansvarig coach. Kent såg Cissi som en stor talang, oavsett hörselskadan. Möjligheten att träna och spela med ett elitlag gav Cissi chansen att utvecklas till att bli landslagsspelare i hörandes landslag. Åhörarna imponerades stort av Cissis enorma bedrift.

Tillsammans med Henrik "Henka" Gustafsson deltog i intervjun Henrik Brändh från NA. Brändh har följt och skrivit om "Henka" under dennes hela karriär.

- Jag var med för att köra och ha trevligt, resultatet visste jag att andra, som Brändh, kan och kunde hålla reda på berättar "Henka".

Med sitt långa och lockiga hår, som fladdrade i vinden, tog Sköllerstasonen hela världen med storm. Men en framgångsrik karriär på 28 år var krävande.

- Ja det var det, jag har brutit både båtben, skenben, ja i foten ... ja överallt i kroppen, nästan minns "Henka".

Nästa legendar var Håkan Malmrot. Han representerades av sin dotter Birgit, som är boendes i Getinge. Tillsammans med Birgit fanns Bernt Porsander från Örebro Simallians. Håkan växte upp i Örebro och studerade på "Karro". Mirakulöst vann Håkan två OS-guld i simning vid tävlingarna i Amsterdam 1920.

- Efter ingenjörsutbildning hamnade Håkan i USA som professionell simmare. Åter till Sverige började Håkan på Götaverken i Karlskrona, en



stad han blev trogen livet, berättade dottern Birgit. Håkan ligger begravd på Södra Kyrkogården i Örebro.

Framgångsrika orienteraren Karin Rabe var sist upp på scenen. Karin såg tillbaks på sin karriär inkluderande världscupsseger samt 51 svenska mästerskapsmedaljer.

- Under Örebrotiden tävlade jag i perioder för respektive Almby IK och Hagaby GoIF, minns Karin. Idag är Karin engagerad inom politiken uppe i södra Dalarna.

Håkan "Lillis" Olsson intervjuade tidigare radiojournalisten och deltagaren i Wall of Famejuryn, Mats Dahlberg. Efter sjukdom tillbringar Mats stora delar av dagen i rullstol.

Bernt Larsson, tidigare NA-fotograf, fick motta blommor och ett stort tack från Sällskapetets ordförande Kjell Sunesson för sin enastående insats genom att till Wall of Fame, utställningar och Idrottsarvet tillhandahålla foton ur sin till synes outtömliga bildskatt.

Tillställningen avslutades med diplom- och blomsterutdelning till "de fyra" samt ett tack och blommor till landshövding Maria Larsson och till dagens moderator Håkan "Lillis" Olsson

Sven Arne Ahlberg

Foto Claes Pedro och Sten Berglund



Caféträffar Örebro

Mikael Johansson-Örebro HK

Onsdag 13 december

Frälsningsarméns café



Örebro Hockeyklubbs VD, Mikael Johansson var föreläsare på Luciadagen. Värmlänningen Mikael, 34 år gammal, inledde sin hockeykarriär i Färjestads BK. Under åren 1983-91 blev det spel i Örebro IK kombinerat med studier på Universitetet.

I december 2016 blev den tidigare lagkaptenen i ÖIK upprindad av Ulf Gejhammar. Det slutade med att Mikael, utbildad byggnadsingenjör och civilekonom lämnade näringslivet och våren 2018 tillträdde som vd i ÖHK.

-Min erfarenhet av att leda och driva företag kombinerat med min kunskap om och intresse för hockey är mina främsta kompetenser för VD-uppdraget, anger Mikael.

Vid Mikael's tillträde visade sig att den ekonomiska och till viss del den sportliga situationen var minst sagt ytterst besvärande inkluderat ett mycket kaotiskt årsmöte. En hel del kortsiktiga lösningar skapades, främst för att klara likviditeten och vända ett ekonomiskt minus till ett plus.

Därefter har tydliga prioriteringar gjorts för verksamhet och ekonomi för åren 2018-2022 med målet att "Örebro Hockey skall vara Sveriges bästa hockeyklubb både vad gäller sportslig kvalitet och total upplevelse".

Avslutningsvis berättade Mikael att ÖHK i sitt SHL-deltagande gjort avtryck runt om i hockey-Sverige. Vi tar emot många studiebesök, från hela landet, vilka vill se hur vi försöker att skapa den totala upplevelsen. Mikael fick applåder i mångfald från de 150 deltagarna, varefter det sedvanliga Luciatåget med elever från Karl-Johanskolan tog vid.

Rolf L Lundin

Foto Sten Berglund

Anders Edh-Bandyminnen

Onsdag 24 januari

Frälsningsarméns café

Ett åttiotal av våra medlemmar hade samlats för att lyssna på Sällskapets medlem Anders Edh, välkänd bandy- och fotbollsspelare.



Anders bjöd på en timmes härlig minnesresa väl förstärkt med egna utvalda bilder. Bilderna kommenterade Anders med härliga anekdoter av de egna upplevelsorna. Den skapade en god stämning med många glada skratt under hela framförandet.

Jag växte upp på Restalundsvägen 29 "mitt i smöret" med massor av kompisar som Björn "Lurch" Andersson, Bo Ericsson och Jens Schollin, det var en förmån, sa Anders. Hela Eyravället låg tillgängligt på ett snöbollskasts avstånd. Idrotts huset, Eyravallen, tennisbanor och Vinterstadion.

- Det var inte väl så konstigt att man blev idrottsintresserad, menade Anders.

Anders var med i ÖSK-bandy 1965-72 och flyttade därefter till Kungälv och gjorde totalt över 400 allsvenska matcher. Parallellt var Anders en duktig målvakt i Örebro SK med meriter från U21-landslaget. Åter till Örebro 1989 var Anders under några år målvaktstränare för ÖSK.

Viktiga ledare som Anders mött i sin idrottskarriär är Sven Bergström, Orvar Bergmark och Curt Einarsson, förbundskapten i bandy.

Efter mycket varma applåder kom många positivt fram för att framföra sitt tack och/eller samtala vidare med Anders.

Rolf L Lundin

Foto Göran Lindhe

Axel Kjäll – Örebro SK
Tisdag 27 februari
Frälsningsarméns café

ÖSK:s tränare Axel Kjäll gästade Sällskapet för att ge sin syn på fotbollslagets förutsättningar inför allsvenska serien 2018.



Axel, 28 år, har varit aktiv i BK Forward, Trelleborgs FF och Örebro SK. Innan Axel tog över laget var han biträdande tränare till Alexander Axén.

-Det var fördelaktigt för mig att få ta över redan under höstsäsongen för att väl kunna förbereda laget inför 2018. En del av förberedelserna är att jag har skapat ett helt nytt team runt laget med nya personer som biträdande tränare, målvaktstränare, fysisk tränare och sjukgymnast, berättar Axel.

Arbetet med truppen har utöver fysiska förberedelser inriktats på att försöka få ett antal starka individer bli ett vinnande team.

Spelmässigt är den största förändringen att vi kommer att spela med en 3-5-2 uppställning i båda försvar och anfall. Denna uppställning innebär att vi blir starkare centralt, med tre mittbackar, i defensiven. Samtidigt kan vi vara mer offensiva med två kant/vingspelare på de båda kanterna. Jag prövade uppställningen något under hösten för att främst förbättra vårt försvarsspel, vi släppte in för många mål, och det föll mycket väl ut.

Truppen är något mindre i år vilket ökat konkurrensen om att få vara med i startelvan samt ger utrymme för yngre spelare att träna med A-laget.

Innan seriestarten har vi utöver träningsmatcher kvalet i Svenska Cupen. Premiären är mot Sundsvall borta då vi förhoppningsvis kommer att vara mycket väl förberedda.

Thomas Eklund
Foto ÖSK

Börje Johansson - Ishockeydomare
Onsdag 23 maj
Frälsningsarméns café



Ett 70-tal medlemmar hade samlats i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan i Örebro för att lyssna till tidigare elitdomaren Börje Johansson från Tranås.

Inte oväntat började Börje sitt anförande med att visa TV-sekvensen från det omtalade tillfälle då Peter "Foppa" Forsberg, i 20-års ålder, uttalade de berömda orden om att han tyckte Börje dömt så dåligt att han "skulle egentligen få ett slag på käften". Uttalandet gjorde "Foppa" några sekunder efter en förlorad match för hans MoDo mot Malmö 1994 i SM-finalen.

Börje visade upp en fin diplomati och påpekade att just detta uttalande skedde i ungdomligt oförstånd och några få sekunder efter förlust. Man måste ha förståelse som domare i en sådan situation, menade Börje.

Börje började tidigt som domare i ishockey, trots att han bodde i bandymetropolen Tranås. Det ledde till en lång och framgångsrik domarkarriär med uppdrag i elitserien, landskamper, Canada Cup, VM- och OS-turneringar.

Efter avslutade domarinsatser satsade Börje på det civila och är idag koncernledare inom Montico vilka har en verksamhet inom tjänster och personuppdrag med nära 850 anställda på flera olika orter, företrädesvis i södra och västra Sverige men också i Örebro. Börje och familjens bostadsort är fortfarande Tranås.

Börjes timplånga framförande avslutades med några frågeställningar där han ytterligare kunde utveckla hur det var att vara domare inom ishockeyn, samt rejäla applåder från lyssnarna.

Sven Arne Ahlberg
Foto Anders Stenberg

Udda lirare i fotbollens värld



Tidigare ÖSK spelaren Ronald "Rolle" Åman har tillsammans med Lars Nylin skrivit boken "Udda lirare i fotbollens värld". Den skildrar 100 starka, manliga, karaktärer inom fotbollen, boken är ett måste för fotbollsnörden.

Tyngdpunkten ligger på spelare vilka var udda redan under sin spelarkarriär. Urtyper för en udda lirare är fransmannen Eric Cantona. En fotbollsspelare som konstnär och en konstnär som fotbollsspelare. Av de 100 udda lirarna är 12 från Sverige, fyra har kopplingar till vårt län.

Martin Bengtsson var ett Sveriges största framtidshopp i fotboll. Spelade i ÖSK och pojklanslaget innan han blev ungdomsproffs i Inter. Men drömmen i Italien blev snart en mardröm. Tiden i Italien har Martin skildrat i boken "I skuggan av San Siro" och i en pjäs med samma namn.

Pelle Blohm beskrivs som en rastlös själ som gjorde en pionjärresa till Kina och har spelat för åtta olika klubbar under sin karriär. En innermitt-

fältare som alltid var spelbar och lika ofta hittade luckor för sina passningar.

Mats Rubarth är rockkillen från Örebro som via IK Sturehov och ÖSK hamnade i AIK. Mats spelade en landskamp för Sverige men är mest känd för att tillsammans med Clas Cronqvist vara den mest utvisade spelaren i allsvenskan. Hela sju gånger blev Mats utvisad under sina nära 200 allsvenska matcher.

-Jag blev helt enkelt förbannad när jag blev av med bollen, förklarar Mats mycket ärligt.

Rolf Zetterlund var tränare i ÖSK åren 1987-92. Mest känd för omdömet om att vara "Den bästa spelaren i allsvenskan genom tiderna som inte spelat i landslaget". Han blev också den första spelaren någonsin som erhöll Guldbollen utan att deltagit i landslaget. Rolf är även den äldste spelaren som fått Guldbollen, 38 år gammal. Under tiden i ÖSK förde Rolf först laget åter upp i allsvenskan från Div. 1 och därefter till dess absoluta topp.

Idrottsplatsen i våra hjärtan

Rolles tidigare bok "Idrottsplatsen i våra hjärtan" beskriver i ord och bild 300 av landets cirka 2 500 idrottsplatser. I boken redovisas historik, evenemang, udda händelser samt anekdoter berättade av vaktmästare, ledare och andra eldsjälar.

I boken finns det med sju idrottsplatser från Örebro. Högsta betyg, tre bollar, fick Grenadjärvallen och Skyllbergsvallen. De övriga idrottsplatserna är Behrn Arena, Kilsbergsvallen, Ramundervallen, Trängen och Norvalla.

Thomas Eklund

Källa: Boken Udda lirare i fotbollens värld

Värmötet med Håkan Loob

Kvällens föreläsare vid Värmötet, 11 april, var en av världens största ishockeyspelare och ishockeyleddare genom alla tider, Håkan Loob.

Håkans släkt kommer från Estland där pappan och hans föräldrar, efter flykt, hamnade i Slite på Gotland. Med tre bröder blev det idrott dygnet runt i olika former.

- Det var ytterst nära att jag blev bordtennis-spelare istället för ishockeyspelare, men nu står jag här med den erfarenhet jag fick inom ishockey, och det är jag glad för, berättade Håkan på genuin gotländska.

Genom en bra insats i Gotlands TV-Puck lag kom Håkan till Karlskrona Ishockeyklubb och dynamiske tränaren Des Moroney. Nästa steg blev att Conny Evensson 1979 fick Håkan och hustrun Marie att flytta till Karlstad och Färjestads BK. I Färjestad väntade landslagskompisarna Thomas Rundqvist och Tommy Samuelsson. Här vann Håkan SM-guld med laget 1981.

Nu följde en ny utmaning för Håkan i Calgary, Kanada med spel i NHL. Det blev sex framgångsrika år som kröntes med en Stanley Cupvinst för laget 1989.

- Calgary har 700 000 invånare varav över 400 000 var med och celebrerade laget efter Stanley Cup triumfen. Vilket uppståndelse och hyllning förmedlade Håkan.

Håkan var en av de ledande spelarna i Tre Kronor med bästa resultaten OS-guld i Lillehammer 1994 och VM-guld 1987 och 1991.

Åter i Sverige 1989 spelade Håkan för Färjestad fram till 1996. Då väntade arbetet som sportdirektör, marknadschef och klubbdirektör under åren 2008 till 2016. Denna tid blev alla spelare i klubben heltidsproffs och antalet anställda tidvis nära 100 personer. Omsättningen ökade till 150 miljoner. En modern arena byggdes.

Idag möter vi Håkan som expertkommentator i TV.



De över 200 medlemmarna som deltog på Värmötet tackade Håkan med en stor och välförtjänt applåd. Det är inte varje dag Sällskapet gästas av en ishockeylegend vilken vunnit guld med laget i såväl SM, Stanley Cup, VM som OS.

Jens Schollin valdes till ny ordförande

Innan Håkans föreläsning genomfördes Sällskapets årsmöte med regionrådet Iren Lejegren som ordförande. Jens Schollin, tidigare rektor på Universitetet, valdes till ny ordförande efter avgående Kjell Sunesson. Omvaldes gjorde Reignar Johansson, Kerstin Pedro och Håkan Aldevik.

Till hedersledamöter vid årsmötet utsågs Kjell och Laila Sunesson och till hedersmedlem Rolf L Lundin.

Sven Arne Ahlberg

Foto Anders Stenberg

Bakom rubrikerna ...

Vi landade i storm - på stängd flygplats

År 1984 blev en kvalfylld höst för Örebro SK:s fotbollslag - och åtta journalister och fotografer från den församlade länspressen.

Jag och mina kolleger kröp en söndag i oktober in i ett litet plan på Örebro flygplats. Destination: Kristianstad för vidare befordran med minibuss till Listerlandet och den första kvalmatchen till allsvenskan mellan Mjällby och ÖSK.

Och nog blev det en kvalfylld resa. Det blåste rejält på Täby när planet lyfte. Men det var inget emot vad som väntade i Skåne.

Flygplatsen var stängd när vi anlände vid nio på morgonen. Därför tvingades piloten av säkerhetsskäl göra en extra sväng över flygplatsen

Väl nere - med en vind på 20-25 sekundmeter - kom nästa problem. Nycklarna till hyrbilen låg inne i flygterminalen! Men den var stängd. Vi var utlämnade åt skånsk höst med storm, kyla och regn som piskade från skyn.

Sur som fil

Detta var ju före mobiltelefonernas tidevarv. Efter fem telefonsamtal från en telefonkiosk fick vi till slut tag på flygplatschefen.

- Go'morron, vi är några journalister som nyss har landat, men nycklarna till vår minibuss är inl ...

- Landat!!! I det här vädret? Och utan bemanning på banan, skrek den upphetsade och morgontrötte flygplatschefen i luren på skorrande skånska.

Men en kvart senare kom han, sur som en liter fil, och öppnade och vi kunde ta oss till den stormpinade Strandvallen, i skuggan av Hanöbukten, för att uppleva hur Roy Hodgsons överlägsna ÖSK-grabbar förlorade med 0-1.

Plåtslagare ...!

När piloten inför hemresan skojade om att han egentligen inte var pilot, var det nära att gänget

tog tåget. Alla klev dock ombord. Men i höjd med Tranås sa piloten plötsligt;

- Jag är faktiskt inte yrkespilot om sanningen ska fram. Jag är plåtslagare ...

Men på 3 000 meters höjd var det inget alternativ att hoppa av. Det visade sig senare att plåtslagaren även hade trafikflygarcertifikat och han gjorde två säkra landningar i det stormiga vädret. Och utan flyg hade läsarna inte fått så bra bilder från kvalpremiären. Ovädret och höstmörkret omöjliggjorde telefoto från matchen.

Tyvärr förlorade ÖSK även returen hemma en vecka senare med klara 0-3 inför storpubliken på 12 000 åskådare. Och Örebro fick vänta i ytterligare några år innan det blev allsvenskan igen.

Håkan Bågenvik



Olle "Totten" Gustavsson bär ut skadade Bosse Ljungberg.



Ner kommer man alltid..., konstaterar flygkaptenen som egentligen var plåtslagare när vi landat i ett stormigt Skåne. Murvlarna från Örebro Tidningarna instämmer, fr.v. Kenneth Johansson, ÖK, Roger Lundberg, ÖK, Hans Jonson, NA, Håkan Bågenvik, NA och Stig Nyström, NA. Bild: Anders Erkman



Blöta och blåsta på segern - både bildligt och bokstavligt talat - på Strandvallen i Hällevik. Mjällby vann även returmatchen och gick upp i allsvenskan. ÖSK-spelarna Mikael Larsson, Peder Ståhl och Olle Perätalo vandrar bedrövade av arenan. Bild: Anders Erkman



Bernts bild

Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på en bild av den nyligen bortgångne Örebroprofilen Björn Sundberg.

Björn Sundberg - handbollstränare och skådespelare

Skådespelaren, kultur- och sportprofilen Björn Sundberg gick bort dagarna före midsommarhelgen efter en längre tids sjukdom, 87 år gammal.

Han blev nog mest känd för sin roll som den rödhåriga gästgivaren Herr Markurell i uppsättningen av Markurells i Wadköping, som spelades i just Wadköping under tre somrar på 1980-talet.

Men Björn hade många strängar på sin lyra. Få yngre visste nog att den kände Örebroprofilen, här fångad i Bernts Bild 1990 på Storbron framför NA-Borgen, var handbollsspelare och stabil back i IF Start. Där var han också tränare, med Håkan Sahlin som lagledare, under klubbens storhets-

tid i högsta serien, allsvenskan, 1969-1971. Det var laget med profiler som "Kompis" Johansson, "Bärsa" Bengtsson och Johnny Larsson och de charmade stora delar av handbolls-Sverige. Det var full fart framåt - och ibland korsdrag bakåt ...

I en intervju i Nerikes Allehanda 1979 berättade Björn att många hade svårt att fatta att en idrottskille också kunde vara intresserad av teater och litteratur. Björn var ju både regissör och skådespelare, bland annat i flera av Peter Flacks revyer.

Civilt var han under många år skolkurator på Almbyskolan, intendent på kulturnämnden och chef för Örebro Promotion.

Håkan Bågenvik



Rolf L Lundin till minne

Målvakten, körsångaren, berättaren, medmänniskan Rolf ”Ludde” Lundin finns inte mer. Det känns nästan osannolikt. Få människor jag träffat i mitt liv har ägt hans direktverkande varma livfullhet, temperament, ärlighet och moraliska resning, minns Dixie Ericson.

Rolfs idrottsintresse var tidigt stort och de flesta idrotterna utövades under uppväxten i barnrika Stjärnhusen. Stolt fick Rolf på Karro, 1967, ta emot ett Diplom som skolans bästa elev i idrott. Målvakt var Rolfs position i såväl fotboll som handboll i föreningarna BK Forward, HK Zenith, IFK Örebro, IF Start, Polisens IF, Rynninge IK, Vintergården och Örebro SK.

Inom Sällskapet firade Rolfs personliga stilkonst triumfer på vår hemsida genom ett stort antal, alltid initierade och träffsäkra, minnesanteckningar från våra caféträffar och möten.

Rolf utsågs vid årsmötet 2018 mycket välförtjänt till hedersmedlem.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Dixie Ericson och Thomas Eklund



Rolf L Lundin hade en autograf av Jimi Hendrix i sin studentmössa.

Foto Anders Erkman

Kjells sportfrågor

Fotbolls-VM 2018

1. I vilket land spelades Fotbolls-VM 2018?
2. Vem valdes till bästa spelare?
3. Vem blev bäste målskytt?
4. Vilka 4 lag spelade semifinalerna?
5. Hur många arenor spelades det totalt på?
6. Hur många spelare fick ingå i varje trupp?
7. Vem fick pris som bäste unge spelare?
8. Slutresultatet i finalen mellan vilka?
9. Vad kallades det system som domarna hade till hjälp?
10. Vilket lag vann Fair Play priset?
11. Vad heter arenan där finalen spelades?
12. Hur många engelska domare fanns med?

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Kjells sportfrågor



Luka Modric, Kroatien, utsågs till Fotbolls-VM:s bästa spelare och erhöll "Guldbollen".

1. Ryssland
2. Luka Modric, Kroatien
3. Harry Kane, England
4. Belgien, England, Frankrike och Kroatien
5. 12 st
6. 23 spelare, varav det skall vara 3 målvakter
7. Kylian Mbappe, Frankrike
8. Frankrike-Kroatien 4 -2
9. VAR-Video Assistant Referee
10. Spanien
11. Luznikistadion i Moskva
12. Ingen, detta har inte hänt sedan VM 1938.

Hos oss hittar du hem.

Hos oss kan du bo hela vägen från den smarta studentlyan, via radhuset för familjen till seniorbostaden med extra gemenskap. Välkommen!

obo.se

öBo
Hem för dig





Rolf Zetterlund, ÖSK, instruerar tidigare Forwardspelarna, Pelle Blohm och Magnus Erlingmark, 1989.

Höstmötet



Höstmötet, tisdag 6 november vid Engelbrektskolan, utgör finalen för Idrottsfrågesporten. Tävligen sker i samarbete med Länsradion. Ansvarig för tävlingen är Kjell Wahman.

WALL of FAME



Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu