



Idrottsarvet



Nr 68 - Årgång 35 - 2020

ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Jan Andersson
janolf.andersson@telia.com

Vice ordförande

Reignar Johansson - avliden 2/12 2019
Thomas Eklund (adjungerad) fr 12/12 2019
thomas eklund@rfsisu.se

Sekreterare

Kerstin Pedro
kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Sven-Arne Ahlberg
svenarneahlberg@outlook.com

Bo Ericson
bo.sten.ericson@telia.com

Sven Göran Gustafson
sven.goran.gustafson@telia.com

Anki Olsson (adjungerad)
anki.rahmberg@hotmail.com

Laila Sunesson (adjungerad)
laila.sunesson@live.se

Hedersordförande

Rolf Hallgren och Bo Astvald

Hedersledamöter

Marianne Dahlberg, Kurt Löfvenhaft, Johnny Lindahl, Rolf Sund, Kjell Sunesson och Laila Sunesson.

Hedersmedlemmar

Karin Åslund, Thomas Eklund, Bernt Eriksson, Olof Gustafsson, Gunnar Hagsten, Magnus Enhörning, Göran Gillberg, Olle Larsson, Lars Segelberg och Stig Wallinder.



ÖLIS klubblokal, i Byggmästareföreningens Hus på Järntorgsgatan 3.

Samarbetspartners

Contour Air

Elprofilen

ICA Parken-City-Eko

Industrihandel i Örebro

Länsförsäkringar

Mäklarhuset

Puts och Tegel i Örebro AB

RF-SISU Örebro

Röhnisch Sportswear AB

Örebro Sportklubb

Omslagsbilden

Yngsta pionjären Caroline Käck, 21 år, och den äldsta, Karin Åslund, 95 år.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro.
Telefon: 019-25 47 07

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039.

Organisationsnummer: 875001-4972

Ledaren

En vår vi aldrig glömmer

- men varför missade fotbollen sin stora chans ...?

Säg Corona - det räcker!

Alla vet nu att du talar om pandemin som stängde och skakade om världen. Hundratusentals dog, ännu fler blev svårt sjuka.

Idrottsrörelsen runt om i världen lamslogs. Sommar-OS i Tokyo flyttades fram ett år liksom fotbolls-EM. Det var samma visa för alla andra idrotter. Framflyttat eller inställt.

Här hemma upphörde alla idrottsevenemang i mitten av mars. ÖLIS lansering av projektet och boken "Pionjärerna - kvinnor berättar om sina idrottsliv" hann genomföras på den internationella kvinnodagen den 8 mars innan alla mer eller mindre stängde in sig i självvald karantän och folkhälsomyndigheten förbjöd större folksamlingar.

Men vinteridrotter som ishockey hann ju aldrig genomföra sina slutspel och kval till högre divisioner. Det drabbade bland annat Örebros stolta hockeylag som överraskade stort under SHL-säsongen.

Den framgångsrike ÖHK-tränaren Niklas Eriksson berättar nu här i Idrottsarvet bland annat hur snöpligt det var när säsongen plötsligt tog slut och hur överkligt det kändes att spela den sista omgången utan publik.

Det har nu blivit en vardag i fotbollens alla serier. Detsamma gäller ungdomsidrott, motionslopp och sporter som orientering, friidrott, speedway med flera - samtidigt som hundratals, ja, kanske tusentals får trängas på badstränder och i stora varuhus.

Nu i slutet av augusti har fotbollen fått tillåtelse att släppa in 50(!) åskådare i sina stora, luftiga arenor. Varför inte fler? Varannan rad, var tredje

stol exempelvis skulle ju innebära en smittsäker och lite trevlig inramning. Vad som händer med publiktillströmningen till exempelvis ishockeyn och andra inomhussporter i höst och vinter är ännu oklart.



Det påminner mig om en söt historia. Division 4 laget BK Derby hade hemmamatch i Östgötacupen. I annonsen skrev man; "på grund av coronaviruset kan väl ni tre som brukar komma och titta sätta er en bit ifrån varandra ..."

Coronaviruset har slagit hårt mot samhället även ekonomiskt. Konkurer, arbetslöshet och permitteringar kom som ett brev på posten. Idrotten och dess föreningar har gått på knäna, även om staten ersatt en del av förlusten.

Fotbollen kom alltså igång strax innan midsommar. För mig är det en gåta varför inte svensk fotboll tog chansen och la om till spel under höst och vår - precis som stora delar av fotbollsvärlden. Tillfället kommer aldrig att bli bättre. Då hade man inte behövt genomföra ett "idiotprogram" under sommaren och en sista omgång när Lucia nästan är på ingång.

Som vanligt är det en blandning av minnen och människor i höstens upplaga av Idrottsarvet. Missa inte det.

Håkan Bågenvik



ÖLIS tidning nr 68

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer, Bernt Larsson, bilder.

Layout: Karin Lidner

Unik i Leksand - nu ska Niklas ta Örebrohockey mot toppen

"Vi blir bättre och bättre år från år"

Niklas Eriksson är smålänningen, uppväxt i Västervik, som flyttade till Leksand för att spela ishockey redan som 17-åring. Det blev 17 säsonger och 721 matcher i den klassiska dalatröjan. Ett svårslaget rekord. Som tack fick han sin matchtröja nr 16 upphissad i taket på Tegera Arena. Den hänger där tillsammans med en rad andra stora hockeyprofilers tröjor.

- Det var en otrolig känsla och stor ära att få tröjan hissad i Tegera. Att få vara en del av Leksands IF:s framgångsrika historia på det sättet är bland det största jag varit med om. Men OS-guldet i Lillehammer 1994 är min största merit som spelare.

Niklas värvades till Örebro HK som assisterande tränare i december 2016. Då hade han några veckor tidigare fått sparken som tränare i allsvenska Almtuna. Två år senare blev Niklas huvudtränare i Örebro HK när Niklas Sundblad entledigats från rollen.

Hur kändes det att ta över som huvudtränare i Örebro mitt under säsongen? Du har ju själv fått sparken under brinnande säsong både i hjärtlaget Leksand och Almtuna?

- Det var inget lätt beslut. Jag hade kamperat ihop med Niklas och Petri (Liimatainen) i två år och vi var ett bra team. Jag kände dock att det var min chans att få pröva mina idéer på ett SHL-lag.

Under förra hösten/vintern tog ni Hockeysverige med storm och låg länge i topp. Var du överraskad?

- Lite överraskad var jag, men vi hade byggt upp en bra känsla och ett stabilt grundspel under försäsongen och på det sättet byggt ett bra självförtroende. Vi fick ihop laget till en sammansvetsad grupp där alla ville vara med och bidra. Vi hade en väldigt bra balans i vårt spel och i hur vi tränade.



Niklas i intensiv coaching aktion.

Du är nu inne på ditt tredje år som ansvarig tränare i Örebro. Vad är det för skillnad på laget i år jämfört med år 1 och år 2?

- Vi har haft större kontinuitet än föregående år, det är den största skillnaden. Spelarna vet hur vi ska spela och de vet hur vi vill träna. Vi har fått in några spetsspelare i Ebert, Rendulic och lyckats värva några duktiga svenska spelare (Emil Larsson och Robin Kovac) som vi hoppas ska kunna utvecklas ytterligare. Det är viktigt att vi kan bygga en stark svensk stomme i Örebro för att vi ska kunna bli slagkraftiga över tid.

- Dessutom har vi värvat Jonas Enroth i kassen som avslutade säsongen 2018-19 hos oss och var med och bidrog till den fina avslutning vi hade den säsongen.

Till slut blev ni åtta förra säsongen. Beskriv känslan när hela säsongen dog och slutspelet ställdes in på grund av corona pandemin?

- Givetvis var det väldigt tråkigt när allting avbröts innan det roliga började. Så här i efterhand kan jag se det i ett större perspektiv. Att avsluta säsongen var det naturliga valet.

Ni spelade en match, storseger mot Brynäs borta, utan publik. Vad innebar det för matchen, spelarna och er som tränare?

- Känslan var som att spela en träningsmatch. Den där riktiga hettan ville aldrig infinna sig, dessutom hade Brynäs inget att spela för.

Det kan ju bli samma visa i höst - hur förbereder ni er på en start utan publik eller med begränsat antal åskådare?

- Jag tror inte att känslan blir densamma eftersom spelarna kan förbereda sig för den situationen på ett annat sätt nu, alla träningsmatcher spelas ju utan publik. Tittar man på Stanley Cup-slutspelet tycker jag inte att de tomma läktarna påverkar intensiteten och energin särskilt mycket i matcherna.

Hur är du som tränare, den lugne, den hetsige eller ...?

- Jag försöker att hålla ett lugn och påverka spelarna med konstruktiva lösningar, däremot kan jag bli besviken och förbannad om jag ser någon spelare som inte försöker att göra sitt bästa. Vi har lite olika personligheter i vårt tränarteam, vilket jag tycker är en av våra styrkor. Men vi delar sy-

nen på ledarskap, säger Niklas och tänker på sina namnkunniga tränarkollegor Jörgen Jönsson och Christer Olsson.

Vad är ditt och lagets mål i år?

- Vi har sagt att vi ska utvecklas och bli lite bättre för varje dag och säsong som går. Vi var åtta med lite mersmak ifjol, så en sjätteplats är ett rimligt mål tycker jag. Det kommer att bli tufft. SHL ser ut att bli bättre än på många år och Luleå blir favorit.

Berätta om Örebro's styrka och om ni har några uttalade nyckelspelare?

- Styrkan är att vi har en tydlig spelidé och att våra spelare vågar att spela för att vinna! Alla är viktiga.

Till sist, en tränare får ju flytta runt en del. Var är "hemma" för dig?

- Dalarna och Leksand har ju blivit min och familjens hemvist, jag flyttade dit när jag var 17 och har bott där i stort sett hela mitt vuxna liv, dessutom är mina två barn uppvuxna i Leksand, svarar Niklas.

Håkan Bågenvik



Niklas är sedan flera år en inbiten elitmotionscyklist. Gamle cykelstjärnan Anders Adamson till vänster och Örebro's hockeytränare Niklas Erikson cyklar många mil under året tillsammans med "fotografen" Christer Olsson. Bild: Christer Olsson

Kvinnors Idrott – 41 pionjärer hyllades

Söndagen den 8 mars, på den internationella Kvinnodagen, skrevs det historia på Örebro Slott. Då lanserades ÖLIS boken "Pionjärerna" - Kvinnor berättar om sina idrottsliv. Landshövding Maria Larsson var invigningstalare, Hanna Palm moderator och en teatergrupp framförde ett smakprov på sin pjäs, vilken tar sitt avstamp i boken.

Kvinnors Idrott är en satsning på att genom berättelser, vittnesmål och bilder synliggöra kvinnors idrottande inom vårt läns idrott.

En utställning med temat "Kvinnors Idrott" invigdes på Slottet. Samtidigt lanserades boken "Pionjärerna" där de 41 kvinnornas berättelser presenterades. En ambition är att boken ska väcka diskussion om genus-, makt- och jämställdhetsfrågor inom idrotten.

Noterbart är att de 41 kvinnornas representerar ett tjugotal idrotter och har en spännvidd i åldern från 20 till 95 år. Berättelserna har skapats genom att idrottskvinnor i länets bjöds in till inspirations och skrivartäffar.

Utställningen kommer, efter Corona pandemin, turnera runt i länets kommuner. Kompletterande



Teatergruppen; Övre fr.v. Maria Grudemo El Hayek, Tina Ruth och Siv Östman. Nedre fr.v. Ulrika Persson och Emma Lundh.

utställningen så kommer politiker, idrottsledare, aktiva inom idrotten, både flickor/kvinnor och pojkar/män och andra intresserade personer bjudas in till en temakväll, i varje kommun, kring Kvinnors idrott.



Vår landshövding Maria Larsson omgiven av RF-SISU:s ordförande Marie Louise Fransson-Forsberg och ÖLIS ordförande Jan Andersson.



Stående fr.v. Torun Pahlm, Harriet Bure, Jane Karlsson, Elisabeth Styhr, Carin Hamnlund-Fritzell, Anna Sjöström, Ingrid Andersell, Marianne Dahlberg, Caroline Käck. Sittande fr.v. Ingegerd Denander, Agneta Björck och LenaMari Hagman.



Stående fr.v. Annika Wallentin, Eva Rubarth, Siv Östman, Agneta Danielsson, Birgitta Posth, Laila Sunesson, Anita Klockare, Ann Sundström, Karin Lindén, Gunda Fernström. Sittande fr.v. Ingalill Karlsson och Ingrid Trygg-Jansson



Stående fr.v. Monica Lidholt, Carina Hall, Gunilla Frendelius, Birgitta Tidholm, Gunilla Hedman, Sofia Lindström, Majja Lundin, Gunilla König, Malin Lake, Marie Hammarström-Liljeson. Sittande fr.v. Christina Hermansson-Plaçon och Karin Åslund.

Höstens program

ÖLIS är på gång igen

Coronaviruset gjorde att ÖLIS den 16 mars beslutade att ställa in vårens resterande aktiviteter. Vårprogrammet var det mest omfattande under ÖLIS tretiofemåriga verksamhet. Ett beslut vilket togs i enlighet med samhällets och Riksidrottsförbundets rekommendationer avseende coronaviruset.

Inför hösten har vi valt att kalla till årsmöte samt inbjuda till ett par Caféträffar. Årsmötet kommer att ske utomhus, på Spelgården i Wadköping. Caféträffarna sker i Frälsningsarméns idag Coronaanpassade lokaler. Ingen förtäring sker. Antalet deltagare är maximerat till 50. Vid stort deltagarantal kan två föreläsningar komma att ske. Ingen avgift tas ut.

Ambitionen är att öka vår verksamhet, i takt med att gällande rekommendationer mildras. Förhoppningsvis kan paret Jens Lind och Ulf Sterners besök kring Ishockeyns historia ske våren 2021.

Vi kommer att ge fortlöpande information, dels genom att börja med ett "Nyhetsbrev", vilket kommer att sändas ut via epost, samt kontinuerligt på vår hemsida, www.olis.nu.

Årsmöte

Tisdagen 22 september kl 14.00 sker vårt årsmöte. Plats blir Wadköping Spelgård/uteteater, alternativt teaterladan vid regn. Ingen förtäring eller övrigt program kommer att ske i samband med årsmötet och ingen avgift tas ut. *Anmälan ska vara ÖLIS tillhanda senast 15 september.*



Caféträff - Vi minns Ola Hellstrandh



Caféträff med temat "Vi minns Ola Hellstrandh" sker onsdag 28 oktober kl 15.30. Brorsonen och "idrottsprofilen" Lasse Hellstrandh beskriver i ord och bild idrottsledaren, intervjuaren, speakern, sångskrivaren, programledaren och journalisten Ola.

Caféträff - Vi minns Orvar Bergmark



I år skulle Orvar Bergmark fyllt 90 år. Vi hyllar Örebros största idrottsman genom tiderna med en föreläsning, "Vi minns Orvar Bergmark". Den sker onsdag den 9 december kl 15.30. I den rådande situationen kommer inget Luciatåg medverka detta år.

Mer info om caféträffen kommer via vårt "Nyhetsbrev" per epost och genom vår hemsida.



elPROFILEN



**Länsförsäkringar
Bergslagen**



Åsa Sandell – I själ & hjärta



Boxning väcker såväl fascination som avsky. I sin, kritikerrosade, bok "I själ & hjärta" beskriver Åsa Sandell, kärleksfullt, boxningens mångfald av dimensioner. Ömsom framträder det vackra, det spännande och livsgivande. Ömsom det makabra, det fränstötande och dödliga.

I ringen, I ringhörnan & ringside är namnet på bokens tre kapitel. Vi gör några reflektioner på Åsas, naket skrivna, essäsamling, helt utan romantiseringar eller moraliseringar.

I ringen

Många vilka känt en otrygghet i samhället tycks funnit känslan av trygghet just i boxningsringen. I myt och verklighet har många ungdomar i riskzonen lyckats rädda sin framtid i boxningsmiljöns gemenskap.

Motiven till boxandet är många. För några, skiftande, att få bekräftelse, känna en frihet, delta i en show, tygla sin inneboende ilska eller ta revansch. För andra är boxning bara en idrott som innebär tävlande och/eller motion.

Villkoren i ringen är enkla. Slå. Bli slagen. Vinn. Förlora.

Gör det ont, visst gör det ont. Men efter matchen gör det mer ont i själen än kroppsligt. Den fysiska smärtan har dämpats genom att kroppen, under matchen, pumpat upp adrenalin, endorfin och dopamin.

I ringhörnan

Främst i USA är idrottandet och boxandet kopplat till högre makter. Georg Foreman hade hjälp av sin Gud och Mohammed Ali av Allah i ringhörnan, vilka de tackade efter match. För oss svenskar ett fenomen som känns främmande.

Däremot är tränarens stora betydelse väl känd. För många boxare en behövlig extrapappa (mamma) som ömsom vårdar, bandagerar och smörjer och ömsom tjatar, sätter normer och pressar på. Det är oftast tränaren som finns till hands i rondpausen. På en minut ska råd tydligt ges samt svullnader, näsblod, sår och sprickor tas om hand.

Vinsten är målet men den gemensamma träningen i boxningsgymmet är medlet. En lokal med en speciell doft där det förflutna inte bara sitter i väggarna utan genom affischer, foton, pokaler etc. finns på väggarna. Här finns en oerhörd gemenskap skapad genom att hårdhet, allvar och jargong varvas med värme, tolerans och ödmjukhet.

Ringside

I tusentals år har det tävlats i boxning. Det första regelverket skrevs år 1743. Kopplat till industrialismens framväxt från slutet av 1800-talet blev boxningen en arbetaridrott. Toppen i antalet utövare och uppmärksamhet nåddes runt mitten av 1900-talet. Mot denna bakgrund lockade Ingos vinstmatch om VM-titeln mot Floyd, i juni 1959, över 3 miljoner svenska lyssnare på Radio Luxemburgs direktreferat, kl 03.30 på morgonen.

Ett antal filmer har boxningstema där "Tjuren från Bronx", Rockyfilmerna och "Million Dollar baby" alla skapat boxningsintresse. Boxningen finns också närvarande inom musiken, allt från Bob Dylan till dagens Hip-hop.

Åsa Sandell

Åsa växte upp i Örebro och stadsdelen Lillån. Idrottsintresset var stort, Åsa spelade basket i KFUM Örebro. Boxandet startade upp på mer motionsnivå i Malmö när Åsa började studera vid Lund Universitet.

Lusten för boxning ökade och motionerandet övergick till tävlande. Sina första matcher gick Åsa vid 28 års ålder. Snabbt blev det som amatör fyra SM och en EM vinst. Nästa steg i karriären blev att söka proffsboxningslicens. För att utvecklas optimalt sökte sig Åsa under några år till New York för sparring och matcher. Åsa mötte år 2005, vid 37 års ålder, Laila Ali och vann år 2007 världsmästarbältet.



Foto: Tomas Karlsson/HKM

Därefter skedde en fortsatt satsning på den civila karriären.

Idag bor Åsa med sin familj i Nora. Utöver att vara föreläsare, författare, och journalist driver Åsa ett gym med boxningslokal, i Bryggerikvarteret.

Thomas Eklund

Boxning exponerar våra kroppar och våra svagheter, visar vårt mod – och vårt övermod. Ingenting är lika naket, våldsamt och bökitigt. Boxning är mer än en sport, smärtsammare och mörkare än någon annan sport, och ingen annan sport så som boxningen klyver vårt samhälle mitt uti. Ett spekulativt gladiatorspel som bör förbjudas eller en evigt mänsklig kampdrift som bör hyllas? Att bevittna kampen är hjärtskärande för både utövaren och åskådaren. Pendeln slår fort mellan ytterligheter: det är groteskt och graciöst, blodigt och vackert, förfärligt och underbart. På liv och död.

Åsa Sandell



Foto: Arne Forsell/Åsa Sandell

Karlslunds IF - en vital 100 åring

Karlslunds IF är en mycket vital hundraåring. Imponerande är det stora antalet idrotter som finns och har funnits inom föreningen. Det gör att Karlslunds IF de senaste 30 åren, alla idrotter sammantaget, varit en av landets allra största idrottsföreningar.

Godsägaren på Karlslunds herrgård, Theodor Dieden, upplät mark för en idrottsplats på sina ägor, på den tidigare flygplatsen, nära fallen. Det ledde till att fotboll spelades och att en förening bildades, Karlslunds IF, av 34 ungdomar i krogstugan, 27 april 1920.

Utöver fotboll utfördes också fri idrott. Därefter tillkom idrotterna skidåkning 1921 samt simning och terränglöpning 1922. Simningen skedde

i den övre kanalen som finns från fallen till kraftstationen. Medlemmarna kom uteslutande från Karlslund och dess omgivande mindre orter som Skråmsta, Rosta och Lindbacka.

Under 1930-talet expanderade verksamheten och bandy

togs upp 1933 samt gymnastik, orientering och schack 1939. Bakom utvecklingen låg den nyttillträdde, ordföranden Gustaf Rosén. Han drev igenom att klubbens färger skulle vara röd-blå för alla idrotter. Gustaf, Mr KIF, grundlade också då, det större kapital föreningen har ännu idag, genom olika, publika aktiviteter. På idrottsplatsen skedde lördagsdans, tivoli samt "Närkes-Spelen". Spelen var en stor succé där dåtidens främsta artister som "Sickan" Karlsson och Harry Brandelius, årligen, samlade 8-10 000 besökare.

Handboll och ishockey tillkom 1944, bowling startades 1947. Det innebar att utöver Idrottsplatsen i Karlslund började fler anläggningar att nyttjas. Fotbollen och friidrotten flyttade 1942 till Örnros, handboll skedde i Sportpalatset och där-

efter i Idrottshuset. Bandy utfördes på Svartåns is och vid Gustavsvik. Ishockey spelades först på Kyrkplan och sedan Örnros. Medlemmarna kom nu inte bara från Karlslund utan mer och mer från hela Örebro. En klubblokal hyrdes på Karlslundsgatan 9. Dessutom inköptes anläggningen Mogen-torp Friluftsgård 1947.

Efter några år med många egna arrangemang och tävlingar i de flesta idrotterna kom nu några tyngre år, i samband andra världskriget. En expansion skedde under 1950- och 1960-talet, främst av barn- och ungdomsidrotten. Karlslund får också sin första heltidsanställda kanslist. Damfotbollen kom igång 1972. Medlemstidningen, "Vi i KIF" utsågs 1980 till "Sveriges bästa klubbtidning". Softboll tillkom 1990 och amerikansk fotboll samt innebandy 1992. Genom de många sektionernas ökade aktiviteter steg medlemsantalet och nådde 1990 över 5 000 medlemmar. Idag har föreningen över 6 000 medlemmar.

Några idrottsnedslag

Amerikansk fotboll är i Sverigetopp både på dam- och herrsidan, damerna har blivit Svenska Mästare.

Fotbollsdamerna spelar i Damallsvenskan och har haft framgångar nationellt och internationellt. Framträdande spelare har Lisa Dahlqvist, Elin Magnusson, Stina Segerström och systrarna Kristin och Marie Hammarström varit.



Gustaf Rosén, "Mr KIF"



Måljubel

Herrarna har, stabilt, legat strax under de allra högsta serierna. Den mest legendariska spelaren och ledaren är Birger "Keller" Johansson. Idag sker verksamheten på Karlslund Arena där herrklubben också är huvudman för Nya Karlslundskolan.



Birger "Keller" Johansson

Några kända spelare vilka fostrats i Karlslunds omfattande ungdomsverksamhet är Magnus Kihlberg, Oscar Jansson och Isaac Kiese Thelin.

Gymnastik för alla bedrevs många år med Maj-Britt Malm och senare Eva Åhrling som drivande.

Ur gymnastikverksamheten skapade Kent Fromell "Kents Gubbar" på 1970-talet.

Simningen firade triumfer på 1980-talet med namn som Agneta Mårtensson och Göran Titus samt handikappsimmaren Lena-Marie Hagman.

Skidsektionen har i mycket, mångårigt, haft en verksamhet för ett stort antal Vasaloppsåkare samt arrangerat Wadköpingsloppet. Fadersgestalt för skidorna var, mångårigt, John Jonsson.

Softboll har, i trettio år, lockat många tjejer till sin, innovativa, verksamhet i Åbyparken. I spetsen för ledare och tränare har Sanna Hermansson varit.

En stor utmaning, i hundra år, har varit att hålla ihop alla idrotter i en gemensam förening. Vi har valt att här mer övergripande beskriva de hundra åren och inte tagit upp de olika sammanslagningar och bildandet av egen juridisk förening etc. som skett.

Thomas Eklund



Agneta Mårtensson och Göran Titus



Kents Gubbar

Idrottsminnen fyllde klubblokalen

Under våren planerades elva möten med olika idrottsvisa teman för att genomföras i vår klubblokal, tisdagseftermiddagar. Syftet var att mer fördjupat kunna träffas och samtala kring våra, enskilda och gemensamma, idrottsminnen. Det uppskattades och klubblokalen fylldes av medlemmar. Sju idrotter kunde presenteras innan Corona slog till. Här följer litet uppsnappat från idrotterna Bowling, Gymnastik, Orientering, Tennis och Trav.

Bowlingminnen

Mötet gav bowlingprofilerna Sten Berglund, Lars-Åke Lind, Gunnar Pettersson och Curt Pettersson möjlighet att ge personliga minnen från sportens utveckling vårt län. Den första bowlinghallen fanns i källaren på Sportpalatset i Örebro vilken medförde att ett antal klubbar bildades runt 1930. Under 1960- och 1970-talet blev det fler hallar i Örebro och övriga länet. De mest framstående spelarna från vårt är län Nils Hagelin, SM individuellt och Ingrid Andersell, SM och EM individuellt.



Sten Berglund, Lars-Åke Lind, Gunnar Pettersson och Curt Pettersson

Gymnastikminnen

Gymnastikminnen hade temat "Kents gubbar". "Gubbarna" Kjell Karlsson, Arne Larsson och Anders Stenberg beskrev i ord och bild fenomenet "Kent Gubbar". Kent Fromell startade motionsverksamhet, främst för vuxna, i början 1970-talet. Genom Kents enorma entusiasm och ett ledarskap, byggt på rytm och rörelseglädje, utvecklades

des motionsverksamheten och uppvisningarna. Som högst var över 1900 personer aktiva därav 28 i uppvisningsgruppen. Totalt genomfördes nära 500, uppskattade, uppvisningar i ett tiotal länder över hela världen.

En av de mest frekventa deltagarna vid Kent Gubbars uppvisningar var välkände ÖLIS-medlemmen Anders Stenberg.



Kjell Karlsson, Anders Stenberg och Arne Larsson

Orienteringsminnen

Nestorn Rolf Gunnarsson inledde mötet med Orienteringsminnen genom att berätta om den första femdagstävlingen i Örebro och Närke 1979. Tävlingen var på väg att läggas ned men succéarrangemanget i Örebro gjorde att tävlingen levde/levt vidare. Lars Lundberg gav en bild av orienteringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Länets damorientering beskrev Marianne Dahlberg insiktsfullt.

Lasse Hellstrandh tog upp klubbperspektivet genom att berätta om KFUM Örebros utveckling genom åren.



Lars Lundberg, Rolf Gunnarsson, Marianne Dahlberg, Jan Andersson och Lars Hellstrandh

Tennisminnen

Allt från tennisskolor till Björn Borgs deltagande vid JSM-tennis 1973 togs upp när Tennisminnen var temat. Thomas Eklund gav en övergripande beskrivning i bild, över den historiska utvecklingen. Nedslag gjordes av Mikael Pers i vad Borg-hysterien innebar, Bosse Ekstedt om JSM 1973, Anders Gustafsson skildrade SM 1980 och Per-Erik Öhrman mindes Julcupen.



Bo Ekstedt, Mikael Pers och Thomas Eklund

Travbanan i Marieberg invigdes 1954. Samma år startades det populära "Juliloppet" upp. Första V75 kördes på Örebrotravet 1974. Kända kuskar är Bengt Nilsson, Rune Johansson, Sven Berggren och Carl-Erik Lindblom. Express Gaxe har, som enda Örebrohäst, valts in i "Travets Hall of Fame"

Thomas Eklund




Travexperten Håkan "Lillis" Ohlsson.

Travminnen

Håkan "Lillis" Olsson bjöd på en intressant historik, fylld av dråpliga anekdoter, över travsporten i vårt län. Lillis har vigt sitt liv för travsporten och haft ett flertal framträdande uppdrag. Uppfann, innovativt, Dagens Dubbel år 1987.



Deltagare vid Orienteringsminnen



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

PUTS & TEGEL

SEDAN 1970

BLI MEDLEM I ÖSK FOTBOLL

Som medlem i ÖSK är du hjärtat i verksamheten och en avgörande del i vårt fortsatta arbete mot visionen - att bli ett topplag som spelar inför fullsatta läktare och tar oss ut i Europa.

- Vuxen: 360 kr
- Familj: 540 kr
- Knatte: 60 kr
- Guld: 1200 kr
- Guld (familj): 1500 kr
- Ungdom, student & pensionär: 240 kr

Läs mer på oskfotboll.se





Bernts bild

Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på en bild av en blödande Göran Kummelstedt.

”Slaget på gamla Vallen”



Fotbollsallsvenskans första huliganbråk inträffade för 50 år sedan på - Eyravallen. Regerande mästarlaget IFK Göteborg åkte kana genom tabellen 1970. Blåvitt var i sista matchen tvingade att slå ÖSK för att hänga kvar.

Janne Mossbergs 1-0 till ÖSK i andra halvlek

blev därför startskottet för en del överförfriskade IFK-fans att storma plan.

Tumult uppstod när spelarna försökte stoppa kaoset och ÖSK:s Göran Kummelstedt fick en ölburk i huvudet och blödde kraftigt.

"Kummel" svarade med att hålla en hink vatten över en göteborgare som behövde kylas ner. Men då hördes spearkern Sture Östlunds myndiga röst. ”Om publiken springer in på planen en gång till måste vi bryta matchen”.

Och med de orden rusade nästan alla tillresta göteborgare in på planen och försökte rycka upp målstolparna. Det tog 50

minuter innan polis, hundar, vakter och en och annan närking lyckades få bort "de första huliganerna".

ÖSK vann - IFK Göteborg försvann, ner i dåvarande div. II under sex år

Håkan Bågenvik

Mäklarhuset

Bakom rubrikerna

Kval med förhinder!

Det finns dagar då man bör stanna kvar i sängen. Söndagen den 5 mars 1973 var en sådan dag. Jag skulle åka morgontåg till Söderhamn för att bevaka BK Forwards avgörande kval till bandyallsvenskan, dåtidens elitserie.

Klockan 4.55 avgick tåget till Norrland. I en gammal dålig andraklasskupé försökte jag sova genom det skogstygda Bergslagen. På britsen mitt emot vilade Kurirens utsände. Han var på väg till Ljusdal för att följa ÖSK:s SM-slutspel mot hemmalaget.

Nerikes Allehandas team på ÖSK:s slutspelsmatch, sportchefen Olle Åkerberg och fotografen Bernt Larsson, parkerade bekvämt i en första klasskupé! I Gävle skiljdes våra vägar. Åkerberg, Larsson och Kurres utsände försvann mot Ljusdal. Jag tog kusttåget de nio milen till Söderhamn.

Solen flödade

När jag anlände till gamla Faxevallen en dryg halvtimme före avslag rådde fullt kaos. Termometern pekade på 18 plusgrader och solen flödade över Söderhamns naturis. Detsamma gjorde vatten på isen.

- Det blir inget spel här, konstaterade de båda domarna. Och så var cirkusen igång. Telefonsamtal med förbundet i Katrineholm, kontakt med

Idrottsparken i Ljusdal, där Ljusdal och ÖSK som bäst slogs om en plats i SM-semifinalen.

Det blev Ljusdal och den konstfrusna anläggningen. Vi packades in i spelarbussen, domare, journalister och supporters. Och så bar det av de tio milen till Ljusdal.

Under resan hörde vi på Sportextra i bussradion att Bollnäs slagit Nynäshamn och gått upp i allsvenskan. Nu stod det mellan Forward och Härnösand. Vem skulle knipa den andra platsen?

I Ljusdal var det nästan lika många plusgrader som i Söderhamn. Och isen hade förvandlats till "mesost" efter slutspelsmatchen mellan Ljusdal och ÖSK. Sargerna fick flyttas in en bit, då katterna var helt sönderkörda.

Skrev bandyhistoria

Klockan 16 kom den avgörande matchen igång. Forward vann till slut med 5-4 (3-3) sedan urstarke Thore "Nacka" Lundgren forcerat in två bollar i andra halvlek. Saken var klar. Forward skrev bandyhistoria och Örebro hade för första och enda gången två lag i högsta bandyligan.

Snabba intervjuer med "Nacka" Lundgren, Hasse Borg, Göran "Knäppen" Dahlquist och de andra innan vi hastade upp på pressläktaren och läste in ett referat.



Tre tongivande spelare i Forwards bandylag som tog steget upp i bandyallsvenskan 1973, Thore "Nacka" Lundgren, Göran "Knäppen" Dahlquist och blivande fotbollsproffset Hasse Borg. Foto: Sven Persson

Härnösand då ...?

- Äsch, de har väl inte så mycket att säga, tyckte kollegan på Kurre som denna dag bevittnat två Örebro-fighter i Ljusdal.

- Nää, skynda er grabbar om ni inte vill bli kvar i Hälsingland. Ni får lifta med spelarbussen hem, tjoade slitvargen Ove Lindqvist. Sagt och gjort.

När klockan slog halv två på måndagsmorgonen den 6 mars närmade vi oss Örebro. Några timmar senare läste vi i Stockholmstidningarna att Härnösand skulle protestera. Orsaken var att Bollnäs-

Nynäshamn avgjorts ett par timmar före Forward-matchen - det vill säga på utsatt tid.

Naturligtvis gick protesten aldrig igenom. Men jag hade ju missat en bra nyhet - Härnösands protest - enbart för att jag ville hinna med spelarbussen hem. Sensmoral; lyssna alltid på bägge lagen, även om tiden är kort.

Den läxan och den dagen glömde jag aldrig.

Håkan Bågenvik



Forward i allsvenskan. Fr.v. Anders Eriksson, tränare, Ove Sandberg, Claes-Göran Magnusson, Ove Lindqvist, Hasse Borg, Göran Dahlquist, Dixie Eriksson, Olle Bergqvist, lagledare, John-Bertil Gustafsson, massör. Främre raden fr.v. Börje Lindqvist, Thore Lundgren, Christer Unemar, Olavi Rittari, Leif Andersson, Kent Eriksson, Gert Persson.



Örebro län

Besök ÖLIS hemsida

Vår hemsida har, positivt, utvecklats av Anders Stenberg och Christer Södergren. Här får Du fortlöpande info och rapporter om våra aktiviteter samt tillgång till intressant idrottshistorisk dokumentation.

En utveckling har skett av ÖLIS hemsida. Rent manuellt sker en mer kontinuerlig uppdatering av sidan och ny teknik har tillförts.

Här kan Du givetvis finna grundläggande information om ÖLIS som årsmötet, stadgar, styrelse och de olika utskotten. För den som inte besökt vår uppskattade klubblokal i Byggmästareföreningens Hus på Järntorgsgatan 3, beskrivs klubblokalen och hur Du hittar dit. Information och rapporter sker från Caféträffar, höst och vårmöten.

Våra stora projekt Kvinnors Idrott och Wall of Fame beskrivs ingående i ord och bild. DIM, det digitala idrottsmuseet har över 500 inlagda fotoobjekt. Du kan också läsa de senaste 15 årens utgåvor av Idrottsarvet. Ett uppskattat inslag är ”Månadens bild”.



Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

- Startsida
- Sällskapet
- Kontakt
- Här finns vi
- Möteskalender
- Aktuellt
- Projekt Kvinnors Idrott
- DIM Digitala Idrottsmuseet
- Wall of Fame
- Länkar
- Idrottsarvet
- Arkiverat

Vi stöder ÖLIS



Välkommen till vår hemsida!

Information

Om du är en av sportens aktiva är du välkommen till vår sida. Här hittar du information om våra aktiviteter och rapporter om våra aktiviteter.

Senast inlagt på sidan

ÖLIS begränsar sin verksamhet

Ordföranden Informerar

Verk samhetsberättelse

ÖLIS 2019-12-31

Senast inlagt! Månadens profil Augusti 2020

Anslagsstävla

Program våren 20

Freitag 10 januari

Trafikpunkt ÖLIS

Publik 11:00-12:00

Årsrapport

Årsrapport

Tisdag 14 januari-31 mars

Idrottsmuseet

Publik 11:00-12:00

Idrottsmuseet

Hösten 2020

Idrottsmuseet

Onsdag 22 januari

Caféträff

Caféträff

Onsdag 8 mars

Örebro Slott

Örebro Slott

Landshövdingens möte

projekt Kvinnors Idrott

Örebro Slott

Onsdag 1 april

Vårmöte

Publik 11:00-12:00



Järntorgsgatan 9
703 61 Örebro



Fotbollsutställning vid Wadköping



Anette Karhu, Marie Hammarström och ÖLIS ordförande Jan Andersson invigde den 6 mars utställningen "Det är det som susen gör" i Wadköping.

Kjells sportfrågor

Vilka idrottare döljer sig bakom följande smeknamn?

1. Bebben
2. Myggan
3. Carla
4. Kosse
5. Hammaren
6. Billan
7. Knatten
8. Mosan
9. Pinnen
10. Burken
11. Virus
12. Zamora
13. Skackan
14. Blixten
15. Hulån

Svaren hittar du på nästa sida!

Idrottsmuseets Dag

Idrottsmuseets Dag arrangerades av ÖLIS under åren 1988-2000. Platsen var vid det tidigare museet vid Västra Mark/Väster Park.

Utöver "Öppet Hus" på museet så erbjöds attraktiva program, inkluderande tipspromenad, lotterier och servering.

Hösten 1993 förevisades Veteranbilar. Det blev en succé och lockade ett par tusen besökare.



Svar på Kjells sportfrågor

1. Bertil "Bebben" Johansson, Fotboll
2. Erik "Myggan" Uddebom, Diskus/
Kula
3. Håkan "Carla" Carlqvist, Motocross
4. Kosovare "Kosse" Asllani, Fotboll
5. Kjell "Hammaren" Johansson,
Bordtennis
6. Marie-Helen "Billan" Östlund, Skidor
7. Lars "Knatten" Olsson, Bandy
8. Malin "Mosan" Moström, Fotboll
9. Bengt "Pinnen" Ramström, Bandy
10. Björn "Burken" Borg, Tennis
11. Hans "Virus" Lindberg, Ishockey
12. Bengt "Zamora" Nyholm, Fotboll
13. Bo "Skackan" Forsander, Friidrott
14. Leif "Blixten" Henriksson, Ishockey
15. Gunnar "Hulån" Larsson, Skidor



Marie-Helen "Billan" Östlund, världsmästare i skidor och vinnare av Jerringpriset.

Samarbetspartners



ELPROFILEN



Mäklarhuset



Örebro län



Vi stödjer ÖLIS



ByggTema



Läro Media





Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro
Klubblokalen är öppen för alla,
men pga. Coronapandemin måste bokning ske i förväg!
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu