



Idrottsarvet

Nr 67 - Årgång 35 - 2020



ÖREBRO LÄNS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP



Styrelsen inom ÖLIS

Ordförande

Jan Andersson
janolf.andersson@telia.com

Vice ordförande

Reignar Johansson - avliden 2/12 2019

Thomas Eklund (adjungerad) fr 12/12 2019
thomas eklund@rfsisu.se

Sekreterare

Kerstin Pedro
kerstin.m.pedro@gmail.com

Kassör

Håkan Aldevik
hakan.aldevik@telia.com

Ledamöter

Sven-Arne Ahlberg
svenarneahlberg@outlook.com

Bo Ericson
bo.sten.ericson@telia.com

Sven Göran Gustafson
sven.goran.gustafson@telia.com

Anki Olsson (adjungerad)
anki.rahmberg@hotmail.com

Laila Sunesson (adjungerad)
laila.sunesson@live.se

Aktivitetsutskottet

Sven-Arne Ahlberg, ordförande, Bernt Eriksson,
Owe Eriksson, Ebbe Karlsson, Anki Olsson, Håkan
Olsson, Kerstin Pedro, Kjell Wahman

Biblioteksutskottet

Anders Stenberg, ordförande, Anders Edh, Magnus
Enhörning, Ola Ljungberg

Digitala Idrottsmuseet

Sven Göran Gustafson, ordförande, Håkan Aldevik,
Sten Berglund, Ander Edh, Göran Gunnarsson,
Hans-Ove Nyqvist

Hemsidan

Anders Stenberg, Christer Södergren

Kvinnors Idrott

Kjell Sunesson, ordförande, Laila Sunesson, Daniel
Alsarve, Jane Karlsson, Hanna Palm

Marknadsutskottet

Bo Ericson, ordförande, Thomas Eklund

Museiutskottet

Thomas Eklund, ordförande, Sten Berglund, Göran
Gillberg, Gunnar Hagsten, Claes Pedro, Lars
Segelberg, Kjell Sunesson

Idrottsarvet

Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer,
Berndt Larsson, Karin Lidner

Samarbetspartners

Contour Air

Elprofilen

ICA Parken-City-Eko

Industrihandel i Örebro

Länsförsäkringar

Mäklarhuset

Puts och Tegel i Örebro AB

RF SISU Örebro

Röhnisch Sportswear AB

Örebro Sportklubb

Omslagsbilden

Pionjärerna - 41 idrottskvinnors berättelser om sina idrottsliv i vårt län.

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro.
Telefon: 019-25 47 07

Hemsida: www.olis.nu

E-post: idrottshistoriska@telia.com

Bankgiro: 5495-3039.

Organisationsnummer: 875001-4972

Unikt ÖLIS-projekt sjösätts den 8 mars

Det är kvinnan framför allt ...

Det är kvinnan bakom allt - känns den gamla refrängen igen? Nu, år 2020, vill Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap vända på orden och slå ett slag för kvinnlig idrott, med start på den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Under året lanseras nu en unik bok och vandringsutställning där kvinnor i alla åldrar och från hela länet berättar om sina idrottsliv samt en teaterpjäs som bygger på boken, med start i vår. I år är det alltså kvinnan framför allt ...

Jag är säker på att ÖLIS initiativ kommer att ge eko i hela Sverige - både i och utanför idrottskretsar. Och kanske får det en uppföljare på flera håll i riket. Det finns fler livaktiga Idrottshistoriska Sällskap i vårt avlånga land. Och mängder av kvinnor som kan vittna om sina glädjeämnen och besvikelser.

Vi skummar på ytan

Här och nu kan vi i Idrottsarvet bara skumma på ytan. En fastlagd utgivningsplan satte ett press-topp, men vi lovar att återkomma i höstnumret med mer om Kvinnors idrott.

Jag hade nöjet att tillsammans med min gamle kollega och kompis Kenneth Johansson få korrekturläsa det digra bok materialet. Och vi blev imponerade. Den gamla tesen att "alla har en historia att berätta" stämmer mer än väl. Här får vi träffa en rad intressanta kvinnor och ta del av deras personliga berättelser. Från länsidrottens "Grand Old Ladies" Karin Åslund och Karin Lindén, bäge 90+, till 20-åriga bågskytten Caroline Käck.

Men vi påminns också om den totala manliga dominans som fanns och tyvärr fortfarande finns här och där i idrottsrörelsens styrelserum.

Stolligheter

Om nattorientering som länge bara var för män, om friidrott där kvinnor fram till 1950-talet inte fick springa längre än 200 meter. Naturbarnet Nora-Anna sprängde könsgränsen på 1940-talet till pamparna och de manliga stjärnornas förskräckelse.



Det svenskaste av svenska, Vasaloppet, nekade in i det längsta kvinnliga deltagare, så det var gott om förklädnader i startleden. Först 1981 blev det grönt ljus för hela svenska folket att kämpa i Vasas spår

Idag kan vi skaka på huvudet åt stolligheterna. Men det finns fortfarande en del skillnader mellan män och kvinnor. Det är trots allt marknaden som styr.

Kvinnor dominerar bland annat i simning och skidor på längden och tvären. TV-avtal i fotboll och ishockey gör både stjärnor och medelmåttor till miljonärer på herrsidan, medan damerna får böna, be och strejka för drägliga förhållanden. Men där publiken finns, finns också tv-avtal, sponsorer och pengarna. Det är den bistra verkligheten.

I detta nummer berättar vi också om fotbollsikonens Orvar Bergmarks sista seriematch som inte ens finns med i hans digra statistik. Missa inte det!

Håkan Bågenvik

ÖLIS tidning nr 67

Tryck: Trio Tryck AB

Tidningsredaktion: Håkan Bågenvik och Thomas Eklund, redaktörer, Bernt Larsson, bilder.

Layout: Karin Lidner



”Pionjärerna”

- 41 idrottskvinnors berättelser om sina idrottsliv

Söndagen den 8 mars, på den internationella Kvinnodagen, skrivs det historia på Örebro Slott. Då lanserar ÖLIS boken ”Pionjärerna” - Kvinnor berättar om sina idrottsliv. Landshövding Maria Larsson är given invigningstalare och teaterprojektet framför ett smakprov på sin pjäs som tar avstamp i boken.

- Syftet har varit att synliggöra kvinnors idrottsliv från början av 1900-talet fram till i dag, säger Kjell Sunesson, ÖLIS tidigare ordförande som är en av många bakom projektet.

- Ambitionen var att genom kvinnornas egna berättelser bidra med erfarenheter och kunskaper om hur till exempel mäns dominans inom idrotten har upplevts av kvinnor/flickor, fortsätter Sunesson.

Det var Daniel Alsarve, som bland annat jobbar med jämställdhetsprojekt i RF-SISU Örebro län, som kom med idén att ge ut en bok. Då tändes tanken att kvinnorna skulle skriva själva om sina upplevelser. Boken skulle dels spänna över så många idrotter som möjligt, dels täcka stora delar av länet.

- Vi fick från början tips på ett antal kvinnor. Sedan droppade intresseanmälningarna in undan för

undan. Totalt var det cirka 150 idrottskvinnor från länet som kontaktades och många visade intresse. Ett 70-tal av dem deltog i olika skrivarestugor, fokusgrupper och inspirationsträffar. Till slut erhöll vi material från 41 idrottskvinnor i boken, berättar Kjell Sunesson.

- Men vi hoppas att de andra, som inte hann med och därmed inte kom med i boken hittar tiden att skriva idrotts historia.

- Vi i projektgruppen för Kvinnors idrott vill ju att det som satts igång får en fortsättning över tid med nya berättelser och nya röster.

I projektgruppen ingår även representanter från RF-SISU Örebro län. Under hösten tillkom ett teaterprojekt som tar avstamp i kvinnornas berättelse i boken.

Utställningen i ord och bild samt teaterföreställningen kommer att turnera i Örebro läns kommuner under 2020-2022. Genom idrottskvinnornas erfarenhet och berättelser ska den väcka diskussion om genus-, makt- och jämställdhetsfrågor inom idrotten.

Håkan Bågenvik



Kvinnors Idrotts projektgrupp, Laila Sunesson, Jane Karlsson, Hanna Palm, Kjell Sunesson och Daniel Alsarve.



"Nora-Anna" var en kvinnlig pionjär i ordets rätta bemärkelse. 1944-45 satte hon tre världsrekord i friidrott på 800 meter - men hade små möjligheter att mäta sina krafter utanför Sverige. Kvinnor tävlade under 1940-talet internationellt sällan på längre sträckor än 200 meter. Det ansågs för långt för en kvinna att springa ...



 **Contour Air**
contourair.se
019-333 000
Resort till hela världen. Lite mer av allt...

Järntorgsgatan 9
703 61 Örebro



Ingrid Andersell - en av 41 författare

"Glädjen över att vinna är större än mörkret över att förlora"

Alla har en historia att berätta - har du hör den visan förr ...? Men det stämmer.

I boken "Pionjörerna" som ÖLIS nu släpper, berättar 41 idrottskvinnor i alla åldrar om sina idrottsliv. Här får vi möta både kända och mindre kända idrottskvinnor från länet som alla vittnar om sina upplevelser.

Vi saxar här några citat ur boken. Men köp boken. Det är den värd.

"Kvinnor fick först delta i Vasaloppets, Öppet spår, 1979. Men vi var inte tillåtna att gå i mål i Mora centrum, under den klassiska målportalen, utan målgången var i Moraparken, vilket jag minns när jag deltog 1980".

Ingrid Trygg Jansson Eriksson, skidor, orientering



"Glädjen över att vinna är större än mörkret över att förlora. Man lär sig genom åren att man får förlora ibland, även om det inte alltid är roligt.

Världen går inte under för det, fast just då kan det kännas så"!

Ingrid Andersell Sellgren, basket, bowling, fotboll

"Jag har aldrig någonsin känt att jag som tjej/kvinna/tant skulle vara mindre värd eller blivit behandlad annorlunda än killar/män. Jag skulle vilja påstå att bilsporten är ett föredöme vad gäller jämlikhet där män och kvinnor kan tävla mot varandra på helt lika villkor, då den fysiska styrkan inte är avgörande".

Marie Andersson, bilsport



"Orientering var en mycket traditionsbunden idrott. Tiomilakavlen bestod exempelvis bara av killar, damerna fick inte springa så långt. Min största upplevelse inom orienteringssporten var nog när jag fick vara med i herrlaget och representera Almby IK på 10-milakavlen 1976"!

Gunilla Frenelius, orientering

"Jag kvalificerade mig till VM i Bologna och fick till sist följa med, trots att omgivningen tyckte att jag var "för dålig". Till och med min pappa tyckte jag skulle stanna hemma. Vi for iväg och jag hamnade i "zonen", d v s sköt bättre än någonsin och satte svenskt rekord. Det första jag gjorde efter att vi applåderat medaljörerna, var att ringa hem till pappa och utropa: "Vad var det jag sa!"

I backspeglarna är det min bästa upplevelse, trots de oräkneliga tävlingar som följde därefter.

Ingegerd Denander, skytte



”Jag har aldrig blivit behandlad annorlunda på grund av att jag är tjej. Jag var tjej på fritiden, men ”kille” när jag idrottade! Kärleken till bollen förde mig långt!”

Malin Lake, handboll, fotboll

”En av simmarna i elitgruppen i ÖSA var på OS-88 och fick ett stort mottagande vid sin hemkomst. Han hade kommit på nionde plats på 50 frisim. När jag kom hem efter Paralympics -88, där jag tog ett brons, så frågade tränaren om jag varit sjuk eller var jag varit eftersom han inte sett mig på ett tag ... men, som jag kommer ihåg det, fick jag en liten uppvaktning, en blomsterbukett, av klubben.”

LenaMari Hagman, parasimning



”Jag och min tvillingsyster gick runt på Eyra-vallen och såg ÖSK i allsvenskan. Vi blev imponerade och drömde tillsammans om, att någon gång, få spela på en sådan stor och fullsatt arena. Nog för att drömmen fanns men jag ”visste” ju att det

aldrig skulle hända. Jag såg ju aldrig vuxna tjejer spela, varken på TV eller i verkligheten. Men ack så fel jag hade. Inte visste jag då att jag senare under min karriär skulle få spela en VM-semifinal inför 45 000 åskådare.”

Marie Hammarström Liljeson, fotboll

”Nu senast hoppade jag med i styrelsearbetet i Närkes Skogsflickor. Det är mycket trevligt att sitta i den styrelsen. Det är något annat, eftersom det bara är kvinnor. Vi behöver till exempel inte uppleva det som männen är experter på. De måste synas på möten och därför begär de ordet och upprepar precis samma sak som har sagts tidigare. Så gör aldrig kvinnor.”

Marianne Dahlberg Hagsten, orientering



”Fler klubbar startar flicklag och har en långsiktig plan på hur man ska få tjejerna att fortsätta med ishockeyn, vilket jag tycker är väldigt bra. Men fortfarande möter vi kvinnor motstånd och blir inte lika uppskattade som män. Vi har fortfarande långt kvar innan idrotten är helt jämlik mellan könen.”

Wilma Ekström, ishockey

”Tack vare tävlandet i curling lärde jag mig att tro på mig själv. Jag växte som ung människa och fick självförtroende av att våga visa upp mig inför publik, kände många gånger att jag lyckades bättre när jag fick krav på mig. Det har jag haft stor nytta av även i mitt yrkesliv.”

Britt-Marie Ericson Lundin, curling

Håkan Bågenvik

ÖLIS nya klubblokal – en succé



I augusti flyttade ÖLIS till nya, eleganta och ändamålsenliga, lokaler i Byggmästareföreningens Hus på Järntorgsgatan 3. Flytten har blivit en succé, i januari månad genomfördes över 30 olika medlemsaktiviteter i klubblokalen.

I det vackert blå huset med glasfasad, utsikten är mot Frimurarlogen och Svartån, disponerar ÖLIS bibliotek/sammanträdesrum, möteslokal, kansliutrymmen, pentry samt två stora källarförråd. Klubblokalen är öppen för alla tisdagar kl 13.00-16.00 och fredagar kl 09.00-12.00. Mer info ges på vår hemsida olis.nu.

Den officiella uppstarten skedde onsdag 20 november genom ett "Öppet Hus" där glädjande över 100 medlemmar besökte lokalen. ÖLIS ordförande Jan Andersson berättade om hur han och Reinar Johansson positivt förhandlat med Byggmästareföreningen och hur de tidigare kontorslokaler blivit till en modern och trivsamt klubblokal.

Möteslokalen

Aktiviteten "Träffpunkt" genomförs varje fredag förmiddag. En trivsamt stunds gemensam fika, ibland med besök av gästföreläsare. Uppskattade var Matz "Kolis" Petterssons och Per Olov Johanssons framträdanden under hösten.

"Kolis" berättade åter på ett fängslande sätt om när Manchester United, år 1988, gästade Laxå IF. Nu också fångat i en intressant video. Du kan se den på Youtube. P-O, känd som magiker och trollkarl, höll ett intressant föredrag om vår förre världsmästare i tungviktsboxning, Ingemar "Ingo" Johansson.



P-O Johansson

En ny aktivitet våren 2020 är de idrottsvisa tematräffarna, tisdag eftermiddag, med namnet "Idrotts minnen".

Starten har varit lyckad i januari för idrotterna bandy, ishockey och handboll.

Först ut var Anders Edh med "Bandy minnen". I en bildkavalkad beskrev Anders bandyns utveckling utifrån sina egna erfarenheter av att vara spelare och ledare. Intresset var stort och en andra träff med bandytema kommer att ske i april.

Fullt hus avseende antalet deltagare nådde paret Rolf Ericson och Rolf Hallgren med sina "Ishockey minnen".

Fokus låg på Rolf Ericsons imponerande ishockeykarriär vilken från Örebroishockey nådde spel i alla landslag, från pojk till "Tre kronor" samt två Svenska Mästerskap med AIK.



Rolf Ericson

Men Rolf gick också igenom intressanta skillnader inom ishockeyn idag gentemot förr.

Bland deltagarna fanns flera av Örebros ishockeyprofiler Bosse Ahlén, Kent "Kneten" Andersson, Ingemar "Mulle" Pettersson, Roine Persson, Staffan Tholsson, Ulf Wind, med flera.

Under ledning av Bosse Astvald och Thomas Eklund berördes under "Handbollsminnen" sportens utveckling i Örebro. Den skiftande domi-

nansen inom herrhandbollen genom KFUM på 1940-talet, ÖSK på 1950-talet, Start på 1970-talet och Lindeskolans på 2000-talet.

Damhandbollens framgångar skedde i olika tids-epoker för IFK Örebro, IFK Nora och Örebro SK. Intressanta anekdoter gavs av Christer Hultgren, Kjell "Bersa" Bengtsson, Johnny Larsson m.fl.

Sammanträdesrummet

Sammanträdesrummet är kontinuerligt utnyttjad av ÖLIS drygt 30-talet förtroendevalda. Under januari månad genomförde styrelsen, aktivitets-, biblioteks-, marknads- och museiutskottet samt grupperna för Digitala museet, hemsidan, Kvinnors Idrott och Idrottsarvet alla minst ett möte i sammanträdesrummet.

Thomas Eklund



Öppet Hus



Deltagare vid Bandyminnen

Bakom rubrikerna

När Fjugesta dansade ur femman ... Orvars sista seriematch - som nästan ingen känner till

Fotbollssikonen Orvar Bergmarks allra sista match som aktiv är okänd för de flesta. Den finns inte ens med i ÖSK:arens digra officiella statistik.

Men nu kan Idrottsarvet avslöja att den spelades på klassiska Skyllbergsvallen i Sydnärke lördagen den 4 oktober 1975.

44-årige Orvar, då tränare i Fjugesta IF i botten av division 5, hoppade in som släpande center under 60 av serieepilogens sista 90 minuter.

Förutsättningarna var glasklara. Fjugesta, var för att hänga kvar, tvungen att vinna den svåra bortamatchen mot Skyllberg. Hemmalaget behövde i sin tur en pinne för att säkra seriesegern och avancera till div. IV.

Undertecknad och fotograf Bernt Larsson fanns på plats för att som Nerikes Allehandas utsände skildra dramatiken. Men döm om vår förvåning när vi upptäckte att tränare Bergmark, då Sveriges meste landslagsman med 94 A-kamper, fanns med på plan.

Helt plötsligt gick det upp för mig varför gentlemannen Orvar inte var så pigg på att vi skulle komma ner och bevaka Skyllbergs och inte minst Fjugestas ödesmatch. Han hade helst tagit farväl av fotbollen i skymundan, inför några hundra sydnärkessupporter. Nu blev hans avsked en löpsedel och helsida på NA-sporten ...

Chockade Skyllberg

Bottenkonkurrenten Finnerödja vann med 7-1 över tabelljumbon Yxhult, så Orvars Fjugesta var tvingade att ösa in mål på Skyllberg för att klara nytt kontrakt. Och det började bra. 44-årige Orvars blotta närvaro på plan chockade Skyllberg i matchens inledning. Det var först i andra halvlek

som hemmalaget kom på att Orvar Bergmark av 1975-års modell inte var samme Orvar som en gång i tiden var resen i ÖSK och landslaget.

I den stund som Orvar lämnade planen efter en timme, kvitterade Skyllberg till 1-1. Då släppte med ens Skyllbergs nervositet och resten av matchen var en enda press mot Fjugesta-målet.

- Tanken var att jag med min tyngd skulle vara med och fördela bollarna på mitten. Dessutom skulle vi försöka utnyttja mitt huvudspel, förklara Orvar där han satt i det inre av den K-märkta gamla träläktaren på Skyllbergsvallen.



Orvar Bergmark kastar in spelartrunken för gott i bilen. Året var 1975.

Skadedrabbat

- Det bestämdes först ett par timmar före avspark att jag skulle spela, fortsatte Orvar. Vår center Thomas Wahlkvist blev sjuk och kunde inte ställa upp. Synd, han hade passat bra i dag med sin snabbhet.

Nu ska ingen tro att Orvar tog degraderingen som en personlig motgång. Han visste att han hade ett begränsat spelarmaterial när även två av klubbens bättre spelare blev skadade.

Dansade ur femman ...

- Det blir så här när grabbarna splittrar sig, sa Orvar. Under hösten har tre-fyra spelare gått på danskurs istället för att träna fotboll, men jag är säker på att Fjugesta ganska snart återfinns i femman.

Och han blev sannspådd. Efter en säsong i division sex var Fjugesta IF tillbaka i femman med Orvar vid rodet.

- Jag tar det här jobbet i Fjugesta som en skön avkoppling. Jag håller mig själv igång och finner ett nöje i att kunna hjälpa till och träna unga grabbar. Men visst är det svårt att då och då samla killarna på träningarna. Några går på skola på andra orter och kommer bara hem på helgerna för att spela matcher, andra är upptagna av danskurser eller teorilektioner.

- Men det är lite av tjusningen i Fjugesta. Här handlar det inte om blodigt allvar utan idealism. Idrottens tanke när den är som bäst.

Hur gick det då i sista matchen efter en lång och framgångsrik karriär?

Orvar med nummer 13 på ryggen spelade fram ett par läckra bollar, men i det stora hela gjorde han ett lamt intryck. En gång var det nära straff. Orvar forcerade fram på högerkanten och drev in mot straffområdet. Då plötsligt sa det pang och herr Bergmark bet i gräset. Men inte blev det straff. Ett steg till och straffen hade varit ett faktum.

Tro nu inte att det var alltför dystert stämning bland Fjugestas spelare. De spelade ju 1-1 mot seriesegrarna

Och så väntade avslutningsfesten på Fjugesta hotell. Då om inte förr kanske den höstens danslektioner gav resultat ...

Text: Håkan Bågenvik

Bild: Bernt Larsson

Fotnot: Orvar tränade Fjugesta IF åren 1974-77.



Det unga Skyllbergslaget som skulle springa hem femman fick stora darren när Fjugestas tränare, fotbollsikonen Orvar Bergmark, fanns med i startelvan. Och nog känns Orvars stil igen. På sin tid en placering- och brytsäker världsback. Men efter en timme avslutades Orvars spelarkarriär för gott - och när Orvar lämnat planen kvitterade Skyllberg omgående.

Ett omfattande vårprogram för ÖLIS medlemmar

Vårprogrammet är det mest omfattande, och sannolikt det bästa, vårprogrammet under ÖLIS trettiofemåriga verksamhet. Vårmötet med Jens Lind och Ulf Sterner, caféträffar kring fotbollslagen KIF/ÖSK, Kvinnors Idrott och Ola Hellstrandh samt elva olika idrottsvisa träffar kring "Idrotts minnen"

Höjdpunkten är givetvis paret Jens Lind och Ulf Sterners besök kring Ishockeyns historia. Föreläsningen bygger på den prisade TV-dokumentärserien, i tre delar, av Jens Lind och Albert Svanberg.



Jens Lind vid ÖLIS 30-års Jubileum.

Här beskrivs hur "Tre kronor" blev laget i hela svenska folkets hjärtan. Den som banade väg för svensk ishockey in i NHL var, ishockeylegendaren Ulf Sterner.

Caféträffar

Vi har redan haft besök av ÖSK-tränaren Axel Kjäll vid årets första caféträff, intervjuad av Anders Edh.

På kvinnodagen 8 mars sker den andra caféträffen med temat "Kvinnors Idrott" i Slottets rikssal. Landshövding Maria Larsson inviger utställningen "Kvinnors Idrott". Boken "Pionjäreerna" lanseras och de 41 kvinnor vilka medverkat i boken presenteras.



"Vi minns Ola Hellstrandh" är temat 13 maj vid vårens sista caféträff. Ola var en mycket idrottskunnig ledare, intervjuare, speaker, och journalist. Men också en skicklig auktionist, programledare, karikatyrtecknare, kåsör, sångskrivare samt DKW-ägare. Brorsonen Lasse Hellstrandh presenterar Ola.

Idrottsminnen

Under våren kommer elva möten med olika idrottsvisa teman genomföras i vår klubblokal., tisdagseftermiddagar. Syftet är att mer fördjupat kunna träffas och samtala kring våra, enskilda och gemensamma, idrotts minnen. Under våren presenteras idrotterna Bandy, Bordtennis, Bowling, Fotboll, Gymnastik, Handboll, Ishockey, Orientering, Ridsport, Tennis och Trav.

Thomas Eklund



ELPROFILEN



Mäklarhuset

Caféträffar Örebro

En bild berättar-ÖLIS Digitala Idrottsmuseum
Onsdag 18 september
Frälsningsarméns Café

Sven Göran Gustafson gav först de 50-talet närvarande en inblick i hur man enkelt kan finna uppgifter på ÖLIS hemsida. Därefter berättade Sven Göran hur utvecklingen skett i landet avseende dokumentation av idrottsbilder.



Inom ÖLIS finns ett utskott för ”Digitalt Idrottsmuseum”, där Sven Göran är ansvarig. Syftet är att stimulera och aktivt genomföra en digitalisering av den bildskatt av idrottshändelser vilken ÖLIS samt vårt läns idrottsföreningar med dess aktiva, funktionärer, ledare och föräldrar har ligande.

Anders Edh gav exempel på hur bilder ur det Digitala Idrottsmuseet kan nyttjas för att beskriva utvecklingen av Eyrabäddet, vilket idag inrymmer Eyrabadet, Idrottshuset samt Behrn Arenor för fotboll och ishockey. Marken inköptes av Örebro SK redan år 1922.

Håkan Aldevik hade av Ove Danielsson i Askersund, före detta lokalredaktör på Nerikes Allehanda fått ett antal fängslande bilder från idrotten i Sydnärke vilka förevisades. Rolf Hallgren, ishockeylegenden, visade ett antal intressanta lagbilder då lagen bestod av tio spelare. En målvakt två backar, två kedjor med tre man samt en 10:e man.

Avslutningsvis uppmanades de närvarande att leta upp de bilder de och föreningen har samt förmedla dem till DIM-gruppen.

*Sven Arne Ahlberg
Foto Anders Stenberg*

Tord Wiksten - Skidskytte
Onsdag 20 februari
Frälsningsarméns Café

Tord Wiksten, tidigare elitskidskytt, var dagens föreläsare inför ett 70-tal medlemmar. Noterbart är att Tords uppväxtort, i likhet med Örebros två idrottslegender Orvar Bergmark och Anders Karlsson, är Byske. Nu boende i Ormesta, i utkanten av Örebro, med sin familj.



Fram till 16 års ålder sysslade Tord med ett flertal idrotter som fotboll, friidrott, handboll och ishockey, utöver skidåkning. Men genom flytten till skidgymnasiet i Torsby blev det full satsning på skidskytte.

- Tack vare bra tränare och ledare, med Wolfgang Pichler i spetsen, kunde jag ta steget upp till internationell elitnivå.

Utöver deltagande i ett stort antal världscupstävlingar så genomförde Tord tre Olympiska spel, Albertville 1992, Nagano 1998 och Salt Lake City 2002. Främsta framgången blev en bronsmedalj i stafett vid OS i Albertville.

Efter sin aktiva karriär har Tord varit tränare, landslagsledare för det svenska juniorlandslaget i skidskytte samt expertkommentator för Eurosports TV-sändningar. Idag lägger Tord mycket tid på sitt eventföretag, baserat på upplevelser, där oftast skidskytte ingår i arrangemangen.

Utöver en lång applåd fick Tord en i trä snidad ljusstake av Lasse Henningsson. En stark och mycket intressant personlighet hade genom sin föreläsning berikat vårt Sällskap.

*Sven Arne Ahlberg
Foto Claes Pedro*

Karin Lindén, Dixie Ericson & Luciatåg
Fredag 13 december
Frälsningsarméns Café

Caféträffen startade upp med en hyllning till Karin Lindén, nyligen fyllda 90 år. Därefter gav Dixie Ericson en exposé över sitt rika idrottsliv. Sedvanligt avslutades med ett mäktigt och väljunga luciatåg av Karl Johans skolans elever.

Påpassligt startades mötet med en hyllning av Karin Lindén som nyligen fyllt 90 år. En av de gåvor Karin fick var en film signerad Jens Lind över hennes fina tävlingsprestationer på 50-talet. Jens Lind, exklusivt på plats, gav besked om att ett mer komplett Stopptids inslag om Karin håller på att produceras.

Därefter gav välkände Dixie Ericson en personlig betraktelse över sitt idrottsliv. Född i Eskilstuna. Son till en fader som spelade bandy i Sandvikens IF. Uppväxten i bruksorten Eskilstuna med dess mentalitet har starkt påverkat Dixie genom hela livet. Genom tidningen Rekordmagasinet uppmanades dåtidens idrottsgrabbar att låta idrotten komma före flickan och flaskan.

Det idrottsliga kunnandet ledde till att Dixie framgångsrikt spelade såväl bandy som fotboll i ÖSK, tillsammans med sina ungdomsidoler Orvar Bergmark och Olle Säaw.

Civilt arbetade Dixie som lärare innan journalistyrket lockade som skribent och senare kulturchef på Nerikes Allehanda. Numera är Dixie boende i idyllen Trosa.

Dixie fick många applåder för sin intressanta livsberättelse, mycket ödmjukt framfört.

Sven Arne Ahlberg
Foto Claes Pedro



ÖLIS ordförande Jan Andersson & Dixie Ericson

Axel Kjäll – ÖSK inför allsvenskan
Onsdag 22 januari
Frälsningsarméns Café

Inför nära hundralet medlemmar hälsades Axel Kjäll, manager inom Örebro SK Fotboll, välkommen av intervjuaren, Anders Edh.



- Föregående år var både spel- och resultatmässigt mycket växlande. Vi hade en godkänd vår, en mycket bra sommar men ett dåligt avslut på säsongen. Det positiva var att vi under hösten kunde spela in de lovande ungdomarna Simon Amin, Niclas Bergmark och Helmer Andersson.


- Den kommande säsongen ska vi fullfölja vår truppuppbyggnad med flera egna akademispelare kompletterat med utvecklingsbara spetspelare. Vi kommer att stärka upp truppen med ytterligare 2-3 spelare.

- Särskilt intressant blir det att följa nyförvärvet från Degerfors, Erik Björndahl, en suverän straffområdesspelare.

Innan starten av allsvenskan mot Djurgården hinner ÖSK med ett träningsläger i Spanien samt spel i Svenska Cupen. De närvarande fick avslutningsvis möjlighet att ställa frågor, vilka Axel besvarade mycket öppenhjärtigt.

Anders Edh och Axel Kjäll avtackades med varmande applådåskor, och Axel tillönskades lycka till i 2020 års allsvenska.

Sven Arne Ahlberg
Foto Thomas Eklund



DEN GODA MATEN
till vardag och fest
hittar du hos oss!
ALLA DAGAR 7-22!

ICA Supermarket	City Krämären
ICA Supermarket	Parken Brunnsparken
ICA nära	Eko Mellringe

PUTS & TEGEL

SEDAN 1970

BLI MEDLEM I ÖSK FOTBOLL

Som medlem i ÖSK är du hjärtat i verksamheten och en avgörande del i vårt fortsatta arbete mot visionen - att bli ett topplag som spelar inför fullsatta läktare och tar oss ut i Europa.

- Vuxen: 360 kr
- Familj: 540 kr
- Knatte: 60 kr
- Guld: 1200 kr
- Guld (familj): 1500 kr
- Ungdom, student & pensionär: 240 kr

Läs mer på oskfotboll.se



Anders Adamson gästade Höstmötet

Ett 130-tal medlemmar hade samlats i Engelbrekts skolans aula onsdagen 6 november, för att lyssna till Anders Adamson, länets egen cykellegend.



Anders har givetvis sitt cykelpåbrå från fadern Ove, framstående elitecyklist, UK-kapten för svenska cykellandslaget och en av dem som gjort Örebro till ett centrum för svensk cykel. Men mest framgångsrik medaljmässigt i ”klanen” Adamson är Stefan, Anders son. Noterbart är att de tre kontinuerligt träffas och mer motionsmässigt träningscyklar.

Med utgångspunkt från ett foto, från tidigt 1930-tal, på den italienske cyklisten Angelo Fausto Coppi påvisade Anders att reklam på tröjorna fanns redan då. Cyklisterna var även i Sverige,

på gott och ont, de som var först med reklam på tröjor och cyklar samt ersättningar till de aktiva. Kännetecknade, påpekade Anders, är att genom alla tider har cyklisterna burit sina eleganta tävlingsdräkter med stil och värdighet.

De stora länderna i cykel finns fortfarande inom Europa med de klassiska tävlingarna Giro Italia, Tour de France och Vuelta Espania. Men cyklister från andra länder över hela världen är på gång, där inte minst cyklister från Sydamerika varit framgångsrika.

I egenskap av prisad expertkommentator har Anders följt många tour-tävlingar i par med sportradions Roberto Vacci. Idag är de sällan på plats där cykeltävlingarna sker utan sitter och kommenterar i en svensk studio. De underlag de får direkt och genom förprogrammering är mycket omfattande vilket gör att de har bra kontroll över vad som sker i loppet.

Under frågestunden berördes dopingproblematiken. Dess svårighet exemplifieras av att Lance Armstrong aldrig fälldes i de många dopingkontroller vilka genomfördes under hans aktiva tid utan avslöjades och erkändes efter att denna var avslutad.

Anders avtackades med en varm applåd, två gånger, samt förärades en i trä snidad ljusstake gjord av ÖLIS egen snidare Lars Henningsson.

*Sven Arne Ahlberg
Foto Anders Stenberg*





Bernts bild

Legendariske NA-fotografen Bernt Larsson bjuder denna gång på tre legendariska bandyporträtt.

Försvaren blev yra i mössan när de mötte ÖSK:s innertrio

EN TRIO I HATTEN.... f'låt mössan.

På 1950-talet när ÖSK dominerade svensk bandy var det mössa eller keps som "skyddade?" spelarnas huvud. Innertrion, bilden fr.v Karl-Erik Södergren. Ove Eidhagen och Olle Säaw visar upp sin mösstil. Även om högerinnern Olle Säaw under premiärlandskampen mot Sovjet i Moskva 1954, där han för övrigt gjorde segermålet 2-1, införskaffat en "Bobrov-hjälm". Det var ett huvudskydd som liknade en cykelhjälm och kom att symbolisera Olle under hela den återstående karriären (tills det blev hjälmvång).

Men 1957 när Olle gjorde båda målen när Örebro i snöstorm vann SM-finalen över Hammarby med 2-1 tvingades han spela med en svart keps på hjässan i stället för i cykelhjälm. ÖSK-ledningen hade beordrat enhetlig huvudbonad på spelarna. Man skulle uppträda finalfint!

Yttrarna Tage "Tjappe" Magnusson och Gösta "Stockis" Kihlgård ingick 1955 i tidernas svårstoppade 5-mannakedjan som obruten, från ÖSK, togs ut i landslaget. Något som aldrig hänt ett klubblag förr eller senare.

Källa: Svensk Bandy Hall of Fame

Håkan Bågenvik



"Båt-Jonas" ett halvt varv från att skriva idrottshistoria



Dagarna före jul skulle Jonas "Båt-Jonas" Andersson skriva modern idrottshistoria. Men Frövisonen, som vann det avgörande finalloppet, var bara sekunder från att ta Sverige första VM-guld i båtracingens Formel 1.

För att VM-titeln skulle bli verklighet fick regerande världsmästaren Shaun Torrente inte bli bättre än trea. Och länge låg han trea, på behörigt avstånd från tvåan Philippe Chiappe.

Då hände det som inte fick hända. Ett halvt varv från mål stannade fransmannens båt. Och Torrente tog sig enkelt upp på andra plats och säkrade därmed sitt andra raka VM-guld.

- Jag är väldigt besviken. Det här är väldigt hårt att ta, sa "Båt-Jonas" i ett pressmeddelande direkt efter finalracet i Sharjah.

Sista chansen?

- Klart att det är kul att vinna ett race, men det här var min chans att ta ett mästerskap i Formel 1. Den här möjligheten får man inte varje år, fortsatte Jonas Andersson i pressmeddelandet.

Frövisonen Jonas Andersson, som fortfarande bor på orten, har jagat en VM-titel i båtsportens tungviktsklass Formel 1 under 14 år.

Närmare än nu är svårt att komma. Det var första gången i historien som ettan och tvåan i båtsportens i F1-klass slutade på samma poäng. Enligt reglerna placeras föraren med flest segrar under säsongen först. Nu hade båda två segrar var, men amerikanen hade fler andraplatser. Där vann hann med knappa 2-1!

På samma sätt

- Jag är väldigt besviken. Jag var snabb i alla race och så avslutar jag med att vinna, men ändå förlorar jag trots att jag hade lika många poäng. Det är väldigt hårt att ta.

45-årige Andersson är ekonomiskt något av en katt bland hermelinerna när det gäller superklassen. Han debuterade år i båtsporten 2000 och har två VM-segrar i Formel 2 (2005, 2006) och en tredjeplats i F1 2009.

Åter snotet för "Båt-Jonas" som missade VM-bronset 2016 på liknande sätt. Då var det antalet tredje placeringar som skiljde honom från bronspengen.

Håkan Bågenvik

Vi minns Reignar Johansson

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps vice ordförande, Reignar Johansson, har gått bort i en ålder av 81 år.



Reignars breda idrottsintresse var, hela livet, mycket stort. Först i egenskap av utövare och därefter allt mer som åskådare. Ishockeyn och laget från sin uppväxtort, Skellefteå AIK, klappade hjärtat särskilt för. Tennissporten fascinerade Reignar där han i många år var ordförande i Västra TK. En ordföranderoll som ledde till att Reignar, "Byggherre" till professionen, blev den ansvarige för

byggnationen av racketarenan Backahallen.

De senaste tolv åren tillhörde Reignar vår styrelse med det tunga ansvaret för museifrågor och utställningar. Större utställningar under denna tid, vilka sågs av tiotusentals besökare, var de med temat, "Länets deltagare vid de Olympiska Sommarspelen genom tiderna", "Stig "Mäster" Blomqvist", "Wall of Fame", "Örebro-Sveriges bästa Idrottsstad" samt "Örebros Ishockeyhistoria".

Ett ansvar Reignar, till trots sin mycket långvariga sjukdom med återkommande behandlingar, ledde med optimism och handlingskraft. Vid vårt årsmöte 3 april utsågs Reignar, mycket välförtjänt, till hedersledamot.

Så sent som under våren var Reignar ansvarig för Sällskapets flytt till de nya, stilfulla, lokalerna i Byggmästareföreningens Hus. Utöver att förhandla fram ett hyresavtal ritade han om utformningen så att vi idag disponerar trivsamma och mycket ändamålsenliga lokaler. Med stolthet och glädje fick Reignar, efter förvärrad sjukdom under sommaren, möjlighet att besöka de färdigställda lokalerna vid invigningen av dessa den 8 oktober.

En tröst är att många av Reignars gärningar för Idrottshistoriska Sällskapet kommer att fortleva vidare, under överskådlig framtid. Men främst har Sällskapet förlorat en synnerligen uppskattad och god medlem, ledamot och människa.

Jan Andersson/Ordförande



Örebro län

Jens Lind och Ulf Sterner till Vårmetet



Vårmetet onsdag 1 april har temat "Ishockeyns historia". Föreläsare är, mycket exklusivt, TV-sportens Jens Lind och ishockeylegenden Ulf Sterner.

Kjells sportfrågor

1. Den svenska skidkungen på 1970-talet, Thomas Magnusson, åkte för Delsbo och Orsa, men vilken var hans moderklubb?
2. I vilken idrottsgren tillhörde Kjell Sjöberg världseliten på 1960/70 talet?
3. Utanför Bislett i Oslo står en av Norges stora idrottsmän som staty. Vem är det?
4. Att Ingemar Stenmark har 86 segrar i slalom vet vi, men hur många VC-tävlingar ställde han upp i totalt under sin aktiva tid?
5. Vid OS i Lake Placid 1980 vann Thomas Wassberg 15 km före en av dåtidens stora åkare. Vem var det och hur stor var segermarginalen?
6. I vilket skidlopp finns den berömda "Lundbäcksbacken"?
7. Vid OS 2018 vann en svensk åkare damernas sprint. Vem?
8. Vilka grenar förekommer i Nordisk Kombination?
9. Marie-Helen Westin Östlund vann VM-Guld på skidor. På vilken distans och vilket år var det?
10. Vilka har spelat flest landskamper för Tre Kronor på dam/herrsidan, och hur många vardera?
11. Vid vilket Olympiskt Spel tog Sarah Sjöström sin första guldmedalj i simning och vilken klubb tävlar hon för i Sverige?
12. Sverige har haft 5 kvinnliga fanbärare vid Vinterolympiader från 1968-2018. Vem var den senaste av dem år 2006?

Svaren hittar du på nästa sida!

Svar på Kjells sportfrågor

1. Motala AIF
2. Backhoppning
3. Hjalmar "Hjallis" Andersen
4. Totalt 287 starter. Slalom 140, Storslalom 121, Super-G 8, Störtlopp 1, Kombination 2, Parallellslalom 15.
5. Juha Meito med 0,01 sek.
6. Vasaloppet
7. Stina Nilsson
8. Backhoppning och längdskidåkning
9. VM 1987 i 20 km fristil
10. Erika Holst med 327 matcher och Jörgen Jönsson 285 matcher
11. I Rio 2016 och Södertörns SS
12. Anja Pärson



Erika Holst och Örebroaktuelle Jörgen Jönsson har spelat flest landskamper.

Rolf Hallgren och Ulf Sterner möttes tidigt



De båda lagkaptenerna Rolf Hallgren, Närke och Ulf Sterner, Värmland möttes i en juniorlandskapsmatch 1957. Matchen slutade 2-2 där givetvis Rolf gjorde Närkes båda mål. Herrarna på bilden är dåtida ledarna för Sveriges juniorlandslag i ishockey, Joe Hellman och Arne Herlin. Efter matchen tog de ut Rolf och Ulf till juniorlandslaget!

Samarbetspartners



Vi stödjer ÖLIS



WALL of FAME



Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap
Besöks- & postadress:
Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro
Klubblokalen är öppen för alla,
tisdagar kl 13.00-16.00 och fredagar kl 09.00-12.00.
E-post: idrottshistoriska@telia.com
www.olis.nu