

Noteringar från Caféträff den 27 oktober 2021 Frimis salonger

EN FANTASTISK CAFÈ -TRÄFF SOM ÖVERTRÄFFADE ALLAS FÖRVÄNTNINGAR

Med de tre f-d. ishockeyspelarna av klass; Hedersordföranden i ÖLIS Rolf Hallgren men också Lars Erik Ridderström och hans broder Rolf Ericsson som gästade oss och Frimis salonger där de berättade minnen och visade bilder samt tidningsrubriker av sällan skådat slag.

Vi var närmare 160 medlemmar som samlats denna onsdagseftermiddag i Frimis salonger.

Aktivitetsutskottets ordförande och styrelseledamoten Kjell Sunesson hälsade välkommen och tillsammans med Sven Arne Ahlberg förrättade lotteridragning av "halva-potten-lotteri- och det blev att fyra medlemmar kunde gå hem med var sin 500:--lapp i plånboken.

ROLF HALLGREN

Ordet överlämnades till våra Gäst-föreläsare och till, som sägs bör "äldst går först" Rolf Hallgren och det gjordes verkligen med glimten i ögat.

Han började med historisk betraktelse utkommen ur boken om "100-års mannen som klev ut genom fönstret och försvann".

Innan sitt framträdande på scenen hade Roffe gått runt bland åhörarna och hälsat på så gott som de flesta i salongen. Den eller de som inte Rolf känner må vara ett fåtal utav de 160.

Rolf Hallgren uppvuxen i Örnsro s.k. arbetarbostäder och således nära till den – så småningom uppspolade isrinken- på Örnsro idrottsplats. Innan dess hade han vissa år redan hunnit åka på isen i Svartån då det blev dags. Att den snabbskinnande Hallgren skulle bli ishockeyspelare var väl inte helt självklart, det fanns intressen för fotboll och i viss mån även bandy i ungdomsåren.

Många minnen berättades, förstärkta de flesta av dem med lagbilder och aktions-bilder.

Rolf har en gruva av minnen och bilder som han gärna berättar om. I detta sammanhang omtalade han att det är tur att han haft " sin hustru Anita som har varit förstående i hans karriär både på isen, som ledare och i sin yrkeskarriär. Fina barn har vi också".

Inom ishockey har inte Rolf bara representerat Örebro SK/IK utan var ett antal år i Västerås också.

Med glimten i talet o ögat visade han både rubriker, lagbilder och actionbilder med sig själv i "högsätet".

Det ska sägas att alla tre av våra gästföreläsare har sin uppväxt på väster i Örebro. Bröderna i Stjärnhusen och Rolf i Örnsro, minsann bara några hundra meter från varandra, men i olika tider. Rolf Hallgren född 1940, Lars Erik född 1951 och Rolf fem år senare.

LARS- ERIK RIDDERSTRÖM

När så i tur var Lars-Erik som redovisade om både uppväxt och sina ungdomliga idrottsminne inom fotboll, bandy och ishockey och berättade han att en av hans idoler var främst Rolf Hallgren.

Här klämde Rolf H in att" Du var duktig Du också, men inte lika bra som jag..." Applåder!

För Lars-Erik var det inte helt självklart att det skulle bli ishockey, tyckte faktiskt att det var roligt med både fotboll och bandy. I det senare var jag med och spelade i Närkes motsvarighet till TV-pucken, alltså TV-trissan. "det gick riktigt skapligt o bra för oss där" sporde Lars-Erik.

Då i mina ungdomsår fanns inte Örebro IK utan det var Örebro SK som hade en ishockeysektion och jag försökte komma med där men blev hänvisad till juniorlaget. Det blev IK Sturehov istället och inte

vid andra "sökandet" att få komma med i ÖSK igen, gick inte heller, men då hade jag fått tips om att gå till Lindesberg. Där träffade jag också en mycket god vän Jonny Larsson och vi spelade tillsammans i tre år. Jonny hamnade sedan i ÖIK, så småningom.

L-E hade ett översvallande bildcollage att framvisa, mycket av detta är framtaget tack vare vår äldre broder Bosse (som fanns i salongen, självklart).

Att från Lindesberg bli värvad till IF Brynäs, var stort för L-E eftersom föreningen var dominerande och med stjärnor som Håkan Wickberg, "Virus" Lindberg, Tord Lundström, Inge Hammarström och bröderna Stig och Börje Salming m.fl. (Nästan alla på lagbilderna om Brynäs var kända i hela Sverige). " Det var en ära att få komma dit".

Skulle jag berätta om allt som hände, då finge jag stå här hela eftermiddagen och kvällen, sa L-E. En udda händelse ska jag ändå ta och berätta, det gäller bröderna Salming där jag blev inblandad.

Vid en konfrontation mellan "Stigge" och mig invid sargen blev situationen låst, för Stigge var stark och vi höll stenhårt fast i varandra en god stund vari Börje slängde sig emellan och resultatet blev att bröderna hamnade på isen och slogs..... om mig (!), sade L-E med ett leende.

Jag blev efter en tid värvad till AIK och under dessa år både i Brynäs och AIK gjorde jag en del landskamper och deltog i VM.

Att här redogöra för alla berättelser torde inte kunna göras. Men många händelser hann beskrivas i rubrikform med tillhörande bilder.

I slutet av sin ishockeykarriär var L-E med i "prippens lag" ett initiativ av bl.a. Bengt Bedrup och där fanns spelare som Göran Högosta, Inge Hammarström m.fl., m. fl.

Liten avslutnings-sak bör kanske kunna omtalas och det fanns både rubriker samt bilder att L-E över nå't år var tillsammans med Agneta Fältskog, icke helt okänd och snygg medlem i ABBA.

Till ovanstående ska förtäjljas att L-E utbildade sig inom ekonomi med hög examen och detta har resulterat i att han haft några bra och framträdande jobb i branschen.

ROLF ERICSSON

Så överlämnades mikrofonen till yngre broder Rolf.

Också han har en gedigen ekonomiutbildning, precis som broder L-E.

När Rolf var 16–17 år och var på väg in i seniorverksamheten 1972 ombildades ishockeyn i Örebro. Örebro SK Ishockey blev Örebro Ishockeyklubb. (ÖIK)

Här fanns starka namn med i ombildningen där Lennart Thörn var en i spetsen och ett par -tre till var drivande men också andra såsom Lage Lindström o Peo Larsson, Claes Pedro, Ivan Aronsson och mångaandra.

En särskild person tillträdde som spelande tränare nämligen Des Moroney. En hårdför duktig skridskoåkare....det enda felet var väl att han ofta satt i fel bås, sade Roffe.....och det var utvisningsbåset.

Även jag spelade fotboll i ÖSK juniorer. Där gick det ganska bra för oss, faktiskt och bandy i BK Forward, i mindre omfattning.

Till Rolf fortsatta berättelse, denna eftermiddag, bör sägas att jag sökt pussla ihop mycket av våra bilder som här kan visas och jag precis som min bror har haft gott stöd utav äldste broder Bo.

Inom ishockey jag spela ihop med för oss i regionen flera kända spelare och Björn " Nalle" Johansson och jag spelade ihop både här och inom ÖSK Fotbolls juniorer.

Skulle jag göra en mycket kort summering av mitt ishockeyliv så spelade jag för ÖIK fram till 1980 då jag fick tillfälle att flytta till Sthlm/Solna (egentligen Johanneshov som spelplats) och AIK där broder L-E fanns också. Det gick ganska bra för oss båda med A-landslagsuppdrag bl.a.

Men även jag kunde genomföra mina ekonomiska examina vilket i slutändan av mitt liv inneburit att haft ett skapligt och bra liv efter ishockeyn.

För att återgå till detta med ishockeyn har jag som sagt spelat ihop med för de flesta av Er här kända i Örebro som Roine Persson, Lars "Mozart" Andersson, Christer Lövdahl, Nalle, som sagts, Jonny Larsson, Staffan Tholsson m.fl.

1977 blev ÖIK "döpt" till *Sveriges bästa 5-åring* och 1978 spelade vi kvalmatcher och vid ett par tillfällen var det "lapp på luckan" och man tror att det var närmare ett par tusen som fick vända om utanför. Vid den tiden på Vinterstadion var det övervägande mer ståplatser, så är det inte idag med de säkerhetsrutiner som är. Är det 5 500 st. nu så är det fullsatt.

1980 gick jag som sagt till AIK och vid ett antal tillfällen erhöll jag landslagsuppdrag och vid en turnering tackade jag nej till att delta för jag behövde göra färdigt min ekonomi-examina sporde den ansvarsfulle Rolf. Senare karriär inom bankvärlden och återkom senare till hemorten Örebro.

Att som tidigare nämnts ovan få med allt vad dessa tre sympatiska f.d. ishockeyspelarna hade att berätta, torde inte gå att få med här.

Rolf H, L-E R, och Rolf E, tackades för sina fina berättelser utav styrelseledamoten och ansvarig för Aktivitetsutskottet; Kjell Sunesson och överlämnade var sin bok om Kvinnlig idrott som har sammanställts för drygt ett o halvt år sedan utav OLIS samt RF / Sisu i Örebro län. Där till erhöll de varsin fin träsnidad ljusstake framställd utav "vår egen" snidare Lars Henningson.

För noteringarna
Sven Arne Ahlberg